

Bok 13

Fullbordandet av återuppriktelse och etableringen av *Cheon Il Guk*

Kapitel 1. Kröning och kröningsceremonier

Avsnitt 1. kröningsceremoni för Guds konungaskap

Avsnitt 2. Helig äktenskaps-välsignelse för himlens och jordens föräldrar, som öppnar portarna till *Cheon Il Guk*, och konungen och drottningen över de välsignade familjerna

Avsnitt 3. Ssang Hab Shib Seung Il och tidsåldern efter himlens ankomst

Avsnitt 4. Kröningen av Sanna föräldrar som konung och drottning av fred i himlen och på jorden och Guds kröning, konungars konung, med auktoriteten hos Hens befrielse

Avsnitt 5. Kosmiska möten för etableringen av Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten, vilka

som Guds förkroppsligande förkunnar ordet

Kapitel 2. Invigningsdagen och arvet av Sanna föräldrars tradition

Avsnitt 1. Invigningen av tidsåldern för *Cheon Il Guk*

Avsnitt 2. Sanne Fars Seonghwa (Heliga himmelfärd) och arvet av traditionen

Avsnitt 3. De tre *Cheon Il Guk*-skrifterna

Avsnitt 4. Uppriktande av *Cheon Il Guk*-konstitutionen

Kapitel 3. Sann föräldrars livsfilosofi och deras offentliga liv

Avsnitt 1. Sanna föräldrars livsfilosofi

Avsnitt 2. Sanna föräldrars publika liv och hängivenhet

Avsnitt 3. En hälsosam livsstil

Kapitel 4. Etableringen av *Cheon Il Guk* och vår väg

Avsnitt 1. Tron och miljön i början

Avsnitt 2. Välsignade Familjer och utbildning av framtida ledare

Avsnitt 3. Livet som *Cheon Il Guk* medborgare

Avsnitt 4. Vägen att etablera *Cheon Il Guk*

Den kosmiska nationen av fred och enighet, *Cheon Il Guk*, betyder himlens sfär i himlen och på jorden, och betyder Guds ideal för en mänsklig familj med Gud i centrum. Gud kunde inte förverkliga himlens sfär i början på grund av de första mänskliga förfädernas syndafall.

Istället, var han med ett hjärta av bitter sorg, tvungen att genomföra återupprättelsen försyn för att åtgärda historiens ondska. Ändå har återupprättelsen försyn förlängts gång på gång på grund av att centrala personer inte kunnat fullgöra sitt ansvar. Även Jesus, Guds enfaldige Son, dödades på korset på grund av människors otrohet utan att kunna etablera Guds ideal på jorden och lämnade bara det löfte som han skulle återvända. Därigenom blev förverkligandet av Guds vilja försenad igen.

Med det heliga Lammets bröllop uppträdde Lammets äktenskapsmåltid, Sanna föräldrar på jorden. De har ägnat

all sin styrka åt att slutföra frälsningens försyn.

I synnerhet uppenbarade de sanningen som aldrig blivit uppenbarad för världen, de etablerade äktenskapets Välsignelse och utvidgade den till världen för att bekräfta sann kärlek, sant liv och sant släktskap, det högsta målet av frälsningens försyn, till hela mänskligheten.

Slutligen, på grundval av obeskrivliga offer, betalning av all nödvändig gottgörelse och offrande otaliga villkor av hängivenhet, höll Sanna föräldrar krönings-ceremonin för Guds konungasfär den 13 januari 2001. Genom denna ceremoni lade de grunden för Guds och mänsklighetens befrielse. Under de närmaste 12 åren fram till invigningsdagen levde Sanna föräldrar varje ögonblick som om en dag var 1000 år. Baserat på deras totala investering deklarerade de tidsaldern efter himlens ankomst, upprättade den himmelska kalendern och invigde *Cheon Jeong Gung Palace*. Med dessa fundament byggde de den eviga berggrunden på vilken Gud kunde säkra sig på jorden.

Vidare var sanna föräldrar framgångsrika i deras liv att etablera sig och sin position som Messias, Sanna föräldrarna och konungen och drottningen av fred. År 2009 firade de 50 år av deras äktenskap, i närvaro av ögonvittnen både i himlen och på jorden, utarbetade ceremonier i både Korea och Förenta staterna för Guds krönning, konungars konung, med Hens auktoritet av frigörelse, befria Gud att stå i den position där han har full auktoritet.

På den 8:e och 15:e dagen av den 5:e månaden enligt den himmelska kalendern, 2010, deklarerade Sanna föräldrar att de hade fullgjort allt som krävdes av dem som Guds påtagliga objektpartner. Efter att ha fullgjort, fullbordat och avslutat alla Hens försyns uppdrag, förklarade Sanne far att allt var fullbordat. Strax efter proklamationen av dessa ord, den 17:e dagen i den 7:e månaden vid den himmelska kalendern år 2012 (3 september), uppsteg Sanne far till himlen sex månader före invigningsdagen. Ändå var Hens sista ord att alla villkor som behövdes för att kunna hålla invigningsdagen hade slutförts. På den 13:e dagen i den första månaden av den himmelska kalendern i 2013 (22 februari) proklamerade Sanna mor på jorden, i enighet med Sanne far i himlen, 1:a dagen för *Cheon Il Guk* inför hela himlen och jorden.

För att dessutom kunna etablera *Cheon Il Guk*, har Sanna mor, med enighet i hjärtat, enighet i kropp, enighet i tanke och enighet i sitt inre med Sanne far, haft många noterbara segrar, inklusive sammanställningen av de tre heliga skrifterna för *Cheon Il Guk*, som antar *Cheon Il Guk* konstitutionen, och utbildar och tränar skickliga ledare runt om i världen.

Likt Gud i begynnelsen skapade himmel och jord, har Sanna föräldrarna steg för steg, fullbordat åter-skapelsen för att kunna inviga *Cheon Il Guk* i himlen och på jorden för hela mänsklighetens skull.

Kapitel 1

Tron-bestigning och krönings-ceremonier

Avsnitt 1. Krönings-ceremoni för Guds konunga-sfär

Försynen att återupprätta Guds konungaskap

Den 13 januari 2001 höll Sanna föräldrar krönings-ceremoni för Guds konungasfär vid *Cheongpyeong Heaven and Earth Training Center*. Försynen bakom den ceremonin hade många steg. Först, återupprättade Sanna föräldrar den Sanna familjen, som gått förlorad. På den grunden återlämnade de äktenskapet till Gud genom att återupprätta äldste sonens auktoritet, föräldrarnas auktoritet och konungskapets auktoritet och erbjöd dem sedan alla till Gud.

Därmed återupprättade Sanna föräldrar Guds konungaskap som hade gått förlorat på grund av de första mänskliga förfädernas syndafall och lade grunden på vilken de kunde förkunna *Cheon Il Guk* över hela himlen och jorden. Efter att ha fullgjort allt detta och med ett vörnadsfullt hjärta mot Gud, förberedde de och

höll Krönings-ceremoni för Guds konungasfär. Resultatet var att Gud kunde återfå sin suveränitet både i himlen och på jorden.

1 Gamla testamentets tidsålder var tidsåldern för att förena bröderna. Nya testamentets tidsålder var tidsåldern för barn att förena sig med föräldrarna. Det Fullbordade testamentets tidsålder är tidsåldern för människor att förena sig med konungaskapet.

Dessa tre tidsåldrar var för att återupprätta auktoriteten hos den äldste sonen, föräldrarna och konungen. Allt detta, inklusive kunskapen om konungaskapet, kunde ha återupprättats under Jesu tid om Israels folk hade tjänat Jesus som den Sanne föräldern. Men de gjorde det inte, och försynen blev förlängd.

Det är därför som tiden för återupprättelsen av Guds konungaskap har kommit nu, i det Fullbordade testamentets tidsålder. (304-011, 1999/09/05)

2 I det Gamla testamentets tidsålder offrade prästerna djur för att bana väg för Sonen och dottern att komma. Den Sonen är Messias. De erbjöd skapel-sens ting för att förbereda en grund för Messias att komma till jorden. Försynen har utvecklats efter syndafallets möns-ter, men i omvänd ordning.

Sonen kom då till jorden och offrade sitt blod. Han dog på korset. Om Israels folk hade förenat sig med honom skulle Je-sus inte ha dött. Men folket trodde inte på honom; Därför måste han offra sitt blod. Vad var det den här Sonen ur-sprungligen var tänkt att åstadkomma? Han skulle ha banat väg för uppkomsten av Sanna föräldrar. Jesus skulle bli den Sanne Far , och den sanna modern skulle komma senare. Förberedande sig som bruden, skulle hon möta brud-gummen, Jesus, som skulle rättat till världens fel.

För att detta ska ske måste först Kain-Abel-relationen som förlorades lösas. Kain och Abel på Jesu tid represen-terades på nationell nivå av Israel och Judendomen.

I de yttersta dagarna representeras de av kommunism och demokrati. Vi måste lösa det här kvarvarande Kain-Abel-problemet. Detta kommer att ske genom att återupprätta konungskapet på världs-nivå. (280-079, 1996/11/01)

3 Gamla testamentets tidsålder var brö-dernas tidsålder. Vid Jesu tid stod Ju-dendomen i Abels position och Israels folk befann sig i Kains position. Dessa två bröder skulle förenas, och på den grunden skulle de ansluta sig till föräld-

rarnas undervisning. Först måste de förenas genom att koncentrera sig på Modern, och därefter skulle de ha före-nat sig med Fadern. Så hade de kunnat etablera välsignade familjer som var centrerade på Jesus.

Detta uppnåddes dock inte, och för-synen i Gamla testamentets tidsålder för att återupprätta den äldste sonens auktoritet gick förlorad. Nya testa-mentets tidsålder var att återupprätta föräldrarnas auktoritet och den Full-bordade testamentens tidsålder är att återupprätta konungskapet, men allt detta försvann. Därför måste det Gamla, Nya och Fullbordade testamentets tids-åldrar alla fullbordas.

I Gamla testamentets tidsålder offrades djur som offer. I Nya testamentets tids-ålder, när Jesus kom, kom sonen för att upprätta nationen, men när han inte kunde, måste han bli offret. När de Sanna föräldrarnas tidsålder kom fram, fortsatte offrandet för att vara uppfyllt innan de kunde delta med Gud. Således, medan Sanna föräldrar var på jorden, var de tvungna att följa en 40 års period av li-dande för att kunna delta i Gud. Det var den väg de var tvungna att gå för att få Gud till jorden. Det var så de förenade den andliga världen och den fysiska världen, vilket möjliggjorde för Gud att arbeta fritt mellan de två världarna. Det var så de förde befrielse till båda världarna. (304-032, 1999/09/05)

4 Om Israels folk hade förenat sig med Jesus som Messias, kunde den äldste sonens auktoritet ha återupprättats vid den tiden. Enhet mellan bröderna kom-

mer när de delar samma nivå, samma värde och samma standard. Grundläggande enighet kan inte uppnås utan Messias, som representerar den äldre sonen. Men Israels folk kunde inte bli en med Messias. Om de hade skapat enighet med Jesus, kunde Messias ha bildat en familj, och Välsignelsen kunde ha blivit given till folket i Israel som det utvalda folket.

Ur denna synvinkel behövde Jesus gifta sig för att fira Lammets bröllopsmåltid. Genom det äktenskapet skulle han och Hens brud ha blivit de Sanna föräldrarna. Därefter skulle Messias familj ha blivit den äldre sonens familjen, och världens folk skulle ha bildat yngre sonens familjer. Detta skulle ha etablerat föräldrarnas auktoritet. Om folket i världen hade fått ta emot välsignelsen och blivit välsignade familjer och sedan centrerat sig på Messias skulle de ha gått bortom det nationella nivån och etablerat en världsomspännande kristen kulturell sfär som det andra Israel. Detta skulle ha blivit "en nation under Gud", en nation som representerar hela världen.

Detta var tänkt att ske (igen) strax efter andra världskriget. Även om det inte hände, har vi nu byggt en grund av familjer över hela världen som har fått ta emot Välsignelsen. Baserat på dessa familjer, måste all mänsklighet fokusera på en punkt och delta med Gud som konungen. Detta är syftet för vilken Herren kommer åter.

(303-097, 1999/08/08)

5 Herren måste komma igen eftersom den äldste sonens auktoritet inte blev etablerad på Jesu tid. Eftersom Jesus inte kunde uppnå detta och förlorade sitt liv, måste Herren återupprätta det när han återvänder. Han måste erbjuda till Gud den äldste sonens auktoritet, de Sanna föräldrarnas auktoritet på familjenivå och kunskap om konungaskap på global nivå. Gud kommer att ta alla saker i besittning genom Sanna föräldrar.

Allting tillhörde ursprungligen Gud, så genom att gå igenom gottgörelsens tidsålder måste alla ting offras till Gud. Fallna människor kan inte hålla sig till rätten av besittning. Ingenting tillhör er.

Ni måste förena er med Herren vid Hens återkomst och erbjuda alla era ägodelar till Gud genom att förena dem med Herren, eftersom den första Adam inte kunde nå fullkomlighet, kunde Gud inte ha herravälde över världen.

Därför måste ni erbjuda allt tillbaka till Gud genom den fullkomlige Adam. Därefter i positionen att ni inte har fallit och har löst hela Guds bittra smärta, kommer tingen tillbaka till er. Från dagen då ni mottar de ting som återvänder till er, kommer ni att ärva kunglig auktoritet över himmel och jord, liksom auktoriteten över himlens och jordens föräldrar och den äldre sonens horisontella auktoritet över himmel och jord.

När Sanna föräldrar etablerar den äldste sonens auktoritet, kommer de sedan att inrätta auktoriteten av Föräldrar, och därefter den konungliga myndigheten.

När alla dessa expanderar på global nivå kan alla människor uppnå även den äldste sonens, föräldrars och konungens auktoritet även inom sina egna familjer.

När ni står på den grunden kommer ni att kunna fullständigt befria den andliga världen och den fysiska värld. Gud kommer också att bli befriad vid den tiden. Därmed kommer ni att kunna delta med den befriade Herren Gud och leva för evigt i himlens sfär på jorden och i himlen, som kommer att vara för evigt. Familjer i världen som lyckas uppnå alla dessa myndighetsnivåer - den äldste sonens, föräldrarnas och konungens - kommer att delta med Jesus som konungars konung. Alla måste gå med honom som konungen.
(303-098, 1999/08/08)

6 Jag måste eliminera allt som bygger på satans världs-suveränitet, som har fortplantats ner genom generationerna. Jag måste ersätta himlens förräderi och förräderiet av Guds Vilja, och återupprätta Guds segersfär. Jag måste sopa bort allt som var korruperat under satans suveränitet, från individens och stammens tidsålder fram till idag.

För att uppnå det måste jag återupprätta den äldste sonens auktoritet. Jag måste återupprätta den äldste sonens auktoritet och därefter föräldrarnas auktoritet. Ursprungligen var föräldrarna ägarna, men satan blev ägare och kung. Av den anledningen, som den yngre sonen och på Guds sida, går jag framåt för att återupprätta auktoriteten hos den äldste sonen, föräldrarnas auktoritet och ko-

ningaskapets auktoritet.
(248-082, 1993/07/01)

Fundamentet för ceremonin

För att förbereda grunden för tronbestignings-ceremonin som Guds konung, proklamerade Sanna föräldrar återvändandet av oceanerna till Gud, markens återkomst till Gud och kosmos återvändande till Gud. Den 26 september 2000 höll de Välsignelse-ceremoni för registreringen av de fyra positionernas grundval vid övergången av de tre tidsåldrarna. I detta agerade Sanna föräldrar i egenskap av konungaskapets auktoritet för att upprätta registrering i himmelriket.

Före detta, den 13 juni 1998, i den första fasen av 360 miljoner parens välsignelse, gav Sanna föräldrar välsignelsen till både de största helgonen och de värsta kriminella i historien, behandlande dem lika. Detta skapade en grund för den andliga världen och den fysiska världen att bli en och för helvetet att avskaffas. Vidare, den 18 augusti 2000, vid FN:s högkvarter i New York, proklamerade Sanna far att nationella gränser borde överges. Detta innebar att grunden var förberedd för att folk skulle kunna registrera sig i himmelriket.

7 Himmelske Far, vi har nu kommit fram till vårt globala havs-företag, som vi startade 1963, där vi förutser att vi når toppen. I hela mänsklighetens historia hade det aldrig funnits en son eller dotter som kunde umgås och älska havet från en sann ägares perspektiv. Men

Sanna föräldrar uppträdde och med detta i åtanke överskred de fem oceanerna för att uppfylla sanna ägande.

För det ändamålet, förde vi i Kodiak, Alaska, som ligger inom havs-sfären, genom ceremonin för de åtta stadiernas etablering och proklamerade himmelskt moderskap, alltid placerande Dig i mitten. Det här är händelser som medlemmar i Enighetskyrkan aldrig kan glömma. Den ceremonin och den proklamationen som följde var ett stort steg mot att revolutionera grunden för världshistorien och lösa världens kaos. Nu här i Kodiak, med dagens proklamation om återvändandet av oceanerna till Gud, förbinder vi sfärerna av landet och havet, så att Himlens herre, Havets herre och landets Herre kommer att förenas som en. (324-109, 2000/06/17)

8 Himmelske Far, när jag deklarerat att oceanerna återvänt till Dig, bestämde jag mig idag den 24 juni 2000 i Korea, att förena Nord- och Sydamerika. Nu från den koreanska halvön till den sydligaste delen av Asien kan jag återlämna landet till Dig och förena alla sex kontinenterna. På den här dagen, i Sanna föräldrars namn, utropar jag inför himmel och jord att genom att återlämna oceanerna och kontinenterna till Dig, har landet och havet som existerade i Edens ursprungliga lustgård, skapade enligt Ditt ursprungliga ideal, förenats inför himlens och jordens föräldrar. (324-268, 2000/06/24)

9 Vår himmelske Far, vi Sanna föräldrar, tog en båt ut från Jiguido Island, nära Jeju Island. Medan man tittar på

berget Halla, förenade vi bergen till slätten, bortom bergen av Baekdu och Everest i Himalaya. Genom att göra så skapade vi det sista villkoret att återlämna till Dig, havets och landets sfär, och vi har gjort den proklamationen. Det var för detta ändamål att jag kom till Korea. Här, vid Jiguido, representerande ön Jeju, utropar jag inför Dig, vår himmelske Far, och inför hela universum alla dessa föreningar vi har utfört. Kom ihåg den här dagen. Trots att jag inte kunde slutföra alla mina planer senast i juni 2000 fastställde jag mer än 80 procent av villkoren och genom detta har Du fått befogenhet att påverka alla saker i världen till segerns högsta position med absolut inga band till satan. Det är en seger som Du länge hoppades kunna uppnå, och som Du följde med bestämd beslutsamhet. Uppfyllande detta baserat på Sanna föräldrars relations-standard, utropar jag att denna värld kommer att övergå till befrielsens sfär på grundval av denna ceremoni, vid denna timme och låta alla saker i kosmos återvända till Dig. (325-077, 2000/06/29)

10 Den 26 september 2000 höll vi ett evenemang med titeln "Enighets Välsignelse-ceremoni för registrering av de fyra positionernas grundval vid övergången av de tre tidsåldrarna." Titeln hänvisar till välsignelsens sfär som öppnar en stor övergång från de senaste tre tidsåldrarna av mänsklig historia till en ny tid av enighet. I den här nya tidsåldern måste ni registrera era fyra positioners grundval i Guds sfär för att komma in i enighetens sfär som bildas genom denna övergång och registrering.

Det är faktiskt tidsåldern för övergången. Först när ni är registrerad kommer ni in i sfärerna av enighet. Den enighet som skapas genom registrering i denna tidsålder omfattar både den andliga och den fysiska världen.

Fyra positioners grundval måste komma först. Guds vila, skapelsens ideal, uppfylls genom att de fyra positionernas grundval är fullkomlig. Fullkomlighet av de fyra positionernas grundval uppnås genom att älska andra och delta tillsammans med Gud. De fyra positionernas grundval slår rot på en sådan plats. Detta är formeln.
(333-281, 2000/09/27)

11 Vi behandlar de största helgonen och de värsta mördarna lika genom att ge dem båda Välsignelsen, så att den andliga världen och den fysiska världen kan bli en och helvetet avskaffas. Alla avdelningar i andevärlden, som mellan paradiset och andra världar, måste avlägsnas så att alla kan återgå till en jämn nivå.

Som en del av våra allvarliga ansträngningar för att skapa det globala välståndet, utropade jag i FN att nationella gränser borde upplösas. Därför utfärdade jag den 3:e december, som var före år 2000, en proklamation som deklarerade paradiset avskaffande och öppnandet av registrering i himmelriket för alla. Vi som Sanna föräldrar deklarerade avskaffandet av paradiset och helvetet eftersom dessa sfärer härstammar från de falska föräldrarna. Vi gjorde förutsättningarna för att avskaffa dessa sfärer genom att framgångsrikt besegra

kullen av gottgörelse. Om vi inte hade lyckats med att avskaffa paradiset och helvetet, skulle det vara omöjligt att kröna Gud som konung.
(340-043, 2000/12/23)

12 Himmelske Far, med början idag, 1 december av det här historiska året 2000, förbereder vi att öppna årets inriktning på början av det nya årtusendet. På den här dagen, efter att ha besegrat den bittra sorgens kulle i de himmelska och jordiska världarna, och efter att ha fullbordat perioden för att lösa allt i historien, kommer vi att börja lägga grunden för individens, familjens, stammens, folkens, nationens fullkomlighet, världens och kosmos som är centrerade på kärlek, för att skapa den idealiska världen som Du föreställde dig vid skapelsen.

Vi har satt datum för denna nya början till den 13 januari 2001, 43 dagar från idag. Vi utser denna 43-dagarsperiod som en tid för att göra alla nödvändiga förberedelser för att fira din tronbestigning till positionen som konung av alla familjer, konung av alla nationer, världens konung och konungars konung. Det blir den dag då Du kan förkunna att befrielsen har kommit, för allt har blivit löst, inklusive den bittra sorg som Du har hållit i ditt hjärta. När vi har bestämt att den dag då vi kommer att kröna dig, Far, är 43 dagar från idag, och när vi gör denna proklamation om den dagen, kan Du hjälpa oss att gå över dödens sfär och avancera in i befrielsens värld.

Vi vill uttrycka vår tacksamhet till Dig för nåden att tillåta oss att inleda den här

tidsåldern när vi kan etablera Din överhöghet. Vi är tacksamma att vi skulle kunna få denna himmelska lycka utifrån familjenivåns välsignelser som Sanna föräldrar behövde spridas över hela världen för att uppfylla idealet av enighet med Dig, Far till hela mänskligheten. Från den här dagen framåt, låta oss centrerade på ursprunglig heliga mark, rot-heliga marken och segerns heliga mark, låt oss göra alla nödvändiga förberedelser under de närmaste 43 dagarna för att ta detta gigantiska steg framåt för Dig. (338-311, 2000/12/01)

13 När de första mänskliga förfäderna blev de falska mänskliga förfäderna, skapade de helvetet, välte omkull Guds konungaskap och allt gott. Sanna föräldrar och de välsignade familjerna i Enighetsskyrkan måste ställa saker rätt och gå till Gud i Hens rättmätiga position som den sanne konungen. Med denna auktoritet kommer Gud att testamentera till Sanna föräldrar vad som behövs för att återhämta idealen av Hens familj, Hens värld och Hens kosmos. Villkoren för att möjliggöra detta är *Total livstids offer*. Utan att uppfylla detta villkor kan människor inte göra anspråk på någonting alls, inklusive deras nationer. Så, utan att uppfylla detta villkor, bryter den som har någon titel mot detta.

För att den absoluta Gud ska kunna ha auktoriteten av konungaskapet, borde Hen vara suverän över allting, men Hen förlorade till och med kärlek och släktskap. Hur kan vi delta med Gud för att se Hens tronbestigning? Först måste vi lösa frågorna om kärlek och släktskap.

Därefter måste vi kröna honom med representanter för alla nationer i världen som visar sitt stöd. När detta händer kommer Gud att kunna utöva all sin kraft - Hens allestädes närvarande auktoritet och makt. Således kommer helvetet, satans värld och satans lakejer helt att bortstädas på ett ögonblick. Vem ska utföra krönings-ceremonin för Guds konungasfär? Kan Sanna föräldrar göra det ensamma? Vi måste göra det centrerat på de registrerade välsignade familjerna. (339-281, 2000/12/22)

14 Trots förföljelse under hela mitt liv lade jag grunden till segern genom att gå igenom de åtta stegen: individ, familj, stam, folk, nation, värld, kosmos och Gud. Genom att uppnå detta har Gud befriats. Min sista kvarvarande uppgift är att rädda mina fiender. Då kommer skapelsens ideal att uppfyllas.

Genom Sanna föräldrar kommer Nordkorea att räddas, och konflikten mellan Palestina och Israel kommer att lösas. Förenta staterna vill inte vara inblandade i ständiga konflikter mellan Israel och Palestina. Jag har omfamnat Islams värld. Jag har förlåtit och räddat Förenta staterna, även om de agerade som min fiende genom att sända mig i fängelse. Jag omfamnade alla som förföljde mig. Jag har inga fiender. Inte i Kristendomen eller Islams sfär, inte bland svarta eller vita människor, inte ens bland de i helvetet har jag en fiende. Jag står på grundvalen av den fullständiga, ursprungliga familjen där alla människor är bröder och systrar.

På detta sätt befriade vi Gud, och Gud har nu Sin övergripande auktoritet. Vid denna tid kommer jag att återupprätta till och med Hens tron. Det är därför som vi den 13 januari 2001 kommer att kröna Gud som konungen. Den falska föräldern satan besteg Guds tron. Sanna föräldrar kommer att återupprätta den och skapa Guds sfär på jorden. Det kommer att bli en värld av fred.

Sanna föräldrar och välsignade familjer har nu privilegiet att föra Gud tillbaka till Hens tron. När Gud är på sin tron, när människor kommer in i himlen, kommer de inte att finna några hinder i deras väg. På samma sätt borde vi kunna vinna över Förenta nationerna och eliminera nationella gränser för att uppfylla standarden av världsfred och säkra den freden genom att ge Välsignelsen till länder från fiende-nationer.
(339-156, 2000/12/10)

15 Den 13 januari 2001 kommer Sanna föräldrar att genomföra krönings-ceremonin för Guds konungasfär. Vi kommer att föra Gud tillbaka till Hens tron. Det är den ceremoni vi ska utföra. Vi har redan haft två ceremonier för detta ändamål vid utformnings- och tillväxtstegen. Den kommande ceremonin kommer att vara i fullkomlighets-steget. Vi måste upprätta Guds konungaskap.

Jag är stolt över att vi som människor kan göra något som Gud inte har kunnat göra för sig själv. Vi förklarade helvetets och paradiset avskaffade och vi löste andra saker som Gud inte har kunnat hantera eftersom satan förstörde Hens auktoritet som konung. Det är därför

som Sanna föräldrar behöver återupprätta Gud till Hens ursprungliga position och återvinna världen till honom där han har all auktoritet att utöva sin makt, vara inuti alla och närvarande överallt. (339-065, 2000/12/06)

16 Sedan jag deklarerat avskaffandet av paradiset och helvetet finns det inte längre någon gottgörelse-väg på den väg som Sanna föräldrar lagt fram. Nu när vi är fria att bygga himmelriket på jorden och i himlen och nu när den fallna ärkeängeln är borta, är Gud den sanna Gud och konungen som kan återvända till sin ursprungliga plats på Sin tron.

Gud kunde inte göra detta av sig själv. Den falska föräldern utvisade honom från Hens position; Därför måste det enligt Principen om gottgörelse vara Sanna föräldrarna som tar Gud tillbaka till sin tron. Om de inte gör det, kan Gud aldrig anta tronen.

Det är vi människor som måste föra Gud till sin tron. Att vi nu kan göra det är främst eftersom Frälsaren, de Sanna föräldrarna, etablerat sin auktoritet för att ge välsignelsen till oss på jorden och i himlen genom Guds kärlek, liv och släktskap. Välsignelsen bemyndigar oss att etablera alla Guds nationers nya traditioner. De som står i Guds välsignelse är knutna direkt till Gud genom blodlinjen och har inga band med satan. Det var satan, mänsklighetens falska förälder, som vände allt upp och ner; Men nu har Sanna föräldrar tagit bort satan och avskaffat helvetet och paradiset, så att nu finns bara **himmelriket** kvar. På denna grund kommer vi att centrera Gud i cent-

rum av Hens sfär. Detta är krönings-ceremonin för Guds konungasfär.
(339-087, 2000/12/07)

17 Himmelske Far, idag den 1 januari 2001, har nattens tidsålder slutat och vi är på väg mot år 3000 på dagens tidsålder. I Sanna föräldrars namn önskar jag uppriktigt att vi kan upprätta kärlekens suveränitet under himlens och jordens stora suverän. Jag önskar verkligen att vi kan förverkliga ert faderslands **självständighet**, där alla uttrycker sitt hjärta i kärlek utan några reservationer, och där alla har frihet i både vertikala och horisontella sfärer.

Må ni styra hela mänskligheten för att känna till den motorväg som vi har byggt för att föra dem rakt till himlen så att de kan vara aktiva och avancera, med sinnen som är fria och med kroppar förenade med sina sinnen och med auktoriteten hos människor som har friheten att vara familjekungar och drottningar, och nationernas och kosmos konungar och drottningar, medan de är lever med himlens och jordens föräldrar. I Sanna föräldrars namn förkunnar jag vårt hopp och önskar att ni kommer att etablera Ditt eviga herravälde av fred.
(341-155, 2001/01/01)

18 Med tronbestignings-ceremonin för Guds konungasfär, träder vi in i tidsåldern när Gud kan utöva sin auktoritet och makt allestädes inneboende och närvarande. Vi går fram mot tidsåldern när människor som autonoma ägare kan fullborda Guds sfär på jorden, vilket Hen länge önskat. För detta har vi mobiliserat andarna i alla världar hos alla religioner.

Särskilt sedan Sanna föräldrar kom med autonoma ägares auktoritet, kommer vi nu att kunna välkomna den stora tidsåldern för seger och befrielse, när den jordiska världen och de himmelska sfärerna kommer att marschera framåt i steg. Från och med januari 2001 måste familjer som mottog Välsignelsen på jorden och i himlen förenas i hjärtat och etablera en fast grund för att slå rot på jorden. För detta ändamål behöver de i de himmelska sfärerna ärva äldre sonens, föräldrarnas och konungarnas positioner baserat på Adams fundament på jorden och återupprätta den yngre sonens auktoritet. Genom detta kommer vi att inleda den revolutionära eran när den yngre sonens auktoritet kan ersätta den äldste sonens auktoritet i himlen och på jorden. (342-263, 2001/01/13)

Krönings-ceremoni för Guds Konung och Hens Frigörelse

Krönings-ceremoni för Guds konungasfär gav tillbaka till Gud allt som han hade förlorat i början på grund av de första mänskliga förfädernas syndafall. Det var en rit att återupprätta till Guds kosmos det som hade kommit under satans herravälde och att meddela att Gud hade återställt sitt konungskap. Denna ceremoni markerade det ögonblick som befriade Gud från Hens bittra sorg över det mänskliga fallet genom att kräva tillbaka till honom både jorden och himlen, de två världarna som hade fallit i satans händer. För Sanna föräldrar, som helt hade investerat hela sina liv för att befria Gud och mänskligheten, var det

kulminationen på deras segrar.

Krönings-ceremoni för Guds Konungskap markerade starten på den 13-åriga vägen mot invigningsdagen av *Cheon Il Guk*, dagen för att inleda förverkligandet av Guds skapelses ideal. Under de första dagarna av den 13-åriga perioden proklamerade Sanna föräldrar fyra delar av himlens konstitution: kravet att bevara den rena släktlinjen, förbudet mot att kränka människors hjärtan, förbudet mot missbruk av offentliga medel och ett mandat för att etablera exemplariskt sanna familjer. Det här är de grundläggande lagarna och målen som medborgarna i Guds sfär bör upprätthålla för att slutföra *Cheon Il Guk* i den nya tidsåldern.

19 Det är av yttersta vikt att välsignade familjer skyddar Guds konungskap. Ert främsta ansvar som välsignade centrala familjer är att bevaka Hens konungskap. Därför bör ni ha den största stolthet i att ha stött krönings-ceremoni för Guds konungasfär. Och nu när Gud är krönt, att stödja Hens tron bör vara ert första och högsta mål i livet.

Ni bör lova Guds suveränitet och vittna om den. Besluta att investera allt för att upprätthålla den. Kom alltid ihåg att det måste vara er absoluta, enda, oföränderliga och eviga vilja att skydda och utöka Hens konungaskap. Ni välsignade familjer måste skydda Hens konungaskap genom hela livet.
(343-120, 2001/01/21)

20 Ni måste bära Guds absoluta suveränitet i era hjärtan. Guds suveränitet

måste vara den främsta principen i era liv. Denna suveränitet börjar från en individ - den fullkomlige Adam - och ansluter familjen, stammen, folket, nationen och hela världen. Även hela skapelsen längtar efter att vara kopplad till den fullkomlige Adams familj. Ni måste förstå och tro på denna princip. Ni bör upphöja Guds suveränitet mer än någonting i världen.

Hittills kunde Gud inte glädja sig över sin suveränitet, utan måste istället utföra den sorgliga och smärtsamma uppgiften att leda återupprättelsens försyn. I de sista dagarna är religionen, nationerna, Messias och Sanna föräldrarnas ansvar att få Gud tillbaka till sin ursprungliga position och status. Guds utövande av Hens suveränitet är den centrala punkten för att befria alla varelser.

Hittills har Gud inte kunnat utöva sin suveränitet, och därför kunde han inte vara den absoluta, allsmäktige Gud. Nu har dock Gud återställt Sin suveränitet. Genom Krönings-ceremonin för Guds konungasfär har Gud blivit centrum för hela skapelsen. Även den minsta, till synes obetydliga varelsen skapades av den enda Gud.

Efter det mänskliga fallet förlorade Gud sin tron. Men nu har han fått återvända till den ursprungliga positionen. Detta var möjligt tack vare alla familjer som tog emot Välsignelsen. Därför borde ni bära med er tanken på Guds absoluta, unika, oföränderliga och eviga suveränitet.
(343-121, 2001/01/21)

21 Även Gud måste befrias. Han längtar efter befrielse, men befrielsen har undanröjts honom. Varför? Det är på grund av Adam och Eva. De följde den falska föräldern och tog en väg motsatt deras ursprungliga väg. Så nu måste vi följa den rätta vägen, bli befriade och äntligen uppsluka Gud som konungen.

De falska föräldrarna vände kosmos upp och ner med sin falska släkt, men jag har ställt den rätt. Tidigare fängslades syndare i helvetets djupa hål, men jag fyllde det hålet. Vi gav äktenskapets Välsignelse inte bara till helgon utan också till mördare. Vi gav Välsignelsen inte bara till medlemmar i Enighetskyrkan utan även till medlemmar av religioner som motsatte sig oss. Vi välkomnade dem in i enighets-sfären, befrielsens sfär, länkade dem alla tillsammans även med de sanna barnen och alla helgon genom att ge dem alla samma Välsignelse.

(341-016, 2000/12/29)

22 Vi, som Sanna föräldrar, måste befria Gud. Gud kunde inte bli människans förälder, och vi måste säkra Hens position som förälder. Gud kunde inte heller bli lärare eller ägare av mänskligheten, så vi måste säkra Hens positioner som lärare och ägare. Vidare måste vi se till att Hen kan bosätta sig på den här jorden i sin hemort, i sitt fosterland. För detta ändamål genomförde vi kröningsceremoni för Guds konungasfär.

(361-084, 2001/11/20)

23 Tror ni att vi som Sanna föräldrar skulle kunna hålla Inbjudningsceremonin för Guds konungasfär hur vi ville? Vi

behövde veta om Guds sfärs protokoll och var tvungna att genomföra ceremonin på rätt sätt. Annars kunde vi inte ha genomfört det. Ceremonin hölls i enlighet med Guds rika detaljerade protokoll för en omvandlings-ceremoni. Som ett resultat blev andar som hade varit som fångar i andevärlden, dessa sinnen och kroppar separerade, till sist befriade. Nu är de fria att komma och gå mellan himmel och jord.

(519-291, 2006/03/06)

24 Endast Sanna föräldrarna kan befria Gud. Eftersom de falska föräldrarna förstörde allt, är det upp till oss som Sanna föräldrar att rätta till allt. Vi har nu gjort allt vi behövde göra. Vi genomförde kröningsceremonin för Guds konungasfär. Vad mer kvar att göra? Vi har gjort allt mänskligt möjligt på jorden. Vi gav välsignelsen till 400 miljoner par för att ansluta människor till Guds släktlinje och skapa en värld där alla människor är medlemmar i Hens familj.

(343-190, 2001/01/29)

25 Vem tar ansvar för mänsklighetens eländiga patetiska historia? Ingen som är kvar i okunnighet kan ta ansvar. Den som måste ta ansvar är den som vet vad han ska göra. Kirurgen som håller skalpellen och alla kirurgiska verktyg i operationsrummet är den som måste ta ansvar för att rädda patientens liv, även med risken att utsätta sig för en dödlig sjukdom. Sanna föräldrar är som kirurg. individer, familjer, nationer och himmel och jord är alla fångade i syndafallets helvete. Vem befriar dem? Herren har återt vänt som Sanna föräldrarna. De

upprättade sant konungaskap över familjen, stammen, folket och nationen innan de äntligen höll kröningsceremonin för Guds konungasfär. (418-251, 2003/09/25)

Avsnitt 2. Heliga äktenskapets Välsignelse för himlens och jordens föräldrar, som öppnar portarna av *Cheon Il Guk*, och kröningsceremonin av konungen och drottningen av välsignade familjer.

Det heliga äktenskapets Välsignelse öppnar portarna till *Cheon Il Guk*.

Heliga äktenskapets välsignelse för himlens och jordens föräldrar som öppnade Cheons Il Guk-portar hölls på Cheongpyeong Heaven and Earth Training Center den 6 februari 2003 Det var Sanna fars 83-årsdag och Sanna mors 60-årsdag. Syftet med äktenskapets Välsignelse, som började med Sanna föräldrars heliga bröllop 1960, är att förverkliga Guds hopp för alla människors frälsning. I synnerhet, genom den Heliga äktenskaps-Välsignelsen av himlens och jordens Föräldrar, som öppnar portarna till *Cheon Il Guk*, öppnade Sanna föräldrar vägen för alla människor i världen för att vara registrerade som medborgare i *Cheon Il Guk*. På den dagen uttryckte Sanna föräldrar sin uppriktiga önskan om att hela mänskligheten skulle bli medborgare av *Cheon Il Guk*, värdiga att ärva himmel och jord, och uppmanade oss att göra det.

1 Just nu har vi ingen himmelsk nation. Det är genom äktenskapets Välsignelse vi kan etablera den. Vi måste hävda det från satan genom att skapa en miljö bortom den nationella nivån där han och Hens onda styrkor inte längre kan existera någonstans i världen. Eftersom vi har varit inblandade i falsk kärlek måste vi återhämta allt med sann kärlek baserad på äktenskaps-Välsignelse, på alla nivåer från individ till familj, stam, folk och nation. Detta är vad vi måste göra för att bygga den himmelska nationen.

Men vi kan inte sluta bara på nivån att bilda en nation. De fallna föräldrarna skapade helvetet i den fysiska världen och den andliga världen. Därför måste de Sanna föräldrarna återfå alla nivåer: individen, familjen, stammen, folket, nationen, världen och andligheten, och även ärkeängeln i det andliga sfären. Det sätt på vilket de måste återhämta dem är genom att engagera sin släkt, de sanna olivträdens släkt, på de fallna släktens vilda olivträd. På så sätt kommer de att eliminera alla vilda olivträd genom att de blir en med de sanna olivträden.

Trots att ni ännu inte har gått över den nationella nivån leder nu Sanna föräldrar en rörelse för att förena andevärlden. Jag har givit välsignelsen till och med i andevärlden. Era förfäder är i stället för Kains värld, men jag ger nu Välsignelsen till de människor som levt som änglar utan ideal av en evig partner. När de väl fått Välsignelsen, kan de som välsignade familjer och klaner komma in i *Cheon Il Guk*. (405-206, 2003/02/11)

2 Gud kunde inte genomföra det heliga bröllopet, därför han hade inte sin egen nation. Det är också anledningen till att Hens barn inte kunde registreras i den himmelska nationen. Adams fall gjorde att Gud förlorade sin nation, och eftersom han inte hade någon nation för att genomföra det heliga bröllopet, kunde den inte hållas.

Eftersom det inte fanns ett heligt bröllop kunde Gud inte registrera sin son och dotter som Hens sanna barn, och det är ingen tvekan om att jorden blev satans hem, över vilken satan kunde utöva praktiskt taget absolut auktoritet.

Denna situation måste övervinnas, inte med våld utan genom att smälta den och sedan genom att förmå satan till att frivilligt ge upp. Först när en sådan grund är säkrad kan Gud återvända till sitt ursprungliga ideal - för vilket Hen skapade himlen och jorden med Sin kärlek i centrum - till utgångspunkten och sedan expandera den till varje hörn av världen. På så sätt kan Hen hävda herravälde över himlen och jorden.

Med Adams fall föll allting från Gud. Därför måste Adam, efter att ha uppnått fullkomlighet, hålla krönings-ceremonin för Guds konungaskap. På grundval av detta utförde Hen den Heliga vigsel-Välsignelsen av himlens och jordens föräldrar som öppnar portarna i *Cheon Il Guk*. (408-061, 2003/05/30)

3 Vår himmelske Far, vi de Sanna föräldrarna, som omfamnar kosmos, har förenats som make och maka i äktenskap genom den Heliga vigsel-Välsig-

nelsen av himlens och jordens föräldrar som öppnar portarna till *Cheon Il Guk*. På så sätt kan vi upprätta traditionen för Sanna föräldrar, som, för att uppnå det ursprungliga idealet av skapelsen både i himlen och på jorden, uppfyller det hopp som ni länge har älskat i ert hjärta. Vi har redan vidtagit åtgärder för att befria himlen och jorden, nu med denna ceremoni har vi börjat bygga ramarna för den himmelska nationen, där välsignade familjer kan komma in för första gången.

Alla välsignade familjer på jorden, som ärvt sann kärlek, sant liv och sant släktskap, står i Abels position. De välsignade familjerna i himlen och alla mänskliga förfäder är i position som Kain. Må de i de andliga världarna stödja de välsignade familjerna på jorden. Må Gud och alla de heliga, visa och goda andar i himlen också stödja de välsignade familjerna på jorden. Må alla välsignade familjer på jorden, i den yngre broderns position, delta med alla i andevärlden som deras äldre broder och förmå den totala segern av enighet mellan himmel och jord. Må hela skapelsen ta emot dem, de välsignade familjerna bundna i släkt med de Sanna föräldrarna som kan omfamna hela kosmos och alla dess varelser från det minsta till det största, vilket ger deras efterföljande generationer avkomma av evig befrielse och kärlekens högsta seger. Genom dem kan hela skapelsen uppleva glädjen i det ursprungliga livet och överflöd av ursprunglig lycka!

O Gud, ni gav oss livet så att vi kunde bli Sanna föräldrar. Må ni absorbera även

våra kroppar, om det är det som krävs för att få enighet bland alla de välsignade familjerna som är centrerade på Sanna föräldrars kärlek och förena enighet mellan dem och alla andra i hela universum så att de kan vara som en. Vi tackar er för att vi kan offra oss som era skapade varelser, så att vi kan gå över tröskeln till en ny tidsålder och så att vi kan binda oss till *Cheon Il Guk*, den välsignade sfären av Välsignelsen.

Den Heliga äktenskaps-Välsignelse ceremonin som hölls idag är en glad händelse i den andliga världen och den fysiska världen. Även himlens och jordens föräldrar gläds i deras befrielse. Kosmos okroppsliga Förälder gläder sig också i denna seger, för det ger Hen befrielse.

Må alla välsignade familjer i *Cheon Il Guk*, både i den andliga och i den fysiska världen, förena sig med idén om enighet i hjärtat, enighet i kropp, enighet i tankar och enighet i harmoni och gå vidare mot det idealiska faderlandet som ni har längtat efter. Må de alla bli medborgare värda *Cheon Il Guk*, som kan ärva den välsignade himlen och jorden baserat på den ursprungliga standarden för Guds skapelses ideal. Må alla uppnå befrielse och fullständig seger. Jag proklamerar alla dessa saker i namnet av Föräldern över kosmos och himlens och jordens Föräldrar, med sin speciella auktoritet och makt.
(404-282, 2003/02/06)

4 Himmelske Far, den här dagen den 6 februari 2003, må alla välsignade familjer i den andliga världen och den fysiska

världen komma in i *Cheon Il Guk*, eftersom dessa två världar etablerar ett syskon-förhållande som följer vägen för den himmelska principen. Må alla förfäder i andevärlden, som står i Kains ställning, liksom alla familjer på jorden, i Abels ställning, få äktenskapets Välsignelse och bli syskon i den Sanna föräldrars blodslinje.

Tack för att ni tillåter oss att välkomna denna dag när vi öppnar himlen och jorden för *Cheon Il Guk*. Det markerar en ny gryningsöppning, början av himlens och jordens åter-skapelse, när andelsvärldens förfäder i den äldste broders position bli efterkommande av dem i den fysiska världen i den yngre broders position, medan de i den fysiska världen blir förfäderna av deras blodlinje baserat på deras resultat som välsignade familjer.
(404-284, 2003/02/06)

5 Himmelske Far, jag vill verkligen öppna porten till *Cheon Il Guk*, så alla familjer kommer att följa Sanna föräldrars tradition och ärva allt från dem - deras namn, deras Ord, deras prestationer och deras segrar. Dessa familjer kommer att sträva efter att uppfylla målsättningarna för trogna barn, patrioter, heliga och gudomliga söner och döttrar. Jag önskar verkligen och hoppas att när de strävar efter att uppfylla detta ideal, kommer allt som kosmos förälder och Föräldrarna över himmel och jord önskar förverkligas. Jag ber ödmjukt att ni ska få allt detta att ske.

Jag ber att ni ger äktenskapets Välsignelse så att dessa barn kan bli era

arvingar och efterkommande, värdiga att ärva sfären av det ursprungliga konungaskapet, sfären av befrielse för alla och komma in i den himmelska nationen av enighet, himlens sfär på jorden och i himlen. Då äntligen kommer er enda önskan att uppfylla skapelsens ideal att bli befriad. Jag rapporterar detta i namnet av de Sanna föräldrarna. (404-285, 2003/02/06)

6 Ni välsignade medlemmar är nu som frukten. Era äktenskaps-Välsignelser har spelats in i den himmelska nationen. Ni har registrerat er födelse i den nationen, som Sanna föräldrars gjorde. Därför kan ni nu gå vidare till positionen som Sanna föräldrars direkta söner och döttrar, bli kompletta frön och bära den himmelska nationens frukt, vart ni än går. Därför är ni nu ägare till *Cheon Il Guk*.

På grund av Adam och Evas fall, faller människorna idag på alla nivåer, från individ till familj, stam, folk, nation och värld. Ändå etablerade Sanna föräldrar alla nödvändiga förutsättningar för att uppnå den nivå som inte ens Jesus kunde nå. Nu när ni är registrerade i den himmelska nationen och har registrerat ert äktenskaps Välsignelse i den nationen kan ni, som sanna föräldrar, ärva allt från Gud.

Eftersom tiden nu har kommit när ni kan stå i samma position som Sanna föräldrar, om ni kan påverka FN, så vart ni än går kan ni komma in i det himmelska sfär. Jag talar inte om det himmelska sfär på utformnings-nivå eller tillväxt-nivå. Vi är nu i tiden när vi kan gå bortom dem. Det betyder att till och med

utanför Gud och Sanna föräldrar, har ni **själva** blivit godkända som de sanna olivträdens frukt, för att inympa andra och förvandla dem till fullkomliga frön. Det är därför ni kan hävda att vara ägare till *Cheon Il Guk*.

Den himmelska nationen som varit tom i tusentals år kan nu fyllas med medborgare, den första generationen, andra generationen och så vidare i tusentals generationer. Med framväxten av de sanna mänskliga förfäderna kan de första, andra och efterföljande generationerna uppstå och fortsätta för alltid. (410-109, 2003/07/02)

7 Som välsignade centrala familjer och ägare till *Cheon Il Guk*, befrias ni nu från frälsningens försyn. Därför kan ni representera Sanna föräldrar och gå vägen för viljan även utan Guds hjälp. Ni behöver inte längre be om gudomlig hjälp. Ni kallas ägare till *Cheon Il Guk* eftersom ni står i en position som är densamma som Sanna föräldrar.

Även om vi därför lämnar er ensamma och inte hjälper er, bör ni kunna bygga himmelriket. På liknande sätt som vi de Sanna föräldrarna har byggt det, borde ni göra detsamma. Ni måste åter-skapa er nation och till och med världen genom att sprida äktenskapets Välsignelse. När ni gör det måste ni övervinna utmaningen att ansluta dem till uppståndelsens sfär och sfären av det eviga livet. Vi har redan övervunnit alla utmaningar på alla nivåer.

Som Sanna föräldrars barn är ni säkerligen en och samma frukt som oss, en

frukt som uppenbarar sig som ägarna av *Cheon Il Guk*. Eftersom vi har sått våra frön i era familjer, kommer ni naturligtvis att kunna föda upp medlemmar av den kungliga familjen och därmed bygga sfär. Det är därför ni utan tvekan är ägare till *Cheon Il Guk*.
(408-114, 2003/06/03)

8 Den Välsignelse ni nu får är er registrering för *Cheon Il Guk*. Det är bara för att ordet "registrering" ingår i denna välsignelse som den gör er medborgarna i *Cheon Il Guk*. Eftersom ni föll bort från den himmelska nationen, måste ni återvända till den. Detta är vad som uppnås genom registrerings Välsignelsen av äktenskapet. Genom det kan allt lösas i grunden.
(464-127, 2004/08/08)

9 Det är nu dags för alla att registrera sig. Det är dags att samtidigt återansluta allt som delades - öst och väst, himmel och jord, upp och ner, höger och vänster, föräldrar och barn, man och kvinna och syskon. Det är tiden när alla kan födas igen genom att ansluta till Sanna föräldrars släkt genom Välsignelsen.

Även familjer som levde (på jorden) för flera tusen år sedan kan återfödas och registreras. De är inte återfödda av sin styvfar och styvmor, utan av deras direkta far och direkta mor. När de blir återfödda kan de komma in i den himmelska världen som har blivit ledig och fylla upp allt på en gång.

Men för att detta skall kunna ske måste ni uppnå standarden att ni älskar era fiender som era egna bröder och systrar,

för Gud och sanna föräldrar älskar dem och vill att ni ska älska dem på deras vägnar. Om ni inte kan stå i den positionen, kan ni inte komma in i himmelriket. (409-183, 2003/06/25)

Kröningsceremonin av kosmos förälder och himlens och jordens föräldrar

Den 6 februari 2003 höll Sanna föräldrar kröningsceremonin av kosmos förälder och föräldrarna över himlen och jorden som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet, efter de Sanna föräldrarnas helige äktenskaps-Välsignelse som öppnar portarna till *Cheon Il Guk*. Detta invigde Sanna föräldrar som familjekonungen och lagde grunden för att utvecklas mot att bli freds-konung, konungars konung, på alla nivåer –stam, folk, nation, värld och kosmos. Denna ceremoni var frukten av återupprättelsens 6 000-åriga försyn, och genom den skapade Sanna föräldrar den påtagliga grunden för nya tidsåldern av *Cheon Il Guk*. Därigenom fullbordade de tidsåldern av frälsning och återupprättelsens försyn genom gottgörelse. Därefter åtog de sig helt och hållet att påtagligt bygga *Cheon Il Guk*, Guds hemland.

10 Hittills har vi gett äktenskapets Välsignelse till 400 miljoner par, till och med välsignat massor av par i andevärlden. Inträde i himmelriket kräver emellertid att ni deltar i Välsigningsceremonin för registrering av fyra positionernas grundval vid övergången av de tre åren. Det är ett steg av förberedelser.

Vid den tidpunkten höll vi den ceremonin, jag proklamerade att vi måste komma in i tidsåldern för "high-noon" – zenit bosättning. Där kommer solen att skina direkt ovanför oss, vare sig på morgonen eller eftermiddagen. Ingen skugga kommer att kastas. Inte heller kommer det att vara någon skugga på kvällen eller på natten. Först när ni går in i tidsåldern för zenit - bosättning och lever utan att kasta någon skugga 24 timmar om dygnet under alla årstider - vår, sommar, höst och vinter - kan ni bli prinsar och prinsessor i den himmelska nationen. Gud lever alltid i "zenit" så att ni också borde vara i den positionen. Då kommer ni att tillhöra Hens utökade familj. (415-186, 2003/08/14)

11 På Sanna föräldrars födelsedag, den 6:e dagen av den 1:a månkalendermånaden 2003, höll vi den heliga äkten-skapets Välsignelse-ceremoni för föräldrarna i himlen och jorden, som öppnar portarna till *Cheon Il Guk*, och sedan Kröningsceremonin för Föräldern över kosmos och himlens och jordens Föräldrar som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet. Var måste vi, de Sanna föräldrarna, gå nu? Vi måste fortfarande klättra upp till toppen och gå över den. Om vi bara klättrar till någonstans i mitten och kommer ner, kommer vår bestigning inte att vara fullständig.

Var gick vi efter år 2000? Toppmötet vi nådde då var tronbestigningen för Guds konungaskap. Men Gud hade fortfarande inget land att kalla sitt eget. Som

en förberedelse för *Cheon Il Guk*, höll vi den 26 september 2000, Välsignelse-ceremoni för registrering av fyra positioners grundval vid övergången av de tre åren. Ni måste vara registrerade i den himmelska nationen. Det var därför jag gav uppmaningen att skapa *Cheon Il Guk*-registreringskort och ni har registrerat för att ta emot dem. Om ni studerert registreringskort som ni studerar Sanna föräldrar och värderar det lika mycket som ni vårdar Gud, kommer saker att fungera för er vart ni än går. Ni kommer att lysa som en diamant, som en självlysande sten. (424-142, 2003/11/06)

12 Kröningsceremonin av Föräldern över kosmos och himlens och jordens Föräldrar som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet var en viktig händelse. Genom denna ceremoni står nu Gud och Sanna föräldrar som himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar och regerar över familjen. Vidare har de äntligen etablerat nationen där Gud regerar som konung över världens stammar, folk och nationer för första gången i historien. Det betyder att de alla kan bli en. I andevärlden hade Gud hittills ingen form. Budskap från andens värld uppgav att den okroppslige Gud är osynlig, men Sanna föräldrar uppträder på Guds hög-ra sida, som manifesterar sig som en eldstod. (429-025, 2003/12/23)

13 Tiden kommer när Gud kommer att ge mig en utmärkelse. När han gör det kommer jag att skicka det priset till Mor. Då borde alla välsignade familjer och

alla medlemmar i Enighetskyrkan i himlen och på jorden också hedra Mor genom att erbjuda henne en utmärkelse för sin seger. Med kröningsceremonin för Föräldern över kosmos och himlens och jordens Föräldrar som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet, antar den odödlige Gud kroppslig substans som Sanna föräldrarna, Guds avbild. Även Sanna föräldrarna, som bor i det jordiska sfär, stiger upp till den okroppslige föräldrarnas tron i den himmelska världen.

Ursprungligen borde detta ha skett vid tiden för Adam och Eva, efter att de fullkomnat sin familj. Nu med Sanna föräldrar som stiger upp till sina troner, kommer världens välsignade familjer att bli himmelska nationers prinsar och prinsessor och Gud kommer att kunna etablera sig både inom den andliga världen och den fysiska världen.
(429-025, 2003/12/23)

14 Efter Krönings-ceremonin för Guds konungasfär, och efter inrättandet av *Cheon Il Guk*, höll vi den Heliga äkten-skapets Välsignelse av himlens och jordens Föräldrar, som öppnar portarna till *Cheon Il Guk*, och senare den dagen, kröningsceremonin för Föräldern över kosmos och himlens och jordens Föräldrar som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet. Om jag verkligen är Frälsaren, Messias, Återkomstens Herre och sann förälder, som Gud säger att jag är, då måste jag ha rätt. Adam och Eva kunde inte bli

familje-konungen och drottningen som centrerar på Gud. Därför kunde Gud inte heller förkunna sig själv för att vara familje-konungen. Därför måste vi, de Sanna föräldrarna, utföra allt detta.
(431-151, 2004/01/14)

15 Vi höll den heliga äktenskaps-Välsignelsen av himlens och jordens föräldrar, som öppnar portarna till *Cheon Il Guk*, och senare den dagen Krönings-ceremonin för Föräldern över kosmos och himlens och jordens Föräldrar som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet.

Sedan portarna till *Cheon Il Guk* öppnades kan Guds familj äntligen gå vidare. Alla 12 pärleportar har öppnats. Baserat på öppningen av dessa portar fria från fallet, kan Herren vid Återkomsten börja vara familje-konung. Detta är vad som hände den 6 februari 2003.

Även om jag nu är familje-konungen måste jag bli stam-konungen. Satan fångade toppen genom sin falska kärlek, centrerat på kärlek och hävdade de tre stegen: utformnings-, tillväxt- och fullkomlighets-steget. För att vi skulle kunna fly från honom, måste därför den tredje Adam komma som Herren och öppna dessa portar. Men han kunde inte göra det ensam. För att öppna portarna till den himmelska nationen, måste han göra det så att de välsignade familjerna, som led förföljelse över hela världen, kunde passera över 12 toppar. Därefter öppnades portarna till *Cheon Il Guk* och vi kunde hålla krönings-ceremonin för familje-konungen.

Från och den här tiden framåt kan vi leva ett normalt familjeliv som ni gör. Därför bör vi inte bara kunna återupp-rätta världen, vi borde kunna njuta av livet tillsammans med våra barn och barnbarn. Detta är nödvändigt för att Föräldern över kosmos och Föräldrarna över himmel och jord ska bli Föräldrar till himmel, jord och mänsklighet. (489-017, 2005/02/25)

16 Nu när vi har öppnat portarna till *Cheon Il Guk*, måste ni registrera er i den nationen. Även vår älskade Heung-jin i andevärlden bad mig att låta andevärlden vara en del av den registrering, och jag accepterade genast Hens begäran. När ni är registrerade får ni inte visa några egenskaper av er fallna natur för dem som också är registrerade. I andevärlden kan ni inte dölja någonting. Det är därför jag säger att för att leva i himmelriket, får ni inte visa något spår av er fallna natur. Ni måste skära bort allt.

Dessutom måste ni avstå rätten att ha ägodelar. Det är därför ni måste genomföra den heliga brännings-ceremonin. Alla måste stapla upp sina kläder, bränna dem och sedan gå över den fallna naturens bergtopp. Ni borde kunna säga, "Farväl, fallna värld. Jag har inga fler bidrag till dig." Lots hustru tittade tillbaka på grund av hennes längtan till världen. Det var därför hon blev en saltstod och blev en symbol för ånger i historien.

Ni måste lämna allt bakom er, lägga bort relationer till era bröder och systrar, och övervinna alla hinder genom att tänka på

andra först och främst. Ni måste börja ett helt nytt liv; Annars kan ni inte komma in i konungasfären. Det var därför jag var så allvarlig när jag följde min väg. (460-181, 2004/07/17)

17 *Cheon Il Guk* skapades efter etableringen av det fjärde Israel. Med inrättandet av *Cheon Il Guk* kunde vi som de Sanna föräldrarna hålla vår Heliga äktenskaps-Välsignelse. Den ceremonin är vad som etablerade Guds nation. Under Adams, Jesus och Återkomstens Herres tidsåldrar, fanns inte *Cheon Il Guk*; Under dessa tidsåldrar var anden och köttet inte förenade som en. För att skapa *Cheon Il Guk*, där de fysiska och andliga världarna är förenade, var det absolut nödvändigt att förkunna det fjärde Israel.

Den dagen var den 20 oktober 2002 Vi hade just avslutat den heliga brännings-ceremonin. Genom ceremonin för den fysiska världens och andliga världens förening, och efter att symboliskt ha bränt allting i den fallna världen, kunde Sanna föräldrar äntligen slå rot på jorden. Sedan, för att inleda den nya tidsåldern, dagen efter avslutandet av den heliga bränningsceremonin, tillkännagav jag det fjärde Israel. Med den grunden kunde vi förkunna Nationen för det fjärde Israel och sedan hålla vår Heliga vigsel-Välsignelse.

Efter Kröningsceremonin för Guds konungasfär den 13 januari 2001 höll vi den Heliga äktenskaps Välsignelsen av himlens och jordens Föräldrar, som öppnade portarna av *Cheon Il Guk* den 6 februari 2003 och senare samma dag

Kröningsceremonin av kosmos föräldrar och himlens och jordens föräldrar som regerar över de välsignade familjerna som konungen och drottningen av fred och enighet. Så blev vi familjekonungen. (430-013, 2003/12/30)

18 Om vi bara är familje-konung, kan vi inte förkunna Guds faderland. För att förkunna Guds faderland, gick jag från helvetets botten till himlens topp, genom prövningar och lidande nästan till döds. Därför kunde jag, den 4 maj 2003, förkunna övergången från satans till Guds herravälde baserat på Guds skapelse-ideal.

Från och med den dagen, eftersom det var absolut nödvändigt för oss att etablera faderlandet, mobiliserade jag alla att arbeta med all sin styrka. Så här kom jag för att tillkännage avskaffandet av tidsåldrarna av återupprättelse genom gottgörelse, slutet på gottgörelsens tidsålder. Den dagen var den 13 juli 2003, i månaden före augusti, den 8:e månaden. Således, före att gå över talet 7, utropade jag avskaffandet av tidsåldrarna av återupprättelse genom gottgörelse.

Detta innebär att nationerna och religionerna i världen kommer att upphöra. När allt kommer omkring, till följd av fallet, är de nationer som nu existerar inom satans sfär. Också, om inte för syndafallet, skulle det inte finnas några religioner. Så nu, när återupprättelsens providens genom gottgörelse avskaffas, kommer de tidsåldrar när människor behöver religion och politik att avslutas, och

Guds folk, fäderneslandet av Hens suveränitet, står till hands. Detta är en rättvis och logisk slutsats från Principernas ståndpunkt. (430123, 2004/01/01)

Avsnitt 3 Ssang Hab Shib Seung II och eran efter himlens ankomst

Proklamation av Ssang Hab Shib Seung II

Den 5 maj 2004 proklamerade Sanna föräldrar i Cheonghae Garden i Yeosu, South Jeolla provinsen Ssang Hab Shib Seung II (dagen för segern av talet 10 som kombinerar två 5:or) och deklarerade slutet av eran före himlens ankomst och ankomsten av eran efter himlens ankomst. Sanne far förklarade att Ssang Hab Shib Seung II är den dag då Gud förvandlade himlen och jorden, topp och botten, fram och bak, och vänster och höger, vilket gjorde att Hens ljus skiner klart över tid och rum och orsakar den onda världens mörker att skingra sig. Tiden efter himlens ankomst betyder slutet på tidsåldern för gottgörelse och världens framträdande som den var vid skapelsens begynnelse (utan synd).

Också, den 19 april, före proklamationen av *Ssang Hab Shib Seung II* grundade Sanna föräldrar *An Shi II*, dagen för säker etablering och närvaro.

1 På denna dag, 5 maj 2004, utropar jag *Ssang Hab Shib Seung II* (dagen för seger av talet 10 som kombinerar två 5:or). 5 maj skrivs i siffror som "55". Lägg ihop talen 5 och 5 blir tillsammans

10. Det är som om Gud tar tiden för himlens ankomst med vänster hands fem fingrar och tar tag i tiden efter himlens ankomst med höger hands fem fingrar, Vänder dem upp och ner och kombinera dem i tio.

Den rätta riktningen för klockors visare är att gå medurs, men satan fick dem gå moturs, i fel riktning. Nu, med *Ssang Hab Shib Seung II*, kommer klockans visare att vrida sig medurs så som de borde. Således har vi nu gått förbi eran före himlens ankomst och in i eran efter himlens ankomst, när vi kan förverkliga den idealiska världen av enighet. Vi kommer att förkunna Guds faderland och fredssfär. Alla levande varelser från växter och djur till människor och andar i andevärlden kommer till fredssfären av Guds faderland och kommer under Guds ägande.

Satans värld kommer att upphöra att existera. Varje dag i tiden efter himlens ankomst kommer att vara Guds dag.

Nu kommer era förfäder och religiösa ledare i andevärlden att kunna hantera dem som motsätter sig oss eller försöker dela oss i sekter eller försöka bryta upp våra familjer. Välsignelsen kommer helt att rycka upp deras rot.
(448-016, 2004/05/05)

2 Vår himmelske Far, vi har etablerat denna dag, 5 maj 2004, som *Ssang Hab Shib Seung II*. På denna dag har himmel och jord blivit omvända, skiftat upp och ner, vänster och höger, och fram och bak. Allt som började i mörkret och ondskan kan nu återvinnas i det godas ljus.

Idag välkomnar vi vem som helst till Föräldrarna över himlen, jorden och mänskligheten i den ursprungliga eran av seger. Det är tiden för bosättning under "high-noon"-zenit, vars starka segerljus aldrig kommer att släckas. I dag markerar också den sista dagen av satans onda konungaskaps-era. Från och med idag kommer konflikterna som orsakas av syndafallet att lösas och historiens oro kommer att korrigeras på vägen till att upprätta fredssfären som är centrerat på sann kärlek.

Far, idag, i tiden före himlens ankomst ges plats åt tiden efter himlens ankomst.

Nu kommer himmel och jord att bli en baserad på talet 13, så att er trons auktoritet blir centrum för de två världarna, himlen och jorden. Nu kommer vi att stå i sfärerna för Din utökade familj som är formad av förbindelserna med Din sanna kärlek, sanna liv och sanna släktskap. I denna position, på denna segerdag, kommer vi att gå in i den tidsålder där vi kan förkunna en sfär av enighet och kärlek och Ditt faderland över hela världen.
(447-309, 2004/05/05)

3 På grund av *Ssang Hab Shib Seung II* går vi igenom en övergång från gammal till ny tidsålder. Det finns 5 fingrar på vänster hand och 5 fingrar på höger hand. När ni sätter ihop dem får vi antalet 10, ett par av 5:or. När dessa två 5:or blir de segrande tillsammans, och från talet 10 kan de flyga mot oändligheten. De kan då bli en katalysator för befrielse och fullständig frihet, och befria det 4000 år Gamla och 2000 år Nya testamentet.
Jesus kunde på Hens tid ha etablerat

konungen genom 40 år av att betala gottgörelse, men den möjligheten gick förlorad. För att återvinna det kom Återkomstens Herre i slutet av andra världskriget.

Sedan Hens ankomst har Herren återställt den förlorade nationen, världen, andevärlden och därmed kosmos som förlorades. Han fullbordade sitt uppdrag genom att ge Välsignelsen till de himmelska och jordiska världarna och därigenom fullgöra den 40-åriga gottgörelseperioden. Och nu, centrerar han på Guds folk, har han etablerat den här dagen för segern av talet 10. Genom att göra så har han återställt eran efter himlens ankomst med sina fyra årstider för första gången i historien.

Vi gick över kullen av gottgörelsehistoria centrerat på perioderna 4000 år, 400 år, 40 år, 4 år, 40 månader och 40 dagar. Men för befrielsen av alla dessa perioder behöver vi *Ssang Hab Shib Seung II*. Genom att nu för första gången, ha välkomnat den dagen kan Gud utföra förlåtelsens auktoritet och fullborda befrielsen. Nu kan Gud avskaffa helvetet och återhämta sitt folk så att de kan omvandla helvetet till himlens sfär. (450-121, 2004/05/19)

4 Den 5 maj 2004 förklarade jag *Ssang Hab Shib Seung II* (Dagens av seger för talet 10, två 5:or kombinerade) och starten av eran efter himlens ankomst. Jag proklamerade för hela världen att denna nya era är den tid då vi måste skapa perfekt harmoni och enighet mellan himmel och jord, mellan människor och allt skapande, mellan tids-

åldrarna före och efter himlens ankomst, mellan manligt och kvinnligt och mellan öst och väst.

Även om Guds försyn för Viljan är osynlig för ögonen på människor som är avkomma till fallet, har det fortskridit utan en enda felaktighet till den punkt där det är möjligt att förkunna den nuvarande tiden som tiden efter himlens ankomst. Det betyder att vi nu inleder en tid med himmelsk lycka som aldrig tidigare existerat i historien. Gud har nu gett oss ett himmelskt dekret för att leva våra liv baserat på absoluta värden, en ny uppsättning värden i enlighet med denna nya tidsålder. (450-184, 2004/05/21)

5 Med 10, det återvändande talet måste vi lösa allt. Talen 1,2,3,4,5,6,7,8 och 9 tillhörde inte Gud. Nu, när vi går bortom den tidsåldern, stiger vi till en nivå högre än att börja med talet 10, vilket är det återstående talet. Betydelsen av 10 är att vi har överträffat satans värld och kan komma in i Guds nya värld. Det utgör en korsningspunkt. Således kunde jag, genom att sätta upp *Ssang Hab Shib Seung II*, förkunna eran efter himlens ankomst.

Nu kommer Kain-sfären helt att ge upp, och vi kommer att radera alla de datum vars tal har varit under satans skugga. Det är vad det innebär att stå på nivån av "segern för talet 10." Nu har Kain-världen upphört och de släktlinjer som existerade i tiden före himlens ankomst förändras. Således har vi kommit fram till tiden efter himlens ankomst, när Abel kommer att utöva sin segrande aukto-

ritet i den äldste broderns position.
(451-199, 2004/05/29)

6 Från och med den 5 maj 2004 ändras kalendern från sju dagars period markerad av sabbaten till åtta dagars period markerad av *An Shi II*. Gud har aldrig ägt kalenderns dagar, ej heller kunde Hen äga sin vår. Hen blev aldrig ägare till de fyra årstiderna - vår, sommar, höst och vinter.

I och med firandet av *Ssang Hab Shib Seung II* den 5 maj, går vi nu för första gången i historien, in i eran efter himlens ankomst. Nu kan Gud hålla satans värld i tiden före himlens ankomst i Hens vänstra hand och tiden efter himlens ankomst i sin högra hand och vända dem runt i en cirkel och därigenom föra alla in i Hens seger sfär. Det är därför jag namngav den dagen för segern av talet 10, kombinerande två 5:or. De två 5-orna blir 10 och sätter upp segerns sfär.
(450-177, 2004/05/21)

7 Himmelske Far, jag ställde in datumet för *An Shi II* efter att ha gått in i maj 2004 Eftersom den 21 maj var den tredje *An Shi II* efter den 5 och 13 maj välkomnar vi nu en ny era, tidsåldern efter himlens ankomst. Centrerade på en ny värld av seger och centrerade på Guds sanna kärlek - idealets sfär av enighet och dess värderingar - står vi nu inför det ansvar som vi är skyldiga att åstadkomma för hela universum.

I Sanna föräldrar namn, som representerar det hela, inrättade jag *Ssang Hab Shib Seung II* och dess sfär, där alla datum som representeras av alla

kombinationer av talen under 10, 4 årstider, 4 år, 8 år och siffrorna 9 och 10. Från och med nu, Far välkomnas en ny era i historien med vår, sommar, höst och vinter, där Du är ägaren. Allt är nu ordnat så att Du kan styra över alla saker med Dina nya dagar, årstider och år, baserat på det förnyade talet 10, som kan expandera 100 gånger, 1000 gånger och 10 000 gånger och om och om igen. Jag hoppas och önskar att baserat på upprättandet av *An Shi II*, kommer allt att göra stadiga framsteg från den här dagen för Din vilja.
(450-158, 2004/05/21)

Öppningen av tiden efter himlens ankomst

Efter att ha förkunnat öppningen av eran efter himlens ankomst, sa Sanne far att allt kommer att passera bortom befrielsestid och fullkomlighets-steget för att komma in i sfären av Guds ägande. Gud hade förlorat Sin vår på grund av fallet, men genom att öppna denna nya eran av den nya himlen och den nya jorden kommer Gud att kunna välkomna Sin första riktiga vår. Sanne far avslöjade också att Gud kommer att vara ägaren från och med den här tiden. Med andra ord var tiden före himlens ankomst den tid då världen var under satans onda herravälde och tiden efter himlens ankomst är den tid då världen kommer att komma under det godas herravälde.

8 Den 13 januari 2001 höll jag kröningsceremonin för Guds konungaskap, som passerar det andra årtusendet och mar-

kerar det tredje årtusendet som en ny tidsålder. Därefter, den 5 maj 2004, var historien uppdelad i eran före och efter himlens ankomst, vilket indikerar början på en ny värld. Den dagen är både ett slut och en början, vilket indikerar början på en ny himmel och en ny jord. (487-169, 2005/02/15)

9 Ursprungligen var Jesus förväntad att stå med sin familj som den främste trogne sonen, patriot och helgon, och som konung i den enade världen och därmed kunna proklamera världen av befrielse och fullständig frihet. Det har emellertid inte varit en enda familj i historien som kunnat stå i denna position. Vad händer när ni i praktiserar innehållet i familjelöftet fullt ut och står i den befriade positionen? Det är vad jag faktiskt gjorde, och genom att göra det öppnade jag eran efter himlens ankomst, världen där Gud befrias. Sanna föräldrar öppnade himlens sfär på jorden och i himlen. Det är en återställd värld, som skiljer sig från den fallna världen.

Jag proklamerade eran efter himlens ankomst i Yeosu och Suncheon. Den gamla tiden måste upphöra för att himlens sfär på jorden och i himlen skall starta. Dessutom var jag tvungen att etablera himlens lag om Guds direkta efterföljares standard genom att återupprätta de åtta stegen med början från tjänarnas tjänare och upprätta ett förhållande där parterna befriar varandra genom att skapa en påtaglig grund av kärlek.

Ni måste också uppfylla denna standard, annars kan ni inte komma direkt in i

Guds nation. Denna formel bestäms klart av himlens lag och Principerna. Om ni tror att allt är okej, helt enkelt för att ni har tagit emot Välsignelsen, ignorerar ni himlens lag. Att bara ta emot välsignelsen sätter er inte på den nivån. (483-245, 2005/01/19)

10 Den 5 maj 2004 utropade jag övergången från tiden före himlens ankomst till tiden efter himlens ankomst och då tillkännagav jag undervisningen av absoluta värden. Era fäder och mödrar kan bara bli ägarna av kärlek bara genom er, deras söner och döttrar som tog emot Välsignelsen. Ni måste ge Välsignelsen till era föräldrar. När ni gör det placerar den dem i position av era yngre syskon. Då kan ni, i äldre brors eller systems position, ta med era föräldrar, er familj och andra släktingar till himmelriket. Detta är vägen för dem enligt standarden för återupprättelsens princip. Detta är tydliga slutsatsen.

Därför måste era förfäder i den andliga världen komma ner till den fysiska världen. De kan till och med ta några av er till den andliga världen. Varför kommer de att ta er till den andliga världen? Det finns en koreansk maxim, "Gör dem först sjuka och ge dem sedan medicin." Om ni var ensamma att fortsätta göra fel, skulle ni sluta med att förstöra hela era klan. Så de förfäder som mottog välsignelsen tar er för att skydda deras klan. De tar er till den andra världen där även satan kommer att mobiliseras för att träna er. Egentligen har en sådan tid kommit. (488-302, 2005/02/23)

11 Eran före himlens ankomst är Kains era, och tiden efter himlens ankomst är Abels era. Vi går nu in i eran efter himlens ankomst. Den här eran kommer att sluta när Guds ideala familjer är väl etablerade som modeller av fred. Fred kommer att starta med sådana familjer.

Vad tror ni hände med förlusten av Adams familj? Gud förlorade sin ideala familj. Den Guds-centrerade familjestrukturen som skulle ha varit grunden till Guds ideal för fredens värld, himmelriket på jorden och i himlen, förstördes. Fallna mänsklighetens efterkommande kan inte reparera detta. Så Gud, objekt partnern till den ideala familjen, tog personligen ansvar och valde Sanna föräldrar som de centrala personerna för detta arbete. Eftersom Gud är den vertikala föräldern, är Sanna föräldrar de horisontella föräldrarna. Sann fred kommer när de blir en och skapar en familj som skapar grunden för hjärtats fyra sfärer. (534-111, 2006/08/03)

12 Om tiden före himlens ankomst hade varit perfekt från början, skulle alla individer, par, familjer, folk, nationer, världen och kosmos tillhöra Gud. Gud skulle vara ägaren till himmelriket. Vi skulle alla kunna stå i Guds faderland, fredsriket. Men på grund av fallet blev allt vänt upp och ner, så allting måste sättas tillbaka i ordning.

Men nu för första gången i historien har Gud blivit förälder till alla skapade varelser i universum. Samtidigt är han helt etablerad i lärarens och ägarens position. Baserat på Sanna föräldrarnas ansträngningar på jorden, och patrioter

och dygdiga kvinnor och män i himlen, är de jordiska och himmelska fundamenten för den kommande tidsåldern helt lagda. Tiden innan himlens ankomst försvinner bort, och tiden efter himlens ankomst öppnas. (448-011, 2004/05/05)

13 Tiden efter himlens ankomst, den tidsålder som Gud ansvarar för, startade efter det att tiden förflutit före himlens ankomst. Denna tidsålder hör inte till djävulen. Hens tid är över. Tiden efter himlens ankomst tillhör Gud. Messias, som är Frälsaren, Återkomstens Herre och Sann förälder, är ansvarig att föra alla in i eran efter himlens ankomst.

Hur kan Frälsaren rädda den här världen? Det är genom Välsignelsen, som leder människor till Guds släktskap. Därför kommer de av er som inte ger välsignelse till era släktingar att bli ansvariga. Ni kommer att bli utmanade: "Ni fick välsignelsen, men hur är det med era bröder och systrar?" Därför måste ni absolut ge välsignelsen till medlemmarna i er klan, även om ni måste pressa dem in i den. (449-270, 2004/05/16)

14 Tiden före himlens ankomst och tiden efter himlens ankomst är annorlunda. Därför, när eran efter himlens ankomst har kommit, måste ni leva era liv annorlunda. Men ni har fortfarande arbete att utföra innan ni kan gå in i eran efter himlens ankomst. Ni måste ta mina ord och göra dem till era egna. Även efter att jag är borta måste ni göra mina ord levande och aktiva. Annars kommer ni inte att kunna ärva tiden efter himlens ankomst

som jag öppnade för er.
(466-201, 2004/08/27)

15 Ett vilt olivträd kan inte producera frukten av ett sant olivträd. Därför måste vilda olivträd klippas ner och få ympar från det sanna olivträdet. Nu när vi har kommit in i tidsåldern när det kan göras, kommer Gud snart att kunna regera över hela världen, över vilken annan satanisk auktoritet. Den tiden är tiden efter himlens ankomst.

I tiden före himlens ankomst var fallna människor tvungna att gå en väg av återupprättelse genom att betala gottgörelse och befria sig från synder och brott. Det är som om våra kroppar var täckta av smuts och i ständigt behov av tvättning. Men detta är inte Guds ideal.

Det är anledningen till att eran efter himlens ankomst måste komma. När det sker kommer all gottgörelse att ha betalats. Det kommer att bli en värld där det inte finns något brott eller synd, ingen satan och inte ens skuggan av ond makt. Då kommer Gud för första gången i historien att kunna uppfylla sin ursprungliga roll som den älskande Fadern till alla individer, par, familjer och nationer. Då kommer Hen att börja regera himlens och jordens världar som dess Ägare. (542-168, 2006/10/16)

Gryningen av den nya himmelska civilisationen av universell fred

Sanna föräldrar höll ett evenemang som annonserade den nya början av Stilla havs-området i King Garden, Kona,

Hawaii, den 17 mars 2007 Därefter, Den 19 mars på Marriott Resort Hotel på Waikoloa Beach gjorde de proklamationen att återvända till sfären av civilisationen av universell fred och Guds konungaskaps tidsålder och återvända till fredens civilisation av *Cheon Il Guk* som vår nation som överskrider nationer.

Därefter, med Sanna föräldrars och sanna barns deltagande, i april samma år hölls tal om tillkännagivandet av den nya himmelska civilisationen av universell fred i 200 nationer runt om i världen, med tal av Sanna föräldrar i de stora städerna i Korea, Japan och USA. Under dessa händelser meddelade Sanna föräldrar: "Den här nya civilisations era är en tidsålder av enighet mellan Gud, mänskligheten och naturen. Det kommer att bli en tid med fri och öppen fredlig kommunikation, utan konflikter eller splittring någonstans. De sa också: "Livet för allt levande på jorden är baserat på vatten. Därför kommer det 21:a århundradet att vara oceanen som förbinder Stillahavsområdet, liksom den nya himlens fredliga civilisation."

16 Tiden har kommit för att avlägsna den släktlinje som tagit kontrollen över sfären där Gud skulle vara Ägare och komma in i den ursprungliga världen utan fallet. Ni kan göra detta genom att bli en med Sanna föräldrar. Genom dem kan ni återupprätta Kain och Abel, roten till problemet i Adams familj.

Jag proklamerade fundamentet för den ursprungliga världen på jorden. Om ni har tro på detta, blir det ett villkor att

mobilisera helgon och era förfäder i andevärlden för att göra vallar för att skydda er väg. Då kan onda krafter inte längre blockera er väg. Vi har kommit fram till eran, om ni skapar det trons fundament, kan de fyra stora religionsgrundarna, alla människor i den religiösa sfären, som fick meriter genom att tjäna och offra sig genom historien, liksom era egna goda förfäder, komma för att stödja er.

Jag tillkännager gryningen för den nya himlens civilisation av universell fred. Idag, den 4 april 2007, kommer vi att meddela detta. Därför måste ni alla bli prinsar och prinsessor som beslutar att göra ansträngningar för att befria era förfäder, förstöra satans värld och bygga fredsriket. (559-323, 2007/04/04)

17 I dag är det den 48:e Sanna föräldrars dag. Vi måste vara seriösa under de kommande sju åren: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013, fram till den 13 januari 2013 Under denna sjuårsperiod måste ni städa upp historien från den individuella nivån till den kosmiska nivån, som har blivit intrasslad med fallets resultat. Frågan är hur vi kan skapa samma miljö som den där Gud hoppades kunna välkomna sin första vår efter att han avslutat universums skapelse. Nu har Guds vår kommit i providensen. Det är därför jag proklamerar gryningen för den nya himlens civilisation av universell fred när vi går in i Stilla havseran. (561-010, 2007/04/17)

18 Den nya civilisationen betyder en Gud-centrerad civilisation, en himmelsk civilisation. Detta är gryningen av den

nya civilisationen. Historiens grundläggande sanning var gömd och mänskligheten levde kvar i okunnighet. Det är dags att avslöja det för hela världen.

Vad mänskligheten behöver veta mest är föräldra-barn-relationen. Föräldrar och barns enighet betyder att de existerar som en kropp. Enheten för man och hustru betyder också att de existerar som en kropp. De söner och döttrar som föddes från det paret måste också existera som en kropp. Allt måste existera som en kropp. Ur varje persons perspektiv är ovanstående far-föräldrar och mor-föräldrar och far och mor.

Därefter kommer ens eget jag. Alla tre generationerna måste förena sig som en familj. Om tre generationer lever som en familj, kan deras frukter utgöra Guds familj.

Paren i var och en av de tre positionerna, eller tre stegen, har samma värde var de än placeras, vare sig i den tredimensionella andevärlden eller i den tvådimensionella jordiska världen. För att bilda en idealfamilj behöver ni era far-föräldrar och mor-föräldrar, er far och mor, och ni själva och er partner. Mer än det måste ni bära frukt i fjärde generationen. Er borde vara en släktlinje som ärver era far-föräldrar och mor-föräldrar, era föräldrar, och ni och er partner, och öppnar vägen för att vara fruktsam genom era barn. (561-146, 2007/04/21)

19 År 2007 är mycket speciellt för att jag tillkännagav början av den nya civilisationen i Stillahavsområdet. För att gå över den här sista kullen, togs alla seg-rar som Sanna föräldrar vunnit i världen

till Hawaii, och planterades därefter som sticklingar över hela världen.

Nu går vi in i tidsåldern för frihet och befrielse för hela mänskligheten. Eran av himlens och Jordens föräldrar har passerat, och nu är det frihet och befrielse för himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar, deras egen familj och alla välsignade familjers. Samtidigt går vi alla in i Principerna, där det inte finns något utrymme för ursäkter för att Principerna inte uppfylls. Det betyder att den tid då vi behöver frälsning kommer till ett slut. När vi återvänder till Eden, behöver vi inte längre den religiösa eller politiska sfären. Vi går nu in i en sfär högre än den religiösa eller politiska sfären – Principernas tidsålder.
(569-075, 2007/07/22)

Avsnitt 4 Kröningen av Sanna föräldrar som konung och drottning av fred i himlen och på jorden och Guds kröning, konungars konung, med auktoriteten av Hens befrielse

Kröningen av Jesus och Sanna föräldrar

Kröningen av Jesus som första Israels freds-konung hölls den 22 december 2003 i Jerusalems självständighetspark. Tusentals människor - representerande alla världens religioner var närvarande. Sanna föräldrar tittade på en live-webcast av evenemanget i Hannam-dong-huset i Seoul. Ceremonin, genom att ha representanter för Judendom, Kristendom och Islam, komma tillsammans som en för att delta med Jesus

som första Israels freds-konung, hölls för att symboliskt lösa den interreligiösa fiendskap som hade existerat under 2000 år.

Därefter anslöts denna seger i det första Israel, till Amerika, det andra Israel och därefter till Korea, det tredje Israel. Den 23 mars 2004, på Capitol Hill i Washington, DC, hölls kröningen av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning för det tredje Israel. Mer än 450 dignitärer från hela världen, inklusive medlemmar i Förenta staternas senat och representanthus och FN-ambassadörer, deltog. Den 20 augusti samma år hölls kröning av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning i det fjärde Israel i National Assembly Library i Korea. Samma dag höll Sanna föräldrar Välsignelse-ceremoni för registrering i *Cheon Il Guk* för revolutionen av sant hjärta och för sann befrielse och fullständig frihet.

Sålunda kulminerade denna serie av händelser med Sanna föräldrars kröning som fredens konung och drottning. Efter denna händelsen höll varje klan i Korea även en Välsignelse-ceremoni för registrering i *Cheon Il Guk* och en kröning av fredens konung, där representanter för varje klan erbjöd fredskronor till Sanna föräldrar.

1 Jesus kunde inte etablera sitt konungaskap under Hens livstid. Eftersom Jesus står i position av Heung Jins äldre bror, bjöd Heung-jin in honom till ceremonin för att kröna honom till konung. Detta ägde rum den 22 december 2003 Denna ceremoni kunde inte ha genomförts utan Heung-jins initiativ. Det var

första gången för ett uppståndet sant barn att leda en händelse på jorden.

Efter att Heung-jin genomfört Jesu kröning i Israel, genomförde han en annan kröning av Jesus i Amerika, det andra Israel. Fram till den tiden hade den andliga världen och den fysiska världen varit splittrad.

Men som ett resultat av Heung-jins aktiva deltagande i Jesu kröning som kung både i Israel och Amerika, blev den andliga världen och den fysiska världen förd samman i enighet. (490-178, 2005/03/13)

2 Om inte andevärlden samarbetar med oss i en enad värld, så kan Guds vilje inte uppfyllas. Vägen för att förena religioner kräver att vi etablerar Guds nations konungskap på en interreligiös grund både i den andliga världen och den fysiska världen. Det är därför som vi höll Jesu kröning som Konungars konung i Israel, vi utförde ceremonin inte bara med Jesus utan också med stöd av Judendom och Islam. Vi kunde inte ha utfört ceremonin om någon hade motsatt sig den. Vi utförde kröningsceremonin för Jesus baserat på samarbete mellan ledare för Judendom, Islam och Kristendom.

Det faktum att vi kunde hålla ceremonin innebär att en enhetens rike skapades på högsta nivån i andliga världen. Häriifrån kan himlen helt enkelt ignorera de myndigheter som styr religioner och nationer i den fallna världen. Himlen kommer att demontera dem i slutet. Religioner kommer inte att vara nöd-

vändiga. Inte heller nationer kommer att behövas. Så småningom kommer religioner och nationer att demonteras, hela mänskligheten kommer att förändras till Guds, och hela världen kommer att omvandlas till en nation som har en enda global familj. Detta är vad vi måste göra för att bygga världens hjärta på jorden. (432-191, 2004/01/23)

3 Vi höll kröningen av Sanna föräldrar som freds-konung och drottning på *Dirksens Senate Office Building* i USA. Vi gjorde detsamma vid *National Assembly Building* i Korea. Sanna föräldrar måste bli konung och drottning av deras folk, det tredje Israel, som har samma blod, som konungen och drottningen av familjer med det mongo-liska födelsemärket, och slutligen konungen och drottningen av Kains efterkommande i Adams familj, vilket kommer att göra dem till världens Fräl-sare.

Kristendomen är på Abels sida. Jag måste bli kristendomens konung. Israel finns också inom religions-sfären. Som Återkomstens Herre måste jag bli Israels nations konung. Genom att göra detta, måste vi så småningom befria himlen och jorden, som ännu inte har förenats, och göra dem till en förenad hjärtats värld. Då kommer vi att nå fram till den nya himlen och den nya jorden, när fred kommer att regera efter himlens ankomst. (467-107, 2004/09/02)

4 Det första, andra, tredje och fjärde Israel har inte skapat stödet för enighet på grund av avsaknad av blodsband. För att därför skapa detta blodsband,

höll vi den 22 december 2003 Jesu kröning som konungars konung i Israel och den 4 februari 2004 höll vi kröningen av Jesus och Heung-jin Moon som fredskonungar, i en parlamentsbyggnad i USA. Detta etablerade Kain och Abels kungliga status inför Sanna föräldrar. Med medlemmar ur amerikanska parlamentet och senaten deltagande lades grunden för Sanna föräldrar att påtagligt etablera sitt konungaskap.

Varför utförde Heung-jin och Jesus dessa ceremonier? I Israel var det för att förena Israel och de religiösa ledarna i Israel, som hade delats i två läger. Heung-jin, överbefälhavare i andevärlden, eskorterade Jesus till Israel och genomförde Hens kröningsceremoni och gjorde honom till konungars konung i nationen Israel. Därefter genomförde han en krönings-ceremoni i USA baserat på sfären av det andra Israel. Detta var för att förbereda vägen för Sanna föräldrar att ärva en påtaglig auktoritet både i den andliga och i den fysiska världen.

På det här fundamentet höll vi kröningen av Sanna föräldrar som den påtagliga konungen och drottningen av fred i det tredje Israel vid Dirksens senats-byggnad den 23 mars. För att slutföra dessa ceremonier höll vi Sanna föräldrars kröning som den stora konungen och fredsdrottningen i sitt ursprungliga hemland Korea i en fjärde ceremoni den 20 augusti. (470-043, 2004/09/23)

5 Idag, den 20 augusti 2003, firar vi 18-årsdagen av min frigivning från Danbury-fängelset. På den här årsdagen av dagen jag blev befriad från fängelse efter

att ha krönts som representant för himmel och jord, höll jag en ceremoni för att förkunna starten av det fjärde Israel. Vad jag gjorde var att förkunna skapandet av det fjärde Israels nation.

Var det en nation som Gud helt kunde förhålla sig till i Gamla Testamentets ålder? Ingen sådan nation existerade i himlen eller på jorden. Amerika representerar det andra Israels rike, men finns det en sådan nation? Nej det finns inte. Korea representerar det tredje Israels sfär. Är det en sådan nation? Nej. Människor har sålunda vandrat o-upphörligt utan en nation som Gud helt och hållet kunde förhålla sig till. Eftersom våra nationer inte är Guds nation, kan vi jagas och drivas in i ett hörn när som helst. Det beror på att ingen av våra befintliga nationer är Guds nation. Vi har dock nu etablerat det fjärde Israel. Oavsett om vi gillar det eller inte, måste vi skydda den här nationen, investera hela vårt hjärta och sätta våra liv på spel. Vi måste vårda denna nation mer än våra egna liv. (416-043, 2003/08/20)

6 Det fjärde Israel som nation är externt medan *Cheon Il Guk* är internt. Jesus kunde inte hålla Välsignelsen för en nation. Han kunde inte skänka samma Välsignelse till andra utöver bröderna i sin stam och nation. Om Jesus hade kunnat utföra denna uppgift skulle han ha blivit konung av Israels konungar, och Israel skulle inte ha kommit att förstöras efter Hens död. Eftersom Jesus inte kunde nå segern på nationell nivå och på världsnivå, måste Återkomstens Herre vara

framgångsrik på dessa nivåer - och även på kosmisk nivå.

Det är därför som frågan om att upprätta landet av det fjärde Israel är att det måste vara internationellt och överträffa alla världens folk. På samma sätt måste vi i andevärlden, genom att avskaffa paradiset och helvetet, tillåta att endast himlens rike kvarstår. Vi måste etablera det himmelska kungarikets konungaskap och bana en motorväg där genom att ersätta föräldrarnas, lärarens och konungens ställning som etablerats av satan genom släktskap. Detta är uppdraget för Enighetskyrkan. Alla måste ni vandra längs den här vägen som tar er från er familj till himlens palats.
(416-067, 2003/08/20)

7 Idag är det 22 februari 2004, vårens första dag enligt mån-kalendern. På denna dag kommer år 2004, talet 4 tillsammans med talet 6 som bildas genom att lägga ihop de tre 2:orna i den 22 februari (2/22). Således, från och med idag, när vi välkomnar början på våren, proklamerar vi början på tidpunkten för förlossningen av kosmos förälder, himlens och jordens föräldrar och himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar. Således har en grund lagts för den okroppslige Gud, som har bott i andevärlden, att fritt arbeta, inte bara i andevärlden utan också på jorden genom Sanna föräldrar, Hens förkroppsligande.

På denna dag befrias talen 4 och 6. Därför rapporterade jag i min bön att etableringen och befrielsen av kosmos förälder, himlens och jordens föräldrar och föräldrarna över himmel, jord och

mänsklighet har uppnåtts. Gud sände sitt förkroppsligande, Sanna föräldrar, till jorden för att slutföra återupprättelsen genom gottgörelse och riva alla murar som skapats i det som en gång var Edens lustgård på individ-, familj-, stam-, folk-, nation-, värld- och kosmos nivå.

När vi tar emot den här dagen att gottgöra talet 4 som familjens grundläggande ram - de fyra positionerna - och för att befria talet 6, utser vi det som dagen för att börja etableringen av kosmos förälder, himlens föräldrar och jorden och himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar. Ni måste vara medvetna om att ni har blivit en familj som kommer att säkras genom etableringen av kosmos förälder, himlens och jordens föräldrar och himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar. Det betyder att Sanna föräldrar nu kan vara kvar på jorden och samtidigt gå till Gud även i andliga världen genom sina påtagliga kroppar. Således kan himlen och jorden befrias, och porten till himlen är öppen. (439-161, 2004/02/22)

8 Många anser mig som en patriot som älskar Korea. I denna position kan jag leda nationen och skapa förening mellan Nord och Sydkorea. Jag har nu grunden att göra en påtaglig inverkan på världens traditioner, som börjar med Asien, och jag borde expandera dem till kosmos. Jag borde etablera Guds folks territorium och omvandla folket i den fysiska världen och i den andliga världen. Jag måste ta med dem att vara medborgare i Guds nation och upprätta Guds nations suveränitet. Det är faktiskt baserat på

denna suveränitet som himmel och jord skapades och himlens och jordens medborgare kom att existera.

Därför behöver vi nu konungaskapet. Därför höll vi den 20 augusti 2004 kröning av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning. Den kröningsceremonin handlade om att upphöja och delta med konungen och drottningen av fred. Det var inte bara en kröningsceremoni utan en tronbestigningsceremoni.

Nu när jag har titeln som konung, kommer himmel och jord under mitt kungadöme, och dess folk kommer under mitt konungaskap. När kungens palats, kungens territorium och folket blir en, kommer den eviga Gud att bygga den okroppslige föräldrarnas rike, de kroppsliga och påtagliga föräldrarnas och deras söner och döttrars rike. Barn som är födda i detta rike kommer direkt in i himmelriket. Därför går vi över befrielse och frihetens värld mot den värld där fred kommer att regera.

(466054, 2004/08/24)

9 I Adams familj dödade Kain Abel. Det är därför den äldre brodern är på Kains sida. Den mänskliga rasen sprids ut ur Kains sida, som börjar från individer och förökas över historien till familjer, stammar, folk och nationer. På Abels sida valde Gud Set, den tredje sonen, och genom honom försökte han forma en nation där han kunde etablera sin sanna kärlek, sanna liv och sanna släktlinje. För att återupprätta allt som Gud hade förlorat, måste Sets efterkommande stiga till en position att ha besekrat satan. För att Sets efterkommande

skulle gå utöver den nationella nivån, måste Gud personligen upphöja dem, styra dem med Hens kärlek och liv så att de kunde bli barn som nådde en högre standard, en av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Hen behövde upphöja dem genom familjen, stammen och människornas nivåer för att nå nationell nivå.

Således kunde Jesus efter 4000 år komma till den utvalda nationen Israel, där han skulle ha etablerat Sanna föräldrarnas släktlinje. Om han hade kunnat göra det, hade han baserat på den nationen absorberat de kain-typiska nationerna. Det är därför som Gud delade Judendomen och Israels folk i Abels och Kains positioner. De skulle ha blivit förenade utan att slåss. Jesus kom efter 4000 år som Set-präst för att representera denna nation. Han representerade Sets konungaskap.

Nu har det existerat tre tidsåldrar - det Gamla, Nya och Fullbordade testamentet. Återkomstens Herre måste förena Kain och Abel från vart och ett av dessa tidsåldrar, i andevärlden och på jorden. För att utföra ägarens roll måste han förena Kain och Abel som manifest i de internationella och interreligiösa rikena. Baserat på det vanliga paradigmet för att förena Kain och Abel måste det interreligiösa riket i Abels ställning vara segrande för att vinna över det internationella riket i Kains position, så att det ger upp inför Abels rike. Då kommer den yngre brodern att stå i den äldre broderns position och den äldre brodern kommer att stå i den yngre broderns

position, och båda kommer att upplyftas till Gud.

Detta var syftet med händelserna som ägde rum den 20 augusti 2004 Välsignelsen för registrering i *Cheon Il Guk* för sanna hjärtans revolution och sann befrielse och fullständig frihet inkluderade en särskild amnesti, och sedan kröning av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning. Dessa saker kan ske som ett resultat av att tiden förflutit före himlens ankomst och ankomsten av eran efter himlens ankomst. Den nya himlen och den nya jorden gryr. Detta är *Cheon Il Guk*. (477-141, 2004/11/25)

10 Ni måste gå utöver den nationella nivån. Jesus var tänkt att ta emot Välsignelsen och sedan sprida den utöver den nationella nivån, men han kunde aldrig gifta sig, han kunde inte uppfylla detta. Endast de familjer som har fått Välsignelsen kan komma in i Guds rike. Himlens rike är endast tillåtet för de Guds barn som ärvt Hens direkta släktlinje genom Hens sanna kärlek, liv och släktlinje och som levt som familjer. Därför har ni ansvaret att ärva Guds sanna kärlek, sanna liv och sanna släktskap och, baserat på er familj, passera genom familje-messias, stam-messias och nationell messias.

Som Sanna föräldrar gick vi bortom alla dessa nivåer och kopplade dem hela vägen upp till andevärlden. Därmed skapade vi himlen och jorden som en, vilket eliminerade gränserna mellan den andliga världen och den fysiska världen. Jag talar om den nationella nivån, inte den familjenivå som skapades strax

efter Adam och Eva. Välsignelsen för registrering i *Cheon Il Guk* för revolutionen av sant hjärta och sann befrielse och fullständig frihet, och kröningen av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning, banade vägen för er alla att uppnå en position där ni utan motstånd kan välkomnas på högsta nivåer i den andliga och den fysiska världen, i himlen och på jorden. (465-161, 2004/08/21)

11 Genom att hålla kröningen av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning kan Sanna föräldrar, som ägarna till det tredje Israel, äntligen upprätta riket i den fysiska världen för kärlekens förälder, himlens och jordens föräldrar, och himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar. Detta rike kommer att baseras på det fjärde Israel. Baserat på det fjärde Israel bör ni alla kunna komma in i det här riket. För detta, genom att centrera på himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar, behöver ni i första, andra och tredje Israel ändra er släkt för att bli renad av misslyckandena i Gamla testamentets tidsålder, Nya testamentets tidsålder och Fullbordade testamentets tidsålder.

Nationen det fjärde Israel kommer att vara en nation som förenar Israel, Förenta staterna och Korea. Den andliga världen och den fysiska världen hade delats upp, men genom att hålla Jesu kröning kunde andliga världen komma till jorden och släppa Israels misslyckanden från Gamla testamentets tid. Så snart som Israels folk tror på Jesus som blev krönt, kommer de att passera in i

Nya Testamentets tidsålder. På samma sätt, när de tror på Sanna föräldrar, som höll kröningen av Jesus, kommer de att gå utöver det Fullbordade testamentets tidsålder genom dem. Då blir de en del av folket i den nationen och välkomnas in i *Cheon Il Guk*.

Genom att göra detsamma kan hela världen för första gången integreras i släktlinjen som en enda stor familj. När de väl kommit ihop och går med som en stor familj, skapas en ny värld, det fjärde Israels rike. När vi kan rena släktlinjen hos ledare i den politiska världen och rena nationen Israel baserat på våra globala ansträngningar för att skapa enighet i världen av yttre angelägenheter, kan vi skapa en revolution som skall upprätta det ursprungliga hjärtats kultur.

Cheon Il Guk öppnades genom den Heliga vigsel-Välsignelsen av himlens och jordens föräldrar som hölls den 6 februari 2003 på grundval av registreringsceremonin som hölls den 26 september 2000. När alla människor går genom den, och när Människorna i de tre tidsåldrarna är rotade i Guds kärlek, kan de komma in i himlens rike för första gången. När de är accepterade i *Cheon Il Guk*, kommer all Guds försyn av återupprättelse att sluta, satan kommer att vara villig att helt underkasta sig varje mänskligt varelse och befrielsen och den fullständiga friheten som förväntades vid skapelsen kommer att fullbordas. Då kommer det att finnas köer med bilar på motorvägen när alla rusar in i himlens rike och bildar en enhetlig värld som

centrerar på den enda universella familjen som ärver Guds sanna kärlek, sanna liv och sanna släktskap.
(430-252, 2004/01/03)

Entré-ceremonin i Cheon Jeong Gung palatset

Processen att installera Sanna föräldrar som fredens konung och drottning, började i Korea och USA fortsatte med ceremonier i 190 nationer under senare hälften av 2004. På Sanna föräldrars födelsedag den 14 februari 2005 hölls kröningen av himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar som fredens konung och drottning för att förena himmel och jord, i himlen och jordens träningscenter i Cheongpyeong.

Därefter den 13 juni 2006, hölls vid en veckolång festival som firade öppningen av palatset Cheon Jeong Gung, kröningen av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning i himmel och på jord. Kvällen inför entréceremonin tände Sanna föräldrar en ceremoniell flamma med en fackla som hade förts till Cheongpyeong från Beomnaetgol heliga mark i Pusan. De blandade jord och vatten från varje nation i världen som en del av en ceremoni för att skapa en ny himmel och jord. Sanna föräldrar gav ledare från världens nationer en ros och en lilja, de nationella blommorna för *Cheon Il Guk*.

Kröningen hölls på uteplatsen framför palatset *Cheon Jeong Gung* i en festlig atmosfär med rader av flaggbärare som höll flaggor från 194 nationer. Varje

nation skickade en kunga-krona som de hade erbjudit vid krönings-ceremonin för att installera Sanna föräldrar som konung och drottning av fred, och dessa visades upp på varje sida av scenen. Efter att Sanna föräldrar hade invigt *Cheon Jeong Gung*-palatset, gick de in på scenen som fredens konung och drottning i himlen och på jorden och proklamerade: "*Cheon Il Guk* är det idela riket där evig fred kommer att råda."

12 Om jubileumshändelserna på Sanna föräldrars födelsedag och kröningen av himlens, jordens och människans föräldrar som freds-konung och drottning för att förena himmel och jord, bara var engångshändelser för oss som individer, skulle de inte vara av mycket värde. I själva verket har dagens händelser istället en enorm betydelse i och med att de är offentliga händelser för Guds skapelse och försyn för att rädda hela mänskligheten.

Jag har gått frälsarens, Messias och Sanna föräldrars väg, som bär Gud, den andliga världen, den fysiska världen och hela mänskligheten på min rygg. Det har varit en törnbestrodd väg, på vilken jag förlorade medlemmarna i min familj som var käraste för mig, mitt eget kött och blod. Det här har varit min börda som ingen, inte mina bröder, inte mina barn, inte ens min älskade hustru, kunde bära för min skull. Min väg tillät inga förseningar; jag var tvungen att delta varje dag. Messias måste ta emot andliga världens godkännande och Guds sigill. Annars kan han inte vara Messias. (487-151, 2005/02/14)

13 Gud ville uppfylla idealet av sann kärlek i Adam och Evas familj, och upprätta en frid och enighet i himlen och på jorden genom sina välmående efterkommande. Med Adam och Eva som utgångspunkt, skulle den rena, sanna kärleken, sanna livet och Guds sanna ståndpunkt sprida sig horisontellt genom sina efterkommande från familjen till nationen, världen och kosmos. Då hade Adam och Eva naturligt blivit Sanna föräldrar, sanna lärare, sanna ägare och sann konung och drottning, vilka skapade ett rike av fred och enighet baserad på den sanna släktlinjen.

År 2001 genomförde jag krönings-ceremonin för Guds konungarrike, och 2004 utropade jag Guds faderland, fredsriket och eran efter himlens ankomst. Tiden före himlens ankomst var full av oordning, konflikt, strid och disharmoni, men tiden efter himlens ankomst är en tidsålder av harmoni, samarbete, försoning, fred och enighet. Vid tidsåldern före himlens ankomst skapades ofta konflikter och splittring rådde. Men nu, i tidsåldern efter himlens ankomst, kommer sådana saker inte längre att ske. (487-152, 2005/02/14)

14 Genom *Cheon Jeong Gung*s invignings-ceremoni och kröningen av Sanna föräldrar som fredens konung och drottning i himlen och på jorden, kommer vi att kunna stå i position som segerrik Abel som konung och drottning av fred. Hädanefter, istället för att följa oss som Sanna föräldrar, måste ni gå vidare genom att delta med oss och ge oss ära.

Förut följde ni bara oss, men nu har tiden förändrats. Som konung och drottning representerar vi nu hela skapelsen. För att fortsätta er relation med oss i våra positioner som konung och drottning måste ni också bli människor som kan representera hela skapelsen. Först då kan ni delta i denna tid som människor förenade med konungen och drottningen. Därför kan ni inte längre förknippas med oss oavsiktligt eller vårdslöst leva era liv. Den här eran utvecklas just nu.
(524-181, 2006/04/12)

15 När den tredje Adam kommer, och uppfyller Gamla, Nya och Fullbordade testamentens tidsåldrar och går in i den befriade världen baserat på hjärtat hos den fjärde Adam, blir himlens rike på jorden och i himlen förenade. Gud behöver inte längre söka Adams era baserat på Hens hopp om Återkomstens Herre. Istället kommer den återvändande Herren för första gången att gå till Gud i segerrik position och öppna de vägar som tidigare blivit blockerade av den falska föräldern. Genom att åstadkomma en tid av etablering, kommer tidsåldern för total befrielse och fullständig frihet att skapas.

Gud är ursprunget till kärlek, liv och släktlinje. Därför måste ni bli den påtagliga frukten av den släkt som uppstod ur Guds kärlek och livets ursprung. Om ni är en i hjärtat med Sanna föräldrar som är baserade på ett starkt band av enighet med dem, bör ni kunna övervinna alla situationer och förbli starka. Då kommer ni att stå i en position där Gud

kan komma till er och direkt relatera till er. (573-034, 2007/08/20)

Kröningen av Gud, konungars konung

Den 15 och 31 januari 2009, i Korea och USA höll Sanna föräldrar vid tre separata tillfällen Guds kröning, konungars konung, med auktoriteten av Hens befrielse.

Under de åtta åren efter Kröningsceremonin för Guds konungarrike, utförde Sanna föräldrar försynen med risk för sina liv. Dess yttersta syfte var att befria sfären av Guds hjärta fylld med bitter sorg och smärta. På grundval av den kosmiska segerens sfär som de etablerade med sitt blod, svett och tårar, satte Sanna föräldrar ett slut för den syndiga tiden före himlens ankomst och inledde tiden efter himlens ankomst.

De inrättade sedan *Universal Peace Federation*, vars syfte är att skapa en enhetlig värld genom förnyelsen av FN. De turnerade också 180 nationer för att leverera sitt budskap och ge Välsignelser för att öppna den revolutionära tiden efter himlens ankomst.

Sanna föräldrar fortsatte sin resa för att uppfylla försynen, utan att vänta än enda sekund. Men den 19 juli 2008, på en returresa från ett besök i Seoul, kraschade Sanna förälders helikopter under en misslyckad nödlandning på berget *Jangnak* (som Far namngav berget *Cheonseong*) nära *Cheongpyeong Training Center*. Sanna föräldrar, deras

familjemedlemmar och deras medarbetare lyckades fly från den kraschade helikoptern innan det bröt ut eldsflammar. Trots detta fruktansvärda angrepp av onda makter möjliggjorde himlens nåd Sanna föräldrar att överleva utan allvarlig skada. Fyrtio dagar senare skänkte de till all mänsklighet Välsignelsen av återfödelse, uppståndelse och evigt liv.

Därefter, i början av 2009, i samband med Sanne Fars 90-årsdag, höll de Guds kröning, konungars konung, med auktoriteten av Hens befrielse. Med denna kosmiska och historiska händelse befriades äntligen Guds hjärtas rike och Gud blev krönt i både öst och väst som konungars konung.

16 På grund av helikopterolyckan som inträffade klockan 16:43 den 19 juli 2008 tog jag varje varelse in i den ofallna sfären där de kan få befrielse och fullständig frihet. Ni kan föreställa er hur mycket alla saker i universum längtade efter att vara inom Guds omtanke och vänta på att delta med Sanna föräldrar genom att användas och absorberas av dem som en av deras molekyler för att förverkliga härlighetens värld.

Sanna föräldrar, som de första sanna förfäderna i mänskligheten, har offrat och tjänat mänskligheten. På samma sätt vill alla skapelsens ting vara en del av processen att slutföra och upprätthålla Sanna förälders fysiska kroppar, även om det innebär att offra sig hundratusentals gånger. Även varje cell av varje ting vill likna Sanna föräldrar och försöker delta i deras slutförande och

andliga fullkomnande. Då kan de komma in i sfären att sjunga lovprisningar till Sanna föräldrars ära och höga värde. (595-165, 2008/08/07)

17 Sataniska styrkor försökte förstöra Sanna föräldrar och Enighetskyrkan genom helikopterolyckan; Men vi överlevde, och vi grep denna händelse som ett tillfälle att kunna ge alla människor återfödelse, uppståndelse och evigt liv.

På engelska är "hell" – helvete, ett ord som betyder det värsta stället vi kan vara på. Faktum är att den här "hell"-ikopter olyckan var helvetisk. Det var ett försök att samla alla dem på sidan av himlens ideal i en behållare och slå ner dem med ett enda slag. Det verkade som om satan äntligen hade kunnat uppnå sitt yttersta mål och ta kontroll över all himlens och jordens auktoritet och kraft. Men himmel och den idealiska världen för alla Abel-varelser försvann inte. Istället ledde den alla till återfödelse, uppståndelse och evigt liv. (596-036, 2008/08/16)

18 Himmel och jord har varit helt separerade eftersom djävulens styrkor styrde det andliga riket. Ansvaret att ansluta dessa två världar ligger inte på Guds axlar. Inte ens Gud kan göra det. Det är människor som måste göra den föreningen genom att skapa vägen för sann kärlek, och aldrig förlora synen på Guds skapelses ideal. Därför måste jag ta bort ondska från dess ursprung och rot. Jag var tvungen att göra det eftersom människor ursprungligen startade från sann kärlek. Ni vet inte hur mycket svårigheter jag var tvungen att gå igenom för att

göra det. Medan längtan och längtan efter Gud och Hens ideal, utövade jag sann kärlek om och om igen för att fylla denna enorma grop.

Det finns fortfarande många saker jag tidigare upplevt som jag inte kan dela med er. Det var medan jag inte kunde avslöja dem för den mänskliga världen, men ändå hoppades på Guds ideal i mitt hjärta, som denna helikopterolycka ägde rum. Det var satans försök att på kosmisk nivå förstöra det hopp som jag älskade i mitt hjärta.

Satan utförde den här sista attacken, men Gud blockerade den. Alla i helikoptern överlevde, flydde den eldfyllda gropan utan några allvarliga skador. Folket på jorden och folket i andevärlden ropade ut för att skydda Sanna förälders heliga kroppar. Jag är verkligen, verkligen, verkligen tacksam för att vara här idag tack vare deras skrik.

Alla skapelsens varelser, små och stora, måste manifesteras sig som Sanna föräldrars fullkomliga andra jag. Gud har nu dykt upp med sin sanna son och dotter, och familjer, nationer, världen och kosmos välkomnar Guds utmaningar som den horisontella objekt partnern. Hens objektpartner bildar en vacker trädgård av kärlek där knoppar växer, med nya stjälkar, nya grenar, nya löv, sätter ut nya blommor och bär frukt. Sataniska styrkor försökte slå oss ner i sista skedet, när Gud som den enda Herren borde skrika ut sin glädje. Alla slags onda krafter mobiliserades i den andliga världen och den fysiska världen för denna attack. Djävulens värld var full

av total förtroende att segern var deras. Men Gud skyddade Sanna föräldrar. (595-055, 2008/08/01)

19 Himmelske Far, i morse den 22 juli 2008, har vi gått igenom en kritisk punkt. Vid tiden för Jesus ville satan mobilisera hela universum för att förhindra honom från att etablera sin familj och han lade ett berg av gottgörelse framför Jesus som han inte kunde gå över. Nu, i vår tid har vi och vår familj överlevt detta Golgata, och alla med oss kom också igenom levande. Som ett resultat har vi nu gått in i eran för att slutföra försynen av andar som återvänder till jorden. Jag lovar nu att gå vidare mot att skapa en nation av seger och överhöghet under Ditt herravälde.

Alla andar i himlen och på jorden kan nu ta emot välsignelsen inom Sanna föräldrarnas förtjänst och återvända till Dig som himlens familj. Jag lämnar bakom Välsignelsen som vårt största arv till hela himmel och jord. Jag skänker och förkunnar Välsignelsen till alla dessa andar så att de kan återvända till Din omfamning. (595-009, 2008/07/22)

20 Jesus uppstod och arbetade med sina lärjungar i 40 dagar efter sin död och uppsteg sedan till himlen. Fyrtio dagar efter min helikopterolycka fullbordar jag återfödelsen, uppståndelsen och det eviga livet. Jag avslutade processen med återfödelse, uppståndelse och evigt liv för hela kosmos under denna 40-dagarsperiod och satte ett nytt rekord. (604-194, 2008/12/24)

21 Varhelst ni går med er klan och stam, bör ni vara beredda att delta med Gud på uppdrag av er nation och världen. Då kan Gud anpassa sig till världens nivå som skapades i begynnelsen, och detta kommer att göra det möjligt för Hen att utöva sin makt som konungars konung. Det här är hur Gud äntligen kan etablera himlens rike på jorden, det vill säga Guds enhetliga nation som upp-fyller Hens skapelseideal med kärlek.

Det handlar inte om att proklamera Guds faderland, fredsriket, utan att slutföra det. Det handlar om att förena Guds faderland och fäderneslandet med människor på jorden genom kärlek. Himlens rike på jorden och i himlen är en förenad värld där mödrar och fäder är förenade att delta med Gud på uppdrag av deras nation och värld. Detta kommer att leda till familjens befrielse, och mer än det, till dess fullständiga frihet. (435-328, 2004/02/06)

22 Den 15 januari 2009 höll jag Guds kröning, konungars konungen, med auktoriteten av Hens befrielse. Ni bör inte tro att allt kommer att slutföras bara genom att följa Sanna föräldrars läror. Släktlinjen startade inte med Sanna föräldrar. Den började från Gud. Om vi därför inte befriar Gud, kan vi inte slutligen ansluta till Hens släktlinje.

Guds faderland och Guds hemort kunde aldrig ha blivit skapade utan att ha bildat en familj grundad på Guds kärlek. Det är Principerna och en himlens lag. Och om

det är en lag i himlen, är det också en naturlag. Det är mänsklighetens största hopp. Nu när vi har denna värld baserad på ett nytt syfte, måste vi skörda dess frukter och placera dem i förrådshuset. (607-037, 2009/01/29)

Avsnitt 5 Kosmiska möten för etablering av Sanna föräldrarna över himmel, jord och mänsklighet, som genom Guds förkroppsligande förkunnar Ordet

Den himmelska kalendern och det gyllene bröllopsfirandet

Sanna föräldrar firade Sanne Guds dag på månkalenderns nyårsdag för första gången 2010 (14 februari). Före det firades Sanne Guds dag på nyårsdagen enligt solkalendern. På den 43:e Sanna Guds dag tillkännagav Sanna föräldrar också den himmelska kalendern. Sanne Far sa, som en förberedelse för invigningsdagen av *Cheon Il Guk*, att den befintliga solkalendern och månkalendern nu skulle stå i Kain och Abels position. De skulle utföra rollen att stödja den himmelska kalendern, genom vilken försynens arbete kommer att komma ihåg och registreras.

Sanna Förälders Heliga Bröllop 1960 var den nya början för att uppnå Guds ideal för skapelsen och utgångspunkten för frälsning för mänskligheten. Sanna föräldrars gyllene bröllopsdag firades under två år i följd, 2009 och 2010, vilket markerade respektive 49-årsjubileum och 50-årsjubileet för deras heliga bröllop. Eftersom deras Heliga Bröllop

har sådan kosmisk och historisk betydelse, firades det båda åren, och varje åtföljdes av en viktig providentiell händelse.

Närmare bestämt höll Sanna föräldrarnas den 16:e dagen av den 3:e månaden i månkalendern 2009 (19 april) tillsammans med den gyllene bröllopsdagen, firandet som markerade början av det 50:e året sedan det heliga bröllopets möte för den säkra fredens fred mellan Kain och Abel på kosmisk nivå, för föräldrarna i himmel och jord. Följande år, den 16:e dagen för den 3:e månkalender månaden 2010 (29 april) höll de kröningen för Abel-FN på gratulationskvällen på den gyllene årsdagen av deras Heliga Bröllop.

1 Människor lever utan att veta att världen kan förändras om en sekund. De har ingen aning om att individer kan delas på en enda sekund, enligt sin absoluta tro, absoluta kärlek och absoluta lydnad. På samma sätt delades två världar upp beroende på om människor använder mån-kalendern eller sol-kalendern. Kort sagt, öst och väst delades upp. Trots att hela mänskligheten kom från samma förfäder, vet inte folk hur vi kom att delas in i väst och öst, hur vi kom att delas in i olika länder, och även hur bröder och systrar kom för att delas. (613-197, 2009/07/07)

2 Solkalendern och månkalendern ska inte delas upp. Månens kalenderår har 11 färre dagar än sol-kalenderåret. Det är därför vart tredje år läggs ytterligare

en månad till året i mån-kalendern för att kompensera skillnaden. Det tredje året har alltid 13 månader. Bara mån-kalendern kan ärva upprätthållandet av talet 13 i solkalendern finns aldrig en situation där 12-månadersåret måste justeras genom att lägga till en annan månad, vilket gör ett år baserat på talet 13. Men i månkalendern justerad det hela för att rymma en mindre del. Med andra ord, genom att lägga till ett litet antal, kan det smälta det hela. Det betyder att det kan svälja djävulens värld i en enda smula. (613-208, 2009/07/07)

3 Sanna föräldrarnas gyllene bröllopsdag, den sanna lärarens gyllene bröllopsdag och den sanna ägaren, kan endast äga rum en gång i evig historia. Sanna föräldrarnas gyllene bröllopsdag kan inte äga rum två gånger. Den sanna lärarens gyllene bröllopsdag kan inte äga rum två gånger. Den sanna konungens och drottningens gyllene bröllopsdag kan inte äga rum två gånger. Därför firar vi vår guldbröllopsdag från 2009 till 2010. Det är en viktig period, under vilken tid vi måste vi slutföra allt och sedan gå vidare. Det räknas som en enda händelse. (611-074, 2009/05/06)

4 Under år 2009, när vi firar vår gyllene bröllopsdag må allt vara klart, avslutat och fullbordat. Kort sagt, vi behöver se frukt, färdigställande och avslutning av allt. Vi slutför, avslutar och fullgör allt. Vi måste avsluta de tre stadierna av utformning, tillväxt och fullkomnande och marschera fram emot det eviga och lyckliga livet. (611-142, 2009/05/08)

Kosmiska möten för etablering av Sanna föräldrar

Det "kosmiska mötet för Sanna föräldrar över himmel, jord och mänsklighet som, genom Guds förkroppsligande förkunnar ordet", hölls vid ett antal tillfällen, inklusive den 8 juli 2010, i palatset *Cheon Jeong Gung* och den 24 juli i *Manhattan Center* i New York. Följande år, den 24 april 2011, hölls också ett evenemang på *Songdo Convensia Convention Center* i Incheon med deltagande av mer än 12 000 personer, inklusive kyrkliga ledare, medlemmar och ambassadörer för fred från alla delar av Korea. På det här mötet förklarade Sanna föräldrar inför himlen att Korea är faderland och Guds hemland.

Sanna föräldrar reste från Förenta staterna tidigt på morgonen denna ceremonidag och anlände till Incheon flygplats efter en lång flygning. Ändå höll de denna ceremoni bara några timmar efter deras ankomst utan att vila. Direkt nästa dag tog de ett annat lång-flyg till Europa för att börja sin talarturné i Europa. I denna ansträngning glömde Sanna föräldrar begränsningarna hos sina fysiska kroppar. Med absolut beslutsamhet för att avsluta hela återupprättelsens försyn och ge pånyttfödelse till mänskligheten, fortsatte de på sin världs-turné över 10 nationer: 8 nationer i Europa, Las Vegas i USA och Nigeria.

Genom det "kosmiska mötet för Sanna föräldrar över himmel, jord och mänsklighet som, genom Guds förkroppsligande förkunnar ordet", uppnådde Sanna föräldrar fullkomlig enighet och

slutförde, avslutade och fullbordade återupprättelsens försyn. De proklamerade fullbordandet av alla de ansvarsområden och uppdrag som de hade kommit till jorden för.

På grundval av att ha fullbordat allt, kunde de etablera sig med resningen och auktoriteten som Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten, konungars konungar. Kort sagt, genom dessa talande händelser proklamerade de ankomsten av tidsåldern när det ursprungliga Eden återupprättades, återvändandet till tidsåldern före fallet och tidsåldern innan satan kom att existera.

5 Vilket är viktigare, Ordet eller det påtagliga Ordet? Religioner är idag inte säkra om det påtagliga och lägger därmed större vikt vid Ordet. Därför är det svårt för dem att placera de två som en. I Enighetsskyrkan prioriterar vi dock inte Ordet. Eftersom vi har substansen eller Gud förkroppsligad, bekräftas det påtagliga genom Ordet. Vi har innehållet som förenar det inre och det yttre. De församlingar där Guds förkroppsligande förkunnar Ordet har börjat. De ska leda dem i religiösa och akademiska kretsar till lösningarna på de huvudproblem de stöter på i deras sökande efter sanningen. (2010/07/08)

6 De kosmiska mötena för Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten som, genom Guds förkroppsligande, uttalar Ordet, är händelser att förkunna Guds Ord. För händelsens namn placerades termen "förkroppsligande" framför termen "Ord". Himmel och jord måste vara anslutna. Detta

började med individen, och det måste fullbordas på den slutliga nivån med dessa kosmiska möten för etableringen av Sanna föräldrarna över himlen, jorden och mänskligheten, som Guds förkroppsligande förkunnar Ordet. Att ansluta himmel och jord innebär att man uppnår harmoni och enighet.

Vad kommer först, harmoni eller enighet? Harmoni kommer först. Utan harmoni kan enighet inte uppstå, eftersom alla kommer att agera på eget sätt. Det är därför som vi behöver förenas i harmoni. En person vars sinne och kropp inte är förenade kan inte bli en förenad objekt partner. Först när två personer - man och hustru - är en, kan de förena sig för att skapa döttrar och söner som då kan bli en med dem. Om de två inte först förenas kan den tredje eller fjärde personen inte skapas. (2011/04/03)

7 Vi Sanna föräldrarna över himlen, jorden och mänskligheten, har nu etablerat oss. Eftersom vi är Ordets substans måste vi förkunna Ordet. Ordet som talas av Sanningens substans, det vill säga de etablerade varelserna av Sanning, kan befria universum. Detta är meningen med proklamationen att Sanna föräldrar är Ordets substans. Etableringen av Sanna föräldrarna över himmel, jord och människan betyder etableringen av Ordets substans. Det är därför som vi proklamerar att vi är det påtagliga Ordet. (2011/11/27)

8 De saker som Sanna föräldrar ber och önskar för faller inte bara i våra knän. Himmelske Föräldern kontrollerar över oss från en befriad position, och ingen

kan stå i Hens väg. Därför kommer våra böner och önskemål att bli uppfyllda med tiden.

Genom att förstå detta, hoppas jag att ni inte blir en ömkansvärd grupp människor som är tveksamma att följa Viljans väg. Jag talar dessa ord som den person som har uppfyllt ansvaret på världsnivå som Messias och vars böner och önskningar sträcker sig långt bortom stammens nivå. Dessa ord är för att förkunna världens ära före fallet, när de första människorna inte hade sina egna självcentrerade åsikter, men levde i himlen och på jorden i full frihet där Gud är fri, segrande och överlägsen. De ord som jag proklamerar nu representerar frukterna av hela mitt liv. De tar allt till en slutsats, från det första till den sista. Sådan är meningen med den kosmiska mötet för etableringen av Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten som, som genom Guds förkroppsligande förkunnar Ordet. (2011/02/03)

9 Kosmos förälder är den okroppslige Gud, och himlens och jordens föräldrar är de Sanna föräldrarna. Endast när dessa två uppsättningar föräldrar förenar sig som en, kan de bli de personliga Föräldrarna och sedan fortsätta till att bli Förälder över kosmos, Föräldrarna till himlen och jorden och föräldrarna till himlen, jorden och mänskligheten. Om inte Gud blir en personlig Gud, kan han inte bli den Sanna föräldern. Gud måste få bli en personlig Gud så att han kan anta en kropp och föda söner och döttrar. (450-175, 2004/05/21)

10 Kosmos förälder, himlens och jordens föräldrar, och himlens , jordens och mänsklighetens föräldrar är enkelt beskrivet himlens , jordens och mänsklighetens föräldrar genom den kosmiske Gud. Gud, kosmos förälder, måste bli människor - man och kvinna, och den mannen och kvinnan måste bli mänsklighetens Sanna föräldrar. Med andra ord måste dessa människor bli Guds kropp, bli den synlige Gud, Gud i synlig påtaglig form. Likaså måste Gud också ta emot dessa människors kroppar. Det är anledningen till att Sanna föräldrarna naturligt ärver namnen som kosmos kroppslige förälder och de kroppsliga föräldrarna över himmel och jord. Genom att framväxa segrande ur strider med andevärlden och genomgå återuppriktelse-processen för att bli förenade med Gud kan föräldrarna över himlen och jorden bli en med kosmos förälder och bli föräldrarna över himmel, jord och mänsklighet genom hela kosmos. (436-136, 2004/02/07)

11 Himlens , jordens och mänsklighetens föräldrar är föreningen av den okroppsliga påtagliga formen hos kosmos förälder och kroppsliga påtagliga formerna av himlens och jordens föräldrar som lever tillsammans i glädje centrerat på kärlek. Mannen och hustrun som lever med den andlige Gud och påtaglige Gud blir mänsklighetens förfäder. Det kan inte finnas två uppsättningar av förfäder. Det kan inte finnas två uppsättningar föräldrar. Oavsett vad, kan det bara finnas en. Det finns en pappa, en mamma, en uppsättning förfäder, en uppsättning barnbarn.

Människor skall likna Gud och manifesteras Guds sinne och kropp. Det är för detta de fick påtagliga former. Endast genom att ha fysiska kroppar kan de föröka sig. Familjen hos himlens, jordens och mänsklighetens föräldrar har uppdraget att bekräfta allt som de uppnådde inför himlens medborgare, föda dem och fostra dem som söner och döttrar, fria från falllets och återuppriktelsens brister. De måste säkra grunden för dessa barn att bygga himmelriket här på jorden. Då kan alla komma in i himlens rike i himlen direkt från jorden. (436-138, 2004/02/07)

12 Välsignade familjer måste gå igenom åtta steg, revolutionera sig genom att betala gottgörelse, revolutionera sig genom sitt samvete och komma in i ett hjärtas rike. Ni måste uppnå konungens och drottningens nivåer på individens, familjen, stammen, människornas, nationens, världens och kosmos nivåer för att

bli Guds objekt-partner i påtaglig form, kunna ge och ta emot med honom både horisontellt och vertikalt.

Jag sprider er som frön här på jorden för att bära frukt i den himmelska världen. Ni blir sådda som frön för att växa i denna värld så att ni kan bli frukter i den himmelska världen. Ni kommer att bli kärlekens frukt, lagrad i himmelriket i himlen. Den jordiska världen är den plats där ni förbereder er för att komma in i detta förråd. Om inte den jordiska världen därför fullkomnas, kan den himmelska världen inte fullkomnas.

Jag säger att detta är vad ni måste göra som ägare till *Cheon Il Guk*. Det är så ni kan ärva allt som kosmos förälder och himlens och jordens föräldrar har uppfyllt. Ni måste bli konungar och drottningar bland vördnadsfulla barn och konungar och drottningar bland patrioter. Himlen förväntar er att uppnå en sådan position. Ni måste stå fast i den positionen för att uppnå den eviga tidsåldern av fred och välstånd. Ni måste befria fosterlandet. Först då kan befrielsens tidsålder komma. (438-091, 2004/02/15)

13 Alla varelser liknar Gud. De skapades för att förverkliga den påtagliga sfären av Guds kärlek med Sanna föräldrar. Det är därför som Gud, som är ande, och Guds förkroppsliganden måste förenas.

För att etablera denna påtagliga sfär av Guds kärlek har jag arbetat så hårt och så länge. Jag mötte motstånd på var och en av de åtta nivåerna, inklusive individ, familj, stam, folk och nation, men jag

bröt inte samman. Istället bröt mina motståndare samman. De gick framåt för att motsätta sig mig i sfären baserat på **själv**centrerad medvetenhet, men jag avancerade i sfären baserat på medvetande om andra. Jag satsade mig helt utan att tänka på mig **själv**. Så kan jag avskilja alla band med den fallna världen och få Gud att bosätta sig i min kropp.

Därför måste ni gå igenom de åtta nivåerna, från individ till familj, stam, folk, nation, värld och kosmos och få Gud att bosätta sig i er kropp. Ni måste likna Gud som centrerar på den heliga sonens och dotters familj. Dessutom, måste ni ärva i formen av Sanna Föräldrars familj genom att uppleva allt från livmodern till äktenskap och ärva Guds hjärtas sfär. På det här sättet kan ni fylla Sanna Föräldrars familj till form och gå in i Guds rike. (414-284, 2003/08/04)

14 I Guds tidsålder är det inte tillräckligt för er att bara förstå kroppen. Ni behöver också förstå hur er kropp förkroppsligar Gud själv. Guds tidsålder är tidsåldern efter att den ursprungliga Edens lustgård återställts. Det är den fria tidsåldern som återskapar tidsåldern före satan kom att existera. Det är tidsåldern när änglarnas värld rörde sig i Adam och Eva. Det är den tidsålder där allt rör sig som Gud vill. Ni kan bara inte gå emot Hens önsningar. Först när ni blir söner och döttrar som lever som Hens objekt-partner kan ni bilda en evig föräldra-barn relation med honom. (2009/10/13)

15 Himmelske Far, vi måste gottgöra tidsåldern för återupprättelsen av Edens

lustgård på familjenivå 2012 och vägleda människor att bli registrerade i himlens rike. Genom att centrera på det fjärde Israel, kan ni förena nationerna och religionernas rike. Genom att centrera på Sanna föräldrar, kan himlens , jordens och mänsklighetens föräldrar bosätta sig och den okroppsliga påtagliga världen och den kroppsliga påtagliga världen förenas som en. Genom detta kan **etableringen** av himlen, jorden och mänskligheten ske, varigenom människor i himlens och jordens befriade världar för allt till fullkomlighet och fulländning.

Nu kan vi förverkliga idealet av himmelriket, där människor som bor i konungariket på jorden kan gå direkt till konungariket i himlen. Den tid då allt detta kan uppnås har kommit. Nu kan vi marschera fram till harmonins och enighetens värld, där allt vi har proklamerat överensstämmer med Din vilja, vår himmelske Fader. Allt blir förverkligat; i synnerhet undervisningen om enigheten mellan kosmos förälder, himlens och jordens föräldrar, och himlens , jordens och mänsklighetens föräldrar. (429264, 2003/12/28)

16 I en Guds-centrerad familj finns säker etablering för alla. I en sådan familj kommer alla att vara fredliga och glada. De kommer inte ha någon oro eller några bekymmer. Människor kommer inte längre prata om utopi som ett ouppnåeligt ideal. Allt ni behöver göra är att leva ert liv, och ni kommer att uppnå allt.

Därför kommer ni i bön från och med nu att kunna försäkra er om att "tiden för befrielse och fullständig frihet är över. Från och med nu kommer ni att leva i fred och välstånd i en tid med säker bosättning. (462-243, 2004/07/28)

17 Säker bosättning innebär att ni är fredlig och lycklig för alltid utan konflikt. Det betecknar tidsåldern av fred och välstånd, en utopisk värld. Kan tidsåldern av fred och välstånd komma när vår kropp och vårt sinne kämpar med varandra? Nej det kan den inte.

Så, för att återvända till grunderna, måste ni ha absolut tro på att mina ord har rätt, stå fast där ni är och säga, "Så här är jag. Även om himlen och jorden förändras och solen faller ur himlen, kommer jag inte att förändras. " Ni måste kunna säga, "Även om naturkatastrofer äger rum i himmel och på jorden, kommer jag inte att förändras." Stjärnfall sträcker över himlen. Även solnedgången skulle vara mycket snabb, men ni, måste oförändrad stå framför alla sådana fenomen. Tidsåldern av fred och välstånd kan komma först när ni är tryggt etablerade. Det är inte ett rike av personlig existens. Det är ett rike som över-skrider historien. Den ideala världens lycka kommer endast när alla människor inleder tidsåldern för fred och välstånd på Guds vägnar. Det kommer att bli en utopisk värld. Det finns inget bättre. (462-244, 2004/07/28)

Kapitel 2

Invigningsdagen och arvet av Sanna föräldrars tradition

Avsnitt 1 Öppnandet av tidsåldern för *Cheon Il Guk*

Bakgrund

Cheon Il Guk är en förkortning av *Cheonju Pyeonghwa Tongil Guk* (kosmisk nation av fred och enighet). Den 13 januari 2001 på grundval av sin auktoritet vunnits genom seger i historien av återupprättelse genom gottgörelse, höll Sanna föräldrar krönings-ceremonin för Guds konungaskap. Den 3 oktober samma år, i samband med invigningsdagen av nationen för en enad värld, talade de om betydelsen av *Cheon Il Guk*.

Cheon Il Guk är Guds nation, frukten av Sanna föräldrar vision om en familj under Gud, för vilket de har ägnat hela sitt liv. Sanna föräldrar deklarerade att *Cheon Il Guk* är "nationen där två personer blir ett." Det är den ideala världen av ömsesidigt beroende, ömsesidig välstånd och universella gemensamma värderingar, där alla människor lever som bröder och systrar som deltar med

Gud som den vertikala Sanna föräldern och Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten som de horisontella Sanna föräldrar.

1 Har ni någonsin hört talas om den kosmiska nationen av fred och enighet? Har ni någonsin hört att det är en Guds nation? Jag frågar om ni har hört talas om himmelriket på jorden, den ideala världen och utopi för vilken Gud längtar. Ingen har någonsin hört dessa ord förut, men alla längtar efter en sådan nation. Det är inte en illusion. Det är en verklighet. Män och kvinnor unga och gamla, oavsett bakgrund, plats och tid, som lever i den fysiska världen eller den andliga världen, kommer alla överens om att nationen för fred, längtade nationen för Gud är ingenting annat än den kosmiska nationen av fred och enighet, *Cheon Il Guk*.

Vem kan förmå denna nation att förverkligas? Gud skapade oss som Hens söner och döttrar. Därför är det vi som är ansvariga för att förverkliga denna nation. När detta är gjort, kommer landet att tillhöra inte bara Gud utan Hens söner och döttrar. Det kommer att bli en

nation som söner och döttrar kan vara stolta över i all evighet med Gud i centrum. Det är också den perfekta nationen av Guds dröm. I det landet, kan individen, familjen, stammen, folket, nationen och världen verkligen vara lyckliga. (359-080, 2001/11/06)

2 Innan vi dör, måste vi förena vår kropp och vårt sinne. Hustrun måste komma att älska Gud mer än hon älskar sin man, och mannen måste älska Gud mer än han älskar sin hustru. Ni måste också bli en familj som kan älska Guds söner och döttrar precis så som Gud älskar dem. Sådana familjer förenar sig för att bilda en stam och sådana stammar gått samman för att bilda en nation. Sedan förenas dessa nationer för att bilda världen, och världen förenas för att bilda: himmel och jord, nationen av kosmisk fred och enighet. Gud kommer att bli härskare i den nationen, och vi blir Hens undersåtar, och hela världen kommer att vara dess territorium. (357-195, 2001/10/30)

3 Ni måste alla gå in i den kosmiska nationen av fred och enighet. Denna nation har inga band till satan. Alla band med satan måste skäras bort och ni måste stå i positionen som messias. Ni måste stå i position som individ-, familje-, stam- och nationell-messias. För att leva i denna himmelska befriade nation, behöver kropp och sinne bli ett. Genom att uppnå en sådan enighet i hjärtat, blir den nya kosmiska nationen på jorden, nationen av *Cheon Il Guk* min nation.

Efter individens nation finns nationen av man och hustru. I denna nation, måste

man och hustru bli en baserat på deras sinne och kropp som har blivit ett. Ni måste som individ förenas, och ni och er partner måste förenas. Detta är utmärkande standard med vilken ni kan representera fulländad Välsignelse. Denna utmärkande standard är sfären för Välsignelsen som omfattar både förälder och barn. Det är sfären av Välsignelsen av himmel och jord. (360-266, 2001/11/17)

4 Den kosmiska nationen av fred och enighet är där vi kan gå utöver nationsgränserna och expandera till världsscenen. Efter att ha betalat allt genom lagen om gottgörelse, är *Cheon Il Guk* den nation som leder oss till himmelriket. Det är den enade nationen av de himmelska och jordiska världarna. De himmelska och jordiska världarna är två. *Cheon Il Guk* är där nationen av dessa två blir ett. Hur kan de bli ett? Genom sann kärlek. Vilken typ av fred förkroppsligar *Cheon Il Guk*? Det är den fred som omfattar himmel och jord. (365-106, 2002/01/05)

5 Centrerat på den ursprungliga, medfödda Guds kärlek, kunde jag älska till och med satan och lägga en solid grund för att komma in i himmelriket. Därför har satan inget annat val än att välsigna mig och sa: "Du är på väg mot en värld av befrielse. Era önskemål skall absolut uppfyllas. Vart ni än går, skall era önskemål uppfyllas och ni ska få allt ni önskar." När orden: "Världen är nu befriad i Guds namn, i Sanna föräldrars och Sanna familjens namn" yttras, kommer Hen att säga, Amen!

Våren har kommit. Oavsett hur mycket snö som har staplats på högar, oavsett hur tjock isen är, nu när våren har kommit kommer allting att smälta. Frön ska sås på våren. Frön av godhet måste planteras till jordens ändar, och ersätta onda frön planterade av satan. Familjen är frön av godhet. Satan planterade bara frön av fallna Adam och Eva. Vi måste nu plantera frön av den nya familjen. (189-065, 1989/03/12)

6 Den kosmiska nationen av fred och enighet är inte en nation avsedd enbart för koreanska folket. Det är Guds vilja att befria hela mänskligheten, inklusive hundratals miljarder förfäder i andevärlden, och även änglavärlden. Även om vägen som leder till detta är mödosam och eländig, måste vi vandra den. Vi måste investera med hjärtat av en förälder, en make eller maka, syskon av ett äldre eller yngre syskon som har förlorat den person de älskar mest. Vi måste gå framåt, investera och glömma att vi har investerat. Den som lever så här, även om någon talar om för dem att inte göra så, kommer naturligtvis att hamna i himlen. (358-062, 2001/11/01)

7 Anledningen till att jag har fått ta emot så mycket förföljelse är för att jag har ingen nation. Även detta är anledningen till att Gud har genomlevt så mycket förföljelse. Därför tänker jag ständigt på hur man finner nationen, Guds hemland. Det är därför jag genomför massvigslar, som samlar alla världens fem raser, även samtidigt som världen förbannar mig. Genom detta skapar vi en stam och förenar människor över hela världen. Vet

ni hur svårt det är? Men är inte det arbete som den okroppsliga Gud måste utföra för att föra världen till denna punkt ännu svårare? Arbetet jag gör är svårt men mindre än Guds. Det är därför jag sa att jag skulle finna en nation. Det är därför jag har gått den vägen. (133-307, 1985/01/01)

8 Nu är allt jag behöver göra att organisera en rörelse som kan skapa en ny familj, en ny stam och en ny nation. Om jag kan åstadkomma detta, kommer inte bara Korea utan även FN och hela världen att följa mig och förstå den inriktning de bör ta. Bildandet av den nya familjen, en familj som satan inte har förorenat, börjar med Sanna Föräldrar.

Missionen som återstår är att expandera en helig, ofallen nation. Detta är en ny skapelse. Gud kan inte ge Hens kärlek där spår av satans smutsiga kärlek finns kvar. Ni måste uppfylla er mission. Först då kan ni gå till den himmelska nationen och återupprätta er ära som fulländade ättlingar till Adam. Israeliterna vandrade 40 år i vildmarken men kunde inte bygga hemlandet. Men jag har levt igenom 40 år av vildmarks-liv på global nivå och har återskapat Israels folk, vilket gör det möjligt att bygga sfären på världsnivå. (268-120, 1995/03/31)

9 Moses var 80 år gammal när han sökte hemort och nationen som en förberedelse för en tidsålder med Jesus. Felen som inträffade då återupprättas centrerat på välsignade familjer. Det är därför det var en 40-års period för att återupprätta Kanaan centrerat på välsig-

nade familjer. Den syftar mot den period då himmel och jord ska bli ett.

I de välsignade familjernas liv av att etablera Kanaan, vändes himmel och jord upp och ned. För att skapa ett folk, bad jag välsignade familjer att förenas med varandra i Jardim, Brasilien. Nu när de har blivit en, genom arbetet med att förena sinne och kropp, även med himmel och jord upp och ner, kommer de att kunna återvända till Kanaan utan motstånd. Eftersom de har slutfört dessa förberedelser, passerar de över gränslinjen och landar i en ny dimension.

Moses sökte sin hemort och nation på nivån av ett folk. Han var oförmögen att uppnå detta. Men idag på min 80-årsdag, har jag övervunnit alla hinder och förverkligat slutförandet av den ideala familjen och himmelriket på jorden och i himlen. (314-266, 2000/01/09)

10 Kristendomen förenades inte efter andra världskriget och centrerad på USA, gick de så långt att jag jagades bort. Vi kom att bli precis som Israels, utkastade i öknen 40 år. Centrering på 4300 års koreanska historia, blev vägen att etablera Kanaan och fullborda himmelriket på jorden och i himlen långvarig. Till detta mål måste det första, andra och tredje Israel och Gamla, Nya och Fullbordade testamentets tidsåldrar föras till ett slut. (428-152, 2003/12/18)

Cheon Il Guk kan endast börja om detta har slutförts och det står på fundamentet av etablering. (396-149, 2002/11/05)

11 Termen *Cheon Il Guk* skapades tack vare Sanna Föräldrar. Efter att vi fram-

gångsrikt klarat av Guds konungadöme, passerade vi genom etableringen av sfären för etableringen av föräldrarna till himmel och jord, och därefter sammankomster för harmoni och enighet av himmel och jord, och slutligen uppståndelse (*Seunghwa*) - ceremonier för fred, enighet och befrielsen av himmel och jord. Med dessa avslutade var en ny nation nödvändig. Sanna föräldrar deklarerade *Cheon Il Guk*. Målet med familjelöftet är att slutföra *Cheon Il Guk*. Vi måste uppfylla familjelöftet till förmån för våra mödrar, våra fäder, våra syskon, vår nation, vår värld och helgon och vise och hela den himmelska världen.

Slutsatsen är enkel. Varför genomför vi krönings-ceremonin för Guds konungaskap? Vi gjorde det för *Cheon Il Guk*. Varför vi håller möten för att lösa i sfären av etablering av föräldrarna över himmel och jord? Vi gjorde det så att medborgarna i *Cheon Il Guk* kan etablera sig och leva. Just nu gör alla medborgare i himmel och jord gör en resolution. Till sammans ställer de krav på en resolution om en enad värld från individ-nivå upp genom alla åtta steg. På global nivå besluter de att vinna framgång, med fokus på ett gemensamt mål. (396-149, 2002/11/05)

Invignings-dagen

Invignings-dagen, vilket är början av begreppet påtaglig *Cheon Il Guk* ägde rum 13 år efter krönings-ceremoni för Guds konungaskap. Sanna föräldrar

stod i position av tjänare med ett föräldra-hjärta att etablera *Cheon Il Guk*. De utgöt svett för jorden, tårar för mänskligheten och blod för himlen, och gick en väg framåt som pilgrimer. Efter det heliga bröllopet 1960, segrade Sanna föräldrar genom att följa vägen av de sanna föräldrar, sann lärare och sann ägare. Genom Välsignelsen sökte de efter och etablerade miljontals par i fysiska och andliga världarna. För att förverkliga en fredlig värld, invigde de många organisationer inom alla områden i världen. Genom dessa oräkneliga mindre inre och yttre fundament, proklamerade de invignings-dagen av *Cheon Il Guk*.

12 Jag skapar helig dag, 13 år efter invigningsdagen för nationen av enad värld den 3 oktober 2001 som en allmän summering av mitt liv, och det växer fram i enlighet därmed. Med 6000 år som ett fundament, lanserades år 2001 som upptakten till 3:e årtusendet, vid vilken tidpunkt vi kan välkomna det 7000:e året. Om ni beräknar längden på mänsklighetens historia som uttrycks i Bibeln, blir det 6000 år. Jag måste på bara 13 år uppfylla hela ansvaret som alla män och kvinnor borde ha åstadkommit i hela mänsklighetens historia. Inom 13 år, måste jag avsluta allt som Adam inte kunde uppfylla. Jag måste finna den släktlinje som satan stal från Gud. 13 jan 2013, är vår D-Day. Jag kommer att torka allt rent på dessa korta 13 år. (2010/02/01)

13 Den fallna världen är inte en värld av O (representerande godhet) utan av X

(som representerar ondska). Inom en värld av X, finns inget utrymme för O:n, Men även O kan omfatta miljontals X. 13 jan 2013, skall D-Day vara proklamerad av himlen. Vad måste vi uppfylla detta innan D-Day? Vi måste erbjuda till himlen allt som satan stal. Hur kan vi samla in och returnera alla dessa ting? Inte ens Gud kan inte slutföra denna uppgiften själv. Detta är anledningen till Sanna föräldrar har tagit ansvaret för den.

Satan blev den falska föräldern, falska ägaren och falska konungen, som spred sin falska släktlinje. Det är därför ingen känner till om Gud eller den andliga världen. Vi lever utan verkligen förstå vår startpunkt, vår rot; ingen vet egentligen vart de är på väg. Det som vi kallar resultatet, som kommer från ursprunget, definierar helt klart den väg som vi måste gå. Det finns inte två vägar. Det finns bara en väg. (611-046, 2009/05/05)

14 För att 12 månader skall bli ett år måste det finnas ett centrum, en punkt i fokus, som blir talet 13. Generellt sett är talet 13 centrum för talet 12. Som talet 13, skulle Jesus bli centrum för de 12 lärjungarna, - men de blev inte det. Det är därför de dog. Vi måste söka ett sådant centrum. Jag förstod detta koncept även som barn. Jag söker kärnan, positionen av talet 13. Det är därför invignings-dagen är den 13 januari 2013. Vi måste rada upp oss med talet 13. (611-313, 2009/05/20)

15 Det finns en ny försyn för himlen fram till invigningsdagen. Vi måste lösa alla frågor kring ideal himmel och ideal befrielse, i enlighet med Guds vilja. Vi måste

uppfylla alla våra pedagogiska insatser inom vår försyn och vårt världsliga uppdrag under denna tid före en tid präglad av en värld. Från och med idag den 19 januari 2010 och centrerat på Gud, måste vi fullborda alla våra program och lösa alla problem, däribland Kain och Abel och de som rör satans släktlinje. För att komma in i en värld av frigörelse, måste vi uppfylla all den utbildning som önskas av himlen. Centrerat på vår D-Day, måste vi ägna oss åt att fullborda detta arbete. Vi måste lösa FN-frågor, nationella frågor och alla frågor. För att slutföra Guds agenda måste alla människor som samlats här i dag fatta ett beslut och arbeta för att uppfylla dem. Om ni arbetar hårt, kommer världen inte att gå under. Min utmaning är nu att knyta ihop de lösa ändarna och föra försynen till en fullbordan. (2010/01/19)

16 Foundation Day – invigningsdagen, markerar början på en ny historia; Det är som en 1:a Mosebok, ett nytt ursprung. Det är en dag som var absolut nödvändig under hela mänsklighetens historia och är en dag som skulle komma att passera. Denna dag kom inte enkelt. Gud skapade himmel och jord med sann kärlek. Det registreras i Bibeln att Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Men invigningsdagen etablerades som den 13:e dagen, vilket innebär att Gud skapade och vägledde världen under en period av 12 dagar och etablerade den 13:e dagen som den dag då Hens drömmar blev uppfyllda. Gud skapade allt från minsta amöba till den största djuret, och slutligen skapade han Adam och Eva. Han sa sedan: "det var

mycket gott." Gud väntade sedan på den 13:e dagen, då en ny värld skulle börja. Det skulle ha varit den dag då Guds drömmar uppfylldes.

(Sanna mor 2013/02/23)

17 Gud kan inte vila i den ultimata fullkomligheten med endast en imma-teriell kropp. Det okroppsliga Gud be-höver för etablera sig och bli den påtagliga Föräldern över himmel, jord och mänskligheten. Men det har inte funnits något fullkomligt par på jorden som kan uppfylla denna roll för Gud. Adam och Eva var oförmögna att uppfylla sin del av ansvaret. Eftersom det inte fanns några Föräldrar till himmel, jord och mänskligheten, fanns det ingen som hade uppnått standarden att kallas Sanna Föräldrar.

Idealet Sanna föräldrar förblev ouppfyllt. När föräldrarna i himmel och jord förenas i äktenskaplig kärlek, kommer de att skapa ett hem där Gud kan fredligt existera. I deras hem orörd av fallet, kommer de att förverkliga absolut sex. Nu när jag har uppnått nivån av Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten, talar jag mer fritt om absolut sex. När jag talar om absolut sex, syftar jag inte på själv-centrerad, individualistisk sex.

Hälften av mänskligheten består av kvinnor, men de är bara en av de två könen som måste harmoniseras. Om det finns disharmoni mellan de två, är det som om ens ögon inte tittar i samma riktning, eller en näsa inte är på sin plats, eller benen inte samordnas med varandra. En kvinna och en man som har uppnått fullkomlighet måste harmo-

niseras och fullständigt bli en.
Äktenskapet innebär den totala enigheten mellan man och kvinna - som en enda kropp.

För sfären av den kosmiska sabbaten för Föräldrarna över himmel och jord för att komma till stånd måste vi passera genom den första eran, nämligen Adams; den andra eran, den av Jesus; den tredje eran, nämligen den av Återkomstens Herre, och den fjärde eran, nämligen sfären av Adams hjärta. Det måste finnas en grund för harmoni. Man kan uppfylla Välsignelsen när man är i harmoni med sin partner och det inte finns någon konflikt. Senast den 13 januari, 2013, vilket är D-Day, måste vi gå in genom den stora dörren, centrerat på Välsignelsen. (610-012, 2009/04/10)

18 Nu har en ny era öppnats. Ni är utomordentligt lyckliga och välsignade. Av alla människor, har bara ni kunnat etablera invignings-dagen som är helt utan motstycke i historien. Det är som en dröm. Människor som är välsignade på det här sättet måste dela sin välsignelse med sin omgivning. Detta är ert ansvar. De välsignade familjerna är skyldiga en enorm skuld till den himmelska föräldern (Gud) och Sanna föräldrar av himmel, jord och mänskligheten. Ni har fått Välsignelsen utan betalning. Hur tror ni att fallna människor kommer att kunna delta med himmelska föräldern?

Alla våra förfäder som har gått fram och tillbaka mellan den fysiska världen och den andliga världen har otåligt väntat på denna dag. Det finns många människor som offrat mer blod och offrat uppriktigt

hängivenhet, mer än vad vi har gjort för att uppfylla försynens Vilja. Om vi jämför oss med dessa människor, fattas mycket. (Sanna mor, 2013/02/24)

Krönings-ceremoni och Välsignelsen av registrering

För första gången på 6000 år, har en ny himmel och en ny jord öppnat sig och en ny dag grytt. På den 13:e dagen i den första månaden av den himmelska kalendern (22 februari) 2013 förkunnades invignings-dagen av *Cheon Il Guk*. På den dagen ljöd en glad fanfar som prisade ära för himlen och välsignelsen på jorden, i *Cheongshim Peace World Center*. Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten förrättade krönings-ceremonin för Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten i *Cheon Il Guk*, vilket kunde ses direkt från var som helst i världen via Internet. De fullkomnade, avslutade och fullbordade hela försynen av återupprättelse.

Sanne Fars heliga dräkter och heliga kronor, han som är bosatt i andevärlden och har fullbordat komplett enighet med Gud, blev vårdad. Strax efteråt inträde, Sanna Mor, iklädd blå dräkt och en helig krona, scenen mitt festen för himlen och på jorden, eskorterad av fyra av sina barnbarn, bärande rosor och liljor. Den himmelska konungens spira symboliserar makten och myndigheten hos Gud och Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten, och *Cheon Seong Gyeong* och *Pyeong Hwa Gyeong*, de

heliga skrifterna i *Cheon Il Guk*, symboliserar herravälde genom Ordet. Dessa, tillsammans med det kungliga sigillet, presenterades för Sanna mor. Kulmen på ceremonin var när Sanna mor förkunnade *Cheon Il Guks* symboler och *Cheon Il Guks* invigningsdag. Invigningsdagen har djup betydelse som den påtagliga starten av *Cheon Il Guk*, och markerade även början av dess första år.

Efter krönings-ceremonin för Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten i *Cheon Il Guk*, skänkte nåden av Välsignelsen, som tillåter alla människor i himlen och på jorden att registrera sig som medborgare i *Cheon Il Guk*. Sanna mors uppriktiga bön och bekräftelse av löften utgjorde resolutioner om fullbordande av *Cheon Il Guk* och en grund som åberopar Guds nåd. Välsignelsen för registrering i *Cheon Il Guk* skedde med framgång och lyckligt bifall, som inleder en ny era där himmel och jord är en.

Invigningsdagens fest-bankett var en värdefull tid att prisa en seger för Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten och ärva himmelsk lycka och himmelsk välsignelse. Sanna Mor tilldelades ett särskilt pris av 1200 representanter för välsignade familjer. Priset, som består av en silkesomslags-duk präglad i varje hörn med Sanne fars och Sanna mors kungliga sigill, förkroppsligar Sanna föräldrars vilja och längtan för oss att dela vår himmelska lycka och himmelska välsignelse med alla människor.

Olika evenemang hölls under veckan, framför allt i *Cheongpyeong*, för att fira invigningsdagen, det första året av *Cheon Il Guk*. Bland dem fanns grundandet av *Wonmo Pyeongae Foundation* och värdskap för ett toppmöte för *World Peace* konferens, där ledare från Korea och runt om i världen, inklusive Enighetskyrkan deltog.

Vid andakten för att fira fyrtio dagar efter Sanna fars Heliga himmelsfärd hade Sanna mor beviljat heligt vin till alla regionala presidenter så att de kunde dela ut det till medlemmar runt om i världen, för rengöring av alla tidigare synder och skänka särskild nåd som kan inleda invigningsdagen.

19 *Cheon Il Guk* kungörelse: mest uppskattade Himmelske förälder, Du är Konungars konung, konung av fred och Sann förälder av kosmos. Din välvilja är omätbar. Vi vill erbjuda dig namnet på nationen, *Cheon Il Guk* den nationella blomman, lilja, och den nationella fågeln, tranan. Inför himlen vill vi ägna den nationella flaggan och nationalsången av *Cheon Il Guk* till dig. På denna dag den 13 januari, 2013 förkunnar jag det första året av *Cheon Il Guk*.
(Sanna mor, 2013/02/22)

20 Löftet om äktenskaps-Välsignelse för registrering: erbjuder ära och tacksamhet till kärleksfull himmelsk förälder och Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten, och representerar alla välsignade familjer i himlen och på jorden och hela mänskligheten. Ni välsignade familjer som samlats här i dag, förbinder er att etablera den nya histo-

rien av *Cheon Il Guk*, ärva traditionen av Sanna föräldrar över himmel, jord och mänskligheten, och fastställa en tradition av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad i Enighets-familjen som omfattar hela världen och hela mänskligheten, avancera framåt med all er styrka? (Sanna mor, 2013/02/22)

21 Kungörelse av äktenskaps-Välsignelse för registrering: Vår himmelske Förälder, jag ber att ära kommer att fylla himlen och att beröm och upphöjelse för dig kommer att flöda på jorden. Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten, tack så mycket. Ni har arbetat outtröttligt. Vi vet att vi är ovärdiga att stå i denna position inför denna enorma välsignelse och nåd, och ändå har himlen, så stor och expansiv, omfamnat oss ännu en gång. Hur kan vi vara värdiga att ta emot denna nåd, denna överväldigande välsignelse?

Vi lovar och uttalar ännu en gång till dig, Himmelske förälder, att tills den dag vi förgås kommer vi att marschera framåt outtröttligt mot fullbordandet av *Cheon Il Guk*. Hjälp oss. Vi önskar innerligt att stå inför Dig som Dina älskade söner och döttrar som gör Dig stolt. O Himmelske förälder, hjälp oss på denna plats. Eftersom vi uppriktigt ber om Ditt skydd, hjälp oss. Sprid Dn vilja över hela världen. Aju! (Sanna mor, 2/01/30222)

Avsnitt 2 Sanne fars Seonghwa (Heliga himmelfärd) och att ärva traditionen

Sann Faders Heliga himmelfärd

Som om Sanne far förberedde sin heliga himmelfärd, under de senaste tre åren av sitt liv, började 2010 när han proklamerade den himmelska kalendern, drev han på sig själv obevekligt, till en punkt att vara grym mot sin egen kropp. Med sin höga ålder skulle det vara svårt att resa en gång om året. Ändå reste han utomlands vid mer än tio tillfällen för att tala på platser över hela världen. Han upprätthöll sitt schema över dagliga *hoondokhae* och att personligt utbilda medlemmar, och talade om hur brådskande det var att föra försynen framåt.

För världens återupprättelse ville Sanne far slutföra den oavslutade försynen för FN. Så den 27:e dagen i den femte månaden enligt den himmelska kalendern (16 juli) år 2012 invigde Sanne far Abel-kvinnors FN. Detta var den sista providentiella organisationen han etablerade under sin livstid.

En månad före sin Heliga himmelfärd, den 15:e dagen i den 6:e månaden enligt den himmelska kalendern (2 augusti), besökte Sanne far plötsligt Osanskolan, som hade flyttats till Seoul från hans hemstad Jeongju i Nordkorea. Där tog han tid på sig att påminna om sitt liv.

Nästa vecka, på den 25:e dagen av den sjätte månaden (12 augusti) i Cheon Jeong Gung-palatset bad han: "Kära Gud, välsignad är du. Var god tillåt mig att offra mitt liv för dig. "Nästa dag, den 26:e dagen i den 6:e månaden (13 augusti), offrade han sin sista bön på jorden, där han proklamerade i närvaro av Sanna mor: "Jag har fullbordat hela min mission för återupprättelsens försyn."

Klockan 01:54 på den 17:e dagen av den 7:e månaden enligt den himmelska kalendern (3 september) år 2012, vid 93 års ålder enligt koreansk räkning, steg Sanne far upp till himlen.

Under den 13-dagarsperiod som följde efter Hens Heliga himmelfärd kom otaliga människor från nästan alla nationer för att visa deras respekt vid det minnesaltare som upprättades över hela världen.

Ledare från hela världen, inklusive många statschefer, sände blommor med hyllningar och kondoleans-meddelanden. Ett meddelande om kondolans kom från Demokratiska folkrepubliken Korea (Nordkorea) via telegram: "Även om pastor Sun Myung Moon har avlidit, så kommer alla hans ansträngningar och resultat för att skapa harmoni och enighet bland det koreanska folket, för att förena koreanska halvön, och för att uppnå världsfred, att vara för evigt ihågkomna." Nordkorea tilldelade också Sanne far ett särskilt pris "Förening av faderlandet."

Mediabyråer i Korea och över hela världen, inklusive Associated Press och CNN, behandlade historien om Sanne fars bortgång som huvudnyheter. De publicerade och sände ut specialrapporter om hans liv och prestationer, vilket betonade att Sanne fars hela liv var ett liv av sann kärlek och tillägnad världsfred. På detta sätt uttryckte människor runt om i världen sina kondoleanser över Sanne fars bortgång.

Under denna tid samlades medlemmar från hela världen varje morgon i *Cheongshim Peace World Center*, där de offrade böner, hängivenhet och *hoondokhae*. I *Cheon Jeong Gung Palace*, där Sanne fars kropp låg kom statliga, nuvarande och tidigare stats-chefer, ledare från hela världen, och en oändlig ström av medlemmar som visade deras respekt.

Vid Ipjeon-ceremonin (när kroppen placeras i kistan) på dagen före Sanne fars Seonghwa (Heliga himmelfärds-ceremonin) förklarade Sanna mor sin beslutssamhet och sa: "Så länge jag lever kvar, kommer jag att ägna mig helt åt etableringen av *Cheon Il Guk* här på jorden.

På den följande dagen, den 29:e dagen i den 7:e månaden enligt den himmelska kalendern (15 september), genomförde Sanna mor den Heliga Himmelfärds-ceremonin vid Cheongshim Peace World Center. En enorm folkmassa deltog, inklusive 31 religiösa ledare som representerade olika religioner och religioner från Korea och runt om i världen, nuvarande och tidigare statschefer och mer än 30 000 välsignade medlemmar i kyrkan. De trängdes inuti och utanför *Peace World Center* samt i möteshallarna i *Cheongpyeong Training Center*.

Vid dagen för den Heliga himmels-ceremonin begav sig begravningsprocessionen med Sanne fars kista från *Cheon Jeong Gung*-palatset klockan 10:00 och fortsatte långsamt till *Peace World Center* 40 minuter senare. Med två sanna barn främst och Sanna mor

och resten av den sanna familjen bakom, bar 12 kistbärare Sanne fars kista in i fredscentret där den placerades ovanpå en plattform täckt av rosor och liljor.

Mitt emot utbrott av känslor från medlemmar erbjöd utmärkta gäster från Korea och utomlands budskap som hyllade och lovprisade Sanne fars arv. En sa, "pastor Moon, ni har lämnat många prestationer som vi måste fortsätta att utveckla. Ni är segraren som ledde vägen för interreligiös harmoni och lärde oss alla att följa Guds vilja. era livs-åskådningar kommer alltid att bli ihågkomna. Ceremonin, som varade två timmar, sändes som webbsändning via Internet till medlemmar runt om i världen. Det var en möjlighet för alla att förena sig med Sanne fars lärdomar och kärlek och göra en ny beslutsamhet att arbeta mot etableringen av *Cheon Il Guk*.

När Fars kista lämnade *Peace Center* och åkte tillbaka till *Cheon Jeong Gung Palace*, hördes medlemmar utbrista "Vi älskar dig! du arbetade så hårt! Vi kommer att delta med dig för alltid!". När begravningsprocessionen klättrade vägen upp längs berget *Cheon-seong*, lovade och grät medlemmar som höll flaggor, rosor och liljor, under tårar "Sanne far, vi kommer att uppfylla din vilja utan att misslyckas! Vi kommer oupphörligt att gå vidare med Sanna mor, och vi kommer att segra!"

Sann Fars kista anlände till begravningsplatsen, kallad *Bon Hyang Won* (ursprungliga hem-trädgården), och där

ägde *Wonjeon*-ceremonin plats. Efter en läsning om andliga världens verklighet offrade medlemmar av den sanna familjen och andra företrädare var och en. en ros och en skopa jord. Ceremonin stängdes med alla som gick med i tre utbringade *Eog-mansei*, "*Eogmansei* för den sanna, heliga och dygdiga herren av *Cheon Il Guk*, som regerar över många folk, är triumferande på alla nivåer och inviger eran av fred och välstånd!" "*Eogmansei* för *Wonjeon* ceremoni för Sanna-föräldrarna av himmel, jord och mänsklighet!" Detta avslutade de 13 dagarna under vilken Sanne fars blev skickad till nästa värld, fylld av hyllningar och hjärtlig kärlek från hela världen.

1 Ni förstår inte Guds situation. Jag sitter här framför er därför att jag känner till den. Vad tror ni att jag vill ha vid 92 års ålder? Jag vill inte ha någonting. Jag försöker ge allt jag har till andra. Även när jag pratar med er, kvävs jag. Om ni hade ögon på baksidan av ert huvud för att se allt ert skamfulla förflutna, skulle ni göra allt ni kunde göra för att täcka ert ansikte och springa iväg.

Jag skulle vilja gå med er och skydda er; men ansvaret för Sonen och Dottern, vars uppdrag är att vara pionjärer på himlens väg, är en fruktad väg, Korea kunde försvinna. Asien kunde försvinna. Hela världen kunde försvinna. Innan ni dör kanske ni inte förstår vad jag säger.

Var tror ni att jag vill gå just nu? Det är en plats jag saknar så mycket, där jag som ung pojke, kom jag att lära känna Viljan och grät otaliga tårar. Om jag hade en chans, skulle jag hålla fast vid

ett visst träd och gråta så bittert att ingen före mig någonsin förstod Guds situation. När jag åkte till Nordkorea besökte jag den platsen, men trädet var borta. Någon hade tagit ner det. Jag tänker på att återupprätta den platsen till dess ursprungliga form.

När ni kan följa i mina fotspår, offra tårar av tacksamhet och påverka tillsammans med mig, börjar mitt födelseland återupplivas. Så ni kan befria mig. Jag kommer att lämna denna värld med ett sådant hopp i mitt hjärta, men det är ni som faktiskt bor i denna värld, som kan göra det. Jag måste gå vidare, och när jag gör det kommer jag att överlåta denna värld i era händer. Jag led i min ungdom. På grund av det lidande som jag gick igenom under alla yngre år av mitt liv kunde jag inte ge mina egna söner och döttrar och deras barn alla de välsignelser jag ville ge dem. Min enda önskan nu är att bli den förfader som kan erbjuda dem till era framtida efterkommande. Jag har ingen annan önskan. Det är min enda önskan. (2011/09/02)

2 För att ta ansvar för Guds bittra smärta och sorg tänker jag att jag snabbt måste gå till andevärlden. När jag går dit kommer jag att framträda inför Gud som en hängiven son. Han kommer att investera i mig med en kunglig dräkt. Då ska jag göra en ny start.

När Gud ser mig, kommer han att kyssa mig och berätta för mig, att sedan jag var liten baby, har han älskat mig mer än någon prins eller prinsessa i hela världen. Jag känner redan Hens hjärta som

min förälder. Han skulle vilja hålla fast vid mig och lova mig under tårar om och om igen: "Jag kommer inte att låta dig att lida längre, inte i tusentals år, inte för all evighet." Eftersom Gud har ett sådant hjärta, när jag står inför honom kan jag inte säga, "Himmelske Far, se på allt jag har gjort för Dig". Jag vet redan den kärlek som Du har för mig. Jag vet det så snart jag kommer in i andevärlden och säger: "Himmelske Fader, här är jag", även om han sitter på en tron tusentals våningar ovan, kommer Hen att skynda sig för att vara med mig och gråta tårar. (463-216, 2004/08/02)

3 Nu är det tiden inne för mig att sända ut er. Det betyder att ni behöver ha en egen grund. När jag är i andevärlden, tror ni att jag borde skapa ert fundament? Ska jag gå till andevärlden eller inte? Ska jag gå till andevärlden snart eller senare?

Vi har ännu inte öppnat tidsåldern när det ideal som Gud höll i sitt hjärta är fullt förverkligat. De i andevärlden har inte heller blivit fullständigt utbildade. Jag borde utbilda dem. Tiden har kommit för mig att samla alla andar, även om jag måste tvinga dem att komma. När jag säger något där, kommer det genast att träda i kraft, som ett konstitutionellt dekret. Människor inser inte hur förorenad den stora andliga världen har blivit. Jag är den enda som kan reda ut det, så andevärlden väntar på mig. Vårt liv på denna jord är som en övergångsstation. Det är därför jag måste gå till det ursprungliga hemlandet och hjälpa män-

niskor där att säkra sin plats.
(564-289, 2007/06/04)

4 Under de 40 dagarna efter Fars Seonghwa besökte han många ställen i andevärlden. Han träffade de providentiella personerna i historien, och han upplevde personligen situationen som existerade när Gud skapade himlen och jorden. Under alla de 40 dagarna far besökte mig i Cheon Jeong Gung palatset, och pratade jag med honom hjärta till hjärta. Fars tankar var mina tankar, och mina tankar var Hens. Sanne far och jag beslöt att vi kommer att uppfylla den sista fasen av Guds försyn med enat sinne, enad tanke, och enighet i harmoni. I synnerhet höll Sanne far med mig 120 procent när jag sa till honom att jag skulle återuppväcka den koreanska kyrkan med ande och sanning.

I dag efter att vi genomfört den 40-dagars perioden, är vi vid startpunkten för en ny försyn. Sanne far gör en ny start i andevärlden. För att därför återlämna ära till himlen och etablera *Cheon Il Guk* på jorden, måste vi också göra en liv- och död satsning och investera oss helt. Vi måste gå i takt med Sanne far.
(Sanna mor, 2012/10/25)

5 De 40 dagarna efter Fars *Seonghwa* är en speciell period när far och jag gör en överenskommelse som förbereder en ny start i försynen. Antag att ni köper ett nytt hus. Vad är det första ni gör när ni går in i ert nya hus? Först slår ni på lamporna. Därefter placerar ni era ägo-delar på rätt ställen. Först när allt är i ordning börjar ni bo i ert nya hus. Det är vad vi gör under dessa 40 dagar efter Fars

Seonghwa. Det är en mycket viktig period för Far och mig. När jag berättade för Far, "Jag kommer att ta tillbaka kyrkan till kyrkans andlighet vid den första tiden, få det att leva och andas med anden och sanningen," då svarade Far, "Mor tack så mycket!"
(Sanna mor, 2012/10/05)

6 Nu är Fars Seonghwa-tid över. Under den tiden fick vi ta hand om så många saker. Eftersom ni inte visste allt från A till Ö kunde ni inte göra allt som krävdes. Men när det gäller kyrkans arbete vet ni vad ni måste göra. Därför ber jag att ni hjälper varandra inom varje ansvarsområde för att fullborda era uppgifter med oförändrad kärlek och hängivenhet och att ni uppfyller era givna ansvarsområden.

Ni är de personer som direkt levde med Sanne Far i denna tidsålder. Som medlemmar som tog emot Välsignelsen växte ni personligen upp och lyssnade på Sanne fars ord. Även om ni inte kunde uppfylla allt enligt Hens riktlinjer, uppmanar jag er att även nu komprimera tio år till ett. Gör ett liv- eller dödsbeslut och investera er fullständigt. Ni måste leva ett sådant liv varje dag.
(Sanna mor, 2012/09/17)

Ärva Sanne fars tradition

På den andra dagen av den 8:e månaden av den himmelska kalendern (17 september), 2012, två dagar efter Sanne fars *Seonghwa*-ceremoni, hölls en tredjedags-minnesandakt vid *Che-ongshim Peace World Center*. Sanna mor gav ett

speciellt tal till ledare som samlades från hela världen, där hon uppmanade dem att "oupphörligt gå framåt". Hennes uppmaningar till med-lemmar omfattade flera punkter: att ärva och sprida Sanna föräldrars traditioner, inse det välsignade familjeidealet, uppfylla ansvaret som stam-messias och förstärka hjärtats kultur i era samhällen.

Från *Seonghwa*-ceremonins dag fram till den 40:e dagens minnesandakt erbjöd Sanna mor Sanne far tre måltider varje dag. Hon tillbringade tid förenad med Sanne far i anden och offrade uppriktig hängivenheter för att förverkliga *Cheon Il Guk*.

Omedelbart efter 40-dagars minnesandakt reste Sanna mor till Las Vegas, och anlände den 26 oktober. Sedan började hon en sju dagar lång pilgrims-färd som täckte 5000 km, som i omvänd riktning upprepade Sanne fars amerikanska turnéer på 1970-talet. Hon besökte de heliga platserna längs vägen och avslutade sin resa i New York. Därefter återvände hon till Korea för att leda förberedelserna inför invigningsdagarna, sammanställningen och publiceringen av *Cheon Il Guk* skrifterna, uppriktandet av *Cheon Il Guk*-konstitutionen och utbildning av globala ledare.

7 Det kommer inte vara lätt för er att gå till himlens rike. Jag kan inte ta ansvar för att ni kommer dit. Men jag ska lära er hur man kommer dit, och därefter kommer jag att lämna er. Före jag lämnar denna värld kommer jag att ge bort alla mina tillhörigheter - mina kläder och and-ra saker. Vad jag kommer att done-

ra till er är några minnessaker och mina läror. Min andliga substans kommer att gå till andevärlden.

Hur kan ni följa mig? Minnessakerna och mina läror som jag lämnar bakom blir som en stege för er. Ni borde älska alla minnen som ni får mer än jag älskade dem. Ni borde älska mina ord; Då kommer ni att kunna älska min substans. Ni måste också älska er familj, er nation och himmel och jord.
(399072, 2002/12/19)

8 När jag började min livscykel i lidande, så var jag fast besluten att avsluta mitt liv i lidande. Jag kommer att lämna till Enighets-kyrkan alla de förmögenheter och välsignelser som jag kunde ha haft, och som mina söner och döttrar kunde ha haft. Jag ber att denna kärlek kommer att bli roten till tradition för hundratal och tusentals år av historia som fortsätter in i framtiden. Jag tror att så länge denna tradition fortsätter, så länge som denna nåds välsignelse fortsätter, kommer Enighetskyrkan inte att förgås. Jag är en man som tar ansvar för historia 1000 år framåt från och med nu. Så länge jag kan röra mig, tänker jag aldrig någonsin på att dö bekvämt i sängen. Jag tror att jag kommer att dö under resa någonstans, eller kollapsa på ett podium medan jag ger ett tal. Den platsen blir min bas för att återvända till det himmelska riket. Jag är redo att dö så.
(264-185, 1994-10-09)

9 Jag lovade Himmelske far att oavsett hur svårt det är att uppfylla Viljan, kommer jag att fullborda det i min livstid. Jag berättade för Hen att jag kommer att

uppnå Guds skapelses syfte och den ideala skapelsens värld. Jag sa att jag kommer att uppnå detta med alla medel. För att göra det är jag fast besluten att inte förändras. Den dag då Far åkte till sjukhuset, berättade han för mig hur tacksam han var för mig. Han sa att han var så ledsen och så tacksam för mig. Jag vill uppnå Viljan som han lämnade för att vi ska uppfylla, tillsammans med er alla. Jag hoppas att när vi går längs vägen blir det ingen av er söner och döttrar som faller bort. Det är min önskan, och det är också Fars hopp. Mitt hjärta var i smärta när jag sände Far till andevärlden, för att han inte var avsedd att lämna världen i så många svårigheter.

Han är Frälsaren, Messias, Återkomstens Herre och den Sanna föräldern. Han borde inte ha börjat sin mission från fängelset. Gud hade förberett allt för honom, men han måste börja längst ner i helvete. På grund av att människor var blinda och döva, gick allt som hade förberetts förlorat. I historien har ingen någonsin fullgjort så mycket som Far gjorde. Vår dröm är att leva i en värld med en hjärtats kultur, en enad värld. Vi måste bygga en sådan värld, oavsett vad som krävs.

(Sanna mor, 2012/09/03)

10 Vad har ni som ni kan vara stolta över? Kan ni vara stolta över era pengar eller utbildning? Vad kan ni vara stolta över? Sedan Sanna fars *Seonghwa* har han legat i *Bon Hyang Won*, och jag åker dit varje dag för att offra min hängivenhet. I koreansk kulturtradition, när en förälder till en ädel familj går bort,

sörjer barnen vid sina föräldrars grav i tre år. Ni reser inte fram och tillbaka från ert hem; ni bor hellre i bergen, vid graven. Ni äter inte anständiga måltider, och ni har inte heller anständiga kläder. Ni tänder ingen eld, även under vinterns kyla. I Korea faller mycket snö på vintern. Men i tre år bor ni vid sidan av era förälder som är begravda där. Efter detta kan ni kallas ett vörtnadsfullt barn. Hur är det med er?

Ni borde göra *hoondokhae* varje dag och läsa Fars ord med det här hjärtat av att delta med honom varje dag. Det är er uppgift att ärva den tradition som Sanna föräldrar vill att ni ska upprätthålla. (Sanna mor, 2012/10/27)

11 Om vi inte är fast beslutna att riskera våra liv, hur kan vi uppfylla Viljan? Hittills ville många av er att Far behandlade er bra. Ändå har ni returnerat så lite till Far. Ni borde ta på er kläder av hampa och erbjuda ångerfulla böner. Idag hoppas jag att ni alla en gång kommer att göra ett offer till Far. Medan Far gör en ny start i andevärlden måste vi bli hans partner här på jorden. Jesus sade att det som är bundet på jorden är bundet i himlen, och det som är löst på jorden löses i himlen. Nu är det dags för er att returnera all kärlek som ni fått ta emot från Far. (Sanna mor, 2012/10/25)

12 Som lärjungar och välsignade familjer som har levt samtidigt som Sanna föräldrar, är det viktigt att ni fullgör ert ansvar före livets slut. Vi måste bygga ett museum, som jag har namngett *Cheonji Sunhak Won* (Sunhak trädgård av himmel och jord), som tydligt visar Sanna

föräldrars livscykel, länge väntad av himlen och mänskligheten - hur de visade sig, hur de uppfyllde, avslutade och fullbordade frälsningens historia, och hur de öppnade en ny tidsålder. Jag har redan beslutat att göra det här.

Ni har varit så välsignade och privilegierade att stå som nya förfäder till era stammar i *Cheon Il Guk*. Det är början på en helt ny tidsålder och en helt ny historia. Stående i en sådan position borde ni efterlämna en exemplifierande registrering över hur ni levde på jorden. Det är därför, med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, som ni måste upprätta en vertikal standard likt Sanna föräldrars. Om ni gör det, kommer den här registreringen att förbli på jorden och även i andevärlden.

Medan Sanne far var här på jorden, började han en ny historia i allt; Han var pionjär inom alla områden. Så länge jag lever på denna jord, ska jag fortsätta med Fars vilja och arbeta, etablera Hens tradition och förbättra allt så att det kommer att lysa in i framtiden. I synnerhet kommer jag att ordentligt organisera Sanne fars ord. Det är Sanne fars och min vilja. (Sanna mor, 2013/05/13)

13 Efter Sanne fars *Seonghwa* tillkännagav jag att jag ska göra ett museum över Sanna föräldrars liv. Jag kallar den *Cheonju Sunhak Won*. Det här muséet borde vara ett kulturcentrum med utställningar som är så toppmoderna att när besökarna når utställningens slut, även efter sin första gång, vill de skriva in en ansökan om att gå med i kyrkan. Utställningarna måste vara

rörliga och övertygande. Museet bör fyllas med så mycket material att besökare inte kan täcka allt på bara en dag. Våra himmelska föräldrars önskan är att skapa en värld av fred och enighet som är centrerad på vår Himmelske förälder - himlens stora rike på jorden och i himlen. Sanna föräldrar har öppnat den nya tiden när det nu är möjligt. Grunden för vilken vi kan bygga himlens rike på jorden och i himlen är deras segrande grund av återupprättelse genom gottgörelse.

Välsignade familjer! Nu måste ni ge ert allra bästa för att återföra hela mänskligheten till Gud. Ni måste mena allvar som en moder som skall föda, som kämpar genom smärta i nio månader för att få ett nytt liv i världen. Ni måste samla allt ert hjärta och er energi för att vårda alla de människor som kommer att bli nyfödda till livet när de besöker *Cheonji Sunhak Won*. (Sanna mor, 2014/11/12)

14 Vi måste etablera himlens tradition. Ni borde bli människor som studerar Sanna förälders ord varje dag genom *hoondokhae* och lever därefter. Ni måste förstå att resultatet av era liv kommer bero på hur absolut ni deltar med Sanna föräldrar, oavsett om ni är på er arbetsplats eller i ert dagliga liv. Om ni lever ert liv med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, kommer himlen att ge er stora välsignelser. (Sanna mor, 2013/03/22)

15 I framtiden kommer ni att kunna uppleva att Far är med er i anden. Sanne Far lovade det. Så, om ni vill se Far, vänligen skapa påtagliga resultat. Jag hoppas att ni då kan se honom.

Under sin livstid visade Far inte sina armar och ben för någon. Han sa att han var mycket noga att skydda sin kropp, även i fängelse. Tror ni att han kommer att visa sig för vem som helst och utföra andliga verk? Så jag säger: "Låt oss gå vidare med en överenskommelse, att vara helt fokuserade på Viljan och centrerade på Principerna. "Alla våra välsignade familjer måste återuppta förberedelserna inför invigningsdagen. (Sanna mor, 2012/10/25)

Avsnitt 3 De tre Cheon Il Guk-skrifterna

Sammanställning av Cheon Il Guk-skrifterna

En uppsättning av tre *Cheon Il Guk*-skrifter sammanställs: *Cheon Seong Gyeong* (Himmelska skriften) som innehåller aktuella val från Sanna förälders ord som är nödvändiga för medborgarna i *Cheon Il Guk*; *Chambumo Gyeong* (Sanna föräldrars historia) som beskriver Sanna förälders liv och prestationer i deras egna ord; och *Pyeong Hwa Gyeong* (fredsbudskap) som innehåller de viktigaste talen och proklamationerna som Sanna föräldrar gjorde på olika ställen runt om i världen under hela sina liv, att älska hela mänskligheten och bygga en värld av fred.

Strax efter Sanne Fars Heliga himmelfärd föreslog Sanna mor att skrifterna sammanställdes och organiserades efter ämne för att bevara och sprida Sanne fars arv och tradition. Hon instruerade dessa skrifter att användas som läroböcker av kommande generationer. Sanna mor har väglett försynen, med enighet i hjärtat, enighet i kropp, enighet i tanken, enighet i harmoni och enighet med kärnan hos Sanne far i andevärlden. Hon är helt engagerad och offerar sin yttersta hängivenhet för att etablera traditionen hos Gud och Sanna föräldrar. Genom förslaget att sammanställa *Cheon Il Guk*-skrifterna förberedde hon villkoren för denna tradition att slå rot i kommande generationer.

1 Det är bråttom att Fars ord samlas och organiseras. Vi har många volymer av Fars ord, men de är inte ordentligt organiserade. Detsamma gäller för många av böckerna med hans ord som har publicerats.

När vi tittar på 2000 år av kristen historia kan vi se att Jesu läror spred sig över hela världen genom bara en bok - Bibeln. Om inte Fars ord ordnas på samma sätt, kommer situationen i framtiden att vara kaotisk. Människor i framtiden måste presenteras med Fars ord som det eviga Ordet. Eftersom roten är en, är stammen en, och frukten är en, när människor läser dem, kommer det inte att argumenteras eller vara i konflikt med Principerna och dess regler.

Ordet måste vara standard och riktlinje för alla människor i deras dagliga liv. Ändå är inte fars ord ordentligt organi-

serat och i god ordning. Det här berör mig mycket. Jämför dem med en ädelsten. Oavsett hur dyrbar ädelstenen är, kommer den inte att lysa om den inte blir delad, formad och polerad. Fars ord är som ädelstenen av alla ädelstenar, men den är som en rå ädelsten som inte har delats och polerats. Om jag skulle lämna den som den nu är, vem skulle dela den, forma och polera den? Ni kommer inte att kunna göra det. Ingen annan än jag kan göra det.

Jag vill föra ära till himlen genom att se till att Fars ord kommer att vara för evigt. Jag gör det så att ingen, inte ens en person med stor förmåga, som kan förekomma många generationer senare, kommer att förändra dem. Jag är den enda som kan utföra denna uppgift. (Sanna mor, 2013/01/07)

2 Känner ni till den providentiella historien lika väl som jag? Ni känner bara till om vad som har uppnåtts. Känner ni Principerna lika väl som jag gör? Därför vill jag att ni följer mig och accepterar vad jag gör. Vad jag gör är allt för framtida generationers skull. En ny version av *Cheon Seong Gyeong* har sammanställts. Jag hoppas att det kommer att vara er vägledning för att leva ett fullständigt liv på jorden, så att när slutet kommer och ni går till andevärlden, lämnar ni med det i era armar. Då hoppas jag att ni kommer att säga till Sanne far: "Tack vare den utbildning jag fick från Sanna mor älskade jag dina ord under mitt liv, så mycket att jag bar din textbok med mig i mina armar." Jag är fast besluten att slutföra, avsluta och

fullborda alla mina ansvarsområden under min livstid.

(Sanna mor, 2013/01/07)

3 Ni bör vara tacksamma för Sanna föräldrar. Genom deras undervisning kom ni att förstå lagen om gottgörelse. Ni lärde er att ni inte kunde avancera om ni inte går igenom återupprättelsens princip genom gottgörelse. Det är vad ni behöver göra för att kunna stå med samma hjärta som Sanna föräldrar och leva inom den sfären. Ur Sanna Förälders perspektiv, när det gäller denna punkt, är sanna barnen i samma situation. Så länge jag fortsätter att leva, kommer jag att arbeta för att upprätta himlens tradition, så att alla, inklusive sanna familjemedlemmar, kan uppstå inom samma hjärtats sfär som Sanna föräldrars. *Cheon Il Guk*-skrifterna sammanställs och publiceras för att upprätta den traditionen. (Sanna mor, 2013/04/20)

4 Fars ord är sanningen. De är Principerna. Ni måste studera dem och leva efter dem för att kunna bygga kärleksvärlden baserad på hjärtats kultur och offra den till Sanna föräldrar. Jag hoppas att ni kommer att göra ert yttersta för att uppnå detta. Jag är säker på att ni alla vet vad det betyder att leva enligt lärdomarna från Sanne far, som nu är i andevärlden. Var vänlig och gör ett löfte inför Sanne far att ni kommer att stå upp som vuxna söner och döttrar.

(Sanna mor, 2012/09/03)

Syfte och process

Det finns tre huvudsakliga syften för att sammanställa och publicera *Cheon Il Guk*-skrifterna. Det första är att bevara Sanna föräldrars liv och ord, som har gått återupprättelsens väg genom gottgörelse och lämnar dem som arv till hela mänskligheten. Den andra är att presentera visionen om *Cheon Il Guk* och riktlinjer för medborgarna i *Cheon Il Guk*. Slutligen är det att utveckla allas andlighet och karaktär genom att studera skrifterna under *hoondokhae* över hela världen och även i andevärlden.

Bland de tre skrifterna presenterades *Cheon Seong Gyeong* och *Pyeong Hwa Gyeong* på invigningsdagarna 2013. De japanska översättningarna av dessa böcker presenterades på den första årsdagen av Sanne fars Heliga himmelfärd. De engelska översättningarna tog 15 månader att slutföra, och de presenterades vid Sanne fars Heliga himmelfärds andra årsdag. Böckerna översätts till många andra språk. Den koreanska utgåvan av *Chambumo Gyeong* presenterades på 3:e invigningsdagen 2015

5 En av Sanne fars prestationer var att visa inför den fallna mänskligheten sina värdefulla ord av sanningen. De är som ädelstenar. Hens ord ska inte lämnas i oordning, utan snarare formas till vackra smycken som *Cheon Seong Gyeong*. Det gör mig väldigt glad och tacksam över att tänka på *Cheon Seong Gyeong*, där alla dessa värdefulla juveler är samlade i en bok.

Med publiceringen av *Cheon Seong Gyeong* har vi nu möjlighet att påskynda våra ansträngningar mot *Cheon Il Guks*

tidsålder. Dessa ord kommer att bli själva centrum. Som frukter av Sanna fars liv kommer de att vara pelarna till *Cheon Il Guk*. Hur glad är inte Gud om ni förenar er med dessa ord och uppfyller ert ansvar och mission i er egen position? Vi är fortfarande ansvariga för att uppfylla den vilja som himlen förväntar oss av oss. Det är vårt ansvar att leda alla människor i världen så fort som möjligt att bli medborgare i *Cheon Il Guk*. Jag säger att eftersom vi är de första medborgarna i *Cheon Il Guk* har vi detta ansvar.

Ni kan alla stå i position som hängivna barn och vara ägare till *Cheon Il Guk*. Men om ni är lata, väntar himlen inte på er. Ni måste tänka på hur ni kommer att uppfylla ert ansvar och bestämma er för att uppfylla det.

Idag, när vi firar publiceringen av *Cheon Seong Gyeong* och *Pyeong Hwa Gyeong*, hoppas jag att ni kommer att ta dessa sanningar som himlen har gett er och använda dem för att investera er helt för att rädda mänskligheten. (Sanna mor, 2013/06/10)

6 Ordet är vår rot. Jämfört med människokroppen är det som ryggraden. Om något händer med ryggraden kommer alla organ att påverkas och ni blir sjuk. Det är hur viktigt Ordet är.

Genom *Cheon Il Guk*-skrifterna kan vi leva med Sanne far. Vi kan andas i enighet med hans gudomliga ande och hans sanning. Eftersom det är så, vilka otroliga livsord det här är för er alla! Ingen borde behöva törsta efter den eviga

sanningen. Dessa ord måste leva och andas inuti er, inte bara för er utan för era efterkommandes skull. De får inte gynna er ensam, men som jag sa måste vi åter-skapa vår miljö. Om vi utvidgar godhetens domän, kommer mörkrets skuggor naturligt att blekna. De är tvungna att försvinna.

(Sanna mor, 2013/08/24)

7 Medan ni fortfarande lever, måste ni låta människor få veta om Sanna föräldrar. Anledningen till att vi fortfarande lever idag är för att lära människor om Sanna föräldrarna över himmel, jord och mänskligheten. Ni borde inte glömma det här. Om ni inte gör det här är det som om ni inte har något liv i er. När jag tänker på det, känner jag att en dag är som 1000 år. Det är viktigt för mig att bevara Fars arbete och hela hans livshistoria för kommande generationer.

Jag vill att ni ska bära *Cheon Il Guk*-skrifterna, där Fars läror är organiserade, varje dag och vart ni än går. Precis som kristna bär Bibeln med sig, vill jag att ni ska bära dessa skrifter av Fars ord - *Cheon Seong Gyeong*, *Pyeong Hwa Gyeong* och *Chambumo Gyeong* - och aldrig låta dem lämna er sida. De kommer att vara viktiga verktyg som hjälper er att rädda många liv. Ni har ingen aning om vilka värdefulla verktyg dessa böcker är. Nu när texterna som kan rädda mänskligheten har dykt upp, måste ni utnyttja dem så att de kan rädda många liv.

(Sanna mor, 2013/04/15)

8 Ni måste alla befria era förfäder. När ni befriar era förfäder måste ni skapa en

miljö så att de kan vara fri från all gottgörelse och sedan investera i uppsökande arbete. Ni måste göra en livs- eller dödsbeslut att göra det. För att ni ska kunna göra detta gjorde jag *Cheon Seong Gyeong* och *Pyeong Hwa Gyeong*, som innehåller extraktet eller essensen i Sanne fars ord.

Nu måste ni bli människor som gör ert yttersta för att rädda ännu ett liv genom att berätta om Sanna föräldrar, även offra sömn för att göra det. Ni måste om-sätta detta i praktiken. Ni måste agera. (Sanna mor, 2013/06/23)

Avsnitt 4 Upprättande av *Cheon Il Guk*-konstitutionen

Konstitutionens bakgrund

Efter Sanna föräldrar proklamerade *Cheon Il Guk* 2001, betonade Sanne fars död nödvändigheten av en konstitution för att vägleda dess styrning. Han förklarade i detalj hur man grundar konstitutionen och säger att det måste vara centrerat på Gud och Sanna föräldrar, och att dess kärnan är familje-löftet, som innehåller de mest centrala lärdomarna från Sanna föräldrars otaliga andakter och offentliga tal. Sanne far sade att familje-löftet går utöver det Fullbordade testamentets tidsålder och att det är den absoluta standarden för att skapa *Cheon Il Guk*. Han betonade gång på gång att det är som en konstitution. Föl-jaktligen är familje-löftet, som innehåller goda riktlinjer för att leva med Guds kärlek och sammanfattar Sanna förälders ord,

grunden till att *Cheon Il Guk*-konstitutionen bildades.

1 En nations lagar berättar vad vi inte får göra. När vi bryter mot en viss lag kan vi straffas enligt detta lands strafflag. Godhet upprätthåller frihet och befrielse, medan ondska står för motstånd.

Universum skyddar och främjar godhet, upprätthåller världen med sin auktoritet och makt. Offentlig rättfärdighet avstöter ondska, en rättvis nation avvisar det, och samhällen med etiska normer stöter bort det. Ingenting välkomnar ont. Av den anledningen kan ondskan inte överleva i godhetens värld.

Idag begränsar världens lagar oss från att göra det ena och det andra. Lagen i den fallna världen belönar inte alltid människor för att vara goda eller göra goda gärningar. Men i de yttersta dagarna kommer det att ske att människor kommer att dömas genom sin offentliga rättfärdighet. Gud kommer att få folk att eliminera onda lagar och skapa goda lagar genom vilka goda människor kommer att erkännas. Således, även om ni avvisas i den onda världen eller lider av sorg, måste ni arbeta genom att fokusera på goda lagar och värderingar.

En dag kommer utan tvekan lagar att antas som belönar dem som är goda, centrerat på himlens lag, det vill säga himlens konstitution. Sådana lagar måste uppstå enligt rättfärdighetens Princip i himlen. Den världen är himlens rike på jorden. När himmelriket kommer på jorden, kommer ni att bli belönad.
(016-134, 1966/01/02)

2 I framtiden bör Enighetskyrkan leda en rörelse för skapandet av goda lagar. Alla bra människor borde samlas och skapa goda internationella lagar. Eran måste komma när människor väljs och erkänns för sina goda gärningar och belönas. Å andra sidan måste de som begått ondska möta någon typ av straff. Dessa lagar måste alltid skydda och vårda godhet, där befrielse och fullständig frihet bor. Goda lagar ger upphov till hopp för alla människor, underlättar byggandet av himlens rike och gör det möjligt för oss att relatera till Gud och leva tillsammans med honom.
(016-135, 1966/01/02)

3 Godhet innebär att återvända till Principerna; Det bygger på Principerna. Principerna finns som den standard som gäller i förhållandet mellan Gud och människor. På samma sätt är en konstitution den standard som vi känner om gott och ont.

Först skall Adam bli en med Gud; Därefter är han tänkt att bli en med Eva. När den enade Adam och Eva blivit en med Gud, måste deras familj bli enad. Det är vad vi kallar lagen. En lag är hur människorna ska leva. Gud och Adam måste bli en, därefter måste Adam och Eva bli

en, och därefter måste de och deras söner och döttrar bli en. De tre objekt-partners syfte, som förklaras i Principerna, är Guds lag. Det är en Princip. Vad som inte passar denna Princip är ondskan. (073-085, 1974/08/04)

4 Guds vilja framskrider genom Hens lagar i enlighet med Hens försyn. Vi ska leva under ledning av dessa lagar; Vi ska inte göra saker slumpmässigt. Himmelska lagen gäller alla universellt. Eftersom denna lag är tillämplig på världen som helhet, regleras alla av denna lag. Det är därför, oavsett hur mycket motstånd jag möter, arbetar jag för att utöka grunden för himlens lag.

Antag att ni slutar arbeta för att utöka grunden för himlens lag, men ändå säger ni: "Jag älskar Gud." Det kommer aldrig att fungera. Efter att ha lovat Sanna föräldrar att ni är engagerad i att utöka himlens lag, hur kan ni tänka, "Det spelar ingen roll om jag gör det eller inte. Låt mig ta det lugnt"? Att ha en sådan attityd kommer aldrig att fungera med Gud. Ju större omfattningen av Guds vilja är för er, desto högre är lagen som kommer att tillämpas på er.

Ni bör alltid tänka på himlens lag. Ni är kallade av himlen. Om ni trots detta tycker om att få heder, rädda ansiktet eller skydda er värdighet, kommer det till intet. Ni måste bara leva för himlens vilja.

Folk klagat inte på att återvända till Gud. När de återvänder till Hen, lovar de Hen och håller med Hens vägledning och säger: "Ja, ni har rätt." Detta är

principiellt och i överensstämmelse med idealet. Återkommer ni nu till Gud? Om Gud skulle ha en önskan, vad tycker ni att den skulle vara? Den skulle vara, "Återvänd bara till det ursprungliga tillståndet, till de ursprungliga principerna." Av denna anledning måste ni uppfylla de ursprungliga principerna. (103-240, 1979/03/01)

5 I den fallna världen finns ingen familjelag som har kommit ner från vår Himmelske förälder. Alla traditioner i varje familj är från den fallna världen. Världens oräkneliga folk har sjunkit i sina smutsade kulturer, med smutsade vanor och traditioner. Således måste vi nu upprätta en tradition som kan behaga Gud i historien och kan ligga till grund för en enda kulturell sfär. När vi har etablerat det som familjelagen, när ni har er familj, måste era familjemedlemmar leva efter den.

I en sådan värld kommer det inte att finnas flera språk. Vi behöver en revolution även i språket. Om Adam och Eva hade varit Guds barn skulle de ha talat det språk som de hörde och lärde sig av Gud. Då skulle deras barn ha lärt sig sina föräldrars, Adam och Evas språk. Deras språk skulle naturligt ha blivit det enda språket i denna värld; Och därför hade kultur och historia varit en, inte uppdelad. Det skulle bara ha varit ett språk och en historia. (065-196, 1972/11/19)

6 Mina ord kommer att bli konstitutionen. Jag pratar inte mina personliga ord; Jag ger er dessa ord enligt Guds vägledning. Jag har inte gjort en enda sak som jag

själv ville ha. Gud har varit hänsynslös mot mig. För att upprätta himlens lag som den eviga lagen har de i andevärlden studerat mig mycket noggrant. Om jag som deras representant hade begått någonting, till och med minsta lilla, oförlåtligt under min väg, skulle Gud inte ha behållit mig med denna mission att uppfylla. Även efter att ha uppfyllt det, om jag blev ombedd att göra om det 10 gånger skulle jag prövats 100 gånger. Detta är den typ av livsväg jag har gått. (360-174, 2001/11/15)

7 Vad är himlens lag, lagen som Gud önskar? Det är Guds lag inom skapelsens ideal. För att förverkliga Guds ideal måste vi slutföra ed fyra positioners fundament. När vi uppnår detta kommer kärlek att uppstå. Ord som bygger på idealen om Guds skapelse lär oss hur man ska uppnå idealet. Dessa ord är sanningen.

Den gudomliga Principernas ord i Enighetskyrkan är ett uttryck för den absoluta Guds lag för den fallna världen. För att känna till lagen, läs orden. Se orden i kapitlen och avsnitten. Det här är lagen. Genom denna lag döms vi om huruvida vi har blivit gott folk, om vi lever efter Ordet, och om vi har blivit förkroppsligande av Ordet. Om denna lag får er att bli sådana människor, kommer ni att kunna resa fritt och ha en relation med alla av Guds folk, där Principerna är lagen. (103-234, 1979/03/01)

8 Vi har lagar i Enighetskyrkan. Den första lagen är Ordet som vi undervisar i kyrkan, Principernas Ord. Övervakar ni våra kyrkolagar? Vi har många lagar, allt

från att fasta till en treårig separationsperiod efter förlovning till en 40-dagars reningsperiod efter äktenskapets Valsignelse. Ni måste förstå det, precis som ni fångas och sätts i fängelse om ni bryter mot en nations lagar, kommer det att bli följder om ni bryter mot Enighetskyrkans-lagar. Det finns också regler som vi måste följa när vi gör hem-kyrka för att kunna gå vidare från individnivå till nästa nivå, familjens. Om ni ignorerar dessa, eller om ni väljer och väljer, gör vad ni vill och undviker vad ni inte tycker om fungerar det inte. (103-235, 1979/03/01)

9 Gud lärde mig bara två saker: För det första, kärlek går längs den kortaste vägen. Och för det andra är universums rot och ursprung är föräldra-barnrelationen;

Och på grundval av dessa två punkter var jag tvungen att svara på alla andra frågor som uppstod. Detta förhållande mellan föräldrar och barn syftar inte till föräldra-barn-relationen som är baserat på denna värld's (fallna) blodslinje. Det måste lösas från en ny utgångspunkt. Om ni inte känner till syndafallet kan ni inte förstå detta. Jag har avslöjat allt om ursprunget. Detta är en universums lag. Det är en himlens lag. Jag uppfann inte begreppet den välsignade familjen. Det är ursprungligen en del av universums lag. När ni överensstämmer med den lagen kan ni gå inför himlens Gud. Ni måste förbereda en grund genom att absolut utöva och hålla mina ord. (376-315, 2002/04/29)

Varför konstitutionen behövs

I enlighet med Sanna föräldrarnas vägledning inleddes grundarbetet för att upprätta konstitutionen i början av år 2000. Därefter år 2013, strax efter öppnandet av *Cheon Il Guk* på invigningsdagen, ledde Sanna mor arbetet med att förbereda *Cheon Il Guk*-konstitutionens början på allvar. Sanna föräldrarnas ord innehåller deras rapporter om segern på kosmisk nivå, och deras livscykel är den modell-väg som alla människor måste följa. Följaktligen bestämdes kriterierna för upprättandet av *Cheon Il Guk*-konstitutionen inom nio områden. Dessa kriterier inkluderar: *Cheon Il Guks* ideal förverkligas på jorden; det utgår från Sanna föräldrarnas ord; Det säkrar och presenterar en vision för trons livet för *Cheon Il Guk* medborgare; Det är universellt, vilket betyder att det är internationellt, omfattar alla raser, är interkulturellt och interreligiöst; Det förfogar över enhälliga avtal och service på högsta nivåerna är obetalda.

Baserat på dessa kriterier förbereddes konceptet och strukturen i *Cheon Il Guk*-konstitutionen. Livets riktlinjer och normer för *Cheon Il Guk*-medborgare uttrycktes i detalj genom att undersöka Sun Myung Moons tal, familjelöftet och andra tillgängliga texter.

Sanna föräldrar tog upp behovet av konstitutionen ur olika perspektiv. För det första, eftersom Gud nu äger konungars konung genom kröningsceremonin för Guds konungaskap, måste världen styras baserat på Guds lag, som bygger på Principerna. För det

andra, sedan *Cheon Il Guk* har förkunnats, har tiden kommit för att upprätta dess konstitution för att säkra nationens suveränitet. För det tredje behöver vi konstitutionen för att kunna påverka och styra *Cheon Il Guk*. En konstitution och dess lagar är nödvändiga för att förverkliga den nya nationens ideal.

10 På 1900-talet utvecklades civilisationen utifrån kunskap, idéer och moraliska lagar. De sista av dessa kommer att bevaras längst. Man kan inte uppnå frälsning genom bara tro. Grundandet av nationer kräver lagar för de olika regeringsgrenarna, och dessa ligger inom en konstitution. Också utan lagar kan inte rättvisa skipas.

I idealet finns Guds konstitution, men ännu har vi ingen konstitution för Himlens nation, ännu mindre för varje gren av dess regering. Om vi saknar detta kan vi inte döma nationerna i satans värld. För närvarande, känner Guds söner och döttrar som bor på jorden, inte till den himmelska nations konstitution, och de känner inte heller lagarna för dess regeringsgrenar. Så de agerar bara som de vill. De gör slagfält överallt och skapar splittring. Hur ska vi lösa detta problem? Vi kommer att göra det genom att upprätta författningen av himlens nation, med tydliga lagar för hur nationen är strukturerad. Dessa lagar bör expandera från familjen till stammen, folket och så vidare.
(456-166, 2004/06/28)

11 Vad är det som Herren ger till jorden vid sin återkomst? En sak som han tar

med är lagen, baserad på Principerna. Han kommer med myndigheten att döma ondskan, och med denna auktoritet dömer han. Om vi inte etablerar en Gud-centrerad konstitution som överträffar de nationer som satan vilar på, kan vi inte upprätta Guds folk. Eftersom världens länder har konstitutioner måste Guds folk ha en konstitution. (065-195, 1972/11/19)

12 Konstitutionen som kan styra Himlens nation måste etableras på jorden. Vi måste ställa upp villkor för befrielse som kan fullbordas på jorden. Vi behöver förbereda ett omfattande rätts-system som kan skydda familjen, stammen och nationen inom den fysiska världen. Det är detsamma som det väsentliga som kommer från Ordet. När Guds Ord blir centrum blir Guds lag centrum. Vi måste nu komma in i den värld där vi absolut förenar oss med och lever enligt Guds lag. Vi måste avvisa alla lagar och ting som satan lämnat bakom sig i himlen och på jorden genom historien och återgå till den enda sfäriska harmonin. (325-160, 2000/07/01)

13 När en konstitution har antagits kan inte en president bara agera som han eller hon vill. Den som på kvällen återkallar den konstitution som antogs på morgonen är inte behörig att vara president. En person som vill vara en konung som kommer att hedras i 1000 år måste först upprätta lagar som kommer att följas i 1000 år, och han bör själv utöva dessa lagar. Om han väljer vilka lagar som ska följas enligt hans situation eller

preferens är han ingenting annat än en diktator. Han kommer bara att vara kvar en dag. Kan personen som skall förena himmel och jord och upprätta den grundläggande lagen, ändra en lag helt enkelt för att den inte passar honom den dagen? Han måste agera i enlighet med himlens lag, vilket är det stora sättet och den stora Viljan. (074-234, 1974/12/31)

14 Vi bör omstrukturera vår rörelse baserat på den himmelska nationens konstitution och upprätta lagar för var och en av dess regeringsgrenar. Vi måste upprätta den absoluta auktoriteten hos dessa lagar. Lagstiftningen är grunden för familjen och nationen. Därför måste vi övergå till en värld där lagen helt och hållet upprätthålls och praktiseras. En domare reglerar sig enligt lag. Om någon som håller regeringsmakten gör något fel i lagens ögon, måste han eller hon provas enligt lagen. Det bör finnas böcker med stadgar som beskriver lagarna för varje stat och institution. Baserat på lagen bestäms gott och ont i den kroppen. När något går fel, hittar vi ett sätt att lösa det genom domstolarna. Det är absolut nödvändigt att upprätthålla lagen. Vi måste absolut skydda Principernas ord, lagen över alla lagar. (324-140, 2000/06/18)

15 En familj kommer att finna tillfredsställelse när medlemmarna helt och hållet följer konstitutionen för sann kärlek. Detta är formeln, och det kommer inte att förändras bara för att någon vill det på ett eller annat sätt. Sedan konstitution är fastställd kommer framtida

politiska system att bli ett system för förvaltning. Det kommer att bli ett system som gör det möjligt för alla att uppnå en jämn levnadsstandard. Individer och familjer kommer att leva genom att centrera sig på kärlek, liksom stammar, folk, nationer och världen. Oavsett nivå är alla nivåer utbredningar av familjen. De åtta nivåerna av individen, familjen, stammen, folket, nationen, världen, kosmos och Gud går framåt baserat på familjen. Detta är formeln, så det måste vara tydligt. Genom det kan vi officiellt övergå till ett naturligt förvaltningssystem som inte längre främjar politisk kamp och konflikt. (303-194, 1999/08/25)

16 I Guds folk finns en lag i palatset. Jag säger att en lag i palatset tjänar som den vertikala standarden. Konstitutionen av himlens nation måste etableras med inriktning på palats-lagen, som beskriver den ideala vertikala standarden. Gudomliga söner och döttrar är de som följer lagen i nationens palats. När denna lag är upprättad för kungen hos den konungliga familjen kan befolkningen ansluta sig direkt till den och observera den, centrera sig på Gud. (168-184, 1987/09/20)

17 Konstitutionen av himlens nation kommer att utarbeta lagar för var och en av regeringsgrenarna. Den kommer att förbinda lagarna i varje gren tillsammans. I framtiden kommer konstitutionen att upprättas baserat på Ordets grundläggande kärna. I byggbranschen finns bygg-regler och föreskrifter. Elektriskt arbete har sina koder och föreskrifter, liksom tillverkningen. På samma sätt kan

regeringens grenar inte uppstå utan lagar. Lagar skiljer rätt från fel. Men ingen lag kommer officiellt att erkännas, varken på nationell nivå eller på världsnivå, förrän den är ratificerad enligt högsta rättsstandard.

Hittills levde människor i okunnighet om himlens lag. Vi går emellertid nu in i lagen som bygger på Guds Vilja. Gud grundade lagen utifrån Hens skapelses ideal, och människorna föll därför att de inte följde den lagen. Den ursprungliga eran är den tid då lagen är absolut. Den kommer inte att tillgodose enskilda ändamål. Lagen är centrerad på fredens ideal, och det kommer att göra himlen och jorden enad för världsfredens skull. Lagar genom vilka en enskild får förmåner över en annan upphör att existera. (515-032, 2006/01/21)

18 Om ni får äktenskapets Välsignelse som flyttar er från nationell nivå till världsnivå, bör ni påbörja en dagbok. Att göra det är ett nödvändigt kriterium för att registrera er för att komma in i himmelriket. Även i Sanna föräldrars familj kommer alla att samlas och, baserat på diskussion, bestämma vem som faktiskt levde i enlighet med Principerna. Ett liv som inte levde på ett personligt uppoffrande för hela familjens skull är orättfärdigt.

Vi får inte vara självcentrerade. Alla i Enighetskyrkan vet om det här; Alla i min familj och klan vet det också. När denna punkt är klar kommer världen att gå in i himlens era. När vi går in i en era av himlens nationella konstitution, oavsett

hur nära ni är till Gud, kommer ni att straffas om ni bryter mot Hens lag. Gud fortsätter att arbeta, även om det tar en evighet, att hitta och utse vem som inte bryter mot Hens lag.
(128-112, 1983/06/05)

19 Ni är nu i tiden då Guds konungskap har uppnåtts. Därför är det dags för er som är nationella messias att upprätta konungaskap på nivån av er nation. Det kan vara ert konungaskap, erkänt av er nation. Guds rike är kosmos, bortom världsnivån. Därför måste ni skapa en koppling mellan er nationella grund och Guds nivå. Det är därför, oavsett vad, ni måste återupprätta er nation.

Nu är tiden att registrera sig. För att registreras måste det finnas enighet, både inom och utan. Nationen måste vara registrerad till himlen. Dess president, kabinetts-medlemmar och de som har ledarskapsansvar måste registreras för att ni ska kunna överskrida den nationella nivån. Vad ni nu än gör, måste ni uppnå kroppslig enighet. Även om ni måste pressa er själva måste ni göra det. Vi går nu in i tidsåldern när ni måste pressa kroppen att förena sig med sinnet.

Konstitutionen grundades vid Guds kröning; Nu har vi konstitutionen med sina tre grundläggande lagar. Före det kunde Gud inte styra. När Gud skapade världen skapade han bara lagen om skapelsen. Han hade inte en lag att hantera situationen för förstörelsen efter syndafallet. Därför kunde Gud inte riktigt styra världen av fallna människor. Men nu när lagen har förkunnats, närmar sig

en riktig fruktans tid. Ni kommer att hållas ansvariga för allt ni gör.
(356-056, 2001/10/08)

20 Försynen, baserat på Viljan, är att återupprätta Guds faderland med fokus på Korea. Guds faderland och hemort, som Han startade i detta land, kommer att befrias. Vi markerar en ny början för Guds faderland och Hens försyn för att befria den. När vi ansluter till denna nya början av Edens lustgård, kommer hela historien att rensas upp och allt kommer att omorganiseras. Då kommer idén för frälsningens försyn att ta slut och vi kommer in i lagens era.

Även efter att ha smutsat i tusentals tusen år, nu när vi går in i Guds nations tid, är Guds arbete inte avstängd med en minut, inte ens en sekund. Året av frälsningens försörjning passerar, och en ny start kommer. Vi går in i den ursprungliga världen i enlighet med skapelsens ideal, Guds lags era, med fokus på Guds nations konstitution.
(611-024, 2009/05/04)

21 Vi går nu in i den tidsålder där vi kommer att leva under Guds lags jurisdiktion. Detta skiljer sig från tidigare tidsålder när vi var beroende av förlåtelse. Vi går in i en naturlig rättvis era, precis som det var för Adam och Eva, som omedelbart drabbades av konsekvenserna av deras missförhållanden.

Ni nya medlemmar respekterar världens lagar, men var och en måste förstå att det är hundratals gånger allvarigare att hålla världens lagar i enlighet med konstitutionen i himlens rike. Ni represen-

terar era förfäder som var lojala mot sina nationer, och ni måste vara hundratals, även tusentals gånger mer lojala mot Guds folk. Av detta skäl förstår ni att ni från och med nu inte bör tänka på att era ägodelar bara tillhör er eller er nation eller till och med era söner och döttrar. Vi går nu in i eran när Gud direkt övervakar sina söner och döttrar, precis som han övervakade Adam och Eva. Så om ni fostrar era barn för att följa sina privata önsknings, kommer deras väg att blockeras. En sådan fruktans tid kommer. (511-286, 2005/10/14)

22 Sanna föräldrar har löst upp de grundläggande problemen i andevärlden och befriat människor från dem. Därför bör de andar som kommer ned till jorden, inte ha några problem. Många av dem har redan tagit emot äktenskapets Välsignelse. Familjer som brukade tillhöra ängla-världen kommer ner och tar ansvar för människor på jorden i en till-en-förhållande. De borde inte ha något problem att hantera deras familjer på jorden. Om ni inte lyssnar på dessa andar, kan de helt enkelt ta bort er. En sådan tid med stora förändringar kommer.

Hittills har jag skyddat er, men det gör jag inte längre. Nu när dessa tre grundläggande punkter i Guds lag har blivit fastslagna, ska himmel och jord, helvete och himmel inte längre delas enligt lagen om gottgörelse. De bör delas centerat på Guds lag - konstitutionen och dess lagar. Vi är nu i tiden för grundandet av Guds nation med sina nya lagar. Nu när vi har gått in i konungaskapet,

måste vi etablera Guds folk. Vi måste etablera den enda nationen som över-skrider folk, nationer och till och med världen. (346-204, 2001/07/01)

Syftet med konstitutionen

Cheon II Guk-konstitutionen skrevs för att presentera de mål och syften för vilka *Cheon II Guk* grundades. Den innehåller de lagar, normer och riktlinjer som medborgarna i *Cheon II Guk* kommer att uppfylla som de ord som Sanna föräldrarna lärde och exemplifierade under hela sina liv.

Konstitutionen invigdes för att ge en laglig grund för vårt dagliga liv och familjeliv och för att bygga Guds folks och Guds världs-strukturer och system. Den är avsedd att ta rot i hjärtats kultur och att blomstra fantastiskt i världen där ideala familjer, som överstiger alla barriärer kopplade till nation, ras, kön, kultur, religion och så vidare, lever tillsammans med Gud och Sanna föräldrar.

23 När Guds vilja är uppfylld kommer lagen att gälla både den fysiska världen och den andliga världen. Dvs. den konstitution vi använder på jorden kommer också att användas i himlen, och den konstitution som används i himlen kommer också att användas på jorden. Gud har en sådan lag, men han har inte kunnat styra enligt den. Därför blev han en sorgens Gud.

När ska vi hålla en ceremoni för att förkunna denna konstitution? Det målet väntar nu. Först måste vi föra världen till

det stadium där vi kan återhämta himlens nation. Vi har ännu inte Guds nation.

Även om vi bara upptar en liten plats, är vi inte de enda här. Otaliga myriader av andar från andevärlden tittar uppmärksamt mot denna plats. Ni måste alltid vara uppmärksam på att många samhällen och myriader av värdefulla människor genom historien ständigt mäter er mot himlens normer. Sett ur denna synvinkel är det uppenbart att varje enskild sak ni gör spelar roll. Till exempel, även ert sätt att sitta bör beskrivas som ett uppförande-regel. (066-298, 1973/05/16)

24 När Adam och Eva bröt mot himlens eviga och oföränderliga lag straffades de enligt lagen. Den som bryter mot lagen kommer också att vara ansvarig och kan inte undgå att falla under straffregeln. En fruktans tidsålder närmar sig. När denna tidsålder kommer, kan er nuvarande relation med den falska föräldern, satan, inte fortsätta; Den måste vara tydligt avskild. Allt som satan kan äga måste brännas bort. Vi måste rena oss undan och eliminera alla saker som hänför sig till satan. Vi omorganiserar inte bara dem, vi eliminerar dem. Efter att ha bränt dem måste vi kasta bort även askan. Det borde inte finnas ens skuggan av satan. Genom att göra det och säkra sabbatens sfär kan vi ansluta er till den sanna kärlekens släktlinje, vars kärna är absolut sex.

För att bli himmelska nationens söner och döttrar, måste ni bli pånyttfödda genom Sanna mors kropp. När ni blir det

kan ni skördas som historiens frukt. Vi måste bygga Guds folk med sådana söner och döttrar. Vi måste bygga en värld fri från fallets skuggor. Först då kan föräldrarna sitta på tronen och uppfylla viljan, dela allt med Gud, all Hens glädje och sorger. Då kan Sanna föräldrarna sitta ordentligt. Då kan ni också ärva befrielsens konungaskap och fullständig frihet, där allting går bra. Då kommer allting att flyta smidigt. Ni behöver inte förklara vad himmelriket handlar om. (606-224, 2009/01/13)

25 Tillsammans med kärlekens kraft är lagens kraft nödvändig för att skydda kärlekens livskraft. Universum är benägen att förena för att skydda existensrätten. Himlens lag tjänar till att skydda alla saker så att de kommer att förenas i harmoni. Guds värld förändras inte, och det är riket där Gud kan leva. Gud kan bo där eftersom det är en värld med en stark livskraft som har sitt ursprung i kärlek. Vi måste förstå att ordet "kärlek" betyder att vi lever för andras skull, inte för vår egen skull. Guds syfte att skapa universum var inte för Hens egen skull; Det var för att etablera relationer mellan motparter. Vi är varelserna som kan bli Guds fullständiga partner. Därför skapade han universum för oss. (111-171, 1981/02/15)

26 Den himmelska lyckans slutdestination är den värld där Viljan är uppfylld. Den världen, där fullkomliga människor lever, måste säkras utifrån Guds lag. För att kunna göra det borde den goda suveräniteten kunna ansluta till er, er familj, ert folk, er nation och världen,

hela vägen upp till kosmos. I den världen borde ni kunna säga: "Jag är en person som har rätt att vara under ledning av universell rätt." Ni bör kunna förlänga denna bekräftelse till nivån av er familj, stam, folk, nation och värld.

Guds försyn kommer att leda till en sådan plats, och den himmelska lyckan kommer att ta samma riktning. Himmelsk lycka kommer att leda till världen av godhetens suveränitet. Men vi kan inte hoppa dit direkt. Vi måste först passera genom individen, sedan familjen, stammen, folket, nationen och världen.

Slutligen måste vi förena den fysiska världen med den andliga världen och förkunna upprättandet av den goda konstitutionen, centrerat på den goda suveräniteten. På den grunden kommer kommande generationer att kunna gå från individnivå till familjenivå naturligt och utan någon kamp. Det kommer att kallas tidsåldern av himmelriket på jorden. (078-139, 1975/05/08)

27 Gud är suverän och konung i de himmelska och jordiska rikena; Alla världar och alla nationer kan bara vara under Guds regering. Logiskt kan vi dra slutsatsen att varje plats borde vara himlens rike på jorden och i himlen. Hade detta hänt, skulle mänskligheten inte ha lidit genom en eländig historia. Inte heller skulle vi delats upp med ras eller nationalitet. Det hade inte skett någon uppdelning eller splittring mellan svarta, vita och gula, eller koreaner och amerikaner. Istället, som Adams avkomma, skulle vi vara ett homogent folk, en enda kultur och en enda värld. Den

världen skulle varken vara demokratisk eller kommunistisk; Den skulle styras evigt av den eviga suveräna Gud, genom Hens konstitution. (074-173, 1974/12/09)

28 Under Guds försyn av frälsning har människor varit styrda av många lagar, som de i Gamla testamentet. Hittills har det inte funnits någon lag genom vilken Gud skulle kunna styra godhetens värld, den värld där Guds vilje och syfte är uppfyllda och Hens försyn är fullbordad, bortom världen av frälsningens försyn.

Tidsåldern kommer när Guds lag kommer att manifesteras. När det händer måste individer, familjer, nationer och hela världen följa Guds lag. Den kommer att träda i kraft inte bara på jorden utan även i den eviga, himmelska världen. De som har utbildats i Hens lag kommer att skyddas naturligt i sin levande miljö och även när de passerar in i andevärlden. Jag säger att en sådan tidsålder närmar sig.

Tidsåldern i vilken Guds lag är upprättad kommer att vara den tidsålder som är en god suveränitet, en värld av en högre dimension. Denna lag kommer inte att se på världen från ett tvådimensionellt perspektiv som den fysiska världen; Den kommer att ha ett tredimensionellt perspektiv som inkluderar andevärlden. Vi måste resa oss för att välkomna på en sådan värld. (078-136, 1975/05/08)

29 Om ni intar en position att driva ert egenintresse, kommer ni att bryta mot lagen, men om ni vidtar åtgärder för att ge fördel åt helheten, kan ingen kasta

anklagelser över det. Även Gud, himlen och jorden måste känna igen det, och det offentliga erkännandet ni tar emot kommer inte att förändras ens efter tusentals år. Om ni lever för att upprätta rättfärdighet baserat på den absoluta lagen, kommer sådana saker som återupprättelse genom gottgörelse eller helvetet inte längre att finnas. Ni kommer att vara helt inom befrielse och fullständig frihet. Om ni eller någon verkar utifrån denna grund, kommer ni att vara evigt beskyddade och uppfostrade av Gud och kosmos. Gud kommer att bevilja er rätten att ärva från honom, rätten att leva tillsammans med honom och rätten att dela glädje med honom. Och han kommer att ge er allt som är erkänt att ha universellt värde. Ni kommer att ärva allt.

(545-050, 2006/11/18)

30 Om suveränen och folket tillsammans fastställer standarden för gott och ont för nationen, som sätter standarden för gott och ont för universum? Det kommer att bli Gud, som är den universella Herren i detta universum, och därnäst blir det världens globala medborgare. Precis som de nu representerar sitt eget folk i sina nationer, kommer de att representera världen som globala medborgare. Det är därför som det är vettigt att konstitutionen som måste uppstå för att skilja gott och ont i universum bör skapas gemensamt av Gud och människor.

Även om det finns nationers lagar som bestäms av nationella regeringar och folket, har universums oföränderliga

konstitution, som återspeglar både synpunkterna och åsikterna hos de suveräna och de globala medborgarna, ännu inte fastställts. Samvetet, idealet och människors hopp är likväl oföränderliga. Därför måste en konstitution uppstå som överensstämmer med dem. Det kommer att säkra livet, och både Gud och människorna kommer att glädjas över det. (079-175, 1975/07/27)

31 Var och en av er borde kunna stå rakt, utan att känna någon skam inför era förfäder och klan. När ni möter Guds dom, bör ni vara människor som Gud kan älska och lovprisa. Framför Gud bör det finnas vittnesbörd om er, er uthållighet genom outhärdliga situationer, era segrar i svåra positioner, ert självuppoffrande för att lösa vissa omständigheter i andra människors liv och så vidare. Ni bör göra vad som krävs för att uppnå något som ni kan vara stolta över inför Gud.

Ni har ingen plats att gömma er i universum. Ni kan inte flyga till en plats ni vill. En människa kan inte fly från det rike som är ordnat enligt universums lag. Ni måste följa den vägen.

Förstå att ni lever under ledning av universell lag, centrerad på den standard som i framtiden kommer att upprättas som en formell konstitution. Denna konstitution kommer att vara kopplad till den centrala undervisningen, kärleksordningen och principen för kärleken inom familjen, samhället, nationen, världen, kosmos och Gud själv. Det enda sättet ni kan skyddas och stödjas av alla lagar, inklusive

naturlagarna, och rätten till frihet är genom att älska andra och leva för andras skull. (117-313, 1982/04/11)

32 Ni kommer inte att leva i det eviga landet, den eviga nationen, för bara en dag. Därför behöver ni lära er livets protokoll i den eviga världen. Även om ni skulle bo där bara en månad, skulle ni inte bli befriade från dem. Ni måste lära er de traditioner som har skapats för män och kvinnor, far och mor, barn, barnbarn, stam, folk och nation. Ni vill leva i den nationen tillsammans med er familj, men ni kan möta begränsningar vart ni än går. Det finns nationella gränser, och ni kanske inte kan gå bortom dem. Ni kan stoppas överallt ni försöker gå. Om ni begått synder eller brott här på jorden, kommer ni inte att kunna hitta en väg ut; svårigheter från alla håll kommer att blockera er. Det är därför ni först behöver grundlig träning på jorden för ett liv centrerat på det ursprungliga hemlandet. (310-112, 1999/06/15)

33 Anledningen till att ni själva kan kalla er ägare till *Cheon Il Guk* i familjelöftet är att vi, Sanna föräldrarna, som central rot, var pionjärer inom alla områden och på alla nivåer och etablerade oss överallt i vår generation, som överskrider alla människor, alla nationer och till och med gränsen mellan den andliga världen och den fysiska världen, genom det förflutna, nutid och framtid.

Adam och Eva skapade förstörelse i sin generation, och vi, Sanna föräldrar, har löst detta i vår generation. Vidare, centrerat på grunderna i konstitutionen för

himlens nation, etablerade vi grunden som var nödvändig för att vrida allt runt 180 grader och bygga familjen och nationen på väg i en ny riktning. Därför kan denna nya värld som vi har etablerat inte bedömas av någon konventionell konstitution, suveränitet eller tradition. Det måste byggas på grundval av en ny kultur, tradition och historia. (493-021, 2005/04/18)

Direktivet om att upprätta konstitutionen

Konstitutionen *Cheon Il Guk* uttrycker rättigheter och ansvar för *Cheon Il Guk*-medborgare, innehåller de levnadsstandarder som krävs för att *Cheon Il Guk* ska kunna rota sig och vara klar, och skisserar processen med vilken *Cheon Il Guk* kommer att administreras. Under kröningsceremonin för Guds konungarrike år 2001 betonade Sanna föräldrar tre punkter: släktskap, mänskliga rättigheter och offentliga pengar. De sa att dessa tre punkter är så viktiga att de kommer att ligga till grund för *Cheon Il Guk* konstitutionen. Vidare skisserar *Cheon Il Guk*-konstitutionen fem autonoma organ (regeringsgrenar) med maktseparation: Cheon Jeong Won (*Cheon Il Guk* exekutiva gren), ansvarig för administrationen; Cheon Eui Won (*Cheon Il Guk* universalförsamling), ansvarig för lagstiftningen Cheon Beob Won (*Cheon Il Guk* juridisk enhet), ansvarig för juridiska frågor; Cheon Jae Won (*Cheon Il Guk* fond), ansvarig för ekonomi; Och Cheon Gong Won (*Cheon Il Guk* Office kommunikation), ansvarig

för offentliga angelägenheter och massmedia.

34 Nu när Gud har uppnått konungaskap måste han styra enligt lagen. Vid kröningsceremonin för Guds konungaskap tillkännagav jag de tre huvudpunkterna i himmelska nations konstitution. Vid den tidpunkten trädde familjeförfattningen i kraft. Om ni lever enligt denna lag, behöver ni inte religion. Vad var konsekvensen av fallet i Edens lustgård? Det var att människor inte kunde leva med Gud i sin familj. De kunde inte leva med Gud som sin Himmelske förälder. Det är därför vi måste bli vörtnadstroagna barn inför den Himmelske föräldern och uppfylla vårt ansvar som patrioter i nationen, världens helgon och gudomliga söner och döttrar i himlen och på jorden, så som Gud önskar. Detta borde ha inträffat naturligt. (349-100, 2001/07/14)

35 Hädanefter har ni kristallklara regler att följa. Den första regeln är att absolut hålla er släkt ren, även om den hotas av döden.

Den andra regeln är att aldrig bryta mot andras mänskliga rättigheter. Oavsett om en man eller kvinna, svart eller vitt, är alla människor lika. Ni får inte diskriminera eller kränka andras mänskliga rättigheter. Ni har ingen rätt att göra personliga förändringar genom infall, helt enkelt för att ni inte gillar någon personligen. Ni får inte göra sådana ändringar tanklöst. Bland de personerna kan finnas människor vars förfäder är bättre än era. Om ni råkar ta bort någon vars efterföljare kan bli en nations

president, kommer era förfäder att drabbas. När ni utbildar människor om mänskliga rättigheter behöver ni ett hjärta av sann kärlek, att leva för andras skull. De som lever så är vanliga. Guds skapelse av himmel och jord började med detta. Det är oförlåtligt om ni demonterar denna allmänna undervisning. Detta är den andra av de tre synderna.

Den tredje regeln är att inte stjäla offentliga pengar. Jag säger till er: Använd aldrig offentliga pengar som ni vill. Det här är de tre kristallklara reglerna. (342-298, 2001/01/13)

36 Det första villkoret ni måste uppfylla är att inte skämmas för er själv i ert hjärta. Vi behöver grunden för himlens nation, lagar för vissa nationer och lagar för familjer, men ni måste först behärska er själv. Om ni misslyckas med att göra det, kan världen inte stå upprätt. Detta är det största problemet. Således måste ni behålla er hjärtas balans. Om ni kan hålla det så, att var ni än befinner med ert hjärta, kan ni stå i mitten. Från den tiden som en person borde ni klättra upp genom de åtta stegen. (516-236, 2006/02/07)

37 Nu när jag har lärt er om Gud och andevärlden, har det blivit dags för mig att genomföra *Cheon Il Guk's* lagar. I *Cheon Il Guk* gäller frälsningens försyn inte längre. När jag är klar med att undervisa er, kan jag inte hålla fast vid er och leva med er. Eftersom jag tydligt har visat och lärt er allt ni behöver veta kan jag inte längre ta ansvar för er. På den här jorden har vi, Sanna föräldrar, etablerat vägen till himlen, betalat all gott-

görelse för er och utbildat er. Om ni trots allt detta inte tror på allt, vad ska ni göra när ni går till andevärlden? Vi avslöjade till och med grundligt andlighetens verklighet genom skriftliga budskap. Både Gud, den andliga sanna föräldern, och vi, de påtagliga Sanna föräldrarna, har uppfyllt vårt ansvar. På den grunden proklamerade vi *Cheon Il Guk*. Vi beskrev till och med dess konstitution. (365-196, 2002/01/08)

38 Er familj måste påtagligt manifesteras och representera Gud, som presenterar sig för er som den sanna föräldern, den sanna läraren och den sanna konungen. Då kan ni komma in i himlens rike och förverkliga Hens skapelses ideal helt. Därför grundade vi Sanna föräldrar den nya konstitutionen för himlens nation.

Allt som jag sa överensstämmer med andliga världens verklighet. Därför behöver er familj bära frukt på jorden som kan sköras för himlen. Ni måste bli Guds kroppar som kan lagra många välsignelser från himlen i ert förråd. Lägga undan allt utom dessa ord. När ni väl har etablerat en familj som manifesterar Gud som Hens kroppar, så kan ni komma in i den tidsålder där Gud är allestädes närvarande och genomsyrar jorden och himlen och regerar med full auktoritet och makt överallt. Jag talar om en värld där allting görs enligt vad Gud tänker och önskar. (602-257, 2008/11/16)

39 Jag skulle vilja att FN skulle ändra sin konstitution så att den består av fem grenar: lagstiftning, dömande, verkställande, offentliga frågor och finans. Efter

lagstiftning, rättsväsende och verkställande är den fjärde grenen offentliga angelägenheter, inklusive massmedia. Den femte grenen handlar om finansiering. FN bör göra en sådan konstitution.

Den mest fruktade grenen är offentliga angelägenheter. Jag har visat varje hår på min hårbotten och mitt ansikte; Jag gömmer ingenting som jag gör från världen. På samma sätt måste världen bli genomskinlig, som en fint slipad hexagonal kristall. Det kommer att bli en värld där lögnen inte fungerar, där allt är avslöjat och ingenting göms. (426-107, 2003/11/19)

40 När jag väl proklamerar öppnandet av portarna till den enade fredens värld, kommer vi att upprätta en författning för himlens nation, vars regering kommer att delas upp i fem grenar. Vi förbereder nu utkastet till den konstitutionen. I slutändan bör utkastet presenteras i FN, med stöd för vittnesmål så att de kommer att acceptera det. I vårt utkast till konstitution tog vi hänsyn till Kainvärldens verklighet, men vi lade också till innehåll som vi ensamma kan presentera. Så här ska vi skriva författningen av himlens nation.

När vi presenterar det, borde FN:s generalförsamling sammankallas i 40 dagar för att se över innehållet och förbereda sig för att ratificera det. När generalförsamlingen utfärdar författningen för himlens nation, kommer det att vara möjligt att genomföra det. Vi kommer att ha 40 dagar att integrera de olika agendorna inom FN och slutföra

det. När den enda konstitutionen av himlens nation är proklamerad, öppnar sig tidsåldern där det finns åtskillnad mellan de fem grenarna, och vi kommer att vara i stånd att inleda en värld av fred. (606091, 2009/01/07)

41 När vi väl infört Abel-FN och etablerar dess konstitution, kommer vi utan hinder kunna påverka världen. Om vi etablerar en väsentlig struktur med fem grenar i enlighet med denna konstitution, måste världen officiellt erkänna den. Vi har nu gått in i detta stadium. Därför måste vi uppfylla alla konstitutionella krav för separation av de tre makterna. Då måste vi inkludera offentliga angelägenheter och finanser, och så välkomna tidsåldern för de fem grenarna. När vi når tidsåldern för de fem grenarna, kan vi tjäna hela världen. Med denna struktur för att hantera himlens nation, kan vi tjäna som herrar av allt i Guds trädgård och omfamna världen. Det här är inte en dröm. Vi anländer nu till tiden när vi kan göra det här. (588-073, 2008/04/12)

Kapitel 3

Sanna föräldrars livsfilosofi och deras offentliga liv

Avsnitt 1 Sanna föräldrars livsfilosofi

En filosofi baserad på sann kärlek

Sanna föräldrar gick modell-vägen alla människor måste gå. Mer än någonting visade de sin livsfilosofi, den sanna kärleken centrerade på Gud. Sanna föräldrar satte exemplet som vi skulle efterlikna i *Cheon Il Guks* tidsålder.

Av sin kärlek till Gud tog de återuppbyggelsens väg genom gottgörelse. De undvek inte ett liv av lidande. Sanna föräldrar var tvungna att vara pionjärer på den vägen, som ingen hade gått förut, ens till helvetets botten. Även när de var i situationer som andra skulle ha försökt undvika, praktiserade Sanna föräldrar sann kärlek för att befria Gud och alla människor.

Dessutom förlät och omfamnade de även sina fiender som hade velat döda

dem, och det ojämfröliga lidandet som de uthärdade påverkade till och med Guds hjärta. Sanna fars gav och gav igen. Han investerade helt och glömde det. Även när han genomgätt tvångsarbete vid Hungnam-gödsselfabrik, där hungersnöd och dödshot ständigt svävade över dem, delade han sin lilla ranson, som var som livet självt, med andra fångar. Han axlade alltid de tungaste bördorna och bar andra människors bördor på deras vägnar. Även Sanna mor, när hon stötte på medlemmar i svåra omständigheter, älskade dem alltid och erbjöd hjälp. Sanna föräldrar gav konsekvent bort vad som var mest värdefullt för dem; Detta har varit deras sätt att leva.

1 Min livsfilosofi är att leva för andras skull. Vart jag än går, går jag dit för att leva för andras skull. Och jag investerar helt med uppriktig hängivenhet för att skapa enighet. När jag investerar mer än

100 procent uppstår enighet. När människor upplever himlens kärlek intensivare än kärleken hos sina föräldrar eller syskon, är de bundna att lämna satans sfär och gå vidare till himlens sida.

Oavsett ert levnadsstadium kan ni fördubbla den principiella kraften ni kan dra på när ni ansluter till försynens synsätt i Guds åter-skapande process. På så sätt kan ni ärva allt med Guds söner och döttrars auktoritet. Så som Gud satsat på att skapa, måste ni investera för att skapa enighet.

Dessutom får ingen aldrig skada den som gav. Som ett uttryck för tacksamhet måste ni alltid återlämna mer än ni fått. Då är en evig cirkulär rörelse möjlig, vilket skapar ett förhållande mellan er och det stora universum.
(417-137, 2003/09/06)

2 Om ni har två saker, ge inte den sämre till era föräldrar och behåll den bättre för er själva. Efter att ha jämfört, om ni tar det bättre, kommer ni att falla ned i traditionen av den fallna världen. Men om ni tar den minsta, kommer ni att vara upphöjd utan att misslyckas.

Således måste ni älska Gud först och sedan älska era söner och döttrar. Om ni gör det, kommer helvetet att försvinna. Världen där ni ger bättre till era föräldrar och därefter till era barn är fylld med hoppet om etablering under "high noon"- zenit. Detta borde ligga till grund för er livsfilosofi. Samma princip gäller för mig. När jag har något dyrbart, tänker jag inte på att behålla det för mig själv.

Istället tänker jag först på att erbjuda det till Gud och sedan spara till framtida efterkommande.
(409-225, 2003/06/28)

3 Jag förstår att ni älskar mig. Jag älskar även er. Ändå är min kärlek till er centrerad på Gud. Jag älskar er genom Hens kärlek. Hens kärlek är för all mänsklighet; Det är inte kärlek som borde bara finnas i Enighetskyrkan. För att kunna plantera den kärleken och sprida den över hela världen kan jag inte låta bli att skicka ut er till världen. Anledningen till att jag vill att medlemmarna ska gå en offerväg är att för att göra er människor som kan bidra till att bära kärlekens frukt som utmärker en global standard och därigenom älskas av hela mänskligheten såväl som Gud.

Målet med Enighetskyrkan är att skapa människor som är älskade av Gud och av mänskligheten. Ni ska inte älskas och respekteras endast inom Enighetskyrkan. Därför vill jag, i stället för att älska er bara inom Enighetskyrkans sfär, älska er genom kärleken till all mänsklighet och Gud. Det är den typ av lärare jag försöker vara. Religioner har hittills inte presenterat denna synvinkel. För att leda så här måste jag bli ett exempel och underbygga min livsfilosofi.
(082-053, 1975/12/30)

4 Jag gillar inte att bära en kostym. Vanligtvis bär jag inte slips. Varför är det så? Genom att inte bära kostymer och slipsar kan jag spara upp till 10 procent av min hushållsbudget. Jag vill spara pengar. Jag strävar dag och natt för att rädda otaliga människor som dör av svält. Det

faktum att en person med denna filosofi finns på jorden, även om jag är den enda personen, borde vara ett hoppfullt tecken för mänskligheten som lever på jorden. Så tänker jag.

När jag går till ett hotell är rummet väl inrättat och har ett badrum. Det finns många handdukar i badrummet, men om jag använder en är det alltid den minsta. Jag har aldrig en gång använt den största, fluffiga handduken, den som har storleken som en matta. Det beror på att jag vill spara kostnaden för tvätt av den handduken. Jag tror att spara ett enda öre hjälper människor som dör av svält.

När jag är i mitt hus, tar jag inte på strumpor. Att spara pengar på strumpor är ett uttryck för min uppriktiga önskan att hjälpa människor som inte har pengar att köpa kläder. Genom att investera mitt uppriktiga hjärta så här försöker jag vara pionjär på vägen för att rädda människor som lever i elände. Att verkligen leva upp till Sanna föräldrars namn är fruktansvärt. (240-279, 1992/12/13)

5 Under hela mitt liv har jag tänkt, "Hur blir jag en person som kan offra tårar av helt ny sort, helt annorlunda än andras tårar, tårar som ingen någonsin har offrat inför Gud? Hur blir jag mannen som Gud känner medkänsla för, man-nen som Gud hoppas på, mannen som går den väg som människorna ursprungligen borde ha gått? Min livsfilosofi är att innan jag dör kommer jag att offra tårar av en ny sort, tårar som ingen någonsin har kunnat offra.

Vissa människor dör för andra människors skull. Men om en person dör för Guds skull, kommer Gud aldrig att kunna glömma den personen även efter tusentals tusen år. När jag dör måste jag dö i den positionen, med det innehållet i hjärtat. Om jag dör medan jag piskas och kräks blod för Gud, kommer den smärta och nöd som Gud känner och sorgens tårar att kasta sig över mig, att vara mycket större än vad jag led. Ändå vill jag överleva och triumfera över mitt lidande, för att Gud kommer att kunna komma ut ur Hens smärtsamma omständigheter. För detta är jag villig att lida mer än någon annan i historien.

Fram till idag har det varit mitt livs önskan och hopp. Jag hoppas att många människor i världen kommer att gå denna väg. Men jag har inte hittat någon bland dem som har ett hjärta med min typ av intensitet. (031-326, 1970/06/07)

6 Vår är en värld av oändlig potential för utveckling. Men när människor lever bara för sig själva, utan att veta hur man respekterar människorna och sakerna i sin miljö, möter de en gräns. Sättet att bryta igenom den gränsen är att först etablera Gud som centrum för våra liv och som vår guide. Då kommer vi att kunna stiga ovanför den nivå där vi är begränsade och komma in i oändlighetens värld. Annars kommer vi inte att kunna gå utöver denna begränsning.

Ibland verkar det som att allt har nått sin gräns. Med vad ska vi leva? Det är med kärlek. Med kärlek kan vi skapa vår egen miljö. Om vi inte älskar för att skapa vår egen grund i miljön, hittar vi

inte en plats att bosätta sig. Det är vägen till undergång. Det genererar ingen energi. Människor i omgivningen kommer inte att tycka om oss, och vi har ingen energi att göra något åt det. Därför kommer människorna i vår miljö gradvis att dra sig tillbaka och bli avlägsna. Även de som brukade älska oss kommer att ogilla oss. De skulle gilla oss mer, men de kommer inte hitta något att tycka om oss. Detta beror på att vi har skapat en självcentrerad gränslinje.

Människor som säger, "Jag ska sätta mig först," bor på en självcentrerad nivå, och kan inte gå över den här kullen och bosätta sig. De kan inte komma in i ett ömsesidigt utrymme där de kan skapa relationer och välkomnas av universum. Människor är skapade för att leva i relationer, men när de inte är anpassade till Principerna kommer de att komma till intet. Jag lever med denna livsfilosofi. (596-213, 2008/08/29)

7 Himmelsk lag skyddar den perfekta objekt-partnern som blivit en med den perfekta subjekt-partnern. Uppgångar och nedgångar i historien och mänskliga omständigheter kan inte ändra detta. Även människor som använder Republiken Koreas suveräna makt kan inte slå ner den person som, som den perfekta objekt-partnern, upprätthåller vertikal anpassning med den perfekta subjekt-partnern. De kan använda all kraft till sitt förfogande för att slå mot honom, men eftersom himmel och jord håller fast roten och stammen, kan de inte slå ner honom. Oavsett hur mäktiga, kommer

dessa angripare att brytas ner. Det är min livsfilosofi.

Så länge vi närmar oss Gud samtidigt som vi håller en vertikal axel, kommer de människor som angriper oss att vara de som hamnar i sorg. När vi närmar oss Gud på detta sätt blir vi pelaren som representerar familjen, stammen, folket, nationen, världen och kosmos. Den himmelska lyckan kommer att skydda den pelaren, medan de människor som attackerar den säkert kommer att brytas ner. (305-285, 1998/08/27)

8 Om jag får pengar tänker jag inte på att spendera dem på mig själv. Jag kan vara hungrig, men jag vet att det måste finnas någon som är hungrigare än jag, och jag vill lägga pengarna åt sidan för honom eller henne. Så jag uthärdar min hunger i en timme, två timmar, tre timmar och om och om igen och tänker på någon annan som kan vara hungrig. När jag äntligen hittar någon som är hungrigare än jag är, ger jag den personen min mat och ber för den personen att bli välsignad. När jag ser den personen äta, så äter jag med honom eller henne i anden. När jag ber för att någon ska få välsignelsen att kunna äta, deltar jag i den välsignelsen med den personen.

Den person som lever för Kains skull, ärver Kains välsignelser. Kain förändras, men eftersom jag inte ändras, fortsätter jag stiga. Den som lever för Viljans skull stiger högre än berget Everest. Han eller hon sätter ner rötterna på en plats djupare än 10000 meters djup i Stilla havet. (338-322, 2000/12/01)

9 När Mor har saker som hon gillar, ger hon dem bort till familjemedlemmarna. Så när hon måste gå ut, har hon ofta ingen lämplig klädsel att ha på sig eftersom hon gav bort alla sina bästa kläder. Hon tycker att hon inte borde vara den enda som tycker om de saker som hon gillar mest.

Det finns tre punkter hos Mor som jag är tacksam inför Gud: För det första är hon insiktsfull. För det andra är hon absolut lydig för Viljans skull. För det tredje tror hon inte att hennes saker tillhör henne utan tillhör världen. Så utan tvekan vill hon ge dem till andra. I detta avseende behöver Gud inte vara oroad. Tvärtom är hon för givmild, så mycket att jag blir orolig.

Att Mor föddes med en sådan natur är en indikation på att hon var avsedd att bli Sanna mor. När jag tänker på det, är jag tacksam att Gud skickade sådan välsignelse som henne till min familj, inte bara för att hon födde så många barn utan också på grund av hennes många goda egenskaper. Så jag säger att ni inte bör tänka på er själva först.
(092-329, 1977/05/03)

10 Till denna dag har jag inte blivit skuldsatt för någon. Även när det gäller att investera hängivenhet, till exempel i bön, har jag ingen skuld. Min filosofi är att jag inte kommer att ge skuld till andra. Jag tänker inte heller leva ett bekvämt liv. Jag är mycket försiktig med detta, mer än någon annan. För Viljans skull investerar jag mer än någon medlem i kyrkan, både i kvantitet och kvalitet av hängivenhet. På grund av det står jag inte i skuld till er. (027-124, 1969/11/30)

11 Den person som ådrar sig skuld, medan han går på Viljans väg, slår ut vår Himmelske förälders kött och slår bort Hens ben. Jag försöker att inte vara skuldsatt inför himlen. Vad jag än gör, försöker jag alltid vara på den plats där Gud skulle tycka om att säga: "Oj, snälla vila nu lite!" Jag vet att Gud, min Fader, har inte kunnat vila. Men när jag ser att jag fortsätter att pressa mig själv utan att vila, gråter han tyst med sig själv över mig. Att delta i detta hjärta är min livsfilosofi och vägledande princip.

Jag gör det inte för att någon lärde mig. Jag lever på det här sättet helt enkelt för att jag har en far-son relation med Gud. Jag investerar allt i mitt förhållande till Hen. Därför uppskattar han verkligen vårt förhållande från botten av sitt hjärta och säger till mig, "Jag älskar dig så mycket. Jag vet att du är så upptagen för Viljan, men jag önskar att vi kunde spendera tid bara för varandra." Eftersom jag lever för detta förhållande, får jag himlens skydd. Det är därför jag inte har förgåtts. Ändå säger jag inte att jag är jättebra. Ju mer jag vet om honom,

desto mer måste jag förhålla mig ödmjuk. (226-042, 1992/02/01)

12 Om ni vill bli en central person måste ni betala tillbaka eventuella skulder ni har ådragit er. Dessutom måste den centrala personen bära ansvaret. Det är därför, även om jag inte kan ta hand om var och en av er, när jag möter någon av er på gatan medan ni gör missionärsarbete, tar jag ut min plånbok och ger er alla pengar i den. Jag sparar inte ett enda öre. Jag ser den mottagaren inte bara som en individ. Eftersom jag inte kan ge till varje medlem i Enighetskyrkan, ger jag allt jag har till den enda personen, med hänsyn till honom eller henne som representant för alla medlemmar i kyrkan. Jag vill att de som strävar efter att hjälpa mig medan jag går hängivenhetens väg för att Gud ska få minst lika mycket välsignelse som jag får. Detta är min filosofi. Den som lever så här, kommer inte att förgås.

Jag har levt hela mitt liv på så sätt för Viljans skull. När jag var en student, när mina föräldrar skickade mig pengar, gav jag bort det till människor som var mindre lyckliga än jag, och sedan gick jag vidare. På den tiden var biljettpriset fem Won. När jag skulle gå från Hwashinvaruhuset i centrala Seoul till södra sidan av Han-floden nära Noryangjinfiskmarknad, gav jag alltid mina biljettpengar till tiggare på gatan och gick istället för att ta spårvagnen.

Jag kan inte glömma det liv som jag brukade leva med tårar som flöt från mina ögon, rörda av den bittra sorgen hos de olyckliga människorna. Jag bru-

kade be, "Fader, nu kan jag inte ge mycket till dessa människor som lever hemlösa på gatan, men i framtiden får landet välsignas med befrielse och välstånd för alla. Var snäll och gör det möjligt att bli en nation som hela mänskligheten kommer att hedra och respektera, en nation som bor mitt i ditt hjärta. " (227-288, 1992/02/14)

13 Jag glömmer aldrig någon som behandlade mig med sympati för Guds skull, och jag gör mitt allra bästa för att betala den personen genom att ge maximalt tillbaka. Jag vet att jag lät dig lida på vägen för att följa Viljan, men jag är inte oansvarig. Om jag leder er på en väg att lida, kommer jag att bära ansvaret. Om jag inte kan bära det på jorden, kommer jag att bära det efter att jag har gått till andevärlden. Därför är de välsignade som går framåt med att ha gjort en ed att följa mig.

Jag är en person som absolut inte vet hur man ska förråda andra. Jag är också en person som inte kan leva om jag ens orsakar en liten skuld. Sådan är min natur. Gud är sådan. Gud är en varelse som inte kan utstå en skuldsättning. Om någon ger honom tio, ger han tillbaka hundratals eller tusentals. Ni måste också ha den typen av egenskaper. (049-076, 1971/10/03)

Familjeliv som Sann ägare

Sanne far jämförde ofta sitt ensamma och svåra liv med Dokdo-öarna som nämns i låten Hollo Arirang. Dokdo-öarna, även kallade Liancourts stenar,

är isolerade öar i östra havet. De hälsar morgonsolen medan de spolats av havets grova vågor. Liksom de öarna har Sanna föräldrar kämpat och vunnit seger i sig själva. Vare sig att leta efter Principerna eller vara banbrytande varje steg i återupprättelsens försyn har de gått steg för steg som om var och en var den kritiska striden som kunde vara deras sista.

Sanne fars kärlek till hela skapelsen var obegränsad. Detta beror på att han förstod skapelsens bittra sorg att inte möta sina sanna ägare. Han resonerade med skapelsen och kände glädje när han gav och tog emot dess orubbliga och nödvändiga kärlek och skönhet.

Sanna föräldrar förstår att Guds ideal för skapandet realiserar på grundval av familjen, så familjen är viktigare för dem än allt annat. Därför höll Sanna föräldrar alltid händer överallt där de gick. De var tillsammans, antingen privat eller vid offentliga evenemang. Även om de ständiga kraven i det offentliga livet innebar att de hade lite tid att vara med sina barn, bad de ändå för dem varje dag.

14 Även om jag gräver i en gruva är jag en mästare. Jag vet hur man ställer stötorna på plats i en gruva. Jag tänkte för mig själv: anta att jag är jagad och hamnar i fängelse, och som fånge måste jag arbeta som kolgruve-arbetare. Jag måste kunna få erfarenheter från allt jag går igenom som gör att jag kan omvända världen och fullborda Viljan innan jag dör. Med sådant tänkande lärde jag mig hur man gör många saker, även hur man gör kol av trä. Jag är en mång-

kunnig person, och jag kan lyckas med vad som helst.

Även om jag bärs av helikopter och faller i ett obebott slott, kommer jag inte att dö av svält. Där vilda djur bor, finns det mycket att äta. Jag vet vilka svampar som är giftiga och vilka växter är ätbara. Om det finns vatten kan jag fiska, för jag vet hur man gör en krok, lina och spö att fiska med. En person behöver bara fånga tre fiskar om dagen. Eftersom jag har utbildat mig på detta sätt kan jag överleva i alla situationer. Så jag har ingen rädsla för min överlevnad. Det är därför min livsfilosofi är att medlemmar bör uppleva alla sorters hårda situationer före de är 30 år gamla. (213-136, 1991/01/16)

15 Med himlen som min filt, oavsett var jag går kan jag leva lyckligt. Jag har många vänner. Alla saker är Guds skapelser; jag kan leva med dem och göra dem mina vänner, så jag är inte ensam. Därför kan jag leva lyckligt överallt, och vart jag än går kan jag leva på egen hand. Det är därför jag kunde bli förfader till lycka och stamfäders stamfader. Det är därför jag kan uppmana er att ärva min släkt och följa min livsstil. Om ni inte gör det, kan ni inte gå till himmelriket. Eftersom denna slutsats bygger på mitt eget experiment och mina personliga erfarenheter tror jag att det är korrekt. (2009/09/19)

16 Jag gick tomhänt till Sydamerika. Alla sa till mig att inte åka. Det finns många människor som älskar mig i USA. Många av dem varnade mig för att åka och tänkte att jag gick skulle jag ge upp och

återvända. Även några forskare talade till mig så. Så jag visste att jag skulle kunna förgås, men jag gick ändå. Gick jag under eller blomstrade jag? Om ni går fast besluten att utföra uppdraget, även om ni förgås, kommer ni inte att förgås. Den person som äger den universella tanken och tillämpar den som en personlig livsfilosofi är en klok person.

Detta har varit min livsfilosofi. Jag underhåller aldrig tanken att jag kommer att misslyckas. När jag kastar mig in i projekt som andra säger inte kommer att fungera, gör jag dem inom tre år framgångsrika. Jag säger till er att folket som tror att saker inte går att utföra har inte prövat dem. Därför kan jag gå till en fiskeplats och sätta ett världsrekord; Det är därför när jag utövar sport kan jag bli en mästare. (281-306, 1997/03/09)

17 Hemma när jag går in i mitt rum tar jag av mina strumpor. Om det inte är en speciell dag, tar jag inte på slips. Det är för att spara pengar för att hjälpa människor runt om i världen som dör av hunger. När luften är klar, efter att jag har haft på mig en skjorta en dag blir kragen inte smutsig. Så jag vill inte en skjorta som jag bara har använt en dag skall bli tvättad. Men när jag tar av den, tar någon den och tvättar den. Så jag gömmer skjortan efter att jag har tagit av den så att ingen skall göra det. Om de lägger den i säcken som ska tvättas, tar jag ut den och bär den igen. Ni måste leva ett sådant liv. Jag tänker alltid på hur man sparar och bevarar, och med de pengar jag sparar, vill jag hjälpa dem som dör av svält. (575152, 2007/09/18)

18 Idag kom jag att prata vid denna offentliga sammankomst med en vit skjorta och en slips, men slipsen är av nylon och var billig. Jag lever så här. Jag köpte den här jackan för 13 dollar och dessa byxor för 7 dollar. Sammantaget är det 20 dollar. Även bältet som jag har på mig är billigt, men det är starkare än ett krokodilhuds-bälte. Ni kanske inte har tänkt er ens i en vildaste dröm att jag bär billiga kläder som dessa. Jag säger det här för att jag vet att ni skall veta om mitt personliga liv. Jag lever ett enkelt liv. När det gäller mig själv är jag en snåljåp. (227-159, 1992/02/11)

19 Jag har inga ägodelar i mitt namn. Vad jag än har som resurser är för kyrkan. Det finns ingen större snåljåp än mig. Ni kommer inte att kunna hitta någon som är så hänsynslös mot sig

själv som jag är. Idag, för att jag visste att ni skulle komma, har jag på mig en kostym, men jag har inget slips. Hur mycket sparar jag genom att bara ha en kostym utan en slips? Jackan och byxorna kostar tillsammans 50 dollar. Jag går runt klädd så. Jag har inget emot att gå någonstans så. Varför? Som den person som bär namnet Sanna föräldrar, kommer jag inte att leva i skuld.

Jag lever dag och natt oavsett tid. Regniga dagar måste kyrkans missionärer titta på vattnet som löper längs husets stuprännor och utgjuta tårar. De får inte ens anständig mat att äta. De går över sömnlösa nätter medan de ber om att jag ska ha ett långt liv. Hur kan jag då leva ett bekvämt liv, äta tre måltider om dagen och sova gott med mina lemmar utsträckta?

Ni måste förstå Sanna föräldrars enorma ansvar, vi kan inte undvika känslan av att vi inte kunde göra tillräckligt för att ta hand om dem, så oundvikligen känner vi oss som syndare inför dem. Att tänka så är värdefullt. Så ni måste också ha en så-dan tankegång och investera er själva för att rädda era släktingar. Investera för dem och glöm sedan vad ni har gett. Om ni gör det kommer ni utan tvekan att bli den centrala personen i er släkt. Den centrala personen är den som tar ansvar för andra. (227-290, 1992/02/14)

20 En människa ska tala bra ord och uppträda bra. Både era ord och ert beteende borde vara korrekta. Era tankar måste också vara uppräta, och ni borde utföra ert arbete noga. Vad ni än

gör måste ni bli ett bra exempel. Då kan ni anpassa er till vilken miljö som helst.

Alla passerar genom alla sorters situationer. Jag ger er dessa riktlinjer eftersom jag tycker att ni måste värdera alla aspekter av ert liv: som individ, samhällsmedlem och kyrklig medlem. Nu är den tid vi lever i annorlunda än det förflutna. Tiden har kommit för oss att hålla en hög standard inom alla aspekter av våra liv. (131-312, 1984/05/04)

21 Ni bör organisera alla era saker på rätt ställen så att ni kan hitta dem när ni behöver använda dem. Ni borde veta hur man sätter dem i ordning och tar hand om dem så att era saker är rena och vackra. Jag tänkte en gång på varför Japan fick rikedomens välsignelse. Jag tror att en anledning är att japaner håller sin miljö välorganiserad och ren. Onda andar vill att saker ska vara i förödelse, och goda andar vill att saker ska bry sig om gudomliga och rena förhållanden. Det verkar som om Japan har dessa förhållanden, och på grund av det har goda andar kommit och hjälpt nationen, och därför har Japan utvecklats snabbt. Efter deras exempel, även om ni är upptagen, måste ni hålla era saker rena och välorganiserade. (131-303, 1984/05/04)

22 Jag tycker alltid att det är intressant att observera människor som lever som man och hustru. När jag ser två personer som bor tillsammans medan de älskar varandra, får barn och uppmuntrar varandra att övervinna sina svårigheter och fortsätta genom livets maraton så undrar jag, "Vad får dem att

göra detta?" Det är verkligen inte pengar, varken mannen eller kvinnans för många att existera individuellt. Det är kärlekens stora kraft som gör det möjligt. Kärlek är som en sovande bebis som stryker sina läppar och vill suga sin mors bröst eller som en bebis som gråter, även när hen dricker sin mammas mjölk och behöver sin mors omtanke. Detta är värdefullt. (183-053, 1988/10/29)

23 Oavsett hur upptagen jag är, varje dag utan undantag går jag till mitt sovande barns säng och ber. Att uppfylla rollen som en far eller en mor inför dessa dyrbara är inte lätt. Jag viskar till dem, "vad ska jag kunna att ge dig? Jag kan inte vara i skuld till dig. Även om du sover, ska jag be Gud att välsigna dig när jag kramar dig hårt och kyssar dig på kinden. Jag är så ledsen att jag inte har tid att leva med dig, hålla dina händer. Men med mina kyssar kommer jag att göra detta evigt." Så här lever jag. (085-136, 1976/03/02)

24 Ni får inte bråka inför era barn, slåss eller visa ilska eller gråtande ansikten som gör att era små barn gråter högt. Det är inte en bra sak för föräldrar att göra. Det är en skamlig sak att göra inför barnen. Era barn representerar framtidens Gud. De borde vara era efterträdare som kommer att gå fram och ärva Guds ideal och bli Hens påtagliga objekt-partner. Därför bör ni betrakta dem som era största lärare.

Ni kan inte lura era barn. Det fungerar bara inte. De får inte säga något till er, men om ni inte är sanningsenliga med dem, vet de redan det. Därför måste

föräldrar bli de bästa lärarna. Ni, som deras föräldrar, borde vara i stånd att representera Gud för dem och vara deras bästa lärare. Ni borde vara grundstenen för deras känslomässiga tillväxt. Som föräldrar borde ni kunna fostra era barn att säga, "Jag blir en man som min far, och jag kommer att träffa en hustru som min mamma. Även om det betyder att jag måste fostra min hustru, vill jag ha en hustru som är som min mamma." Ni borde kunna ge dem en sådan hjärtats utbildning. (165-095, 1987/05/20)

25 Mor och jag försöker alltid att skärpa oss inför våra barn. Likaså bör ni inte visa tårar framför dem, även om ni har bråkat. Ni måste betrakta dem som Gud. Som sin mamma och pappa borde ni aldrig låta era barn se er i tårar. När barn är unga är deras mamma och pappa nummer ett. De är de bästa människorna i världen. För barn representerar deras mamma och pappa Gud. De är de största - större än presidenten, större än Jesus eller Buddha, större än någon annan. Familjer måste avancera på den hjärtats grund.

Vi har gått framåt för att bygga himlens rike. En nation kan aldrig bygga himlens rike; det kan endast genomföras genom familjer. Familjen är där vi, Sanna föräldrar, alltid vill komma och leva, och familjen är där Gud vill leva. Det är där även nationens ledare vill leva. (115-217, 1981/11/15)

26 Föräldrar är glada att tvätta sina barns blöjor trots lukten, för hela tiden tänker de på deras barns runda, glada

ansikte som ler mot dem. Bara att tänka på bilden av deras bebis ansikte flimrande framför ögonen fyller dem med glädje. Sådan är hjärtat hos föräldrar som älskar sina barn.

På samma sätt, om ni älskar Gud, hur mycket älskar ni honom? Om ni verkligen älskar honom, borde det inte finnas något som ni inte gillar. Oavsett hur svår uppgiften är, kommer ni inte att finna det svårt. Även i en djup klyfta finns det ett rep av kärlek som begravdes där; hitta det, så kommer ni att resonera med Guds kärlek, vilket ger er motivation. Det är som en mor som kommer hem efter att ha arbetat hårt på åkern. Hon är glad att sköta sitt älskade barn kärleksfullt och märker inte smärtan när barnet biter på bröstet för att suga.

(025-264, 1969/10/05)

Avsnitt 2 Sanna föräldrarnas publika liv och hängivenhet

Sanna förälders inställning till det offentliga livet

Guds vilja är att fullfölja sin skapelses syfte, vilket är idealet för skapelsen. Under sin livstid levde Sanne fars far för Viljan och var redo att dö för den när som helst. Han tänkte bara på Guds vilja och agerade bara för dess förverkligande. För honom var det ingen skillnad mellan natt och dag, och även på natten kunde han inte sova bekvämt. Sanna mor är densamma, hon har levt ett sådant liv med Far i mer än fem årtionden. Sedan Far gick vidare, har hon blivit

ännu allvarligare att uppfylla Guds Vilja inom hennes livstid.

Sanna föräldrars engagemang kunde ses under deras tal-turné runt om i världen, när de reste från land till land utan paus för att uppmuntra medlemmarna. Sanna föräldrar har lett offentligt liv för Guds befrielse och mänsklighetens frälsning. Utan att bry sig om sin egen livs-situation har de offrat allt för det allmänna bästa.

1 När jag reser helgar jag varje ställe jag kommer till. Vart jag sitter, helgar jag den platsen innan jag sätter mig, och när jag går, vidtar jag några åtgärder för att skydda den: Jag säger, "Jag har satt mig i den högsta positionen på denna plats, jag går nu." Sedan kan satan inte följa mig. Också istället för att leta efter den mest bekväma stolen, letar jag efter ett bra ställe att observera min omgivning från.

För att kunna leva så här, måste jag hålla mig i en stark känslighet. Om jag går in i en dålig plats känner jag omedelbart hur mitt hår reser sig. Jag märker snabbt vilken typ av plats det är och känner känslan, jag vet att jag måste lämna platsen. Så här skyddar jag mitt liv. Jag vet att om jag stannar där, utsätter jag mig själv för fara.

Därför reser jag alltid med min andliga lykta på. När det gäller elbelysning, om dagsljuset är 1000 watt, måste jag avge ett ljus som är större än 1000 watt. Om inte mitt ljus är ljusare än dagsljuset, skulle jag kasta en skugga. Det är därför vi absolut behöver leva ett kärleksfullt

liv. Sedan kopplar hundratusentals strålkastare ljus direkt från Gud på oss. Vårt ljus kommer direkt från Guds kraftverk. Ni måste alltid tänka så här. (335-252, 2000/10/05)

2 Om jag hade tänkt på mig själv först hade jag inte kunnat komma så långt. Jag skulle ha svepts bort av strömmen.

Eftersom jag inte tänker på mig själv längtar jag efter andra människor. Ni har ingen aning om hur stark min längtan är. Som kyrkans högsta ledare, även när det närmar sig midnatt, vill jag inte skiljas från medlemmarna. Även om vi sa farväl, om en av mina medlemmar återvänder till kyrkan innan jag lämnar till mitt hem, är jag glad över att stanna hos honom eller henne även fram på morgontimmarna. Jag vill inte att avbryta kärleksflödet från hjärtat. Jag längtar efter människor till den grad. När de är frånvarande saknar jag dem så mycket att jag gråter när jag träffar dem.

Ni kan inte gå till Guds rike utan att utgjuta tårar för människor. Stigen till himmelriket är att inte äta bra och leva ett bekvämt liv. Gud vill ge allt, till och med Hens hemligheter, till den person som lever ett liv av att utgjuta tårar för andra. Som Sanna föräldrar gör vi vårt bästa för att befria Gud. Ni måste tänka på hur man förenar sig med Viljan. (308-210, 1999/01/05)

3 Jag tänker inte på hur svårt jag har arbetat. Lax dör när de dör för att mata sina egna kroppar till sina unga. Genom att dö, vill de ge sina unga absolut allt de har, hela vägen ända till slutet. De behåller ingenting för sig själva.

Jag kommer inte heller att behålla någonting av min egendom. Vad som än tillhör mig vill jag att det ska tillhöra mina framtida efterföljare i alla nationer. Jag har inget begrepp att hålla fast vid några hemliga medel. När någon gör en donation använder jag det aldrig för mig själv. Jag rör den inte. I stället lägger jag till från vad jag har och använder allt för världen. (322-018, 2000/05/11)

4 Även om jag har pengar har det aldrig varit min dröm att använda dem för att bygga ett fint hus för mig själv fylld med kroppsliga bekvämligheter. Men om jag behöver använda pengar för människor är jag villig att även låna pengar. Det här är min övertygelse, och det här är hur jag lever. Varför? Eftersom jag är ledare för Enighetskyrkan och mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för att älska Guds vilja, som älskar världen. Som ledare, om jag inte lägger sådana betingelser i mitt dagliga liv, kan jag inte lämna er läroboken för att lära er att göra detsamma. Jag är ansvarig för att göra mitt liv till den läroboken och lämna den efter mig för er när jag går vidare.

Eftersom jag utför en pionjärs mission kan jag inte visa min sorg när jag är ledaren eller mina känslor av att ha blivit felaktigt och orättvist behandlad. (032-274, 1970/07/19)

5 Så många människor är hungriga över hela världen. Vem ska ta ansvar för det? Så många barn kan inte få utbildning. När de lever så upplever många människor meningslösa liv, av mindre värde än till och med att bränna sopor. Jag vill ge dem goda möjligheter att studera, mer än vad som är tillgängligt för barn från rika familjer.

Några av de mest kritiska problem som vi måste lösa under de sista dagarna är att förhindra att människor svälter ihjäl och kunna ge utbildning för barn som inte kan studera eftersom deras familjer inte har råd med undervisning. Vi, Sanna föräldrar, vill ta ägande och lösa detta problem. Vi ska göra vad som behövs för att rädda dem, även om vi måste skapa en särskild insatsstyrka. Detta är min livsfilosofi, och jag jobbar ständigt med det. Ingen vill ta ansvar för den här uppgiften, men som Sanna föräldrar strävar vi efter att hitta sätt att hjälpa dem. (600-105, 2008/10/27)

6 Donerade pengar är en fruktansvärd sak, mer fruktansvärd än gift. Om ni använder det för er familj och barn kommer ni att förstöras. Donationen ni tagit emot är vad andra erbjöd för Guds rike; Himlen kommer ihåg hur de förberedde det med blod, svett och tårar.

När jag därför får pengar som donerats, tänker jag först på vem jag ska ge dem till. Så länge jag använder det för ett större syfte, för världen eller för nationen, kommer jag inte fångas av den. Ändå går många människor under eftersom de inte vet rätt sätt att använda pengar. (273-203, 1995/10/22)

7 Jag använder aldrig ens ett öre av offentliga pengar för mig själv. Jag rapporterar noggrant min användning av pengar, så idag visar även skatte-revisorer att jag aldrig använder offentliga pengar för mitt personliga ändamål. De bekräftar min integritet när det gäller pengar.

Jag önskar inte de pengar ni tjänar genom ert hårda arbete. Jag, mannen med titeln Sanne far, är inte den typen av person. När jag fick en rapport om att en japansk syster hade på sig samma underkläder i sju år medan hon utförde kyrkans aktivitet, fick det mig att gråta bittert. Jag kan inte glömma det japanska folket som gjorde sådana offer. Eftersom de gjorde sådana offer vill jag rädda dem. Jag vet mycket väl hur mycket de lider. (307-244, 1998/11/21)

8 Bli inte beroende av Enighetskyrkan när ni har gått med i den. Ni måste vara ett plus, inte ett minus, i förhållande till denna rörelse och kyrka. Ni har ingen aning om hur mycket det hindrar Guds försyn när ni, istället för att vara till hjälp för Guds Vilja, orsakar himlen att oro sig för er. Så jag beslutade att jag skulle behålla standarden av att vara ett plus i hela mitt liv. Till dess att Viljan är uppfylld på världsnivå har jag beslutat att inte utse som ledare personer som kan hindra dess framsteg. Jag kommer inte att utse dem, även om de kan vara mina landsmän eller till och med mina egna släktingar. (337-043, 2000/10/21)

9 Det har inte varit en enda dag då vi, Sanna föräldrar, inte offrat tårar. Detta är fortfarande sant denna dag. Som män-

niskor i en allmän position kan vi inte lägga upp våra fötter eller sova bekvämt. Vi kan inte ens äta en skål med ris med våra hjärtan tillfredsställande. Trots att vi lever den typen av liv, hör jag alla slags nedsättande anmärkningar, men jag har aldrig gjort ursäkter. Om Gud hade gjort ursäkter för de senaste 6000 åren, skulle det inte finnas något kvar av himlen och jorden. När vi tittar på Guds inre hjärta, verkar våra egna prövningar och lidande så triviala. De rättfärdiga gör inte att ni gör ursäkter inför Gud. Tvärtom måste ni trösta Gud, böja huvudet framför honom och ångra sig för hur lite ni har gjort. Ni bör inte avslöja de svårigheter ni stöter på i er situation eller ursäkta dem. Snarare bör ni hålla dem till er själva medan ni skäms för att ni inte har gjort tillräckligt. Fortfarande gör de flesta först ursäkter för sig själv. Ni borde inte göra det. (026-019, 1969/10/14)

10 Ju större våra svårigheter desto mer måste vi vara centrerade på Gud med absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Vi måste centrera på absolut subjekt partner och gå till nollposition. Nollställningen innebär att när solen skiner ner vertikalt, kastas den inga skuggor. Vid middagstid, om ni står under solen, kastar ni ingen skugga. När solen är i sin zenit, försvinner er skugga. När det inte finns någon skugga eftersom allt når nollpositionen, uppstår något nytt.

Det är den punkt där de som lever i bekymmer hamnar i misslyckande. Men även om ni misslyckas, så länge ni inte oroar er kommer ni att uppnå en högre

position. Även om alla andra återvänder, förgås och försvinner, kommer ni att avancera till en annan högre nivå om ni inte oroar dig. Det är min livsfilosofi.

Enighetskyrkan har behandlats orättfärdigt, men det som uppstod vid felbehandling återupprättades till sist till en högre nivå. Det är vad det innebär att gå vidare med att fokusera på principen att en absolut subjekt-partner skapar sin absoluta objekt-partner. (292-017, 1998/03/22)

11 Jag har ingen tid att sova. Även på söndagen som för de flesta är en ledig dag, driver jag ständigt på mig själv. När jag börjar prata stoppar jag inte. Jag har tagit väldigt få tupplurar i mitt liv. Sedan 1990 kan jag slumra när jag känner mig väldigt trött, men det är aldrig mer än en timme. Om jag slumrar i mer än en timme, kan jag inte sova på natten. Så oavsett hur trött jag är, tar jag aldrig en tupplur. Det har blivit min vana. Jag brukar vakna klockan 3:30 på morgonen. Jag får bli äldre, men jag kommer inte att överträffas av ungdomar, för jag vet hur man ska ta hand om sin hälsa. (247-052, 1993/04/21)

12 I himlen lever ni inte med pengar. Ni kan inte heller leva på er kunskap. Ni måste gråta många tårar av kärlek. Speciellt religiösa ledare måste gråta många tårar. Jag har levt hela mitt liv med ett hjärta som kommer att spränga in i en flod av tårar om någon bara säger ett gripande ord till mig. Sådan är den sorg som jag har i mitt hjärta. Om jag inte helt kan lösa den medan jag är på jorden, måste jag fortsätta arbeta utan vila i

nästa värld. Eftersom jag vet att det finns ett arbete att utföra, slutför jag dagens arbete även om jag måste arbeta till sent på natten. Jag gör det för att bevara nästa dag som en hel. I morgon ska jag försöka göra större arbete än idag, och större och större arbete med varje dag som går. Vi bygger himlens torn, ett torn för Gud. Jag tror alltid att någon borde lägga minst en mer tegelsten för byggandet av himlens torn. Efter att ha levt hela mitt liv på detta sätt, glömde mig själv, har jag nått toppen på världsnivå. (208-143, 1990/11/17)

13 Ni borde veta att det finns många som offerar blod och sömn för att ansluta utvecklingen av Enighetskyrkan till sina länder och folk. Jag vet det här. Och för att jag är den person som ger dem deras instruktioner, fortsätter jag dag och natt för att inte bli skuldsatt till dem. När midnatt närmar sig sover jag inte; istället tänker jag "Åh, det är deras tid för bön!" På det här sättet anstränger jag mig att inte vara skuldsatt till dem. Det är därför som Enighetskyrkan går framåt. (231-066, 1992/05/31)

Hängivenhet och ett liv i bön

Sanne far sa att om han skulle välja ett ord bara skulle det vara *seong*, vilket betyder "uppriktighet". Fader betonade alltid vikten av uppriktig hängivenhet. Uppriktig hängivenhet avser att aktualisera Ordet i det dagliga livet. Det är den grundläggande aktiviteten i ett trons liv, som kan påverka Guds och människornas hjärtan.

Sanna föräldrar tror alltid att människor som erbjuder uppriktig hängivenhet, och de saker som kommer till följd av uppriktig hängivenhet, är viktigare än någonting annat. Dessutom betonar de att om vi ber med tro, kommer Gud att arbeta för att våra böner blir besannade, och att innan vi ber, bör vi agera.

14 När jag blev satt i fängelse blev jag förälder för mina medfångar. När jag gick till en byggarbetsplats blev jag förälder till arbetarna. När jag tillbringade sju år i Gloucester, i USA, gick ut på båtar, gick jag ut med det hjärtat. När jag gick ut med båten *New Hope*, när alla andra tog tupplur, vilade jag inte. På morgonen när jag var tvungen att gå ut på havet var jag redan vid kajen, även om kaptenen fortfarande sov. Så länge jag var på båten ville jag vara vaken. Det fanns en säng i båten, men jag låg där bara en gång när jag hade en svår huvudvärk. Det var så hårt jag pressade mig själv. Jag hade ansvaret för att etablera traditionen, som kaptenen på båten gör för sin besättning. Mer än det borde jag ta ansvar som förälder.

När jag etablerade *Tongil Industries* tog det tre eller fyra timmar att resa från Cheongpa-dong till Sutaekri. Jag kan inte räkna hur många gånger jag gick fram och tillbaka, ibland två gånger om dagen och till och med tre gånger om dagen. Under tre år gick jag fram och tillbaka till *Unification Theological Seminary* i Barrytown. När jag kände att jag behövde göra något speciellt gick jag dit varje dag. Om jag var tvungen att gå någonstans och komma tillbaka sent, nästa

dag skulle jag gå igen tidigt på morgonen. Jag gjorde detta för att offra hängivenhet. (117-022, 1982/01/30)

15 Uppriktig hängivenhet gör det möjligt för Gud att sänka sitt ankare till en plats där det inte finns någon ankarkedja. Genom att offra uppriktig hängivenhet sänks ankarkedjan länk efter länk. När den når er och ni tar tag i den kedjan, kan ni fritt lyftas upp till Guds rike. Om ni inte offrar hängivenhet, kan ni inte stiga uppåt. Därför bör ni erbjuda hängivenhet så att ni kan knyta fast er till ankaret. Om ni gör ett starkt knut kan ni fritt gå till himlen. En dörr öppnas i ert böneliv.

När ni offrar mer uppriktig hängivenhet kommer den dörren att öppnas bredare på jordplanet och dra upp er längs Guds ankare. Om ni ber ofta, blir er böns dörröppning ännu lite större. När den gradvis utvidgas blir kedjan en stege. Då ni kontinuerligt offrar mer hängivenhet blir stegen till ett berg, och högt uppe på bergets topp kan ni ansluta till himlens rike.

Vid den tidpunkten kommer ni antingen att stiga högre eller himlen komma ner. Ni sträcker sedan stegen, så alla människor i andevärlden kommer att arbeta hårt för er. Era villkor av uppriktig hängivenhet tar dem till jorden. Också om ni erbjuder hängivenhet för andra människor på jorden, kommer ett berg att framträda framför dem, visa dem en väg att stiga upp till ett rike där de kan ta emot fördel. (169-223, 1987/10/31)

16 De som inte offrar betingelser av hängivenhet gör många ursäkter för att inte göra det. Människor som offrar hän-

givenhet gör inte ursäkter, eftersom de har så många mål som de behöver offra hängivenhet för. Det är därför som Gud inte säger ett ord av ursäkt. Från tiden av skapelsen till denna dag har Gud knappt talat; Snarare är han upptagen med att offra Sin egen uppriktiga hängivenhet. Han offrar den för helheten, för att kunna stå i den position där han själv kan relatera till alla varelser. Gud offrar allt mer hängivenhet, fortfarande med samma hjärta av lojalitet, för att upphöja de lägre världarna till ett högre tillstånd.

Sanna föräldrar går den samma vägen. Vi gör alltid nya startar. Det betyder att vi måste fortsätta offra ytterligare hängivenhet. Vi kommer inte att imitera sorgen hos dem som har förlorat. Snarare, ansluter vi oss till glädjen hos segrarna. (276-143, 1996/02/18)

17 Jag borde offra en otrolig mängd hängivenhet, många betingelse-villkor av hängivenhet, för att skapa en stark ekonomisk grund för befrielsen av alla folk i världen. Efteråt måste Gud och satan erkänna vad jag gjorde. Därför lever jag mitt liv så som jag gör. Det är därför jag åker till *Cheongpyeong* varje dag. Jag kan återvända hem runt midnatt, men önskar att se det landet igen, jag ska åka tillbaka dit följande morgon.

Jag satsar hela min uppriktiga hängivenhet hela tiden. Faktum är att jag måste fortsätta att offra hängivenhet. Jag måste samla all hängivenhetens buntar och offra dem till Gud tillsammans med vårt blod och svett. Då kommer Gud som subjekt-partner inte att tveka att ge oss de material som är nöd-

vändiga för att åter-skapa nationen och världen. Detta är att leva enligt Principerna. (109-182, 1980/11/01)

18 Eningskyrkans undervisning är fruktad. När vi åkte till Sydamerika hade vi ingen avsikt att orsaka någon förlust. Så vi var tvungna att starta allt på egen hand och bygga med egna händer. Ändå blev vi aldrig trötta. Jag hade inte råd att bli trött, för jag ville få Sydamerika att återuppstå för att bli en kontinent som kan hjälpa världen. Jag beslutade att så länge som Gud inte överger sitt hopp om att hjälpa världen, kan jag inte överge Sydamerika. Jag säger att så länge som det finns människor som satsar hängivenhet för detta, kommer det att fungera.

Nu närmar jag mig 80 år, men jag lägger till någonting mer varje dag. Jag backar inte. Jag borde offra ytterligare en droppe svett idag än jag offrade igår, ta ytterligare ett steg, gör en sak till. Så här kan jag gå vidare. Ordet "stopp" finns inte i mitt ordförråd. Ordet "stopp" hör till ret-rätt och död. Ordet "framåt" är förenat med blomstrande och med himlens rike. (276-146, 1996/02/18)

19 När jag ger en predikan, bestämmer jag aldrig i förväg titel eller studerar om det i förväg. Detta beror på att när jag börjar prata står jag i förhållande till den vertikala sfären. Vatten strömmar snabbast när det faller rakt ner lodrätt, i 90 grader vinkel till marken och därefter strömmar horisontellt. Med människor som lyssnar på mig, flyter många berättelser ut ur min mun som om man öppnar en vattenkran. Det är därför att det

finns människor som behöver höra dem. Eftersom jag har många saker att säga till olika människor i publiken, kräver det mycket tid. Många människor återuppväcks av min predikan. Jag vet att jag kan prata i över tio timmar. Varför gör jag det här? Det är att återuppväcka mina barn. (247-032, 1993/04/21)

20 Om det tar andra en timme och 30 minuter att gå till en destination, kan jag gå på en timme och 10 minuter. Jag sparar 20 minuter. Andra kan promenera långsammare, men när jag går, höjer jag min fot bara två cm, fem cm högst över marken. Mitt steg är 7-15 centimeter längre än för de flesta. Så jag kan gå mycket snabbare än andra. Jag kan gå ett avstånd på 8 kilometer 25 eller 30 minuter snabbare än andra människor. Jag måste gå i hög hastighet för att anpassa mig till den här upptagna tiden. Nu rör sig sakerna mycket snabbare än tidigare. Om jag skulle gå långsamt i en sådan snabb takt, skulle det vara som om jag paddlade bakåt. (600-140, 2008/10/29)

21 Gud förberedde verkligen underbart pedagogiskt material utan att utelämna något, men det visste ni inte. Jag förberedde också pedagogiskt material. Det tog stor ansträngning att upptäcka sanningen om återupprättelse, om döden, om andevärlden och så vidare. Jag har upplevt att be kontinuerligt i mer än 17 timmar utan att ta en enda paus för att äta. För mig är 10 eller 12 timmar i bön inte ovanligt. Därför får jag valkar på mina knän. Även om jag nu inte behöver

be länge, eftersom Gud är väldigt nära, kan vi omedelbart kommunicera.

Om vi inte gör sanningen känd för världen, hur kan vi befria alla människor, hela mänskligheten? Genom sådan ansträngning och svårigheter, upptäckte jag slutligen sanningen och avslöjade det. Men jag insåg att Gud hade förberrätt allt för länge sedan.

(250-318, 1993/10/15)

22 Kraften i min bön är stark nog för att dra upp en tall ur marken, eller lossa en sten så att den rullar ned för i en sluttning. Tidigare, när jag bad i de varma månaderna maj och juni i bomullsfodrade byxor, offrade jag så mycket svett och tårar som blöts med blod, att jag ofta kunde vrida svett och tårar ur mina kläder. När jag bad med all min hängivenhet, kämpande för att uppnå Guds Vilja, även under omständigheter som bröt mina ben och rev ur mitt kött, besökte Gud mig och tröstade mitt hjärta. (212-039, 1991/01/01)

23 När jag ber, håller jag fast vid toppen av världen och kämpar för att den ska bli den rätta vägen. Inom fem minuter svettas jag. Det är den svåraste kamp. När Jesus bad och visste att han skulle gå till korset, offrade han sitt svett och blod. Det var en kamp. Jag kan säga att det var den yttersta kampen.

Vet ni hur nödvändig bön är? Har ni upplevt effekten av bön? Ni måste få de erfarenheterna. Ni borde ha övertygelsen om att bön aldrig misslyckas med att utföra saker. Jag säger att, när ni ber, tveka inte. Fråga inte, "Lyssnar Gud till

min bön?" Tro på vad jag sagt er och tänk, "Det kommer att bli fullbordat!" Om ni fortsätter att be så här under de kommande 10 öronen kommer de närmaste 100 åren att gå framåt; ni kommer aldrig att förlora. Och om ni säger till Gud att ni aldrig kommer ge upp på vägen, så hjälper Gud er definitivt. Han hjälper er varje gång.

Viljan som Gud arbetar mot kan inte slutföras efter bara några års arbete.

Viljan som han arbetar mot är säker att uppnås; Det kan dock kräva flera hundra miljoner år. Så om ni ska upprätthålla Guds Vilja måste ni ha övertygelsen att ni inte kommer att förändras ens över hundratals miljoner år. Gud vill se sådana människor, för det är själva Viljan som Han vill se uppfylld.

(066-213, 1973/05/07)

24 Gud vill inte vara skuldsatt till er. Han vill ge er allt han kan, och han kommer att försöka ge er ännu mer. Men ni kanske måste vänta, vilket kan vara tröttsamt. Om ni fortfarande inte tar emot det, kommer era söner och döttrar att få det. Det är därför jag ber er att ha ett hjärta att be kontinuerligt, även i tiotusentals år.

Sanna föräldrar ber nu för saker som kan hända 1000 år från och med nu. Vi offrar seriösa böner om hur världen ska vara 10 000 år från och med nu. Om vi, tillsammans med medlemmarna, grundare av Enighetskyrkan offrar böner i all allvar, så länge som standarden för vår bön vilar med himlen, kommer Enighetskyrkan aldrig att förgås. Även om alla vill

att vi kommer att förstöras, kommer vi absolut att segra.

Så många människor har bett för oss att förgås, eller hur? Ändå, om vi ber på det sätt jag har talat om, som lyfter fram förutsägelser om vilken typ av tidsålder som ska komma, bör vi sträva efter att kvalificera oss för att ta ansvar för den tiden. För att göra detta borde vi investera oss, glömma vi investerade och investera oss igen. Det här är vad Gud gör, och vi borde göra detsamma. Det är det enda sättet. Var medveten om detta. Det här sättet är hemligheten för att lösa allt. (212-272, 1991/01/06)

25 Fram till denna dag har det varit tre saker som jag har bett om, baserat på de motton som jag har etablerat. Den första har att göra med tron. När jag står inför Gud måste jag tro på saker som världens folk inte kan tro. Det finns inget som Gud kan säga som jag inte kan tro på.

För det andra har jag bett om visdom. Jag kan inte ta ledningen om inte jag kan visa tydlig ledarskapskvalitet i min bedömning av situationer. Därför bad jag Gud: "ge mig visdom större än Salomos."

Slutligen har jag bett om kärlek. Jag har gått bortom det koreanska folket. Nu när jag framträder med kärlek inför alla människor, är min inställning att det inte kommer att finnas någon, oavsett nationalitet eller etnicitet, som inte vill få kärlek från mig. Jag tror att de alla, kommer att lockas till mig på grund av denna kärlek som jag bad om. Sådan kärlek är

det som behövs mest för att skapa en ny rörelse under de sista dagarna, vilket är en tid där kärleken har torkat upp.

Det här är de tre saker jag har bett om. Ända sedan jag började be på det här sättet, har allt jag bad om, förverkligats, trots att jag inte visste när det skulle ske. (077-063, 1975/03/30)

Avsnitt 3 En hälsosam livsstil

Sanne fars hälsa

Allt liv följer naturlagarna. Sanna föräldrar behöll sin hälsa genom aktivt liv och övning enligt naturlagarna. På så sätt kontrollerade Sanne far mängden vatten som han konsumerade i förhållande till sitt saltintag. Han åt mycket få tilltugg och åt sparsamt. Han lärde oss att om vi behåller den livsstil som Gud tänkt för oss vid skapelsen kommer vi att vara fria från sjukdom. Även när Sanne far kände sig sjuk, återupprättade han sin hälsa genom skyddet från den himmelska lyckan genom att ägna sig åt Guds Vilja och fördjupa sig i Guds hjärta. Sanna mor tar hand om sin hälsa genom att han-tera sin diet. Hon tränar genom att ta promenader.

1 Jag känner mig själv. Jag känner också mitt fysiska tillstånd. För vem äter jag, sover och lever? Jag tror att om jag lever för andras skull kommer någon sjukdom att packa sina väskor och lämna. Varför är detta? Det beror på att den himmelska lyckan kommer att söka mig. Så tror jag, och det är hur jag har levt

hela mitt liv fram tills nu.
(367-018, 2002/01/19)

2 Jag behöver bara sju minuters träning på morgonen. Andra människor tränar i tre eller fyra timmar, men jag behöver bara sju minuter. Jag har gjort samma övningar varje dag i årtionden. Jag missade aldrig min träning, inte ens när jag satt i fängelse eller när jag var student. Detta är anledningen till att jag nu behåller min hälsa. Jag tränar från mina ögon till axlarna i alla delar av min kropp. Ni måste ta hand om er kropp.

Principen är fantastisk. Eftersom jag förstår Principen, kunde jag upprätthålla min hälsa med min andningsteknik även när jag hade mycket lite att äta i fängelset. Syre är ett dyrbart livselement. Min teknik innebär inandning av frisk luft, absorberande av solsken och dricksvatten. Även i arbetsläger, när solen steg, gick jag på toaletten och stirrade på solljuset. Jag upprepar vi måste dricka friskt vatten, andas frisk luft och absorbera solskenet. Dessa är de tre livs-elementen: solljus, vatten och luft.
(439-016, 2004/02/17)

3 Jag försöker så mycket som möjligt att inte äta mellanmål. Att äta mellanmål är inte bra för ens hälsa av flera skäl. För det första gör det att ni äter mer än ni behöver. För det andra hindrar det er från att njuta av maten maximalt vid måltiden.

Maten ni äter borde smaka söt. Om ni tuggar mat länge börjar den smaka sött. I fängelset åt människorna allt snabbt, på en gång, för att de var så hungriga.

Men när ni gör det, smälts maten nästan omedelbart och ungefär en tredjedel av näringen utsöndras som avföring. Det är därför jag uppmanar er att tugga så länge ni kan. Då kommer ni att upptäcka att er mat smakar söt som barnmat som småbarn tycker om. Återigen, ät inte er mat under brådska, utan tugga det långsamt tills ni kan känna sötman i den. Söt mat är utsökt, och ni kan få mer näring ut ur den. Också om ni tuggar en lång tid, gör ni vätska av maten, och detta kommer också att förbättra kroppens upptag av näring. (541-325, 2006/10/10)

4 Jag låter inte mina tankar gå till min trötthet. Eftersom jag inte tänker på mig själv som trött, är jag inte trött. Jag kan stå i 12 eller 24 timmar. Jag undviker inte ens stående i 20 timmar. Det här är inte bara för att jag är fysiskt frisk; det är för att jag har stark viljestyrka. Om ni tror att ni är gammal så är det slutet. Ett sådant tänkande kommer verkligen att göra er gammal. Jag har alltid tanken att, även när jag åldras, måste jag vara upptagen så att mitt sinne inte försvinner. Eftersom min mentalitet är stark och robust kan jag övervinna svårigheter och samtidigt behålla min hälsa. Det är bra att ha sinnesro. (205-090, 1990/07/07)

5 Jag ägnade mig åt alla tänkbara typer av sport före min tjugooårsålder. Eftersom jag alltid var inblandad i sport, när jag skadade någon del av min kropp, lärde jag mig att behandla den. Med den kunskapen har jag förtroendet att behålla god hälsa idag. Nästa är mental övertygelse. När jag går till ett högt berg, tänker jag inte på att det så högt. Och när

jag går till en djup dal, tänker jag inte på den så djupt. Jag skapar det lugnet i mitt sinne. (121-009, 1982/10/21)

6 När jag är trött frigör jag spänningen i mina axelmuskler. Om jag hittar ett räcke i närheten, går jag dit och masserar min axel mot räcket för att släppa spänningen. När jag är trött, om jag går på toaletten och gör denna massage i bara fem minuter, försvinner min sömnhet. Jag investerar energi som är starkare än min sömnhet. Det är som vinden som driver bort molnen. Jag använder min viljestyrka för att upprätthålla balans.

Jag äter inte mellanmål, eftersom de stör min ämnesomsättning. Jag dricker inte heller vatten eller äter frukt tanklöst, även när det serveras för mig. Ni måste njuta av er måltid, oavsett vilken mat ni äter. Ni behöver inte många sidorätter, inte mer än tre.

När människor blir äldre, har de problem med att de känner tyngd i sina ben. De tycker det är särskilt svårt att stå upp efter sittande. Det är därför ni behöver göra denna övning: Stå rakt upp, böj era ben och böj er ner så lågt som ni kan samtidigt håll er övre kropp rak, och stå sedan upp igen. (322-140, 2000/05/15)

7 Jag har många sätt att träna. Jag varierar dem enligt årstiden. Övningarna jag gör på våren är annorlunda än övningarna jag gör under de andra årstiderna. Jag varierar dem på grund av förändringar i väder och luftfuktighet.

Om bakterier har infiltrerat er kropp, kommer de att dö om ni tränar

regelbundet. Jag överlevde fängelse genom att göra övningarna jag utvecklade. Jag gör dem även nu. Mina övningar tar inte lång tid. Trots att vissa människor tränar tre eller fyra timmar om dagen, kan de inte konkurrera med mig för att bibehålla sin hälsa.

Mina övningar börjar från toppen av ryggmärgen på baksidan av mitt huvud. De bygger på ett mentalt tillvägagångssätt. Antag att ni har ögonvärk. Om ni ger energi som är många gånger större än ögonsmärta, kommer smärtan att lämna, till och med bli botad. Det fungerar för mig även idag. Det är för att jag använder mental energi som ingen kan slå mig i utmaningen att hålla sig vaken i 24 timmar. Jag gör mina övningar även när jag åker i en bil. Jag gör dem oavsett hur sjuk jag är. (610-110, 2009/04/14)

Kunskap om hälsa.

Sanne far gick igenom många svåra perioder av fysiskt lidande, inklusive sex inspärningar, men han övervann dem med hjälp av sina speciella övningar. I synnerhet, under fängelse utvecklade han olika tekniker som andning och vissa övningar baserat på ge och ta emot. Han föddes med en robust fysisk kropp. Dessutom har Hens unika hälsohanteringsmetod hjälpt honom att må bra trots en ofta hög arbetsbelastning.

8 När ni andas in måste ni ta ett djupt andetag. När ni andas ut, gör det långsamt och djupt - 'pu-uuh' - tills ni tömmer er helt. Genom att andas på det här sättet kan ni hålla er friska.

Vissa människor gillar verkligen att gå som ett sätt att hålla sig frisk, men jag vet ett annat sätt att stärka min hälsa, även utan att gå. Jag gör en andningsövning som motsvarar att utföra en 15 km promenad med all den energi som man skulle använda för att gå 1500 km. Det innebär att ni tar in mycket luft när ni andas in och utandas helt. Om ni gör det, kommer era lungor att filtrera ert blod bättre så att det färskaste blodet kan komma in i ert hjärta. Om er andning är grunt, kommer det färskaste blodet inte att ha en chans att nå ert hjärta. Jag gör denna speciella andningsträning; Det var något jag gjorde även när jag var i fängelse.

Fokusera all er energi, håll andan och släpp sedan ut den långsamt - 'pu-u-u-h.' Att göra detta om och om igen kommer att gynna er många gånger mer än andra övningar. Det finns ingen övning bättre än detta. Bara 7 till 13 minuter räcker. När ni gör det måste ni hålla andan. Håll den så länge ni kan. Denna övning är för lungorna.
(499-115, 2005/07/02)

9 Om ni håller näsan, stäng er mun hårt och andas ut starkt, luften kommer ut genom ögonen, munnen och öronen. Det är ett sätt att städa ut blockeringar och förhindra att er hörsel och syn blir svagare när ni blir gammal. Detta kommer att hålla er frisk så länge ni lever. Övningen innefattar naturligtvis att ni övar nacken, vilket gör dessa muskler starka. På så sätt får ni inte en täppt näsa och ni kommer att kunna andas smidigt. Prova denna övning på mor-

gonen, håll näsan. De som gör det kommer att undvika förkylningar. Jag är skyldig min egen goda hälsa för att veta hur man gör den här övningen.
(332-309, 2000/09/24)

10 När ni andas in, hur länge kan ni hålla andan? Gå ner under vattnet, håll andan så länge ni kan under vatten och kom sedan upp till luften. Upprepa detta om och om igen, och ni kommer att öka er lungkapacitet. Eller ni kan springa 100 meter, morgon och natt, hålla en balanserad takt. Dessa övningar som ökar er lungkapacitet kan bibehålla er hälsa. Det här är en hemlighet för att förbättra vår hälsa. Om er lungkapacitet är stor kan ni ta in mer syre, och ni kommer naturligtvis att kunna hålla andan under lång tid. Detta är allt vetenskapligt. När ni går, ser ni vanligtvis ner eller långt framåt? När ni går, stick ut bröstet. Den viktigaste delen av ert ansikte är näsan. Näsan är centrum. Oavsett övning ni gör måste ni anpassa den med näsan.
(576-196, 2007/09/30)

11 Träna mage-navel. Varje vital punkt i er kropp är dold. De är satt i ett djup. Om ni trycker på dessa punkter kan ni ansluta till er kropps ursprungliga och starka Qi-energi. Naveln är den djupaste punkten på er kropp. Därför är alla viktiga nerver anslutna där. När ni vaknar på morgonen, innan ni gör andra övningar, böj först er buk starkt. Skjut er navel utåt så att dess fördjupning böjer ut. När ni gör det kan ni återuppliva alla celler som blockeras av bakterier.
(206-172, 1990/10/07)

12 Ni behöver träna inte bara för bra andning utan även för perifera nerver. När folk åldras, andas de inte ordentligt, och detta stör det perifera nervsystemet. När detta inträffar kan ni börja förlora er balans. För att behålla gå god balans, behöver ni träna för att hålla er kropp stabil. Dans, sång och kampsport är alla former av träning som hjälper till med balans. Öva någon av dem för att upprätthålla en hälsosam livsstil, och för mentalt och emotionellt välbefinnande. Uteslut inte kampsport-tekniker, eftersom de är absolut nödvändiga för självförsvar i många situationer.
(569-120, 2007/07/22)

13 När jag tvättar mitt ansikte börjar jag med mina ögon. Jag tvätta mina händer först och sedan mina ögon. Efter tvättning av mina ögon övar jag dem genom att försiktigt trycka runt dem. Då är jag piggare än jag var när jag först vaknade. Denna övning rensar också mitt sinne. Efter att ha gjort denna övning för ögonen, om jag tittar här och där, känner jag skillnaden. Mina ögon är mer fokuserade. Därefter gör jag en övning för min näsa. Efter att ha tvättat mina ögon tvättar jag näsan. Då håller min näsa så här och blåser luft genom den.

Sedan tränar jag min hals. Jag måste göra det, för jag har talat så mycket under min livstid. Ögon, näsa och hals är anslutna. Så jag måste rengöra dem med dessa övningar. Jag behöver göra halsövningen medan jag andas. Även genom denna enkla övning, så kan jag lindra hesheten i min röst.

Därefter tränar jag på axlarna. Där plus och minus energi kommer samman från sida till sida, kommer högt tryck att gå ner och lågt tryck kommer att gå upp. Det är en övning som bygger på naturlig lag. Ni måste göra denna övning.

Varför tränar vi? När ni andas ordentligt, går kroppens metabolism smidigt, i cykler, er utmattning försvinner och er hälsa förbättras. Jag har en övning där jag böjer de olika delarna av min kropp; Det upprätthåller min kropps balans centre-rad på det perifera nervsystemet. Om ni står så här kan ni stödja er kropp väl.
(565-269, 2007/06/12)

Kapitel 4

Etableringen av *Cheon Il Guk* och vår väg

Avsnitt 1 Tron och miljön den första tiden

Tron vid den första tiden

I början var vår kyrka alltid full av medlemmar som längtar efter att se Sanna föräldrar. Principen undervisades dag och natt till gäster och nya medlemmar. Söndagsandakten var fylld av Anden,

och människor som ständigt vittnade om sanningen. Kyrkan var fylld av kärlek.

Sanna mor uppmanar ofta medlemmarna att arbeta för att återuppliva tron och iver hos den tidiga kyrkan. Hon talar om att skapa en levande och andlig kyrka för att stimulera etablerandet av *Cheon Il Guk*. Hon betonar att de troende bör flytta bortom vildmarkens tidsålder till tiden för bosättningen i *Cheon Il Guk*.

1 Vi behöver återuppliva vår kyrka. Hur underbart det skulle vara om alla människor verkligen hade vetat att far är den Sanna föräldern medan han fortfarande var på jorden. Eftersom de inte visste det här, är min smärta och sorg så djup. Det enda sättet att skapa en väg för dessa människor är genom Principernas läror. Principernas lärdomar är medicin för hela mänskligheten. Om vi lyckas ta väckelsen till vår kyrka och fortsätta etableringen av *Cheon Il Guk* beror på våra aktiviteter. (Sanna mor, 2012/10/27)

2 Under de tidiga åren av kyrkan uppfostrade Far medlemmarna genom sina ord, sin kärlek och med de starka bindningarna i hjärtats rike. Från och med nu måste kyrkan i Korea och hela världen bli likadan. Sammantaget leder jag den koreanska kyrkan i den riktningen. Detsamma gäller för resten av världen. Även utan att förklara det i ord kan vi alla känna de hjärtats band vi har med varandra, smidda med Gud i mitten. När vi förenas kan vi vara helt sammankopplade. Ni är som välsignade familjer kopplade till varandra med ett starkt hjärta och baserat på detta måste ni

samarbeta fullt ut med varandra. Att bygga en kyrka baserad på hjärta, oavsett om ni har ett offentligt uppdrag eller inte, sköter om varje handling, ord och attityd först och främst för andra människor och miljön. Ni måste vara uppmärksamma på dem som finns omkring er. (Sanna mor, 2012/09/03)

3 Mest angeläget är frågan hur vi kan återvända till andligheten i de tidiga dagarna i vår kyrka. Vi måste fylla vår kyrka med liv och ande, i enighet med sanningen och den Helige Andes ord. Vår uppgift är att dela Principernas ord varje dag med nya människor och inspirera dem att delta i 7-dagars, 21-dagars och 40-dagars seminarier och sedan få äktenskapets Välsignelse. Vi måste hitta många nya medlemmar och göra vår Enighetskyrka levande och full av liv och ande. (Sanna mor, 2012/09/30)

4 Det som verkligen är viktigt är inte bara antalet personer som kommer till söndagsandakten, utan antalet människor vi kan kalla medlemmar, det vill säga människor som ordentligt känner till Principen. Vi måste fortsätta att ge principföreläsningar i våra kyrkor. Människor behöver återfödas genom dessa läror. När, genom att bli född igen genom Ordet, varje individ, familj, stam, samhälle och nation kommer att utöva sann kärlek, kommer *Cheon Il Guk* naturligt. Det är himlens rike på jorden. När detta händer, kommer människor att finna fred i deras hjärtan. (Sanna mor, 2012/10/01)

5 Vår Enighetskyrka härstammar från Guds ande och sanning. Men när jag

tittar på den nuvarande verkligheten i kyrkan, kan jag inte säga att antingen vår kyrka eller dess medlemmar har mognat i hjärtat. I början, när medlemmar kom till kyrkan ville de aldrig gå. När Far stannade sent på natten ville de stanna hos honom. Och om det var något som Far ville ha gjort, ville de göra det för honom, frivilligt och villigt. Sådan var trons liv i våra kyrkas början. Trots att vår kyrka var liten överöstes den med sann kärlek och vi förenades i den kärleken. Detta gjorde det möjligt för oss att gå igenom många svåra tider tillsammans.

Koreanska kyrkan producerade många välsignade familjer och kom att forma många oförglömliga berättelser. I början gick de koreanska kyrkans systrar ut för att utföra pionjär-missioner. Vissa hade ingen att ta hand om deras barn, och de hade inget annat val än att lämna sina barn tillfälligt i barnhem. På detta sätt, från tiden för de 36 paren som välsignades till 430 pars Välsignelse, gjorde koreanska kyrkliga medlemmar många uppoffringar för att fördjupa Guds försyn. (Sanna mor, 2012/10/01)

6 Under denna första tid gav kyrkans president Rev. Eu Hyo-Won föreläsningar hela dagen, även om han led fysiska funktionshinder. Även friska människor har svårt att föreläsa i en timme eller två, för att inte tala om hela dagen. Inte bara det - vi var för fattiga för att kunna äta rätt mat vid den tiden, så han var undernärd. Trots sådana svårigheter gick folk i kyrkan och vi välsignade de 36 paren.

Vi måste vörda de 36 paren för att de är hjärtats rot; medlemsantal förökades baserat på grunden av de 36 paren. Det är därför jag säger att om ni är från Korea, Japan eller USA måste vi börja om på nytt, fyllda med den elden, andan och den överflödande kärlek vi hade under den första tiden. Vi måste bygga en kyrka där Princip-undervisning kontinuerligt pågår, en kyrka där seminarier alltid pågår. (Sanna mor, 2012/10/01)

7 Ni måste alla bli återfödda genom Ordet. I kyrkans början klagade ingen på förhållandena. Medlemmarna var glada och tacksamma bara för att se Sanna föräldrar. När de gick ut ur kyrkan, saknade de oss; Mycket snart ville de se oss och de var angelägna att höra Fars ord. De mätte inte allt mot sina egna behov. De tänkte inte på hur mycket de skulle betala eller huruvida de skulle bli lovade något om de gjorde det eller inte. Vi måste återfå den andan. Jag säger att vi måste göra vår kyrka till en plats som lever, andas och överflödar med kärlek. (Sanna mor, 2012/10/18)

8 Om ni snabbt vill återupprätta människorna i er hemort, se till att lamporna alltid är tända i kyrkan. Ha en stark beslutsamhet. Som levande människor som följde Sanne far, gjorde de ingenting respektlöst. Ska ni inte bli människor som Sanne fars kommer att komma ihåg i andevärlden? Vad tycker ni då ni borde göra? Ta det inte lätt. Skapa en kyrka som lever och andas med pågående aktiviteter. Vi lever, och att leva betyder att vi är aktiva. De som

är stilla och inaktiva är döda.
(Sanna mor, 2012/10/16)

9 Det är viktigt att gör upp en plan, men viktigare att vidta åtgärder. Var en person som praktiserar. Vi lever i tidsåldern när prestationer måste vara konkreta. Er kyrka bör vara en plats där lamporna alltid är på för att ni är vakna på natten. Skulle inte Far dras till de kyrkor som har lamporna på medan han turnerar runt om i världen? Jag säger att ni borde göra er plats till en som Sanne fars inte skulle passera utan att stanna.
(Sanna mor, 2012/10/16)

10 Jag borde uppfylla allt som Far lämnade ofullständig och allt som han önskade att uppnå. Vår mest angelägna uppgift är att upprätta den sanna ordningen och traditionen både internt och externt. Också så snart som möjligt måste vi visa världen att Enighetskyrkan går stark, växer och utvecklas så att vi kan inspirera dem i den bredare världen att komma till oss av sin egen fria vilja. Det är viktigt för er att vittna hårt, men vi behöver också människor som kan komma på egen hand baserat på våra försyns prestationer och styrs av en inre röst i deras hjärta som säger "Åh! Detta är min slutliga destination!" Då måste vi styra dem till att bli välsignade familjer.
(Sanna mor, 2012/10/01)

11 Vi lever i en tid då vi faktiskt kan vara med och uppleva andevärlden i det dagliga livet. Om ni har standarden som gör det möjligt för er att relatera med andevärlden, kommer det att fungera för er till 100 procent. Ta äganderätt och utför aktiviteter som lever och andas. Då kom-

mer andevärlden att hjälpa er utan förbehåll. Vad är hoppet för dem i andevärlden? Vad är vårt hopp? Det är att bygga himlens rike på jorden och i himlen. Det är *Cheon Il Guk*. Hur spännande och upplyftande det skulle vara att förverkliga det under vår livstid! Hur tacksamma vi borde känna oss! Om ni faktiskt känner det i ert dagliga liv, hur kan ni sitta lugnt och tyst? Hur kan ni inte påverkas att anstränga er?
(Sanna mor, 2012/10/18)

Miljö att vittna i

Att vittna är som att omvandla Guds barn till medborgare i Hens rike. När antalet himmelska medborgare ökar växer himlens suveränitet och miljön skapas för etableringen av *Cheon Il Guk*. Det är med Guds ande och sanning att vi kan vittna till mänskligheten. Guds ande och sanning är vår bröstplatta och svärd. Bara genom att lägga fram med andens bröstplatta och sanningens svärd kan vi vinna över den fallna världen och skapa en miljö som gör det möjligt för Sanna föräldrarnas ära att lysa upp hela världen.

12 Vi har Sanna föräldrar och sanningen. Vi har Principerna. Vi borde nu låta världen få veta om Sanne far och Hens liv. Vår framtid är ljus. Jag kommer att återuppliva alla kyrkor i provinserna och avlägsna områden. Våra kyrkor i Korea måste få liv och andas. Ni välsignade familjemedlemmar måste följa mina anvisningar och vidta åtgärder. Då måste ni hjälpa era grannar

och klanmedlemmar att följa er.
(Sanna mor, 2012/10/01)

13 Många av er måste ha gått med i kyrkan för 50 eller 60 år sedan. Oavsett var ni gick med, saknar ni säkert den tid ni först träffade kyrkan. När ni såg Far och när ni hörde honom, upplevde ni inte att ni var glada eller tacksamma i ert hjärta? Ni var alla upphetsade, och kände, "Åh, jag har träffat Herren som gav mig nytt liv och förde mig till en helt ny värld! Det finns många kristna i världen och många troende av andra religioner, men jag lärde mig veta om Himlens försyn och träffade Herren innan andra gjorde det. Hur kan jag någonsin vara tillräckligt tacksam? " Snarare än att hålla detta för er själva, ville ni dela det med alla. Ni ville vittna. Sanning har gett er otrolig nåd och välsignelser från himlen. Som fallna människor fick ni ofattbara välsignelser. Det faktum att ni avskiljdes från satan är en fantastisk välsignelse i sig. Vår miljö för 50 eller 60 år sedan var väldigt annorlunda än dagens. I mitt hjärta vill jag återuppta hjärtat och andan som det var i våra kyrkas början, när ni arbetade så hårt och längtade efter det ursprungliga hemlandet. Då kan ni bära frukt. (Sanna mor, 2013/02/19)

14 Om vi verkligen skulle delta med Sanne far, som Herren vid Hens återkomst, Messias, konungars konung och kejsaren av sanning, helighet och dygd, vad tror ni att ni kan göra? Kan det finnas en kejsare eller en konung utan sitt folk? Tror ni att det är tillräckligt för honom att bara ha oss som sitt folk? Alla

människor i världen borde delta med honom. Därför behöver ni från och med nu vittna om Far ; Ni måste förklara Hens prestationer och låta världen veta vem och vad han verkligen är. Det här är vad som menas med uppsökande missionerande.
(Sanna mor, 2012/09/30)

15 Vi måste ta alla människor med till Välsignelsen och vägleda dem att bli *Cheon Il Guk*-medborgare. För att göra det, vad ska ni göra? De i andevärlden kommer inte att kunna hjälpa människor som bara gör vad de får höra, som lever från en dag till en annan, rör ihop dem. Uttrycken "livs-eller döds beslut" och "total investering" måste vara verklighet för er. Det är därför jag säger att ni ska agera. Det är därför jag ber er att rapportera till himlen varje dag och arbeta tillsammans med himlen.
(Sanna mor, 2012/10/18)

16 Ni är alla välsignade medlemmar och ni har nog alla barn, så ni vet hur förunderligt det är att få ett nytt livs gåva och hur mycket ni förväntar er barnets födelse. Jag är säker på att ni kände himlens obeskrivliga välsignelser i det ögonblicket. Jag berättar att ni kan få den välsignelsen att födda ett nytt liv även varje dag, beroende på den ansträngning ni gör. Kommer ni att sitta still och förbli i vila? Antalet personer som ni räddar genom era uppsökningsaktiviteter bestämmer er belöning. Den belöningen skapas av er. Jag hoppas att ni inte kommer att missa en så underbar möjlighet.
(Sanna mor, 2012/12/14)

17 Andevärlden är en plats där människor andas kärlek, där de andas in i luften av kärlek. Vittnen avslöjar den kärlek vi har planterat. När ni vittnar mycket är det absolut nödvändigt att återupprätta alla ting, det vill säga att samla in pengar. Ni måste göra detta för att uppnå positionen från vilken ni kan ge och ta emot välsignelser. Hur ni skapar en grund för att öka er välsignelse och ger dem till era efterkommande är upp till er. Det kräver er egen investering, och ni måste offra villkor för hängivenhet för det. Ingen kan göra det för er. Sanna föräldrar lärde er allt ni behöver veta, och nu är det dags för er att agera.

(Sanna mor, 2012/12/25)

18 Vi kan skapa en värld av fred och lycka som himmel och mänsklighet önskar. Far tog ledningen; Han visade er hur man gör det genom sitt exempel. Han sa också att det inte finns någon perfektion i okunnighet. Det är därför som vi först måste utbilda människor. Vi behöver hjälpa dem förstå Ordet och visa dem genom våra handlingar hur man uppfyller det. Vi har pressat på oss för att inse denna stora dröm, sedan världens befolkning var tre miljarder, och nu är det mer än sju miljarder, eller hur? Vi är ansvariga för att låta sju miljarder människor i denna värld känna Guds vilja så snart som möjligt.

(Sanna mor, 2013/02/20)

19 Frälsaren, Messias, Återkomstens Herre och Sanna föräldrar har utfört sitt frälsnings-arbete över hela världen. Men på grund av våra brister har vi inte nått

hela världen och fört alla att känna Sanna fars och Hens prestationer. Detta är en sådan bitter sorg i mitt hjärta. Det är naturligt att våra ättlingar kommer att möta en svår tid om vi inte uppfyller vårt ansvar. Det är därför ni som första generation måste göra vad som krävs för att låta folk veta att Återkomstens Herre, Messias och Sanna föräldrar, för vilka de har längtat, har kommit.

Hur mycket har ni gjort under denna tid för att finna människor och ge dem nytt liv? Vår tid kvar på jorden tills vi går till nästa värld är kortare än den tid vi har levt hittills. Vad händer om de människor som lever i samma tidsålder som vi lever i går till andevärlden utan att veta Sanna föräldrar och sanningen? I andra världen kommer de att gråta och anklaga er och säga: "När jag levde på jorden, varför berättade ni inte om det här?" Om ni inte uppfyller ert ansvar kommer er kommande släkt att behöva gottgöra det. Eftersom ni har hört Principernas lärdomar måste ni förstå vad jag säger. Hädanefter bör ni vara seriösa att uppfylla ert ansvar.

(Sanna mor, 2013/03/22)

20 Hur kommer vi att återupprätta denna nation, Guds hemland? Det finns inget sätt förutom genom att vittna. Vi måste omvända människor genom att vittna. Alla våra företag och organisationer måste gå i en riktning. För att välkomna den nya tidsåldern som ligger framför oss måste ni ha en tydlig attityd.

För denna dag har jag öppnat alla dörrar. Jag har många planer för den framtida globala försynen. Vi måste få

påtagliga resultat som är synliga för ögonen. Jag vet att det här är möjligt, eftersom Gud definitivt kommer att arbeta.

Gud välkomnar den här tiden när han direkt kan styra oss. Han manifesterar sig som konungars konung. Därför kan vi inte låta honom vara en konung utan ett folk. Det är därför jag vill att ni ska vara bland dem som visar lojalitet, vördnadsfull fromhet och trohet. Detta tillfälle i historien kommer bara en gång. Om ni vill delta, måste ni ändra er i alla avseenden. (Sanna mor, 2013/01/07)

21 Vilken typ av rikedom talar jag om? Jag har sagt, "Vittne med stor ansträngning." Den fysiska kroppen har gränser. Även om ni lever ett långt och hälsosamt liv, kommer ni förmodligen inte att leva i mer än 100 år. Vi känner till om andevärlden. När ni vittnar så här till 1 person, 10 personer, 100 personer, så ansluter ni er till deras eviga liv. Ni blir rik. Ni blir en som kommer att bli ihågkommen i den eviga världen. Denna världs rikedom slutar när ni dör, men andlighetens rikedom är evig. Då vilken väg kommer ni att ta ungdomar? Det är okej att vara girig när det gäller denna typ av rikedom. (Sanna mor, 2013/10/15)

22 Det finns ingen som ogillar att vara rik. Det snabbaste sättet att bli rik är genom att vittna. Den fallna världen är öde. Men vi som deltar i Sanna föräldrar är glada. Genom att vittna, speciellt om ni kan göra denna värld till en värld där alla känner till Sanna föräldrar, blir ni den rikaste personen i världen. Hur

mycket ni skulle leva med tacksamhet och fred i både ande och kött!

Världen är väldigt komplicerad. I den måste folk räkna ut hur man kan hålla sig före sina konkurrenter, och de kämpar mot varandra. Vilken skillnad! Så ert uppdrag är att nå ut till många människor i världen och ta med dem till vår Himmelske förälder och Sanna far som är nu i andevärlden. Vad de välsignade familjerna som sitter här framför mig just nu därför borde göra är att vittna mycket så att Gud och Sanna föräldrar kan uppnå vad de vill ha. Jag säger att ni är människor som har hittat vägen till lycka. (Sanna mor, 2013/10/17)

23 Jag har sagt att vi borde skapa en bra miljö. När en bra miljö har skapats, kan jag, även om jag bara säger en sak, få reda på dess betydelse från tio olika vinklar. När Gud skapade Adam och Eva i början, kunde de kommunicera med Gud eller inte? De kunde fråga honom frågor och få svar. Det kan vara detsamma nu. Om de välsignade familjerna kan skapa en sådan miljö, finns det ingen anledning att ni inte med framgång kan vittna ens med en liten ansträngning. (Sanna mor, 2013/02/10)

24 Det är mest bråttom att vi låter alla människor i världen veta att Sanna föräldrarna har kommit till denna jord. Att berätta för hela mänskligheten att de är här är vårt stora ansvar för framtidens skull. Kristna väntar fortfarande på (deras) Återvändande Herre, Messias. Vi har redan gått bortom det Fullbordade

testamentets tidsålder och öppnat tidsåldern av *Cheon Il Guk*, men människor känner inte till den nya försynens tid i vilken de lever.

Vi får inte vara passiva. Vi måste mobilisera alla medel för att låta folk veta att Sanna föräldrarna har kommit. Vi måste låta folk veta att Messias har äntligen kommit. Sanna föräldrar kom till denna värld för att rädda alla människor. För mänsklighetens frälsning måste vi låta världen kännas arvet från Sanna föräldrar som uppnåtts under deras liv. Sådana saker uppstår inte bara genom att prata eller genom att göra proklamationer. Genom att vidta åtgärder och sätta igång saker, måste era ansträngningar bära frukt. (Sanna mor, 2013/04/20)

25 Nu ska ni självklart avslöja vem Sanna föräldrarna är. Det måste bli känt och visat att både föreningen i Nord- och Sydkorea och världsfred kan uppnås genom Sanna föräldrar, och ni måste bli människor som lever för att uppnå det. Det är därför ni måste vara annorlunda idag än igår. Tänk på att ni räddar ett liv varje dag. Ni kan gå ut i förfädernas position, och medborgarna blir ert folk. Ni började alla i samma position när ni fick Välsignelsen, men i vilken utsträckning ni uppfyllde ert ansvar är olika. Som de människor som lever i denna tidsålder inför era förfäder och framtida efterkommande står ni här efter att ha fått en otrolig Välsignelse. Men frågan är i vilken position ni står i nu, och hur ni ser ut? Det är det som är viktigt. Sanna föräldrar är alltid mitt

ibland er. Ni är inte ensamma. (Sanna mor, 2013/05/13)

26 På Hawaii finner ni banyanträd. De är stora och löviga, så de ger skugga i den starka solen. Människor kan vila under dess grenar. Detta träd växer inte mot himlen, men dess grenar sträcker sig ner till marken och det skapar många rötter som växer mer och mer horisontellt. Jag får inspiration när jag tittar på den naturliga världen som vår Himmelske förälder skapat. Liksom det här trädet utforskade Sanne fars vilda och avlägsna områden runt om i världen och han utökade sina rötter av kärlek med många hängivenhets-tillstånd. I vår Himmelske förälders namn la han grunden till många historiska segrar för alla människors skull.

Men när vi tittar runt om i världen som helhet ser vi att det fortfarande finns så mycket mer som vi måste uppnå genom våra hängivenheter och våra ansträngningar. Världen idag är i ett tillstånd av kaos och förvirring, utan att veta vilken riktning att gå. Med tanke på varje minut som passerar måste vi hitta ett sätt att rädda ännu ett enda liv. Gud har gjort mycket förberedelse. Han väntar på oss.

Över hela världen strävar många människor efter att leva bra liv. De känner inte till Guds försyn, men de försöker leva bra. Hur tacksam de kommer att vara när vi förmedlar Fars ord till dem!

När jag tittade på banyanträdet tänkte jag, "Åh, det här är ett träd som uppfyller

sitt syfte som Gud tänkt!" Precis som detta träd behöver ni unga människor som förstår Guds dyrbara vilja och delar Hens välsignelser med världen som välsignade familjemedlemmar. Ni borde inte låta de återstående åren av ert liv strömma utan meningslöshet och lämna ert namn okänt till världen och ert ljus inte skinande ut till världen. Vi alla, är uppfyllelsen av alla mänsklighetens drömmar och hopp.

(Sanna mor, 2014/05/11)

27 I dagens värld sprids allt med otrolig hastighet. Det här ögonblicket som jag pratar med er, kan mina ord förmedlas över hela världen i ett ögonblick. Gud tillät civilisationens utveckling med sådan teknik för hela mänsklighetens skull. Ni måste utnyttja det som finns tillgängligt i vår nuvarande civilisation för att uppfylla uppdrag som stam-messias. På så sätt måste ni leda vägen för återupprättelse av er nation och världen. Det är syftet med era liv. Om ni gör det, kommer era barn, barnbarn - era barn - att leva i glädje och lycka.

(Sanna mor, 2014/03/31)

28 Tack vare utvecklingen av Internet och mobiltelefoner kan hela världen anslutas. Om era sinnen är inställda på var Sanna föräldrar är, kommer ni att kunna veta allt om vad de gör. Jag har utbildat er och jag har etablerat ett system genom vilket vi kan dela alla våra material och prestationer med hela världen, så att ni kan uppfylla ert ansvar.

Ni blev välsignade familjer genom Sanna föräldrarna. Och som välsignade familjer har ni ett ansvar. Ingen kommer

att kunna säga att de inte uppfyllde sitt ansvar för att de inte var informerade eller undervisade. Som Sanna föräldrar har vi öppnat alla möjliga sätt för att ni helt och hållet uppfyller ert ansvar. Genom de resultat ni tar genom er egen insats kommer ni att kunna skapa en tradition som en bra och ädla familj.
(Sanna mor, 2014/03/07)

29 Som nationella messias, regionala presidenter och särskilda emissarier, måste ni ha en stark känsla av mission och ansvar och fokusera på hur man vänder er region och nation till Gud. Är detta möjligt? Det är det. Vi vet detta baserat på kristen historia. När ledaren för det romerska riket accepterade kristendomen blev kristendomen folks religion.

För närvarande är hela världen i kaos. Det vet inte vilken väg att ta. Vi måste gå vidare. Genom att inte vänta en minut, ens en sekund, måste vi söka ett sätt att rädda ännu ett enda mänskligt liv.

Utan vi var medvetna om det har himlen gjort många förberedelser för oss. Vi måste ta tag i Guds händer som har förberett allt detta för oss. Vårt stora bidrag till att hjälpa Gud och mänskligheten kommer att bestämma världens öde och framtid. Ur detta perspektiv uppmanar jag er att ni inte slösa bort er tid.

(Sanna mor, 2014/05/11)

30 I detta ögonblick vet ni hur många människor runt om i världen som dör utan att ta emot Sanna föräldrar? Vi måste tänka på våra medmänniskor som

lever i elände, inte känner till försynen och inte ha fått den fantastiska Välsignelsen av himlen, trots att de lever i samma tidsålder som Sanna föräldrarna. Vi måste vara medvetna om att denna Välsignelse har skänkts för första gången efter 6000 år.

Sätt ner era fötter ordentligt på marken, rulla upp ärmarna och proklamera djärvt att Sanna föräldrar är här på jorden, och ni måste vittna om att utan dem har denna nation och värld inget hopp. Jag tror att det är dags för er alla att tacka Gud, som har väglett er att vara här just nu och fullgöra ert ansvar för att returnera Hens kärlek till er.

Jag har utsett särskilda sändebud och omorganiserat världen i regioner baserat på språk. Jag skulle vilja kunna nå alla människor i världen inom en sekund och ge alla chansen att delta i Guds försyn. De som står på frontlinjen bör dela med sig och vittna om Sanna föräldrar. (Sanna mor, 2014/05/11)

31 Jag studerade världskartan och tänkte på hur jag under min livstid skulle kunna erbjuda vår Himmelske förälder den enade världen som han längtar efter att se. Så jag organiserade världskartan baserat på språk och kulturella sfärer. Världen är inte bara en engelskspråkig sfär. Förutom engelska finns det andra regionala språk, som spanska, franska och arabiska. Dessutom bor två tredjedelar av världens befolkning i Asien. Att dela världen helt enkelt i regioner med lika befolkning gör mer skada än nytta. Vi måste fokusera på Asien.

Jag ber nuvarande regionala ledare att helt fokusera på att utveckla kyrkan genom att öka medlemskapet. Särskilda emissarier kommer att stärka relationerna med de sociala ledarna på grundval av den befintliga grunden för *Universal Peace Federation*, *Women's Federation* och andra organisationer. De behöver hjälpa statscheferna att förstå Guds Vilja som ett viktigt steg för att återupprikta nationer. Med tanke på vår nuvarande tidsålder, bör ni inte säga att ni inte kan uppnå detta. Särskilda emissarier måste förenas med de regionala ledarna och gå hand i hand, inifrån och ut. (Sanna mor, 2014/05/08)

32 Jag har flyttat det internationella huvudkontoret till palatset Cheon Jeong Gung. Hädanefter kommer vår Himmelske förälder direkt att styra allt. Även om ni erbjuder er lilla styrka eller ett litet tillstånd av hängivenhet, får ni inte missa chansen att ögonblickligen förena det med Sanna föräldrar. Jag säger att ni inte får låta resten av ert liv gå förbi utan att lämna ert namn utan att skina som solen. Vi representerar ensam hopp och drömmar från världens folk. Oavsett var ni än är, måste ni skapa en glädjefylld miljö. Låt Sanna föräldrar vara centrum för den miljön. (Sanna mor, 2014/05/11)

Avsnitt 2 Välsignade familjer och utbildning av framtida ledare

Välsignade familjer och framtiden för Cheon Il Guk

Sanna föräldrar har fritt överlämnat sfären av sin kosmiska seger till välsignade familjer och betonade att Korea skulle återlämnas till Gud som Hens hemland. Sedan Sanne fars himmelsfärd har Sanna mor betonat att vittna om Sanna föräldrar och sprida dess lärdomar till alla människor på jorden så snart som möjligt, är centralt för vårt ansvar och för att göra det möjligt för oss att etablera det slutliga himmelriket i på jorden. Välsignade familjer borde stå vid Guds försyns frontlinje. Sanna föräldrar placerade de välsignade familjerna i stället för stammessias och uppmanade dem att ta ledningen för att realisera idealet *Cheon II Guk* för en mänsklig familj under Gud.

1 Slutdatum för 2000 års historia av försynen är mycket nära, så allt måste uppenbaras nu. Det är därför som Far under de senaste 12 åren, från och med år 2000, tagit ledningen och sagt: "Korea måste bli Guds hemland." Många av er tycker, "Eftersom Far sa det kommer det att hända"; Men ni bör inte bara ta det så lätt. Eftersom Far sa det, måste vi här på jorden absolut uppfylla det. Vi måste förverkliga det. Vi har denna mission. (Sanna mor, 2013/06/23)

2 Vårt hopp är en värld av frihet, fred, enighet och lycka. Gud vill också ha det här. Det har dröjt så länge eftersom de perfekta Sanna föräldrarna, som kunde fullborda återupprättelsens försyn genom gottgörelse, inte framkommit under tusentals år av historia. Nu, efter att ha arbetat tillsammans med Sanna föräldrar, har vi gått in i en ny era, men

är det tillräckligt för att göra oss lyckliga? Är inte vårt mål att öppna ett lyckligt himmelrike på jorden och i himlen och delta med Sanna föräldrar och vår Himmelske förälder tillsammans med våra grannar, våra nationer och världen? För att uppnå detta måste ni stå stolta som vördnadsfulla söner och döttrar, lojala patrioter och gudomliga söner och döttrar. Be att ni kommer bli välsignade familjer som kommer att uppfylla ert fulla ansvar i denna tidsålder genom att stolt informera hela världen om Sanna föräldrar. (Sanna mor, 2013/10/18)

3 Vi har mött Sanna föräldrarna som kan frigöra oss. Vi måste återfödas genom Sanna föräldrar. Detta kommer att ske genom äktenskapets Välsignelse. Sanna föräldrar har fritt givit denna värdefulla nåd till många, och därför måste alla göra en bestämt beslut att leva upp till er tro. Jag vill att ni ska ha det i åtanke: det är dags att delta med Sanna föräldrar i er familj och fungera som välsignade familjer och *Cheon II Guk*-medborgare. (Sanna mor, 2013/05/24)

4 Tack vare Sanna föräldrar är ni den första gruppen Välsignade familjer i historien. Tack vare Sanna föräldrar välkomnade ni invignings-dagen och registrerades som medborgare i *Cheon II Guk*. Trots att det finns sju miljarder människor i världen, är ni de enda som känner till denna fantastiska universella och kosmiska hemlighet.

Ni kan stå i glädje position som en förfader. Ni måste dela saker som ni känner med andra. Ni borde avslöja Sanna föräldrarna för dem. Om ni inte

deltar i den försyn som jag nu utför, har ni ingenstans att stå. Ni bör inte tänka, "Jag kommer att gå till himlens rike eftersom jag har mottagit Välsignelsen." Platsen vi måste gå till är den eviga världen. Om ni är ett klokt folk, vilken typ av beslut ska ni göra och hur ska ni agera? Som välsignade familjer borde ni kunna skapa resultat ni är stolta över när Sanna föräldrar lever på jorden.
(Sanna mor, 2014/03/31)

5 Varför har mänsklig historia utvecklats under sådana svårigheter? Under denna långa historia har människor gått framåt i strävan efter godhet genom att agera enligt deras samvete. Dagens värld befinner sig dock i en förvirrande situation med ras, religiösa, ideologiska och territoriella problem. Vi kan inte vara tysta. Gud har arbetat genom providentiella historien utan vila. Människor avvek, så försynen utvecklades som en historia av gottgörelse som krävdes för att få oss tillbaka på rätt spår.

Messias är den som räknar ut saker som är felaktiga. Messias måste komma som Sanna föräldrarna. Det innebär att Sanna föräldrar måste ge återfödelse till mänskligheten. Utan denna process finns det inget sätt att lösa människans förvirrande historia. Men till vår förvåning och tacksamhet har Sanna föräldrar dykt upp på jorden. Ni måste alla bli sanna vördnadsfulla söner och döttrar till Sanna föräldrar.
(Sanna mor, 2013/12/15)

6 Vi måste hitta den hemort som vår Himmelske förälder hoppas på. Var är

himmelske fars hemort? Det är Sanna föräldrars hemby. Japan och Korea måste bli en för att stödja vägen mot fosterlands enande, det vill säga enande av Nord- och Sydkorea. De måste göra det utan att misslyckas. När detta händer kommer Sanna föräldrar att stå i det centrala stället inför mänskligheten, och allt kommer att ordna sig naturligt. Mänskliga dilemman över problemen som religion, politik, ideologi och gränser kommer att lösas. Ni måste stå i frontlinjen på den här vägen, så att Asien kommer att respektera alla medborgare i Japan, inklusive de offentliga presidenterna. Då måste ni visa dem vägen mot enighet. Ni kan inte hålla fast vid små saker. Under denna tid kommer all historisk sanning att avslöjas.
(Sanna mor, 2013/10/22)

7 Har ni alla beslutat att bli vördnadsfulla söner och döttrar som kommer att hitta hemorten? Vi har ett så stort ansvar och uppdrag, och tiden kvar för oss att hantera detta är så kort. Så vad ska vi göra? Att Sanne far som arbetar så hårt och oförtröttligt för himlen, gör allt som är möjligt för att rädda minst ett förlorat barn, är levande i mitt minne. Jag kan inte radera detta ur mitt sinne. Det var så eländigt att se. Om han levde här på jorden just nu, skulle han resa oupphörligt från öst till väst, genomföra aktiviteter på alla platser. Vi på jorden måste uppfylla detta ansvar för honom.

I Bibeln står det att Jesus gav nycklarna till himlens portar till Petrus. Varför gavs de till honom? Det beror på att himmelriket måste förverkligas på jorden. Vårt

ansvar är enormt. Vi vet hur vi ska leva efter att ha fått äktenskapets Välsignelse. Att bo i en fallen värld blir emellertid färgad med en självcentrerad livsstil och det är svårt att fly från omgivningen.

(Sanna mor, 2013/12/01)

8 Bara för att ett land är rikt och kraftfullt betyder det inte att det kan förena världen. Att uppnå enighet kommer från gemensamma sysslor. Det finns ingen i hela historien som har arbetat hårdare än Sanna föräldrar för världsfredens skull baserat på himlens försyn. Det finns ingen som har varit mer segrande än Sanna föräldrar i att leda försynen. Därför måste ni först och främst känna till Principerna och dess läror. Ni borde leva med Sanna föräldrar hela tiden och oavsett var ni är.

(Sanna mor, 2013/10/14)

9 Far sa att Korea är Guds hemland. Jag skulle vilja offra det här landet till honom och göra det tillsammans med er. För att göra det måste ni lyda mina direktiv oavsett er position. Om jag skulle säga, "Kom ner från er höga position och börja arbeta från själva botten" skulle ni kunna göra det? Det skulle vara tecknet för absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad. Ni måste kunna göra det för Guds, mänsklighetens och Viljans skull. Det skulle vara arbetet med att slutföra Fars vilja.

Far sa att det här är Guds hemland, men i verkligheten är det inte så. Ni som har andats samma luft som Far och arbetat med honom under denna tidsålder måste bära frukten. Ni kan bara inte lämna den till kommande generationer. Vi

måste göra det.

(Sanna mor, 2012/12/25)

10 Vi är vid startpunkten för *Cheon Il Guk*. *Cheon Il Guk* är den nation där vi deltar med den Himmelske föräldern och blir Hens barn. Gud är vår förälder och konungars konung. Den som är konungars konung har anammat oss som *Cheon Il Guk*-medborgare. Folket i världen vet inte detta. Ni är verkligen välsignade människor. Hur är det att ni har kommit för att delta i historiens försyn? Sanne far sa alltid: "Det finns ingen fullkomlighet i okunnighet." Han utbildade alla människor på samma sätt oavsett deras status inom sitt område. Han såg till att de visste. Vi måste göra detsamma. Det finns ingen annan väg än detta för att förena individ, familj, stam, folk, nation och världen.

(Sanna mor, 2013/02/23)

11 Jag ska upprätta den Himmelske föräldrarnas och Sanna föräldrars tradition på en solid grund. När vi fullgör vårt ansvar kommer vi att stå i en ställning av vördnad för evigt som medborgare i *Cheon Il Guk*. Därför måste vi gå vidare. Vi får inte slösa bort ett enda ögonblick. Genom att mobilisera allt och använda vår visdom måste vi göra det så att himlen kan omfamna alla människor som *Cheon Il Guk*-medborgare så snart som möjligt. (Sanna mor, 2013/02/28)

12 Vad är Guds önskan och önskan hos Sanna föräldrar? Himmelska föräldrars hjärta och sinne är att hitta de barn som han förlorade för 6000 år sedan. Genom Sanna föräldrarna över himlen, jorden och mänskligheten har många välsig-

nade familjer etablerats över hela världen. Det finns inget som inte kan uppnås om dessa välsignade familjer följer Sanna föräldrars läror och förenar sig som ett i deras land och över hela världen. Så snart som möjligt måste ni uppfylla hoppet om Sanna föräldrarna, som är att hitta Guds hemland och Guds folk. (Sanna mor, 2013/10/20)

13 Ni har ingen aning om hur viktig den här tiden är. Var försiktig och ta vara på varje ögonblick. Ni lever vid denna tidpunkt, men hur ska ni använda er tid och ert liv? För vem ska ni använda dem? Om ni använder dem bra kan ni bli en hjälte eller hjältinga som kan gå till historien. Ni kan blir ett vördnadsfullt barn, eller till och med en gudomlig son och dotter. Gud ger er allt fritt; Därför bör ni bli ett användbart kärll efter Hens önskan. Istället för att bara sitta och lyssna på ord, bör ni agera. Om vi vill återupprätta den här nationen måste vi upprätta ett mål och genomföra det. Borde vi inte upprätta en plan? Även om ni känner att ni måste äta tre måltider om dagen, måste ni arbeta med ett sådant engagemang att ni till och med glömmer att äta.

Ni måste förstå att resultaten avgör om ni kommer att få ta emot det eviga livet. Ni måste skapa den miljö där era efterkommande kommer att säga, "Våra förfäder som levde under denna tid var verkligen stora. Vi måste bli värda våra förfäder." Om det händer, kommer era barn naturligt att växa bra för Viljan. På det sättet borde ni vara annorlunda. Så, mer än att försöka tjäna mycket pengar,

hoppas jag att ni kommer att göra ert yttersta för att träffa många människor och rädda dem. Det mest värdefulla är att rädda människors liv. (Sanna mor, 2013/04/15)

14 Våren är årstiden av hopp. Det är en dyrbar årstid under vilken våra drömmar kan stiga högre och sprida sig bredare. Men trots skönhetens säsong hör vi skrämmande och obeskrivligt smärtsamma nyheter från detta land och från världen. Denna situation kan jämföras med att världens människor är på ett skepp utan seglare, kapten eller ens kompass. De upplever djup ångest, utan att veta hur bra fartyget kommer att strida mot starka vindar och höga vågor, eller när det kommer sjunka genom att ramma en sten.

När vi ser dessa händelser äger rum, ska välsignade medlemmar i Enighetskyrkan runt om i världen stå upp som himmelska soldater. Vi kan inte längre titta och vänta. Vi borde inte behålla den Välsignelse som vi har skänkt oss själva. Vi måste låta världens folk, som är som föräldralösa, veta att vår Himmelske förälder och Sanna föräldrar utför stora verk. Ni måste självklart proklamera Sanna föräldrar, vilka är de enda som kan ge hopp till den här nationen och världen. Världen kan inte leva utan Sanna föräldrar. Jag tror att dessa ansträngningar kommer att leda till nya vårdagar för hela mänskligheten. Nu är det dags för alla medlemmar runt om i världen att stiga fram och vidta åtgärder fram till den dag vi bär frukt. (Sanna mor, 2014/05/11)

15 Om vi jämför er med bönderna inför Viljan, så är det uppdrag som ni tilldelats, att som stam-messias beså jorden. Att göra denna karga mark till bra jord beror helt enkelt på er. Om ni är lat när ni kommer under den här underbara årstiden kommer er skörd på hösten att vara mager. Positionen att ta emot Välsignelsen kan inte uppfyllas genom att sitta stilla. Vilken typ av liv skulle ni ha levt om ni inte hade träffat Sanna föräldrarna? Ni skulle troligen ha bott i ert eget land, inom er egen familj, ätit och varit knuten till er miljö. Få av er skulle ha tänkt på att leva för nationens och världens skull. Vad tycker ni alla, de av er som har träffat Sanna föräldrar? Om ni har stora tankar, hur stora är de, och hur måste ni agera? Hur ni jobbar, erbjuder hängivenhet och växer under våren bestämmer hur ni kommer att dyka upp när höstens skörde-historia anländer, och med vilka resultat kommer ni att stå inför Sanna föräldrarna.
(Sanna mor, 2013/04/25)

16 Alla välsignade familjer har hört Fars ord om hur man ska gå vidare. Nu beror allt på hur ni uppfyller ert ansvar. Om ni uppfyller ert ansvar kommer era stammar och efterkommande att leva i en fri och lycklig värld. Ni måste förbereda den miljön. Hur ni skapar miljön som omger er under de återstående åren av ert liv kommer att avgöra vägen för att främja nationell återuppriktelse och återuppriktelse av världen.

Tugga inte bara på dessa ord, för nu är det dags att forma er tro genom era handlingar. En ny tidsålder har öppnats.

De ord som talas av Far måste göras till verklighet i er omgivning och inom era familjer, så att era efterkommande får mindre gottgörelse att betala. Om ansvaret inte är uppfyllt är det naturligt att gottgörelse måste betalas.

Ni har ert personliga liv och era liv som enskilda välsignade familjer. Sanna föräldrar kan inte engagera sig i allt detta. Sanna föräldrar har visat er exemplet, så ni måste följa det. Alla borde sträva efter att leva enligt Ordet.

Några eländiga människor förvränger Ordet och lever självcentrerade liv. Jag hoppas att ni alla kommer att vara kloka. Jag förbereder allt så att ni kan köra på motorvägen av en perfekt etablerad tradition. Om ni bara kan uppfylla det ansvar som ges er, är det ingen tvekan om att en fri, fredlig och förenad värld som lever med den Himmelske föräldern kommer att uppnås.
(Sanna mor, 2013/08/15)

17 Under ert korta liv måste ni alltid tänka, "Hur kan jag uppnå enighet i hjärtat, enighet i kropp och enighet med Sanna föräldrar?" Om ni lever ett liv för att utöva detta, då kommer inte bara ni, utan även era efterkommande, att få många välsignelser. Det finns ingen förälder som vill vidarebefordra 30 procent av deras gottgörelse till sina älskade barn och ättlingar bara för att de endast orkade uppfylla 70 procent.

Världen har inget annat val än att gradvis bli förenad. Vi är de enda som kan ordentligt utbilda världens folk. Far upprättade ambassadörerna för fred,

fredsrikets kår och fredsrikets polis. Fredsrikets kår och fredsrikets polis kommer att skapa ordning i denna värld av kaos och förvirring. De kommer att kämpa inte med vapen utan med Ordet.

Ni behöver alla offra många bönevillkor. De välsignade familjerna och providentiella organisationerna måste förena sig som en och se till att himlens ord, Sanna föräldrars ord, inte faller på stenig mark utan i stället bär frukt. Det här är ert ansvar som lever på jorden idag. (Sanna mor, 2013/12/01)

18 Sanna föräldrars syn på en familj under Gud, med andra ord, det faktum att vi alla är Guds barn är kärnan i de initiativ som vi genomfört, baserat på enandet av de nord- och sydamerikanska regionerna. Vi ägnade alla våra ansträngningar och de många fredsorganisationer som vi grundat under många år helt och hållet för att uppfylla denna vision. Genom Guds nåd blir denna vision nu en verklighet.

Den här nya hoppets knopp måste blomma och bära frukt här i Sydamerika också. Alla människor på den här stora kontinenten har drömt om en ny värld där de kan leva fritt och fridfullt i naturen, bli en familj som lever med Gud som sin förälder och i lycka. Detta ideal har varit Guds välskötta hopp och människans önskan genom tiderna.

Jag tror att utmaningen att göra denna dröm till verklighet är fantastisk. Hela världen lider på grund av allt från klimatförändringar och fattigdom till geopolitiska spänningar och konflikter. Nord-

och Sydamerika står också inför svåra problem i olika avseenden. Icke desto mindre har Nord- och Sydamerika enorma möjligheter att bygga en ny värld. Himmelsk lycka samlas nu i dessa kontinenter. Alla ögon fokuserar på Sydamerika. Mina damer och herrar, ni måste öppna era öron och lyssna på den himmelska kallelsen. Ni måste öppna era stängda öron. (Sanna mor, 2014/04/22)

19 Jag skulle vilja erbjuda några förslag till ömsesidig utveckling av Nord- och Sydamerika och förverkligandet av världsfred. Först vill jag utmana alla er att ta ledningen för att skydda den naturliga miljön. Världen idag är på väg mot katastrof på grund av klimatförändringar och snabb förstörelse av miljön. Gud gav oss den naturliga världen att tjäna som vårt hem, en miljö där vi kan blomstra. Vi borde älska naturen och behandla allt i skapelsen med omsorg. Naturen kommer i sin tur att ge oss vad vi behöver. Vi bör komma ihåg att människor och natur är en del av ett ekosystem som skapats av Gud.

För det andra, låt oss ta ledningen i att förverkliga idealet för en familj under Gud genom att övervinna hinder för ras, religion och nationalitet. Familjförbundet för världsfred har arbetat för att förverkliga ideala familjer genom det tvärkulturella äktenskapets Välsignelse. Äktenskapet Välsignelse är det enda sättet att förena fiender och skapa enighet i världen. Miljoner par från hela världen har deltagit i äktenskapets Välsignelse, bekräftar sitt äktenskap med ett

engagemang för att bygga en värld av fred genom att skapa guds-centrerade, idealiska familjer. På detta sätt tar vi ner de stora murarna som delar människans familj.

För det tredje ber jag att ni tar ledningen för att främja försoning och enighet bland alla religiösa traditioner i Nord- och Sydamerika. En fredlig värld börjar med försoning och enighet bland religioner. Gud har styrt mänskligheten genom historien genom religionen. Vid den här tiden när himmelska lyckan strömmar in, är harmoni och samarbete mellan nord- och sydamerikas religioner mer nödvändigt än någonsin. Jag hoppas att ni och alla religiösa ledare i Nord- och Sydamerika kan ta ledningen när det gäller att främja dialog mellan olika länder och samarbete.

För det fjärde uppmanar jag verkligen att alla ledare här idag hjälper till att förverkliga de ideala by-projekten som vi har utvecklat i Jardim i Brasilien och Puerto Leda i Paraguay.

Den nya nationen och den nya världen som förväntas av Gud är en värld som går utöver religions, ras, etnicitet och nationalitet. Det är en värld av frihet, fred, enighet och lycka, utan hinder. Gud finns, och i slutändan är det av den anledningen som era insatser för Nord- och Sydamerika inte kommer att vara förgäves. Det är upp till var och en av oss att göra detta himmelska ideal till en historisk verklighet på kortast möjliga tid. Jag uppmanar er att arbeta med mig för att genomföra denna handlingsplan för att förverkliga ett idealiskt samhälle och

bygga en ny värld.
(Sanna mor, 2014/04/22)

Kvinnornas roll

Kvinnor har ett viktigt ansvar för återuppbyggelsens försyn, och har centrala roller på providentiella fronter inom varje period. Kvinnor i Enighets-familjen har offerat sina tårar och svettats och förmedlat sann kärlek i alla hörn av världen, i enlighet med Sanna förälders ord, för att uppfylla ansvaret hos sanna döttrar, sanna hustrur och sanna mödrars ansvar att delta med Gud. Kvinnans roll blev större och viktigare med början av tidsåldern efter Himlens ankomst. För slutförandet av *Cheon II Guk* har Sanna föräldrar uppmanat kvinnor att stå i frontlinjen av stam-messias mission för att återupprätta Kain-riket genom att föra Kain och Abel att förenas.

20 Det är dags för kvinnor att ta ledningen. Med mammors kärlek borde kvinnor hjälpa våra missgynnade grannar på individens, stam-, nationell och världsnivå, och visa världen att vi kan uppfylla vårt syfte tillsammans som himlens sanna söner och döttrar.

Vad måste vi göra för att detta ska hända? Människor måste få höra Principerna. Genom att höra dem borde vi alla bli födda på nytt och jag, mina grannar, min nation och värld få inspiration att helt investera med bestämmelse över liv eller död för Guds vilja. Kvinnor måste stå i spetsen för att detta skall ske.

Det finns ett ordstäv: "Bakom varje stor man finns en stor kvinna." Jag säger inte att män inte har uppfyllt sitt ansvar. Far sa att en kvinna borde hjälpa en man att bli hel. Utan en hustru kan en man inte bli hel. Han kan inte fullkomnas. En hustru gör sin man snygg. Därför är en hustru absolut nödvändig för en man. Detsamma gäller för varje kvinna. Men kvinnor älskar fred mer än män. Av denna anledning måste kvinnor leda vägen. (Sanna mor, 2012/10/17)

21 Hur viktig är kvinnans roll? Det här är tidsåldern att uppfylla mödrarnas mission. Mödrar föder och vårdar livet. Far har byggt ett stort hem för oss, och vi måste nu ordna och organisera de inre aspekterna av huset. Det är vårt ansvar. (Sanna mor, 2013/01/09)

22 När Far förkunnade kvinnors era, betonade han kvinnornas betydelse. Ni kommer säkert ihåg att Far talade om hur ett barn som är född av en kvinna ärver 99,999 procent från modern och endast 0,001 procent från fadern. Far talade om detta vid många tillfällen, och jag delade dessa ord under många talturnéer över hela världen. Men tror ni att kvinnor har behandlats ordentligt av sina barn och män? Det finns många kvinnor som kommer att säga att de inte har behandlats bra. Från och med nu vill jag fostra kvinnoledare som kommer att uppfylla moderns uppdrag, så att alla kvinnor kan leva fritt från fördomar. (Sanna mor, 2013/01/09)

23 En viktig del av Principerna innebär att ni lär er om yang och yin. Ur ett tidsmässigt perspektiv kan detta delas in i

tidsåldern före Himlens ankomst och tidsåldern efter Himlens ankomst. Hittills, i tidsåldern före Himlens ankomst, var vi i tidsåldern av yang, och därför tog män huvuddelen av tiden. Nu är tidsåldern efter Himlens ankomst, tidsåldern av yin. Med andra ord är det början på kvinnors era.

Gud skapade himmel och jord som yang och yin, plus och minus, men tills nu har allt varit ensidigt. På grund av de första mänskliga förfädernas fall kunde inte yang och yin gå framåt lika, sida vid sida. Sedan dess har män dominerat världen fram till denna tid. Men nu är tiden för tidsåldern av yin att börja.

Tiden har kommit för att kvinnor att ta ledningen. Himlen visste om den här fantastiska försynen och nu måste vi också bli medvetna om Guds djupa försyn att öppna en ny väg under 2013 Guds ursprungliga plan var att balansera och det är precis hur himlens rike på jorden och i himlen skall förverkligas. (Sanna mor, 2013/04/15)

24 Oavsett om ni sitter eller står upp, somnar eller vaken, borde ni investera varje ens av er energi för att fostra medborgare till *Cheon Il Guk* så mycket att ni känner att 24 timmar är inte tillräckligt med tid. Ni måste bli soldater som påtagligt kan offra er för den här nationen inför himlen för att avancera Guds försyn i världen.

Låt oss ta israeliterna som exempel, som ni känner bra till. Israeliterna kände inte till Guds försyns historia eller om gottgörelse. De hade bara en tanke, "Vi

är det utvalda folket välsignade av Gud." Till slut fick de betala gottgörelse som ett folk efter att Jesus slutade sitt liv tragiskt. Under 2000 år var de ett skingrat folk utan en nation. Trots detta var det tack vare mödrarna bland dem som de kunde överleva. Det är därför jag betonar mödrarnas och moderns hjärta i skapandet av miljön för försynens skull. (Sanna mor, 2013/01/09)

25 Genom att studera historien har vi sett modell-vägarna för seger och nederlag. Titta på dagens Israel: kvinnor går med i armén och kämpar bredvid män för att skydda sitt folk. Det är dags för kvinnor att leda vägen för att rädda nationen och världen. Ni måste alla veta att kvinnans ansvar är allvarligt och viktigt. Vi måste skapa ett mirakel. Om ni inte kan delta med mig i denna providentiella marsch, kommer era ättlingar att anklaga er. Ni kan inte säga att ni inte gjorde det eftersom ni inte visste det. Ni har undervisats allt. (Sanna mor, 2013/04/20)

26 Kvinnans roll i kyrkan är viktig. I koreanska historien har det varit mödrarna, hustrurna och svärdöttrarna som förde de viktiga traditionerna vidare. Det är samma för vårt *FFWPU*. Hittills borde hustrurna stå på frontlinjen. Den framgångsrika genomförandet av *Cheon II Guk* beror på hur mycket vi lever upp till vår tro och vårt arbete och investerar oss för att uppnå de mål vi har fastställt. Kvinnans roll är viktigt för att uppnå dessa mål. Som kvinnor som står i frontlinjen för att förverkliga försynens mål är

det dags att fatta beslut om liv eller död. (Sanna mor, 2013/04/20)

Utbildning av framtida ledare

Om öppnandet av portarna till *Cheon II Guk* var missionen för Sanna föräldrar och den första generationen välsignade familjer, så är etableringen av *Cheon II Guk* uppgiften för den andra generationen välsignade familjer och deras barn. Guds vilja och hjärta och Sanna föräldrar tradition överförs när ni lär er om Sanna föräldrars läror och liv, vittnar om Sanna föräldrar och lever ett liv i sann kärlek. Sedan Sanne fars himmelfärd har Sanna mor offrat mycket hängivenhet och ansträngningar att inrätta universitets fredsakademin och hålla speciella tränings-seminarier för andra generationens ledamöter för att fostra dem som enastående personer att leda *Cheon II Guk*.

27 Världen vi lever i är fortfarande satts värld och därför måste vi träna medlemmarna i vår andra generation, så att de först lär sig hjärtats kvalitet i kärnan av Principerna. Därför måste vi hålla fast vid ett centrum som värderar renlighet även när det tillåter musik och dans. Ni måste vaka över andra generationens medlemmar noga tills de är fullt mogna och har fått Välsignelsen. Jag har betonat en väckelse i kyrkan och utbildning för andra generationen. Jag sa att jag skulle bevilja stipendier till andra generationens välsignade familjer och andra ungdomar i världen för att fostra ledare. (Sanna mor, 2012/10/01)

28 Jag är mycket orolig när jag tittar på andra generationen av våra medlemmar, de framtida ledarna för Enighets-familjen. Slutsatsen är att ingen av oss har uppfyllt vårt ansvar. Jag tar fullt ansvar för denna verklighet. Inser ni hur svårt det här är för mig? Att placera interna och externa frågor i ordning är inte en lätt uppgift. Det skulle vara lättare att bygga ett nytt hus än att fixa, reparera och renovera ett redan befintligt. Det tar mycket mer ansträngning och pengar. Ändå tar jag på mig den här uppgiften. Ni måste uppfylla ert individuella ansvar och därmed hjälpa mig.
(Sanna mor, 2012/10/18)

29 Vår kyrka har en 60-årig historia, men vi skapade inte en miljö för vår andra generation. Vi måste se till att andra generationens medlemmar spelar en stor roll för att fullborda Viljan. Föräldrarna måste skapa en miljö där barnen kan växa inom Viljan. I denna tidsålder av *Cheon Il Guk*, när en ny historia börjar, måste vi skydda andra generationen av våra medlemmar från den sekulära världen och träna dem som ledare som kan ta hand om framtidens *Cheon Il Guk*.
(Sanna mor, 2013/05/08)

30 Jag planerar att sälja helikoptern som Far använde. Därför rapporterade jag detta till Far. Jag berättade för honom att jag skulle sälja den och använda pengarna för stipendier för att fostra framtida ledare genom att utbilda andra generationers medlemmar. När jag sa det till honom svarade han: "Gör vad du anser är bäst, Mor." När jag reflekterade över

att jag skulle offra helikoptern, kände jag mig så illa om att inte permanent bevara den. Ändå vill jag låta denna nation och hela världen veta om Sanna far. Jag vill visa hela mänskligheten och himlen att Enighetskyrkan går framåt kraftfullt och framgångsrikt. (Sanna mor, 2012/09/30)

31 Alla ni andra generationens medlemmar måste med säkerhet visa att ni är Sanna föräldrars barn, oavsett om ni är i skolan eller någon annanstans. Detta är att vittna. Ni borde vara bäst i skolan. Ni borde vara bäst i allt. Oavsett vilken miljö ni befinner er i bli den bästa. Världens folk tittar på medlemmarna i vår andra generation. Så vad ska ni göra? Ni måste studera hårt, utvecklas bra och bli framstående personer inför himlen. När ni ungdomar går ihop och förverkligar Viljan som Sanna föräldrar försöker åstadkomma, vad tror ni att världens folk kommer att säga? Ni kommer att segra!
(Sanna mor, 2013/08/03)

32 Människans liv är begränsat. Men ni måste komma ihåg att när vi hedrar föräldrarnas vilja och övar vår tro kommer vi att stå i stånd att ta emot välsignelser och kärlek som centralpersoner i den eviga världen. Ur denna synvinkel är ni medlemmar i andra generationen hoppfulla och glada människor. Om ni arbetar hårt och förverkligar Principerna så kommer många nya människor att frälsas genom er. När detta händer kommer Sanna föräldrar att säga att allt har uppnåtts.

Sekulära lagar behövs inte i en gud-centrerad värld som överflödar av frihet,

fred, enighet och lycka. Det kommer att bli en värld där advokater, åklagare och domare är överflödiga. Så vad är det vi måste göra? Vi måste introducera Sanna föräldrar och utbilda alla världens människor om dem, så att de kan vara en del av denna lycko-värld. Bara på denna väg kan vi bli stolta välsignade familjer och stolta ledare för enighets-samhället. (Sanna mor, 2013/10/27)

33 Nu kommer hela betoningen att läggas på utbildning. Jag ska börja med att utbilda ledare från alla samhällsskikt och naturligtvis genom att vårda framtida ledare. Detta är den snabbaste vägen till världsfred. Detta arbete är för att skapa en guds-centrerad värld. Genom att samla vår styrka måste vi bygga en värld av sann kärlek där det finns frihet, fred, enighet och lycka, och där allt görs genom individuellt initiativ. Detta måste börja med att var och en av oss tar initiativ till att förena vårt sinne och vår kropp. (Sanna mor, 2013/02/23)

34 Vi måste se till att medlemmarna i vår andra generation växer upp i en bra miljö. Föräldrarna behöver skapa miljön så att dessa barn kommer att växa upp rent och vackert inom Viljan. De borde kunna stå med självförtroende och stolta som andra och tredje generationen av sanna föräldrar, vare sig de är i skolan eller ute i samhället. Ni borde fostra dem för att vara stolta. De är vårt hopp. (Sanna mor, 2013/10/17)

35 Under sina dagliga liv borde ledare alltid komma ihåg: "Innan ni försöker att vara herre över universum, var först herre över er själva." Baserat på detta

samlade jag en grupp andra generationens medlemmar och organiserade ett special-seminarium. När ni är unga, fattar ni beslut baserat på era passioner, men de kan lätt bli förändras. Därför offrade fadern många böne-villkor för att disciplinera sin fysiska kropp när han gick Viljans väg.

Ni har förmodligen hört talas om de tider han offrade över tio timmars bön, och offrade svett. Utöver det är fadern som eld, och han kan inte stå passiv när han ser orättvisa. Men han uthärdat allt för att få satans värld att ge upp. Denna typ av tålamod behövs. Uppriktig hängivenhet behövs. Av denna anledning behöver ni ha herravälde över er själva.

I framtiden kan vi inte separera medlemmar i första och andra generationen. Även om vi har sagt att andra generationen kommer att vara centrum, borde de delta med första generationen och gå vidare tillsammans. (Sanna mor, 2013/10/15)

36 Eleverna här på *Peace Academy* måste arbeta mycket hårt för att kunna skriva in sina namn i försynens historia. När ni inser hur mycket himlen har förberett denna dag och längtade efter en återupprättad mänsklighet, hoppas jag verkligen att ni kommer att studera hårt. Himlen hjälper er var och en. Låt er inte bli skuldsatta inför himlen eller mänskligheten. Er ungdom och anda kommer att bli grunden och pelarna för etableringen av *Cheon Il Guk*.

Vårt syfte har blivit klart. Fram till slutet av våra liv måste vi gå vidare för att

slutföra denna försyn. Därför har jag etablerat er alla i denna position. Ni är de första frukterna samlade för att fullborda *Cheon Il Guks* nya tidsålder och ny historia. Är det inte något att vara tacksam för? Var snälla och agera flitigt och uppfyll de löften ni har givit. Då kommer Sanna föräldrar alltid att vara med er. Ni kommer att skina. Genom er kommer denna mörka värld att bli ljusare. (Sanna mor, 2013/03/04)

37 Som människor i *Cheon Il Guk* måste ni rädda alla människor i världen. För att göra det måste ni utbilda er nästa generation. Ni borde bilda ädla familjer. Ädla familjer strävar efter att uppfostra ättlingar som är bättre än de själva. Ni måste fostra många söner och döttrar av vördnadsfull fromhet, män och kvinnor som är mer enastående, mer tillförlitliga och mer lojala än er själva. Först då kommer det att finnas hopp om framtiden. (Sanna mor, 2014/07/27)

Avsnitt 3 Livet som medborgare i *Cheon Il Guk*

Tacksamhet

Cheon Il Guk är en värld där, baserat på sann kärlek, himmel och jord förenas, kroppen och sinnet förenas och man lever i harmoni med naturen.

Medborgarna i *Cheon Il Guk* borde leva enligt det ursprungliga skapelsens ideal. De borde kunna känna att Gud alltid är med dem, även när *Cheon Il Guk* byggs och att Gud delar livets nöjen och smärtor med dem. För att upprätthålla detta borde de alltid leva med glädje,

bön och tacksamhet för allting. Ett tacksamhets liv följs alltid av himmelska välsignelser och himmelsk lycka. Sanna mor lär ut att detta tacksamhetens liv börjar när vi helt tömmer våra sinnen.

1 Mitt motto i livet är "Hur kan jag leva idag med mer tacksamhet än igår?" Jag har försökt att leva ett liv där jag är mer tacksam idag än jag var igår, och där jag kommer att bli ännu mer tacksam imorgon än jag är idag. Det har varit mitt livs mål att ha tacksamhet i mitt hjärta varje dag. Strax innan Sanna far gick till Danbury sa han: "Snälla, klaga aldrig. Du borde vara tacksam för den position du har placerats i, för när du blir helt förenad med din tacksamhet kan stora mirakel ske." (Sanna mor, 1984/07/31)

2 Vi behöver alla tömma våra hjärtan och visa ånger. De som är i höga positioner borde bli allt mer ödmjuka i hjärta och tacksam för Gud för att leva varje dag. Och när de ser tillbaka på sina liv, borde de uttrycka sin tacksamhet för att ha fått lov att göra en ny start. När ni ber om hjälp för att göra detta till en dag där ni uppfyller det försynens arbete som ni ännu inte har kunnat uppnå, och där ni lever ert liv med tacksamhet, kommer er omgivning se vacker ut för er. Då kommer ni att vara glad, och för att ni inte kan behålla denna lycka för er själv, kommer ni naturligtvis att vittna om den för andra. (Sanna mor, 2012/10/27)

3 Ert sinne och er kropp förenar sig när ni verkligen är 100 procent tacksam. När det händer blir de runt omkring er lyckligare. Om ni lever era liv med hjärtat av

tacksamhet för de välsignelser som himlen har gett er tror jag att ni kommer att kunna skapa ännu mer glädje bland dem omkring er och ni kommer att kunna sprida dessa välsignelser till er familj, samhälle, nation och världen. Ni är verkligen lyckliga människor att kunna arbeta med Sanna föräldrarna över himlen, jorden och mänskligheten. Sanna föräldrar finns bara en gång i historien.

(Sanna mor, 2012/11/24)

4 När ni inte uppfyller ert ansvar måste ni betala gottgörelse. Det är oundvikligt. Det är därför jag har sagt att ni inte ska vara arroganta, utan att leva med ett tacksamt hjärta. När ni finner det i ert hjärta att vara verkligen tacksamma inför himlen och era bröder och systrar, finner ni fred. Ni blir fri. Ni bryter er fri från era kedjor. (Sanna mor, 2012/12/14)

5 Vi borde alltid vara tacksamma. Först bör vi vara tacksamma med Gud, sedan till vår make eller hustru, sedan till våra grannar. Ju mer tacksamhet ni har desto djupare kärlek strömmar in i er. Ju mer ni delar det, desto mer av Guds kärlek kommer ni att få. Ni får den i proportion till tacksamheten ni delar.

Det är därför som när tiden kommer för att jag ska gå vidare, kommer jag att lämna bakom tacksamhet till denna värld och återvända till Fadern med endast kärlek. Och när jag återvänder till Hen, kommer Hen och jag att leva för alltid i kärlek.

När den tiden kommer, är det enda som kommer att betyda något för mig är hur mycket jag kan ära Gud och leva i tack-

samhet. Detta är min dröm. För att ta emot kärlek och välsignelser måste vi leva ett tacksamt liv. När vi stöter på olyckor, vet Gud om det. När vi befinner oss i de mest eländiga situationerna i världen kan Hen inte låta bli medveten om det. Och när vi befinner oss i en sådan position och vi fortfarande kan hantera det och förstå det med tacksamhet, räknas Gud som trovärdig. När vi kan övervinna sådana situationer, kommer vi att få välsignelser som inte kan hittas någon annanstans. Denna principen fungerar i världen. (093195, 1977/05/29)

6 När vi tänker på det faktum att Gud har arbetat för oss fram till idag och att Hen fullgör 95 procent av missionen att gå vägen som pionjär på världsnivå som vi behöver följa, kan vi bara vara tacksamma för Hen. Faktum är att själva trons liv är att vara tacksam för Gud. När ni har ett sådant hjärta kan det vara grunden för vilken ni kan skapa ett förhållande med Hen. Skall vi bara vara tacksamma när vi befinner oss i bra situationer? Självklart inte. Gud har inte bara arbetat för oss tills idag när det gick bra för Hen. Ju svårare situationen är, desto hårdare och mer beslutsamt har Hen arbetat. Det är därför vi, för att delta med Gud som vår Fader, borde vara tacksamma för Hen, som arbetat och kämpat för vår skull. Vi borde inte göra det bara när vi mår bra, utan desto mer när vi befinner oss i svåra situationer. (029-338, 1970/03/14)

Förlåtelse och kärlek

Sanna föräldrar har förlåtit det oförlåtliga för Guds skull och har älskat sina fiender för mänsklighetens skull. Förlåtelse och kärlek har stor makt. Förlåtelse öppnar människornas hjärtan och kärlek påverkar människor. Mirakler har uppnåtts genom Sanna förälders förlåtelse och kärlek. De har sagt att när man förlåter och älskar, kan strider omvända sig till försoning, konflikter kan omvända sig till harmoni och krig kan omvända sig till fred.

7 Jag gör det till en vana att aldrig komma ihåg ett namn på en fiende. Efter en dag glömmer jag det bara. Jag har glömt dem alla. Det är därför jag inte har några fiender. När jag lärde mig att mina fienders söner och döttrar svalt, tog jag ris till dem som jag köpt åt mig själv, och om de inte hade råd att gå i skolan betalade jag deras skolundervisning. Eftersom jag har levt mitt liv på ett sådant sätt, har jag inte försvunnit.

Det är därför som satan så mycket som ser mitt namn, vänder han åt andra hållet. Detta är anledningen till att Enighetskyrkan växer och utvecklas. Om ni skulle fråga hur kyrkan kunde utvecklas som den har trots all oppositionen den har uthärdat, är svaret att den stod trogen mot dess principer om rättvisa, förlåtelse och kärlek, så Gud skyddade den. Kort sagt, satan kunde inte förstöra oss, och vi fortsätter att växa och utvecklas, därför Gud skyddade oss.
(309-303, 1999/06/06)

8 När Korea var under japanskt herravälde, blev Sanne fars avslöjad att arbeta för den koreanska självständighetsrörelsen och torterades nästan till döds.

Ändå bad han fortfarande för Japan mer än någon annan gjorde och älskade det japanska folket. Det är därför det finns så många japanska medlemmar i vår kyrka. Dessutom spreds våra japanska medlemmar till många nationer över hela världen som driver icke-statliga organisationer (NGO:s).

Efter Koreas befrielse gick Sanne fars far till kommunistiskt styrda Pyongyang för att sprida Ordet, och medan han gjorde så blev han orättvist fängslad två gånger. Det avskräckte honom inte, och han fick namnet "fängelsets helgon" i Heungnams dödsläger, som de kallade en gödningsmedels-fabrik. 14 oktober 1950 var den dag då den nordkoreanska armén hade bestämt sig för att avrätta Sanne far innan de drog sig tillbaka, men mirakulöst kunde han fly undan strax före sin planerade avrättning.

Fyrtio år senare, 1991 passerade min man och jag Heungnams straffläger på väg för att träffa president Kim Il-sung vid hans president-bostad i Hamheung. Våra hjärtan var fyllda med alla slags blandade känslor. I det ögonblicket lade vi en ny hörnsten för enande av Nord- och Sydkorea. Vi påminns ännu en gång om att vår Himmelske förälder utför mirakel på de platser där vi förlåter och älskar.

Sanne far drabbades orättvist av straff i ett sydkoreansk fängelse, men Sanna föräldrar lärde ändå världen andan och kulturen i att älska himlen, älska mänskligheten och älska sitt land, liksom det koreanska språket i sig. Jag vet att många gånger på 1970-talet och 1980-

talet, när Sanne far hörde västerländska medlemmar i länder som Förenta staterna och England sjunga koreanska folksånger på koreanska, så grät han tårar.

Trots att USA orättfärdigt sände Sanne far i fängelse, gjorde han i en förlåtande anda i Danbury, fortfarande allt som krävdes för att påverka USA och rädda världen. Som ett resultat tog amerikanska ledare och kristna pastorer ledningen för att få slut på det kalla kriget, och sedan dess har de samlat sina energier med oss för att främja vår interreligiösa fredsrörelse. I ett ord levde Sanne far ett liv av förlåtelse och kärlek. (Sanna mor, 2014/08/12)

9 Genom det lidande Sanne far led i Danbury under 13 månader, visade han ett exempel på att förlåta världen och omfamna den med en förälders kärleksfulla hjärta. På samma sätt behandlar vår Himmelske Far människor med kärlek och använder alltid strategin att bli slagen först och sedan ta tillbaka vad som är hans. Vem annan igenom hela historien har varit som Sanne far och blivit förkroppsligande av kärlek och levt utifrån kärlek under hela sitt liv?

Vi har med egna ögon sett att himlen inte kan låta bli att påverkas, och att även de mest onda människorna inte kan låta bli att smälta inför kärleken. Sanne far har utbildat ledarna i det koreanska samhället rikstäckande, från tjänstemännen i IFVOC, till grannskapsledare och till och med kända professorer. Sanna föräldrars Guds-centrerade

undervisning av sann kärlek gör eko över hela Korea.

Sanne far sa att mänsklighetens hopp ligger i denna sanna kärlek och ingenting annat. Han betonade att det enda sättet för oss att överleva är att förena vårt sinne och vår kropp baserat på sann kärlek, förena en man och en hustru i en familj som bygger på sann kärlek och gå vidare att förena alla stammar, nationer och världen baserat på sann kärlek.

(Sanna mor, 1986/05/11)

10 Under året som Sanne fars satt i Danbury hade vi många besvärande upplevelser både inre och yttre. Ur försynens synpunkt har emellertid dessa incidenter inte skadat oss alls. Genom allt öppnade Sanne fars attityd vägen för mänskligheten att ta emot Guds medkänsla, förlåtelse och kärlek. Ni kan inte föreställa er hur många inre strider Sanne far måste gå igenom från Heungjins seunghwa-tid och deklARATIONEN av KÄRLEKENS DAG fram till tiden i Danbury när han etablerade dagen för öppnandet av himlens portar. Ni kan inte föreställa er hur mycket han uttömde sig och hur mycket han lidit för att fullborda detta arbete med en seger för försynen. Jag tänkte på mig själv tusentals gånger som jag skulle vilja vara i Danbury fängelset tillsammans med Sanne far och dela även lite av det lidande han gick igenom. (Sanna mor, 1986/08/20)

11 Ni måste förstå hur värdefullt detta ögonblick i tiden är just nu. Joshua och Kaleb var båda ättlingar av ädla familjer. De var lojala mot himlen till slutet av

deras liv. Kaleb saknade ingenting, men han förenade sig med Joshua. I stället för att agera i arrogans satte han Joshua före sig själv. På grund av att de kunde skapa grunden för att återupprätta Kain och Abel, därmed kunde Messias komma genom Israels folk.

Jag tänker på saker som detta när jag studerar våra ledare. Jag känner att vi inte har etablerat en ledarkultur baserad på kärlek och stolthet för varandra. Vårt hjärta att älska och ta hand om varandra bör vara starkare än vad som helst i någon annan organisation. Ni borde vara annorlunda eftersom ni är Sanna föräldrars barn. Från och med nu vill jag skapa en ny miljö genom er.

När ni slutar försöka upphöja er själva och istället lever för varandra, vårdar varandra och är stolta över varandra, då kan organisationen som helhet växa.

Å andra sidan, när en individ eller grupp själviskt anser att de är bättre än andra, finns det ingen utveckling. Om ni lever självisk, kommer ni att krympa, men om ni lever för andres skull kommer ni att växa och utvecklas. Det borde absolut inte finnas någon som lider smärta på grund av er. Vi är människor som räddar liv. Därför bör vi omfamna med kärlek alla våra bröder och systrar, alla våra medlemmar och alla människor.

(Sanna mor, 2013/09/23)

12 När Sanne far åkte till USA 1971 sa han: "Jag kom som läkare och som brandman." Trots att himlen hade förbetrat Förenta staterna grundligt som ett fäste för den fria världen, hade nationen avvikit från sin ursprungliga riktning att

upprätthålla Guds Vilja och stod istället vid en korsning av liv och död på grund av sin dekadenta kultur, familjesplittring och kommunistisk infiltration. Sanne far visste hur hårt Gud hade arbetat för att vårda Förenta staterna, som stod inför hot mot dess religiösa och filosofiska grundvalar från kommunismen och omoral. Han var tvungen att själv gå till frontlinjen för att rädda det landet.

Sanne fars lämnade bakom sig prestationer bortom vad någon vanlig människa kan uppnå. Han försökte rädda Förenta staterna. Detta var ett steg väsentligt för hans mission att rädda hela mänskligheten genom att upprätthålla vår Himmelske förälders vilja. Det var därför som Far uppmanade den fria världen och Förenta staterna, där demokratin sviktade, att "förlåt, älska och förena". Han väckte de goda människorna i USA. Han själv utövade grundligt den kärlek han predikade. Förenta staterna skickade emellertid denna man, som levde sitt liv för andras skull, till Danbury. Även när han gick till Danbury, uppmanade Far oss att förena oss. Han utropade: "Jag vet inte vilka välsignelser himlen har förberett i bakgrunden där jag går. Så var stark! Var självsäker!" Historien om den globala försynen kommer att registrera att Sanna föräldrar verkligen räddade USA och världen. (Sanna mor, 2014/08/12)

13 Sanne far har dedikerat allt för att främja harmoni och förståelse mellan raserna. Han älskar även de som motsätter sig honom. Med start för länge sedan hade Sanne fars för vana att

förlåta dem som kallade honom en syndare. Han älskar Amerika mer än någon annan i historien. Han tror att Gud har kallat honom som en röst för att ge mod till amerikaner som kämpar för fördom och förtryck, så han är tacksam för Gud. Internationellt har Sanna far fortsatt ansträngningar för att skapa försoning och enighet bland religioner och harmoni bland rasar. Jesus lärde oss att arbeta och leva som medlemmar i en stor mänsklig familj av kärlek. Det här är också Sanna fars filosofi, och det är därför han har engagerat sig som en religiös ledare för att få slut på alla former av religiösa fördomar, intolerans och rasism. (Sanna mor, 1985/05/11)

Enighet

Varje människa är en personligt förkroppsligande av sanning. När vi blir medvetna om hur vi är kopplade till varandra kommer vägen till enighet att öppnas. Okunnighet och fallen natur blockerar vår medvetenhet om verkligheten att vi inte är separata varelser. När vi, med kärlek och sanning, över-skrider okunnighetens höga vägg och korsar den branta floden av fallen natur möter vi vår ursprungliga mänskliga natur. På den platsen känner vi Guds närvaro som får oss att skaka. När vi alltid är närvarande med Gud, funderar över Sanna Förälderns vilja och styr våra liv och vår värld med kärlek och visdom, sker ett mirakel genom vilket alla varelser från jaget till det stora kosmos förenas med enighet i hjärtat, enighet i kropp och enighet i tanken.

14 Hur kan vi förenas som en? Först och främst måste vi möta vår Himmelske förälder; Men det här är inte en lätt sak att göra eftersom våra förfäder föll. På grund av fallet befinner sig alla människor i okunnighet och deras ursprungliga natur har blivit dold. Under 6000 år har en mur av okunskap kontinuerligt byggts högre och högre, och den fallna naturens vall har blivit bredare och djupare. Det är svårt att överskrida denna vägg eller korsa denna flod genom endast mänsklig ansträngning. Men vår Himmelske förälder som är kärlekens förkroppsligande är alltid redo att hjälpa oss.

Allt beror på vår ansträngning. Vi måste väcka vårt samvete. Vårt samvete är den andra Himmelske föräldern. När det är fullt vaken kan vi leva ett liv i ett kontinuerligt ljus av ande och sanning, ett liv i bön och tacksamhet för allting. Vi kan höra vår Himmelske förälders röst vara spännande och vibrera inom oss.

Går vi ett steg längre måste varje person träffa vår Himmelske förälders representant. Människans historia är historien om återupprättelsens försyn, där Gud arbetade för att upprätta en central person. För tvåtusen år sedan etablerade Gud Jesus som Himlens enfödde Son. Men på grund av israeliternas missuppfattning blev han uppspikad på korset. Därför förlängdes Himlens försyn till Återkomsten. Nu inviger vi den välsignade tidsåldern som Herren vid sin andra ankomst har kommit till denna jord för och funnit Himlens brud, den enfödda dottern. Tillsammans har de

uppenbarat sig som Sanna föräldrar. Människan behöver träffa, delta och följa Sanna föräldrar, som är representanter för vår Himmelske förälder. Först då kan vi befria oss från den ursprungliga synden, som har fortplantats ner till oss genom 6000 år. Då kan vi återfödas som människor fulla av kärlek och visdom, som uppfyller Guds ursprungliga syftet med skapelsen.

(Sanna mor, 2014/08/12)

15 Historien har visat oss att när de valda folken, ledarna eller länderna misslyckades med att uppfylla sitt ansvar, var de tvungna att betala stor gottgörelse. När ni utses till en stor välsignelse måste ni uppfylla ert ansvar. Ni bör inte behandla din position som att vara för er själv. Den existerar för att skapa framsteg mot hela världens enighet.

Ur en geopolitisk och providentiell synpunkt måste Japan förena sig med Korea. Även om det landet är bättre än andra asiatiska nationer, om det inte kan bli ett med de andra, kommer det inte att fortsätta. I det långa loppet är enighet det enda sättet att lösa eskalerande problem, som miljöförurening, och kunna överleva. Japan har faktiskt många problem. Men när vi blir en och deltar med Sanna föräldrar kan de alla lösas efter varandra. Jag hoppas att alla välsignade familjer och medborgare i Japan kommer att bli en med Sanna föräldrar och ta ledningen för att rädda Asien och världen.

(Sanna mor, 2013/10/16)

16 För en tid sedan besteg jag 12 berg i Alperna för att be och försöka igen att förlåta och omfamna er. Sanne far sa att när denna värld är förenad kommer det inte att behövas domare, åklagare eller advokater. Men vi är de som måste bygga en sådan värld. Sanne far är Konungars konung. Det var upp till oss att skapa en miljö så att människor skulle ta emot honom, men vi svek honom. Ännu nu bör vi visa ånger för att vi inte räcker till, och vi bör skapa en ny beslutsamhet att göra vårt yttersta för att återvända ära till Gud och uppfylla Hens förväntningar.

Hädanefter borde vår kyrka aldrig göra så mycket som en minsta spricka genom vilken satan kan komma in. Vi måste absolut förena oss. Jag säger att det inte borde vara "min röst" eller "din röst". Vi behöver tala med en röst. Genom att göra så kan vi vara en modell för denna nation och värld. Vi behöver upprätthålla den levande Himmelske föräldern och Sanna föräldrarna. Vi måste bli en med Sanna föräldrar. Alla våra ledare och medlemmar borde vara av ett sinne och ett hjärta, och vi skall alla stå upp igen med en ny beslutsamhet att uppnå Guds Vilja. (Sanna mor, 2014/07/01)

17 Många länder har sina egna drömmar, och ledarna för dessa nationer har en vision om hur deras folk kan lyckas. Men vid denna tidpunkt är det moraliskt oacceptabelt att driva sina egna nationella intressen och driva på sin egen nations lycka, frihet och fred. Det finns många splittrade nationella gränser i världen idag och många plågsamma ras och religiösa konflikter. För att övervinna

dessa måste vi leda mänskligheten till vägen för närvaro med vår Himmelske förälder, Skaparen. Vi måste leda människor att följa hur Sanna föräldrar har undervisat. När alla länder blir en, som bror och syster-nationer genom Sanna föräldrar, kommer hela världen att röra sig med ett hjärta och en vilja. Då kan vi enkelt lösa de problem som plågar oss idag.

(Sanna mor, 2014/08/12)

18 Det mest brådskande ämnet på er dagordning bör vara att gå med i en "låt oss förenas" rörelse. Ja det är viktigt för er som en individ att arbeta mot Gud-centrerad egen kroppslig enhet. Från er erfarenhet som barn kanske ni tycker det är svårt att sträva efter en Guds-centrerad broder-syster förening. Ändå tror jag att detta är något ni behöver uppnå till varje pris.

När tre personer blir en med Sanna föräldrar i mitten, och ni utökar det fundamentet, kommer ni att uppnå Guds Vilja. I de fyra positionerna, som kan ses som en mikrokosmos av världen, är det horisontella antalet tre personer, med Gud i den vertikala, 4:e position. Jag tror att när tre personer i det horisontella planet förenas som en Fyra-positioners grundval, fokuserad på Sanna föräldrar, blir det lätt att förena världen som en.

Tänk på detta på världens större skala, med världen som en utvidgad version av de Fyra-positioners grundval som bildas genom enighet mellan tre personer med Gud som centrum. Världen har tre huvudgrupper: människor med intellektuell makt, människor med politisk makt och

människor med ekonomisk makt. Det kan till och med sägas att dessa tre krafter styr världen. Om ni skulle skala ner dessa typer av makter kan ni minska dem till tre personer. Så länge vi förstår, älskar och samarbetar med varandra genom uppriktig kommunikation, finns det ingen anledning för oss att inte vara förenade. (Sanna mor, 1981/10/24)

19 Ni måste absolut bli vördnadsfulla söner och döttrar inför Sanna föräldrar. Och bröder och systrar måste bli förenade genom sann kärlek. Föräldrar tenderar att visa mer oro för sina barn som saknar något än för dem som mår bra. Att fostra barn får oss att uppleva detta i vårt hjärta. Om ni älskar era bröder och systrar som har behov av det, och lever för deras skull mer än för er egen, kommer vårt fundament att fortsätta växa och expandera.

Vi är förenade med starka, sanna familjeband, med Sanna föräldrar i centrum. Beroende på hur mycket bredare, djupare och högre ni kan bygga godhetens miljö baserat på Guds Vilja, kommer vår grund att växa sig så mycket större. Vi har bara ett mål: att skapa en enad värld, en värld med vår Himmelske förälder och Sanna föräldrarna över himlen, jorden och mänskligheten i mitten. (Sanna mor, 2013/10/01)

20 Bråk bland syskon bryter ut eftersom de inte känner till deras föräldrars vilja och inte kan förstå deras djupa hjärtan. Ni kan bara förstå era föräldrars vilja när ni ansluter till dem i hjärtat genom sann kärlek. När ni uppnår enighet i tanke, kommer enighet i kropp, enighet i hjärta

och enighet i harmoni med Sanna föräldrar, era tankar, era känslor, era ord och era handlingar blir alla överens. När ni lever på detta sätt som sanna barn som liknar Sanna föräldrar, kommer ni att inse att ni inte är separata, utan ni är bröder och systrar av en enda släktlinje. Då kan ni upprätta den glada fredens värld som önskas av alla. Vi måste förenas som en för världsfredens skull genom att älska våra grannar som oss själva och till och med förlåta våra fiender. Vi måste marschera framåt modigt och djärvt fram till dagen då alla människor kan bilda en enda stor familj. Bröder och systrar, och sålunda konstruera en värld av harmoni under vår Himmelske förälder.

(Sanna mor, 2014/08/12)

21 Äktenskapets Välsignelse ger fallna människor nytt liv genom Sanna föräldrar. Den fallna världen är en förorenad och dyster plats, och välsignade familjer är som rent vatten, livets vatten. Men även det klaraste vattnet blir grumligt om det stagnerar. Det måste flöda mot det stora havet. På den plats där levande vatten strömmar återupplivar det levande varelser. Stam-messias ansvarar för att rena denna förorenade värld med rent levande vatten.

Nu har rörelsen stam-messias blivit en jättevåg som sveper över Thailand och Filippinerna och även genom andra nationer i Asien. Efter att ha gått igenom Europas kontinenter, Nord- och Sydamerika, Afrika och Oceanien, rör den sig över havet. Och vart den här vågen passerar, blir otaliga människor på-

nyttfödda. Vi kan inte förvänta oss någonting från världen som den är.

Det enda sättet är för oss att berätta för världen om Sanna föräldrar. När våra familjer, stammar, nationer och världen blir en med Sanna föräldrar, bundna i providentiell Vilja och bildar en stor våg som sveper över de fem oceanerna och sex kontinenterna, kommer vi att inse en värld under Gud – sfären av Himmelrike på jorden längtade efter vår Himmelske förälder och länge väntat av alla människor.

På den här dagen kommer alla välsignade familjer i världen att uppnå enighet i hjärtat, enighet i kropp, enighet i tanke och enighet i harmoni, inte bara med den Himmelske föräldern utan också med Sanna föräldrar. Och de bör med stolthet berätta för världen de goda nyheterna om Sanna föräldrar med ett hjärta av absolut tro, absolut kärlek och absolut lydnad, så att de kan bli vackra, vördnadsfulla söner och döttrar och lojala patrioter som kan styra världens folk att bli medborgarna i *Cheon II Guk*. (Sanna mor, 2014/10/26)

Avsnitt 4 Vägen till etableringen av *Cheon II Guk*

Vägen till sann kärlek och fred

Kärlek och fred har varit ständiga ämnen för Sanna föräldrar genom hela livet. De har presenterat visionen att vi uppnår evig fred genom att göra denna värld till en familj. De började processen mot dess uppfyllelse genom att initiera aktivi-

teter som involverar deltagare av alla raser, religioner och nationer. Således har de tagit bort de hinder som plågar individer, familjer, stammar, folk, nationer och hela världen. När alla följer vägen av sann kärlek och fred som Sanna föräldrar har gått, kommer *Cheon Il Guk*, som Gud och alla människor önskar, att upprättas.

1 Jag har gått kärlekens väg till Gud. För kärlek har jag stannat uppe hela natten. För kärlek har jag gråtit. För kärlek har jag rest tusentals km. För kärlek har jag korsat över hav. För kärlek har jag strävat efter att omfamna människor i alla raser och färger. Hur svår väg är det? Ni kanske tänker att det är lätt, men det är en väldigt svår väg. Jag var ofta förlorad för att beskriva med ord. Ofta ville jag packa mina väskor och bara lämna genast. Jag gör det här för att om jag inte gör det, kommer någon annan att behöva göra det.

(108-288, 1980/10/16)

2 Vägen av sann kärlek är en pionjärväg, att personligen öppna en väg. Var och en av er måste gå den väg som Mor och jag har vandrat. Våra vertikala första förfäder borde ha gått den väg som Gud följde hundratals miljoner år sedan. Det är Principernas väg.

De första människorna föll på grund av okunnighet, och vi var tvungna att söka efter återupprättelsen. Ni vet inte hur mycket ansträngning jag var tvungen att utföra för att upptäcka Principerna och finna den vägen. Ni kan inte föreställa er hur mycket ont och anklagelse vi uthärdat från individer och familjer i satans värld.

Ändå följde jag Principernas väg, och jag överträffade satans anklagelser mot mig på individnivå. Med tiden kunde satans anklagelser inte längre röra mig. Jag har följt Principernas väg på familjenivå, stam, folk, nation, värld och kosmos. (215-059, 1991/02/06)

3 Sann kärlek börjar genom att ni investerar era liv och glömmer att ni investerat. Gud är närvarande i ett sådant liv.

Det är föräldrars kärlek. Att om och om igen investera och glömma. Gud har fortsatt att göra detta sedan syndafallet. Han kommer att göra detta tills alla människor är räddade. Hur eländig Gud är! I mitt liv gick jag i fängelse och folk förtalade mig. Men jag förändrades aldrig, för jag visste att jag var tvungen att gå med en sådan Gud som min Förälder.

(337-077, 2000/10/22)

4 Efter att de första mänskliga förfärderna föll, så kom så många murar att existera. Barriärer uppträdde på individ, familj, stam, folk, nation, värld och kosmiska nivåer. Dessa murar hindrar er väg på sju nivåer. Hur kan vi riva ner dem? Kroppen är basen för dessa väggar. Kroppen är alltid problemet. Individens, familjens, stammens, männi-

skornas, nationers, världens, världens och kosmos murar är alla knutna till kroppen. Kroppen kan inte ta bort dessa otaliga väggar. Tag bort en, och det finns alltid en annan vägg mottaglig för satans inflytande. Kan ni förneka detta?

Eftersom vi Sanna föräldrar känner till denna verklighet, är det inte ett problem för oss att utstå förföljelse. Man kan inte gå Guds väg i sicksack. Stilen för sann kärlek är en direkt väg, längs en rak linje. Därför har vi mött satans förföljelse under hela vår livstid. (239-261, 1992/12/06)

5 Fler aktiviteter leder inte till att sann kärlek minskar. I den naturliga världen är resultaten mindre än inmatningen, men med sann kärlek är resultaten större än inmatningen. Följaktligen kan sann kärlek för alltid existera.

Under hela våra liv har vi Sanna föräldrar investerat allt och aldrig registrerat det. Vad kommer att bli resultatet av vår kärlek? Världen kommer att förenas. Ni kommer att gråta många tårar trots er själva när ni kommer ihåg att vi har banade vår väg genom historien samtidigt som vi genomled en livstid av svårigheter, på den offentliga vägen som era representanter. Vad skulle påverka er att gråta? Sann kärlek har makten att inspirera och omfatta alla människor och universum. (224-153, 1991/11/24)

6 Sann kärlek låter oss övervinna allt elände utan klagomål så att endast fullbordan, framgången och prestationerna finns kvar. Vi är intelligenta människor som fullt ut förstår detta och

följer därefter. På så sätt öppnas himlen. Under det här arbetet fick vi Sanna föräldrar gå igenom en miljö av intensiv förföljelse på individnivå, familj, stam, folk, nation och världs-nivå. Idag står vi vid toppen inom världens regeringar, religion, kultur och alla andra områden. Vi har grävt ut ett segrande territorium som individer, som en familj, stam, folk, nation och värld. Även om vi fick mer förföljelse än någon i historien, står vi ensamma på högsta positionen i historien. (230-162, 1992/05/01)

7 Återupprättelse är åter-skapande, och frälsning är reparation. En sjuk person behöver botas. Det är frälsning. Åter-skapande och återupprättelse genom gottgörelse krävs på grund av fallet. Ni kan inte frälsas som ni är. Ni måste gå igenom en åter-skapande process.

Därför måste ni absolut lita på Sanna föräldrar. När jag förstod Gud, litade jag inte på min egen tanke. Jag granskade grundligt de grundläggande principerna, som måste börja med ett motiv av sann kärlek. Eftersom jag förstod sann kärlek undersökte jag allt. Sann kärlek fortsätter längs en direkt väg.

Ni vet inte hur mycket jag kämpade för att hitta denna Princip. Jag har gått igenom en sådan plågsam väg. Jag vätte mina tjocka bomullsfodrade vinterbyxor med mina tårar. För att rädda människor som mina barn måste jag fortsätta, även om jag river upp min hud, förlorar delar av mitt kött, slår bitar ur mina ben och extraherar min benmärg. Eftersom jag förstår Guds hjärta, är jag inte nådig mot mig själv. Jag får

inte låta satans blodslinje finnas kvar. Jag måste helt och hållet förneka mig själv. (423-226, 2003/10/30)

8 Kärlek är mystisk och oändlig. Eftersom den inte har något slut, om ni följer den kontinuerligt kommer ni fram till dess sanna, ursprungliga plats. Den som fortsätter på denna väg kommer att lyckas. Med det som mål kan man fortsätta för hundratals, till och med miljontals år. Oavsett hur mycket ni investerar, blir ni aldrig trött på kärleken. Det är så jag är. Under hela mitt liv har jag aldrig sovit de vanliga timmarna som andra gör. Jag hade inte vanliga måltider som andra. Jag levde inte bekvämt som andra. Jag lever ett otroligt upptaget liv, men jag är inte trött. Ett kärleksfullt hjärta är alltid ungt. Tanken åldras inte. Ju mer ont jag har i min livstid baserat på kärlek, desto mer explosiv är min kraft. Sett på det sättet är det bara logiskt att Gud är den yngsta, mest stilliga personen, och bredvid honom kommer att vara Far. (186-092, 1989/01/29)

9 I Danbury glömde jag inte under en minut kärlekens väg. Oavsett hur svårt min situation, önskade jag vägen för största kärlek. Precis som våra förfäder av tro gjorde, och precis som Jesus var redo att dö, gör jag detsamma med risken för mitt liv. Det beror på att kärlek är mer än livet. Livet börjar från kärlek. Att hitta kärlekens väg är därför mer värdefullt än att offra era liv. Utan att investera mer än era liv kan ni inte finna vägen för sann kärlek.

Jag valde kärlekens väg även när det gällde att gå inför döden. Detta är abso-

lut. Jag levde så här. Jag praktiserar den här typen av liv. I 40 år, trots alla former av förföljelse och förödmjukelse, försvann jag inte på det här sättet, även när jag mötte säker död. Jag förstod det absoluta värdet av sann kärlek.

Eftersom jag levde så här har jag blivit globalt känd. Jag var inte motiverad av ära eller framgång, men eftersom jag överlevde i de platser där andra sa att jag skulle förgås, skapades framgångsrikt ett världsfundament, även utan att jag märkte det. (135-171, 1985/11/12)

10 Religion och politik är inte separata aktiviteter. En fredlig värld kan inte realiseras när religion och politik är uppdelade. Den fredliga världen är en. Den ideala världen är inte uppdelad. Eftersom den är en, borde vi samla oss och röra oss i en riktning. Det finns ingen förutom Sanna föräldrar som kan samla företrädare för religionerna och världens nationer som en. Om ni följer oss kan ni därför gå den snabbaste vägen till en fredlig värld. Vi ser nu fram emot den nya idealvärlden, en förenad värld. Ingen annan förstår vägen som kan förvandla den kommunistiska världen och den demokratiska världen till en ideal enad värld. (229-056, 1992/04/09)

Vägen av vördnadsfullt barn, patriot, helgon och gudomlig son eller dotter

Sanna föräldrar betonade lojalitet och vördnadsfull fromhet som grundreglerna för mänsklig moral. De sa att vördnadsfulla fromhet är huvud-dygd för barn. Det innebär att leva med ens föräldrar i fa-

miljen, och därefter utvidga den kärleksfären till alla föräldrar i världen.

Samtidigt betonade de att den som går utöver nationen för att älska världen är ett helgon, och om den människans kärlek går utöver världen och når Gud, är han eller hon ett gudomligt barn.

Jesus gick väg för en gudomlig son, och 2000 år senare visade Sanna föräldrar mänskligheten livet av en gudomlig son och dotter genom att ärva den väg som Jesus gick. Sanna föräldrar mottog Guds vittnesbörd om att de är "ben av mina ben, kött av mitt kött och hjärtat av mitt hjärta", samtidigt som de uppfyller vördnadsfulla barns väg, patrioter, heliga och gudomliga söner och döttrar som lever med Gud som centrum. Samtidigt som de passerade genom den torniga vägen av obeskrivligt lidande och avslutade frälsningens försyn, fick de titeln, gudomlig son och dotter.

11 Vi måste bli vördnadsfulla söner, lojala patrioter och dygdiga kvinnor av trohet. Vördnadsfulla söner dyker upp under svårigheter. På samma sätt uppstår inte lojala patrioter i tider av fred, stabilitet och nationellt välstånd. När en nation konfronterar en katastrofal kris, när alla står inför lidande och död, är patrioter de som investerar och riskerar sina liv för att ändra det nationella ödet. Det är på grund av deras investering under hårda tider som patrioter, vördnadsfulla barn och dygdiga kvinnor som de registreras av historien. (151-245, 1962/12/15)

12 För att bli en del av Guds kungliga familj måste ni bli ett vördnadsfullt barn.

en patriot, ett helgon och gudomlig son eller dotter. Träningsplatsen för detta är familjen. När fullkomliga familjer expanderar bildar de det idealiska riket. Alltid med familjen centrum.

Därför gäller frågan två personer, en man och en kvinna. Om en ideal man och ideal kvinna blir man och hustru och bildar en familj, är allt klart. Om ideala familjer förlängs blir de ett land och världen. Precis som ni blir en vördnadsfull son genom att tjäna era föräldrar hemma, om ni lever och tjänar konungen i ert land, blir ni patriot, och om ni lever för alla människors skull blir ni ett helgon. Men ett gudomligt barn är anorlunda. Ett gudomligt barn lever fullt ut genom himlens rike i himlen och på jorden. Ingen kan anklaga en sådan person som fullständigt uppfyller andliga världens lagar. Det är inte ett problem för dem att styra andevärlden. Det är inte ett problem för dem att styra denna världen. Varje land välkomnar en sådan person. Det finns inget hinder. Det finns bara frihet. Den typen av person är ett gudomligt barn. (293-211, 1998/05/26)

13 En rättfärdig person är villig att dö i eländig position som tjänares tjänare för nationens skull. En patriot är en person som villigt ge sitt liv för landet. Den som tacksamt tjänar och tackar sina föräldrar, även i tjänares tjänare position, kallas ett vördnadsfullt barn.

Detta är kärnan i mänsklig moral. Att vara en tjänare som lever ett offentligt liv för Gud är vägen att bli en rättfärdig person och vara en tjänare som är mer ivrig än någon annan tjänare för nationens

skull, är vägen för att bli patriot. Att offra från tjänarens position till föräldrarna är sättet att bli en vörtnadsfull son.

(088-295, 1976/10/03)

14 En patriot är alltid ett vörtnadsfullt barn i den meningen att även om han inte levde som ett vörtnadsfullt barn, när han blev patriot för nationens skull, var han med den gärningen en som bryr sig om sina föräldrar. Patrioter är stora, men de är inte på nivån av helgon. Ett helgon lever inte bara för Hens eller hennes nation. Han eller hon lever för alla människor, och försöker även älska fiendens folk. Således har ett helgon auktoritet över en patriot.

I Enighetskyrkan säger vi att det finns ytterligare ett steg, det gudomliga barnets. Ett gudomligt barn känner till himlens lagar som Guds barn. Han eller hon måste observera inte bara den mänskliga världens lagar, utan palatslagarna i himlens nation. Heliga känner inte till himmelska nationens palatslagar. På så sätt kommer ni att få auktoritet över helgonen när ni går vidare till ett gudomligt barns position. (196125, 1989/12/31)

15 Det är absolut nödvändigt för varje människa att uppfylla skyldigheter som vörtnadsfullt barn, lojal patriot, helgon och gudomligt barn. Ni får inte fokusera på er själva. Först måste ni vara stolta över er mor och far. Ni måste vara stolta över er nations ledare, och ni måste vara stolta över Gud. Det är inte bra om ert fokus ligger på er själv.

Det är därför som alla medborgare med familjer vill vara nära konungen eller

presidenten i deras nation, över vilka de är stolta. Hela familjen vill gå. Av samma anledning vill de alla framträda inför Gud, där de kommer att ha absolut kärlek, Guds eviga kärlek. Om de har Guds kärlek, kan de få evigt liv.

Eftersom Gud är vertikal behöver Hen absolut familjen, nationen och världen. Därefter behöver Hen himlens rike. Om ni trots allt lägger tonvikten på er själva kommer allt att bli blockerat.

Genom att älska era föräldrar blir ni förkroppsligandet av era föräldrars kärlek. Genom att älska nationen, förkroppsligar ni nationen med en status och auktoritet som är lika med dess ledare. Fokuserar ni på himlen, blir ni objekt för himlens kärlek och en med himlen för att bli himlens förkroppsligande, och den som representerar himlen. På detta sätt, genom er, kan all Guds auktoritet i relationer kopplas från himmel till värld, nation och slutligen till familjen. Det är den väg som människor måste slutföra under sin livstid. Det är vägen till fullkomlighet. (285-092, 1997/04/21)

16 Den person som älskar sina föräldrar kallas ett vörtnadsfullt barn. För den personen är början, processen och den slutliga slutsatsen kärlek. Därför är kärnan i familjen skyldighet för vörtnadsfull fromhet. Nationen kan existera endast på grundval av familjen. Kärnan i ett land är lojala patrioter som älskar landet. En nations patrioter måste följa helgonens väg. Ett helgon är en person som älskar världen. Gudomliga barn är Guds söner och döttrar. Dessa fyra, det vörtnadsfulla barnet, patrioten, helgonet

och det gudomliga barnet är kärnan, eftersom kärleken är grunden för deras engagemang. Människor förstod inte detta helt, utan hade bara en viss vag idé.

I de yttersta dagarna kan stabilitetspunkten där mänskligt liv kan sättas i ordning endast vara platsen för kärlek. Därför kan endast män och hustrur som älskar varandra erkännas som vördnadsfulla barn. Efter att ha blivit ett vördnadsfullt barn blir ni patriot. Efter att ha blivit patriot blir ni helgon. Efter att ha blivit ett helgon blir ni ett gudomligt barn. Efter att ha blivit ett gudomligt barn har ni rätten till allt som Gud vill erbjuda. (206-176, 1990/10/07)

17 Sanna gudomliga barn, Guds söner och döttrar, är människor som lever för allt som tillhör Gud, precis som de lever för Guds skull. Jag är en person som går vägen som sådant gudomligt barn. Jag älskar Gud, och jag älskar också mänskligheten. Därför säger Gud, "Min son!" Precis som den person till vilken Gud kan säga att ni är min sons liv för Guds skull, lever den personen också för mänsklighetens skull.

Den personen är Guds Son. Eftersom Gud är en som glömmet sig själv och lever för mänsklighetens skull, glömmet det vördnadsfulla barnet sig själv och lever för mänsklighetens skull. Därefter söker vi en patriots väg och vägen för ett gudomligt barn. Om människor går vägen av ett vördnadsfullt barn, sedan en patriots väg, som slutligen fullbordar vägen för ett gudomligt barn, kommer deras folk att skapa himmelriket på jor-

den. Detta kan överföras som det är till himmelriket i himlen. Denna överföring var alltid tänkt som Guds skapelses ideal. (133-243, 1984/07/19)

18 Ingen kan jämföras med vägen för Sanna föräldrars liv. Om jag jämför det med bergen, är det toppen av Everest i Himalaya. Från början gick jag vägen som vördnadsfulla sonen, patriot, helgon och gudomliga barnet, som var förenat med Guds hjärta. Annat än föräldrar har det inte funnits någon som kan fullkomna Guds kärlek. Först när Gud utgjuter tårar av tacksamhet och säger: "Trots att jag förlorade allt, kan du, som jag har hittat, ha ett värde hundratals gånger större än allt i världen" kan ni befria Gud från spikarna som har drivits in i Hens hjärta. Detta är ett oerhört djup och allvarlig övertygelse att ha. (308-149, 1998/11/29)

19 Det finns inget land vars lojala patrioter och dygdiga kvinnor har gått bortom satans värld. Alla har blockerats. Ni går på vägen där Gud och Sanna föräldrar, som är centrerade på Guds sanna kärlek som flyter från Hens hjärta, har arbetat hårt för återupprättelsens försyn. Ni kan ärva traditionen bara genom att bli en som uppfyller missionen som ett vördnadsfullt barn, en patriot, helgon och gudomlig son eller dotter baserat på hjärtat av Himlens och jordens föräldrar. Gud lärde om vördnadsfullhet, och de som blev Guds vördnadsfulla barn kallas Sanna föräldrar. Eftersom jag gick som patriot, och därefter som påtagligt helgon, och sedan som en påtaglig gudomlig son, säger Gud att allt detta är etable-

rat som vår tradition.
(312-261, 1999/11/07)

20 Samvete har företrädare framför föräldrar, över lärare, över nationens härskare och även över hela universum. Detta beror på att det är basen för den kärlek som Gud önskar. Gud är föräldrarnas förälder, lärarnas lärare och konungars konung. Den person som alltid är medveten om sitt dyrbara samvete ska bli en rättfärdig person, ett helgon och gudomligt barn. Om ni avviker från den tankegången finns det inget sätt att bli en vördnadsfull son, patriot, helgon och ett gudomligt barn.

Efter allt mitt lidande fann jag att slutsatsen är enkel: Allting finns inuti mig. Jag skämdes inför Gud. Efter att ha förstått detta kände jag tomhet. Om ni vet hur hårt jag kämpat för att finna den platsen, måste ni själv också hitta ert ursprungliga jag, där ni inte kan låta bli att utgjuta tårar. Ni måste bli män och hustrur som kan möta varandra under tårar och bli patrioter som möter ert folk med tårar. Kom ihåg att vi kan inte gå återupprättelsens väg utan tårar.
(295-020, 1998/08/16)

21 Jag har vandrat en ensam väg tills nu. Även nu är jag fortfarande ensam. Det är inte för att jag inte har träffat människor jag älskar. Jag har en hustru och barn. Jag har följeslagare som ni. Men tills jag kan älska Gud fullständigt och befria honom helt, tills jag fullt ut har fullgjort mitt pliktfulla sätt som en vördnadsfull son och patriot, kan jag bara vandra på detta ensamma sätt. Jag går fortfarande på det sättet. Vad händer om

vägen fortfarande är kvar efter mitt liv är över? Jag måste fortfarande gå.

Om ni följer vägen tills ni blir gammal och fortfarande inte har uppfyllt uppdraget, och då dör, måste ni fortsätta. Eftersom det är vägen för världens skull, pågår det evigt. Gud är evig; Därför har Viljans väg som är centrerad på Gud ingen slut. Även efter döden bör ni fortsätta. Andens värld överstiger tid och rymd, och en period på 1000 år är som en dag i andevärlden. Därför måste jag fortsätta och tänka på att utföra ett arbete över en period på 1000 år i denna värld är densamma som att åstadkomma det på ett år. Det är vägen för sann kärlek. (034-358, 1970/09/20)

22 Om ni vill segra i himlen och på jorden, måste ni befria Gud. Vi måste befria Gud. Därför får vi inte be till Gud baserat på våra egna önskemål. Jag ber aldrig för min vilja. Jag ber för Guds Vilja. Gud vill inte ha min individuella frälsning; Han vill bara befrielse. Först efter att ha fullgjort Guds frigörelse öppnar sig vägen för min egen frälsning. Detta är den grundläggande idén.
(227-326, 1992/02/16)

23 Jag levde mitt liv för befrielse av Viljan. Messias är född för Viljans befrielse, går genom livet grundat på Viljan, och efter fullbordandet måste Viljan uppnå befrielsens rike. Frihetens rike betyder befrielsen av himlens rike och samtidigt Guds befrielse. Därefter måste han befria mänskligheten från fångelset av satans värld. Vi blev fångar eftersom vi ärvde satans härkomst från de fallna föräldrarna. Då måste han ock-

så frigöra hela skapelsen som beklagar sig i sorg.

Jag fiskade i Pantanal. Jag gick genom bergen. Det var att skapa ett hjärtats band med naturen. Jag har nått denna punkt med fokus på Viljan. Här, efter att ha bundet allting till destinationen med ett hjärta som älskar Gud, som älskar mänskligheten och som älskar skapandet, måste jag slutföra den historiska gottgörelsen och den ekonomiska återupprättelsen.

(302-239, 1999/06/14)

En värld som tjänar Gud

Om det fanns skriftrullar breda som himlen och bläckhorn så stora som oceanerna, kunde de ändå inte registrera alla lärdomar och livsresultat från Sanna föräldrar. Sanna föräldrar fann det nya uttrycket av Ordet, Principerna och beredde försynens början före sitt heliga bröllop.

Och efter deras heliga bröllop arbetade de för att slutföra vägen av återupprättelse före invigningsdagen för Cheong Il Guk; Slutligen kunde de återupprätta och återlämna till Gud allt som hade gått vilse sedan fallet i början av mänsklighetens historia. Efter att ha kommit in i tidsåldern efter Himlens ankomst, i samband med invigningsdagen för *Cheon Il Guk*, proklamerade de en ny himmel och jord. Genom att övervinna lidande bortom all beskrivningen, fullkomnade, avslutade och slutförde de återupprättelse försyn.

Sedan invigningsdagarna har Sanne far i den himmelska världen och Sanna mor på jorden arbetat hårt för att skapa etableringen av *Cheon Il Guk* på denna jord genom aktiviteter som att sammanställa *Cheon Il Guk*-skrifterna, genom att upprätta *Cheon Il Guk*-konstitutionen, fostra globalt tränade ledare och uppmana till nya stam-messias aktiviteter.

Prestationerna och visionen om fred som Sanna föräldrar etablerat är grundstenarna för en värld av fred över nationella gränser. Sanningens ord som de överlämnar till mänskligheten visar vägen till det nya livet som klargör Guds, mänsklighetens och kosmos väg. Förloppet av sann kärlek som de visade under sina liv är modellen för vördnadsfulla barn, lojala patrioter, helgon och gudomliga söner och döttrar. Som den ljusa solen och månen av *Cheon Il Guk* kastade Sanna föräldrar evigt ljus på den ideala skapelsens värld som lever med Gud.

24 Med absoluta tro måste ni välsignade barn i den globala enighets-familjen få instruktioner om de traditioner som **Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten** levde efter och sedan uppfylla stam-messias missionen. Efter att ha fullgjort detta ansvar i stammen, samhället, nationen och världen, kommer ni att omfamna hela mänskligheten som *Cheon Il Guks* folk. Detta är hoppet till den himmelske föräldern och Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten. På så sätt kan ni, som lever i denna tidsålder, stå utan skam i

förfädernas position till kommande generationer.

Efter 6000 år avslutade och fullbordade, vår Himmelske förälder och Sanna föräldrarna över himmel, jord och mänsklighet, genom återupprättelse historien genom gottgörelse och öppnade en ny tidsålder och ny historia genom *Cheon Il Guk*. Grundandet av *Cheon Il Guk*, som har varit hoppet för den Himmelske föräldern och önskan hos Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten.

Hur kommer ni inte att tacka och välkomna vår Himmelske förälder och Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten? Förstår ni den stora betydelsen som Gud lägger på er genom att installera er som förfäder till *Cheon Il Guk*? Ni har ansvaret att vittna om Sanna föräldrar. Ni måste förmå denna nation och alla människor i världen att förstå att Sanna föräldrar har kommit till denna jord, proklamerat livets ord och öppnat *Cheon Il Guk*. Ni måste lova utan misslyckande att ni öppnar himlens rike på jorden och himlens rike i himlen inför den himmelske föräldern och Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten. Missionen och ansvaret hos dem som lever i nuvarande tidsålder är att investera allt vi måste längs den här vägen utan att stoppa, hålla en attityd av liv- eller död. (Sanna mor, 2013/05/05)

25 Vår stolthet, glädje och lycka är meningslös utan Sanna föräldrar. Hoppet för välsignade familjer är uppriktandet av himmelriket på jorden, där vi bor tillsammans med och lever med

Gud och Sanna föräldrar. Om vi inte kan göra det i vår livstid, så måste våra barn göra det. Det är vårt ansvar att föräldrarna ska se till att dagen med säkerhet kommer för denna jord.

Enighetsrörelsen måste absolut utföra Viljan tillsammans med Sanna föräldrar. Därför hoppas jag verkligen att vi själva och våra familjer blir de i vilka framtida generationer kommer att kunna vara stolta över. Vi gick redan fram och lovade med våra hjärtan. Vi måste arbeta för att fullständigt förverkliga, i denna tidsålder, himlens Vilja som Far arbetade för att uppnå.

(Sanna mor, 1983/03/13)

26 Även om Far går och lägger sig sent, stiger han tidigt på morgonen och ber allvarligt. Även om vinden blåser eller om det regnar, natt och dag ber han för er, Enighetskyrkans barn. När jag ser Fars ansikte meditera djupt över hur man uppfyller Guds Vilja, tror jag att han är någon som Gud inte kan låta bli att älska. Jag hoppas att ni styrker er så mycket som möjligt med Principerna. Jag hoppas att ni kan vara oförändrade i en hjärtats värld som är starkt förankrad i en, inte mästare-slav relation, utan i en fader-son relation. När ni lider, tänk på Sanne far. (Sanna mor, 1967/08/03)

27 Sedan mänsklighetens historia startade, har alla människor sökt en värld av fred och lycka. Den idealiska världen blev emellertid aldrig förverkligad. Sanna föräldrar över himlen, jorden och mänskligheten upptäckte och löste de grundläggande problemen i försyrens historia. Under sitt 90-åriga liv höll

Far fast vid himlens försyn och arbetade globalt.

Sanne far utsåg den 13:e dagen i den första månaden 2013 som invigningsdag, och under 12 år före sin Heliga Himmelfärd investerade han sig helt för det här målet. Först och främst etablerade han himmelska förälderns position. Sanne far blev ett fyrljus av hopp i en värld som fortfarande vandrar genom en eländig historia av lidande och krig. För att åstadkomma detta på den andliga nivån ledde han en religiös grupp genom Guds ande och sanning, och utåt utvecklade han många aktiviteter som uttryck för kärlek.
(Sanna mor, 2013/02/20)

28 Mitt liv har varit som ett hav. Havet kan generöst omfamna och förena sig med himlen och likna dess färg. Det ligger på den lägsta platsen, där den accepterar allt vatten i världen. Havet omfattar allt och omfattar allt liv. I havet finns alla sorter av levande varelser födda och uppvuxna i överflöd. Dess tidvatten är ebb och flod som svar på månens dragningskraft och årstidernas förändringar. Det svarar mot solens strålar, skapar vattenånga och påverkar vädret. Ett lugnt hav är fredligt på ytan, men djupt inuti växer enorma strömmar som ständigt flyttar havet. När vågor av en tsunami rasar, kan de svälja allting.

Människor kan inte se virveln under ytan, himlens försyn har utvecklat sig som en orkan, och mitt liv har utvecklats i dess mitt. Det finns så många omständigheter som inte kan talas om, vilket jag bara förstår från försynens centrum. Genom att korsa över den virveln, utan att tillåta den att dra ner mig, gick jag med tillsammans med Fadern i arbetet för att slutföra återupprättelsens historia.
(Sanna mor, 2013/12/06)

29 Himmelske förälder, du uppfostrade mig som din enfödda dotter, och skyddade mig i otaliga motgångar och svårigheter tills jag kom till positionen som Sann förälder. Du är den enda som känner till och kommer ihåg omständigheterna och otaliga utmaningar som jag var tvungen att övervinna vid varje förändring på denna historiska väg som en Sann förälder. Himmelsk förälder, jag är tacksam. För att uppnå idealen om skapelse som du ursprungligen hoppades på är vi medvetna om hur svårt, ensamt och smärtsamt din väg var som sökte efter Sanna föräldrarna. Vi offrar oändlig tacksamhet åt dig, vår Himmelske förälder som uthärdade till dess *Cheon II* Guk kunde proklameras på jorden.
(Sanna mor, 2014/09/12)